

In dit nummer o.a.:

- Welkom aan stagiair: Francis Ashamole
- Jongerengroep Charles de Foucauld
- Caritasweekend 16-17 november
- Start Sycamore 30 november



Jaargang 50

Nummer 2

November/december 2024

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius / H. Maria Heemskerk

## Stille Kracht

### STUDENT STELT ZICH VOOR: FRANCIS ASHAMOLE



Mijn naam is Francis Ashamole en in dit artikel wil ik u graag wat vertellen over mijzelf en over mijn roeping tot het priesterschap.

Ik ben in 1989 geboren in Nigeria. Daar ben ik opgegroeid in een gezin met vijf kinderen, waarvan ik de derde ben. Mijn vader en moeder werken beiden in de handel en zij zorgden ervoor dat wij naar een goede school konden gaan. We gingen iedere zondag naar de kerk en daar was een hele fijne en vrome priester. Door zijn voorbeeld kreeg ik de roeping om zelf ook priester te worden. Toen ik oud genoeg was, melde ik mij aan bij een religieuze congregatie. Daar begon ik aan de filosofiestudie. Na een aantal jaren merkte ik dat deze congregatie niet goed bij mij paste, omdat zij zich richten op de verkoop van evangelische lectuur, terwijl ik zelf een pastorale roeping heb.

Ik besloot weg te gaan en vroeg toen aan het seminarie van mijn eigen bisdom of ik daar mijn studie kon vervolgen. Helaas wilden zij mij niet aannemen, omdat ze mij te oud vonden. In Afrika zijn er namelijk veel jonge studenten die direct van het kleinseminarie komen en zij krijgen de voorkeur.

**Op pad met de Franciscanen** Mijn droom om priester te worden leek op dat moment weg en ik begon toen aan een opleiding Business Administration op Cyprus. In mijn hart bleef ik echter hopen en bidden dat God mij een nieuwe kans zou geven om de weg naar het priesterschap te mogen gaan en God te dienen. Na een jaar kwam

ik toen in aanraking met de Franciscanen die in Cyprus wonen. Zij boden mij aan om een 'periode van onderscheiding' met hun mee te maken. Dit aanbod nam ik aan, want dit gaf mij een nieuwe kans om mij in te zetten voor het evangelie, wat ik heel graag wil. Met deze Franciscanen ging ik toen een jaar naar het heilige land Israël en daarna nog een half jaar naar Italië. In deze periode werd het mij duidelijk dat ik geen Franciscan wilde worden, maar mijn priesterroeping was ik des te sterker gaan voelen door veel gebed, rust en de spirituele begeleiding die ik in die periode had. Ik besloot naar Nederland te komen omdat het niet gemakkelijk is in Italië mijn roeping te realiseren.

**Eindbestemming: Nederland** In Nederland kwam ik na een korte tijd in contact met rector Jeroen de Wit. Hij bood mij de kans om aan het seminarie in Heiloo te beginnen. Inmiddels ben ik in Nederland bijna zes jaar en heb ik al vele mooie ervaringen opgedaan. Door het contact met de andere seminaristen en door hard te studeren, heb ik

de Nederlandse taal snel kunnen leren. Daardoor kan ik de vakken op het seminarie volgen in het Nederlands. Ik heb ook diverse ervaringen in de praktijk mogen opdoen bij mijn stages: twee jaar geleden in Alkmaar, vorig jaar in de Zaanstreek en ik ben heel blij dat ik dit laatste jaar van de opleiding stage mag lopen in de prachtige Heilige Familie regio met Pastoor Ruben als mijn begeleider. Het valt mij op dat het aantal kerkgangers hier veel kleiner is dan in Afrika, maar de mensen zijn aardig en hulpvaardig. Ik hoop straks een priester te worden die zichtbaar aanwezig is voor de mensen en die hen probeert te begrijpen door goed naar hen te luisteren. Zo hoop ik mensen de juiste richting te wijzen, namelijk naar de liefde die Christus is. Graag vraag ik om uw gebed, opdat ik een goede priester mag worden!

Francis Ashamole



**Reactie pastoraal team en regiobestuur** Het pastoraal team en regiobestuur zijn zeer verheugd met de komst van Francis Ashamole als stagiair naar onze regio. Hij heeft zich inmiddels in verschillende kerken in onze regio voorgesteld. Voor iemand die bijna zes jaar in Nederland verblijft, beheerst Francis zeer goed de Nederlandse taal. Dit dwingt respect af, want een taal die je niet 'eigen' is leer je alleen door hard te werken, continue te oefenen en niet bang zijn om fouten te maken. Op maandag 7 oktober is Francis officieel door onze bisschop Mgr. Hendriks in de Kloosterkapel van het Juliana-klooster in Heiloo tot acoliet aangesteld. De aanstelling tot acoliet is één van de laatste stappen voor de diakenwijding en verbindt de kandidaten meer met het altaar en de Eucharistie.

Samen met pastoor Ruben gaat Francis zijn stageperiode invullen en zult u hem ook regelmatig in vieringen en daarbuiten tegenkomen. Hij

is formeel voor 50% in onze regio (van vrijdag tot en met zondag) actief en voor de overige 50% is hij aanwezig in het heiligdom van Heiloo. Wij wensen Francis heel veel succes toe met de afronding van zijn studie en zijn activiteiten als stagiair in onze regio en zullen uiteraard voor hem bidden!

Namens het pastorale team en bestuur van het samenwerkingsverband De Heilige Familie,

Bert Jan Rozestraten



### VERKOOP KALENDER 2025 VAN ST. GERARDUS

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: elke dag een beetje spirit! Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen en is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. Zie ook op internet: [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl)

Het kalender blokje kost € 10,50 en het ophangschildje is gratis.

De kalender is te koop bij: Elly Dantuma - van Lint tel: 0251 238407



Francis Ashamole (3e van rechts) na zijn bisschoppelijke aanstelling tot acoliet

## Gave Varia

Beste parochianen, we zijn op weg om het mysterie van de Menswording van de Zoon van God te vieren, bron van ons geloof. Het is een tijd die ons uitnodigt om de aanwezigheid van God in ons leven te erkennen en vooral om met dankbaarheid te kijken naar alle zegeningen die we van Hem ontvangen. Daarom wil ik bij deze gelegenheid een gebed van een Colombiaanse heilige met jullie delen, een gebed van dankbaarheid, zodat we deze tijd met een diepe intensiteit beleven, en zodat we ons bewust zijn van de liefde die God voor ons heeft.

### Dankgebed

(Gebed van de Heilige Moeder Laura Montoya)

Goede God, met diepe eerbied en oprechte dankbaarheid komen wij tot U om U te danken voor al uw talloze zegeningen in ons leven. U, onze Almachtige Schepper, die de hemel en de aarde heeft geschapen, U, die ons met liefde en zorg omringt, danken wij uit de grond van ons hart.

Dank U, Heer, voor het geschenk van het leven. Voor elke ademhaling, voor elke nieuwe dag die wij mogen beleven, en voor de wonderen van de schepping die ons omringen.

Dank U voor de liefde en steun van onze families en vrienden. Zij zijn een kostbare gave van U, en wij zijn dankbaar voor de vreugde en troost die zij in ons leven brengen. Help ons, Heer, om hen altijd lief te hebben en te waarderen zoals U ons liefhebt.

Dank U voor het voedsel dat wij dagelijks mogen ontvangen. Voor de boeren en arbeiders die hard werken om ons van voedsel te voorzien, en voor de handen die het bereiden. Zegen dit voedsel en laat het ons sterken in ons lichaam en geest, opdat wij uw werk kunnen doen.

Dank U voor de gezondheid die wij genieten. Voor de artsen, verpleegkundigen en alle zorgverleners die hun leven wijden aan het genezen en verzorgen van zieken. Geef hen de wijsheid, kracht en compassie die zij nodig hebben om hun werk te doen.

Dank U voor de genade van uw heilige sacramenten, die ons voeden en versterken op onze weg naar U. Voor de doop, die ons reinigt en ons tot kinderen van God maakt; voor het vormsel waarin we de Heilige Geest ontvangen; voor de eucharistie, die ons verenigt met Christus en elkaar; voor het heilig huwelijk, dat ons samenbindt in liefde en trouw; voor het priesterschap, dat ons geestelijke herders geeft; voor het sacrament van verzoening, dat ons herstelt en ons de kans geeft om opnieuw te beginnen en voor het sacrament van de ziekenzalving dat de deuren van het paradijs voor ons opent.

Dank U voor de gemeenschap van gelovigen, de Kerk, waarin wij samenkomen om U te aanbidden en te dienen. Zegen onze priesters, religieuzen en alle gelovigen, en geef ons de eenheid en de kracht om uw boodschap van liefde en vrede in de wereld te verkondigen.

Heer, wij vragen U om ons te helpen altijd dankbaar te blijven, zelfs in tijden van beproeving en lijden. Geef ons de ogen om uw zegeningen te zien, het hart om uw liefde te voelen, en de wil om uw glorie te verkondigen door ons leven. Mogen wij altijd leven in de geest van dankbaarheid en liefde, en anderen inspireren door de vreugde die wij vinden in U. Dit vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.

Feliz Navidad para todos.

  
Kapelaan Jaider Chantre Sánchez



## VOORBEREIDING OP DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

In de maand november gaan we met de nieuwe groep communicanten beginnen. Er zijn op dit moment 19 kinderen uit de hele regio aangemeld. Dit jaar doen ook 4 kinderen van de Apostelkerk mee.

Tijdens de informatieavond op 27 september vertelden we over het project 'Jezus wil bij jou komen', dat uit 9 kindermiddagen bestaat, maandelijke gezinsvieringen en ook bijzondere middagen, zoals een uitje naar 'het putje van Heiloo', een carnavalsmiddag en de quizmiddag, als afsluiter van het project.

Op zondag 20 oktober was er

een gezinsviering in de Mariakerk. Na de viering kregen de kinderen hun communiemap en konden ze al een beetje kennismaken met elkaar en de Esplanadezaal naast de kerk, de ruimte waar de kindermiddagen gehouden worden.

Op zaterdag 16 november a.s. van 17:00 tot 18:30 uur starten we met de kinderen met een gezellig diner. De kinderen zullen over het Pesach leren: het eerste paasfeest. De Joden vieren, tijdens dit feest, de uittocht uit Egypte, toen God het volk redde uit de slavernij. Een geweldig verhaal waar de kinderen altijd geboeid naar luisteren!

Jezus vierde dit feest ook, maar Hij veranderde het op Witte Donderdag in het feest van de Heilige Communie waar Hij zichzelf aan alle mensen gaf in het brood en de wijn.

Heeft u vragen of wilt u uw kind nog aanmelden voor de eerste communie? U kunt ons altijd mailen: [eerstecommu-niegroep@gmail.com](mailto:eerstecommu-niegroep@gmail.com), of bellen met: Pilar Casanova (06-52134152) of Ageeth Backer (06-28396815)

Namens de communiegroep,  
Ageeth en Pilar



## JONGERENGROEP CHARLES DE FOUCAULD



Afgelopen donderdagavond 19 september zijn we weer voor het eerst na de zomervakantie samengekomen met onze jongerengroep in de parochie. Deze jongerengroep is vorig studiejaar opgericht en onze patroonheilige is Charles de Foucauld. Omdat er vele nieuwe gezichten waren in de groep, zijn we de avond, na gezellig samen heerlijk te hebben gegeten van Laserna's alom bekende gerechten, begonnen met een inleiding over onze patroonheilige. Kapelaan Jaider vertelde over het leven van deze bijzondere heilige en waarom hij deze, samen met een andere jongere, vorig jaar heeft gekozen als patroon van onze groep. Ook sprak de kapelaan over het belang van onze naam en dat in onze naam heel veel staat. Dat God ons allemaal bij naam kent, dat onze naam in Zijn Hand geschreven staat.

Na deze inleiding gaf kapelaan Jaider het woord aan Francis, die nu als seminarist stage loopt in onze parochie. Hij vertelde ons over zijn roeping. Francis heeft een bijzondere getuigenis gegeven, waar alle jongeren stil van waren. Het was echt indrukwekkend te horen wat hij heeft doorge-

maakt en hoe hij heeft volhard om te kunnen doen wat God van hem vraagt. Francis is echt een voorbeeld voor onze groep. Niet ondanks, maar dankzij de lange weg die hij heeft mogen bewandelen, geeft hij ons een prachtig voorbeeld van hoe we instrument kunnen zijn van God, hoe we op Hem mogen vertrouwen.

Om de avond af te sluiten hebben we een aflevering gekeken van The Chosen. In deze serie wordt het leven van Jezus vanaf het moment dat Hij zich openbaart aan de mensen prachtig weergegeven. Het eerste seizoen richt zich op de roeping van ieder van zijn apostelen apart. De eerste aflevering gaat over Maria Magdalena, wat een grote indruk achterlaat, gezien het verschil in het leven wat zij achterlaat en het leven waar zij voor kiest wanneer Christus haar bij naam noemt. In het verhaal van Maria Magdalena zien we heel sterk terug wat de kapelaan ons vertelde over onze naam. De jongeren waren aan het einde van de avond erg enthousiast en we kijken uit naar de volgende keer!

Isaura

## KICA NIEUWS

We hebben in oktober een supermooie start gehad, waar wij veel hebben geleerd over de verschijning van Maria in Lourdes en over de rozenkrans. De kinderen kregen een mooie map met alle verhalen voor dit jaar en veel puzzels bij de verschillende verhalen.

In de maand november zullen we het over heiligheid en barmhartigheid hebben. We zullen meer leren over Sint Maarten, maar ook over andere mannen en vrouwen die, vanwege hun barmhartigheid, heilig zijn verklaard en onze voorsprekers zijn bij God in de hemel. Kunnen wij ook heilig worden? Ja, zeker! De eerste stap is heel veel van Jezus te houden. Daar gaan we dit jaar aan werken en de kinderen dichter bij Jezus brengen door veel over Hem te vertellen.

In december gaan we met de kinderen over de Adventtijd leren, zodat we goed voorbereid zijn op het feest van Kerstmis. Alvast zalige Kerstdagen!

Pepita, Annette en Pilar



## FAMILIEDAG IN DE MARIAKERK

Op zondag 1 december a.s. wordt er een familiedag georganiseerd in de Mariakerk. Op deze familiedag zijn alle gezinnen welkom die graag samen willen groeien in het geloof.

Deze keer gaan we het over "Barmhartigheid" hebben: wat betekent dit eigenlijk?

Het programma start om 14 uur met de Heilige Mis met kapelaan Jaider. Na de Mis

gaan we kennismaken met elkaar en daarna zullen we in verschillende leeftijdsgroepen een thema uitwerken met allerlei activiteiten.

De familiedag wordt afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd.

Gezinnen kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar Pilar Casanova: [pilar.casanova@xs4all.nl](mailto:pilar.casanova@xs4all.nl) of via de appgroepen.



## LOURDESWERK HEEMSKERK

Iedereen bedankt die heeft gefietst of meege- werkt op 15 september voor Lourdes, het was een prachtige dag. Die dag bracht ons zo'n 1.100 euro op. 21 t/m 26 september zijn we met een groep van 40 personen naar Lourdes geweest en het was een mooie bedevaart. We gaan ook weer kienen en wel op zondag 24 november in de Jansheeren. De zaal is open om 12.30 uur en wij beginnen om 13.00 uur, er zijn weer prachtige prijzen te winnen. Graag tot dan!

Joke Hoogeland



## CARITASWEEKEND 16-17 NOVEMBER

Onze kerk is ook heden ten dage nog steeds actief als hulporganisatie. De Parochiale Caritas Instelling (PCI) Heemskerk richt zich met name op de verborgen armoede onder medeparochianen uit Heemskerk. De PCI Heemskerk probeert een oplossing te bieden voor noden waarin niet of onvoldoende wordt voorzien door de rijksoverheid of de gemeente. Dat heeft in de afgelopen jaren met enige regelmaat tot giften in noodsituaties geleid. Het ging daarbij meestal om relatief kleine geldbedragen, of tamelijk bescheiden giften in natura, waardoor iemand werd ondersteund en weer verder kon.

Mocht u zelf financiële steun nodig hebben, of iemand anders kennen die daaraan

behoefte heeft, dan kunt u dat laten weten aan één van de leden van de PCI Heemskerk of via het contactformulier op de website van de parochie. Alle verzoeken om financiële hulp worden door ons uiteraard geheel vertrouwelijk behandeld.

De PCI Heemskerk wil haar werkzaamheden de komende jaren graag voortzetten. Daarvoor zijn donaties van parochianen zeer welkom. Het is mogelijk om een donatie te doen via bankrekeningnummer NL 96 RABO 0349 3360 67 t.n.v. PCI Heemskerk.



Bestuur van de  
PCI Heemskerk  
[pciheemskerk.nl](http://pciheemskerk.nl)

## Parochienieuws

### UIT HET REGIOBESTUUR

De vergadering van het regiobestuur van 9 oktober wordt geopend door Peter Tervoort. Hij memoreert de vele slachtoffers van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Een jaar geleden, op 7 oktober 2023, werd door Hamas vanuit de Gazastrook 'de lont van haat' aangestoken die daarna explodeerde in een spiraal van geweld. Peter spreekt vervolgens een gebed uit om 'hoop'. We hebben wapens van liefde nodig om de geest van het kwaad te verslaan.

### Suicide Preventie Centrum

Onlangs ontvingen wij in de vergadering van het regiobestuur Ilse Westerhoff, coördinator van het Suicide Preventie Centrum regio IJmond. Dit centrum is een belangrijk vangnet voor mensen met suicidaliteit die wachten op behandeling, maar ook voor hun familie en vrienden. Naast individuele ondersteuning worden ook lotgenootengroepen gefaciliteerd en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Binnen het centrum is er veel ervaringsdeskundigheid. Mensen voelen zich gehoord en ervaren herkenning en erkenning. Ook praten we over hoe zingeving, zoals ons geloof in God en zijn Zoon Jezus, ondersteuning kan bieden bij herstel van depressies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: [www.suicidepreventiecentrum.nl](http://www.suicidepreventiecentrum.nl).

### Bezoek van de Raad voor Economische Aangelegenheden

Op 9 september hebben pastoor Ruben, secretaris Wim van der Meer en ondergetekende de Raad voor Economische Aangelegenheden (kortweg REA) van het bisdom Haarlem-Amsterdam ontvangen. De REA bestaat uit deskundigen die de bisschop op financieel-economisch terrein adviseren. Gesproken is over de ontwikkelingen in onze regio, de mogelijkheid van een regionale fusie op lange(re) termijn en de status van de verschillende kerkgebouwen. Het regiobestuur heeft aan alle locatieteams gevraagd een zogeheten SWOT-analyse van hun eigen parochie op te stellen: wat ziet u als sterke en zwakke punten, wat zijn de kansen en bedreigingen. Deze inventarisatie

zal worden gebruikt als input voor een vervolgbijeenkomst in het eerste halfjaar van 2025, waarbij we nader zullen inzoomen op de mogelijkheid en wenselijkheid van een regionale fusie. Als eerste stap op weg naar meer regionale samenwerking wordt onderzocht of we als samenwerkende parochies een gezamenlijk regioblad kunnen maken. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang van de ontwikkelingen.

### Nieuw initiatief in Heemskerk

Een aantal vrijwilligers hebben in de Heemskerkse parochie het initiatief genomen om 'De Huiskamer' op te richten, een plek waar kinderen vanaf groep 7, tieners en jongeren eens in de maand samen kunnen komen om huiswerk te maken, te lezen of gewoon elkaar kunnen ontmoeten in een katholieke omgeving (parochiecentrum Laurentius). Dit geschiedt onder begeleiding van een aantal volwassenen en enkele (verantwoordelijke) jongeren. Ook is er gelegenheid voor ontspanning. Denk aan tafeltennissen of gezelschapsspelen. Wij wensen alle vrijwilligers veel succes toe met het opstarten van dit leuke initiatief en hopen dat dit mag bijdragen aan een versterking van onze band met nieuwe generaties.

### Ron Hopman 40 jaar pastoraal werker

Pastoraal werker Ron Hopman werd op 14 oktober 1984, 40 jaar geleden dus, actief als geestelijk verzorger. Hij was eerst ruim 10 jaar verbonden als pastor in de Beverwijkse parochies, waarna hij als ziekenhuis-pastor in het Rode Kruis Ziekenhuis startte. Ontelbaar veel gesprekken heeft pastor Ron met patiënten mogen voeren, ook ontelbaar veel uitvaarten heeft hij mogen leiden. Namens de parochies in onze regio willen we pastor Ron Hopman van harte gelukwensen met het bereiken van deze mijlpaal. Wij hopen van harte dat hij zijn taken als voorganger bij vieringen en uitvaartdiensten in onze regio nog even weet vol te houden!

Bert Jan Rozestraten

## UITNODIGING SYCAMORE

Sycamore is een laagdrempelige cursus voor mensen die nieuwsgierig zijn naar Jezus en het christelijk geloof en waarom dit relevant is voor het leven van vandaag de dag. Het geeft mensen de kans anderen te ontmoeten, van gedachten te wisselen, overtuigingen af te tasten en na te denken over vragen die er echt toe doen.

De cursus vindt plaats op zaterdagmorgen in de Esplanadezaal van de Mariakerk.

nadezaal van de Mariakerk in Heemskerk. Het begint om 9 uur met een ontbijt. Daarna is er een video waarover met elkaar nagesproken wordt. De bijeenkomst duurt anderhalf uur en vindt plaats op de volgende data: 30 november, 7 december, 14 december en 21 december. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er een mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage. S.v.p. aanmelden bij SindoNuñez: [sindo@xs4all.nl](mailto:sindo@xs4all.nl)

Deze serie van 4 ochtenden helpt ons ook bij de voorbereiding op het naderende Kerstfeest. Van harte aanbevolen! Zie QR code hiernaast met verdere duiding van Sycamore.



## IN MEMORIAM TON PUTTER

Op 29 september jl. is Ton Putter overleden. Vanaf 2002 tot zo'n beetje het uitbreken van de coronapandemie heeft Ton samen met Ed Taylor als team de audio-opnames in de kerk en in de studio van Ed mogen maken. Vele vrijwilligers hebben in deze studio over zeer uiteenlopende onderwerpen mogen spreken. De opgenomen uitzendingen in de kerk en de interviews werden dan op zondagavond en later op maandagavond door Heemskerk FM uitgezonden. Daarnaast heeft Ton in het verleden onder meer de kunstschat van de parochie zorgvuldig gefotografeerd en in kaart gebracht en is hij ook nog een aantal jaren lid van het parochiebestuur geweest. Wij zijn Ton dankbaar voor al zijn inzet en betrokkenheid bij onze parochie en wensen zijn nabestaanden veel sterkte en troost met dit verlies.

Het parochiebestuur



Kom gezellig naar de Kerstbioscoop en knutselmiddag voor alle kinderen van de parochie!

Waar?

In de Esplanadezaal van de Mariakerk

Wanneer?

Op zondag 15 december van 15.00 tot 17.00 uur

Laat even weten of je komt via [pilar.casanova@xs4all.nl](mailto:pilar.casanova@xs4all.nl)

(Broertjes, zusjes en vriendjes zijn ook van harte welkom!)

Tot dan!



# Verzorging van de liturgie

Invulling van de liturgie onder voorbehoud  
De actuele agenda vindt u op [www.laurentius-maria.nl/vieringen](http://www.laurentius-maria.nl/vieringen)

## Laurentiuskerk

Datum/tijd Viering

Vr. 1 nov.  
19.00 uur  
Geen viering

Za. 2 nov.  
19.00 uur  
**Allerzielen**  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
Laurentiuskoor

Zo. 10 nov.  
11.00 uur  
Eucharistieviering  
Rector De Wit  
JKH

Za. 16 nov.  
19.00 uur  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
Samenzang

Zo. 24 nov.  
11.00 uur  
**Christus Koning**  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
Laurentiuskoor

Za. 30 nov.  
19.00 uur  
**1e Advent**  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
Samenzang

Zo. 8 dec.  
19.00 uur  
**2e Advent**  
Eucharistieviering  
Vicariss Bruggink  
Laurentiuskoor

Za. 14 dec.  
19.00 uur  
**Zondag Gaudete**  
Eucharistieviering  
Kapelaan Chantre Sánchez  
Heren Laurentiuskoor

Zo. 22 dec.  
11.00 uur  
**4e Advent**  
Eucharistieviering  
Kapelaan Chantre Sánchez  
Samenzang

Di. 24. dec.  
19.30 uur  
**Kerstavond**  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
JKH

Wo. 25 dec.  
11.00 uur  
**1e Kerstdag**  
Eucharistieviering  
Kapelaan Chantre Sánchez  
Laurentiuskoor + gastzangers

Za. 28 dec.  
19.00 uur  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres/  
Diaken De Haas  
Samenzang

Wo. 1 jan.  
11.00 uur  
**Nieujaarsdag**  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
Laurentiuskoor

Za. 4 jan.  
19.00 uur  
Eucharistieviering  
Vicariss Bruggink  
Samenzang

## Mariakerk

Datum/tijd Viering

Vr. 1 nov.  
19.00 uur  
**Allerheiligen**  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
Mariakoor

Zo. 3 nov.  
11.00 uur  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
Intermezzo

Za. 9 nov.  
19.00 uur  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
Samenzang

Zo. 17 nov.  
19.00 uur  
Eucharistie-/Gezinsviering  
Kapelaan Chantre Sánchez/  
Diaken De Haas  
De Heemsklokjes

Za. 23 nov.  
19.00 uur  
**Christus Koning**  
Woord- en Communieviering  
Diaken De Haas  
Mariakoor

Zo. 1 dec.  
11.00 uur  
**1e Advent**  
Eucharistieviering  
Kapelaan Chantre Sánchez  
JKH

Zo. 1 dec.  
14.00 uur  
Familedag voor alle gezinnen  
Kapelaan Chantre Sánchez

Za. 7 dec.  
19.00 uur  
**2e Advent**  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
Mariakoor

Zo. 15 dec.  
11.00 uur  
**Zondag Gaudete**  
Eucharistieviering  
Kapelaan Chantre Sánchez  
Samenzang

Za. 21 dec.  
11.00 uur  
**4e Advent**  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres/  
Diaken De Haas  
Samenzang

Di. 24 dec.  
17.00 uur  
**Kerstavond**  
Eucharistie-/Gezinsviering  
Kapelaan Chantre Sánchez  
De Heemsklokjes

Di. 24 dec.  
21.00 uur  
**Kerstavond**  
Eucharistieviering  
Kapelaan Chantre Sánchez  
Mariakoor

Do. 26 dec.  
11.00 uur  
**2e Kerstdag**  
Eucharistieviering  
Kapelaan Chantre Sánchez  
Samenzang

Zo. 29 dec.  
10.30 uur  
**Feest van de Heilige Familie**  
**Regionale Eucharistieviering Pancratiuskerk Castricum**  
Pastorale team  
Alle koorleden zijn welkom

Di. 31 dec.  
19.00 uur  
**Oudjaarsavond**  
Eucharistieviering  
Pastoor Torres  
Samenzang

Zo. 5 jan.  
11.00 uur  
Woord- en Communieviering  
Diaken De Haas  
Laurentius- en Mariakoor

### Vieringen door de week:

- ledere maandag om 17.00 uur Eucharistieviering, Kapelaan Chantre Sánchez.

### Vieringen door de week:

- ledere woensdag om 18.40 uur Rozenkransgebed
- ledere woensdag om 19.00 uur (met uitzondering van 25 december en 1 januari)

## Parochieberichten

**Uit het doopboek**  
8 sept. Levi Kattouw

**Uit het rouwboek**  
31 aug. Petrus Jordens (75), Jan Ligthartstraat 391  
18 sept. Elizabeth van Tongeren-Van den Nouwland (75), Beethovenstraat 77  
29 sept. Anthonie Putter (81), Jan van Kuikweg 109  
02 okt. Jacobus Smit (81), Bilderdijkstraat 31

**Opbrengst Collectes**  
19/08 t/m 01/09 € 826,57  
02/09 t/m 15/09 € 895,72  
16/09 t/m 29/09 € 701,09  
30/09 t/m 06/10 € 448,17

**Kerkbijdrage**  
De grootste financiële steun voor uw Parochiegemeenschap is uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans, onder andere voor het vele vrijwilligerswerk in het pastoraat, voor het onderhoud aan onze kerkgebouwen en nog vele

andere activiteiten. Per eind september 2024 bedraagt de stand € 51.837,32. Voor deze onmisbare steun aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!



### R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria

**Samenstelling Pastoresteam**  
Pastoor R.M. Torres (tel. 06-46082758)  
Kapelaan J. Chantre Sánchez (tel. 06-82927482)  
Diaken M.M.A.M. de Haas (tel. 06-30539841)  
Buitengewoon bedienaar J. Vergouw (tel. 06-41604926)

**Locatieteam Heemskerk**  
Pastoor Ruben Torres (voorz.)  
Bert Jan Rozestraten (ged. voorzitter)  
Hans Duin (penningmeester)  
Rita Dufrenne (lid)

**Parochiecentrum Laurentiuskerk/secretariaat beide kerken:**  
A. Verherentstraat 2  
1961 GD Heemskerk  
Tel. 0251 - 232220  
E-mail: Laurentius-Maria@hetnet.nl  
[www.laurentius-maria.nl](http://www.laurentius-maria.nl)

Het Parochiecentrum is geopend op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u.  
Maandag, woensdag en donderdag gesloten.

**Parochiesecretariaat:**  
Lidy Bosch

**Mariakerk/Pastorie De Gave**  
Spoellaan 1  
1964 TA Heemskerk  
Tel. 0251 - 232788

**Laurentiuskerk**  
Bankrek. kerkbijdragen:  
NL65 INGB 0000 114474

**Mariakerk**  
Bankrek. kerkbijdragen:  
NL20 INGB 0000 195503

**Bankrekening beide kerken**  
NL34 RABO 0363 461450



### SLUITINGS- DATA KOPIJ HELM

**Nr. 3 (jan.) 2 dec.**

Kopij kan ingeleverd worden bij het Parochiesecretariaat of per e-mail naar bertjan-rozestraten@ziggo.nl.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

### REGIOBESTUUR SAMEN- WERKINGSVERBAND DE HEILIGE FAMILIE

**Regiosecretariaat**  
Dorpsstraat 113,  
1901 EK Castricum  
E-mail: info@regioheemskerk.nl

**Parochiesamenwerkingsverband**  
H. Laurentius/H. Maria (H'kerk)  
OLV Geboorte (Uitgeest)  
De Goede Herder (Castricum)  
St. Eloy (Beverwijk-Wijk a. Zee)  
H. Jozef (Velsen-Noord)  
HH. Twaalf Apostelen (B'wijk)

**Regiobestuur**  
Pastoor Ruben Torres, voorz.  
Bert Jan Rozestraten, ged. voorzitter (Heemskerk)  
Wim van der Meer, secretaris (Castricum)  
Wim Brugman (Uitgeest)  
Rita Dufrenne (Heemskerk)  
Mariëtte Mantel (Castricum)  
Saskia Bos, (B'wijk-Wijk a. Zee)  
Peter Tervoort (B'wijk-Wijk a. Zee)  
Lenny Dekker, (Velsen-Noord)  
Marja Al (Beverwijk)