

In dit nummer o.a.:

- **Fietstocht voor Lourdes op 18 september**
- **MOV vraagt aandacht voor Vredesweek 17-25 september**
- **Orgelconcert Pancratiuskerk op 2 oktober**
- **Wie komt ons Mariakoor versterken?**



**Jaargang 48  
Nummer 1  
September 2022**

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

## Stille Kracht

### TERUGBLIK PRIESTERWIJDING JAIDER CHANTRE SÁNCHEZ

**Op zaterdag 11 juni jl. vond in de Haarlemse Sint Bavo de priesterwijding plaats van Jaider Chantre Sánchez. Veel mensen vanuit onze regio en daarbuiten waren naar de kathedrale-basiliek gekomen voor deze bijzondere, sacramentele gebeurtenis. Hoe heeft Kapelaan Jaider de aanloop naar zijn priesterwijding ervaren? Voelt hij zich als pasgewijd Priester nu anders en wat betekent het Priesterschap eigenlijk voor hem? Hoog tijd voor een evaluerend gesprek. Een maand voordat hij met zijn ouders terugkeert naar zijn geboorteland Colombia spreek ik hem in de Pastorie van de Mariakerk onder het genot van een kop Colombiaanse koffie.**

**Op retraite in Doetinchem** Nadat Jaider op 1 juni zijn ouders uit Colombia op Schiphol had afgehaald, ging hij een dag later tot 9 juni een week met retraite in de Wilibrordusabdij in Doetinchem. Samen met nog een andere priesterkandidaat uit Den Bosch werd hij hartelijk ontvangen door Johan Tervelde, een Benedictijner monnik en voormalig vicaris-generaal van het Bisdom Leeuwarden.

De week van retraite bestond uit dagelijks gebed (getijdegebed), de Eucharistie die in het leven van een Priester centraal staat en zoals Jaider het verwoordt: "bewust op zoek gaan naar meer verdieping in mijn priesterlijke roeping en het mediteren van de wijdingsritus".

**Priesterwijding op 11 juni** Ik vraag onze nieuwe Kapelaan wat tijdens de priesterwijding de meeste indruk op hem heeft gemaakt. Jaider noemt twee belangrijke gebeurtenissen. Op de eerste plaats de litanie van alle Heiligen, waarbij de wijdeling plat ter aarde gaat liggen, als teken van volledige overgave. De Heiligen worden aangeropen om hun gebed voor Jaider te voegen bij het onze.

Ten tweede de handoplegging door de Bisschop, Mgr. Hendriks, onder het uitspreken van het wijdingsgebed.

Kapelaan Jaider: "ik voelde daarbij de kracht van de Heilige Geest!" De opdracht die Jezus heeft gegeven aan zijn apostelen en de gave van de

Heilige Geest worden zo duizenden jaren later opnieuw aan de wijdeling doorgegeven.

Mooi was de koorzang van het diocesane projectkoor onder leiding van Priester en dirigent Rodríguez Luque, een koor dat ook ten dele bestond uit zangers en zangeressen uit onze regio en, speciaal voor deze viering, een aantal keren had gerepeteerd. Na afloop van de viering werd de pasgewijde Jaider door menigeen gefeliciteerd, hetgeen tijdens de receptie op het Grootseminarie St. Willebrord te Heiloo 'in het zonnetje' werd herhaald.

#### Eerste H. Mis van de neomist

Op zondag 12 juni ging de neomist Jaider met adrenaline en een zelfverzekerde uitstraling voor in zijn Eerste H. Mis in de Pancratiuskerk in Castricum. Hij werd daarbij vergezeld door een flink aantal collega's uit de regio. Het regionale karakter van deze viering mocht verder worden benadrukt met de inbreng van het Heemskerkse koor Intermezzo onder leiding van Bert Stolwijk, de aanwezigheid van Jeroen Vergouw als acoliet uit Uitgeest en lectrice Saskia Bos van de Parochie St. Eloy.

#### Bijzondere kelk

Pastor Overmars overhandigde tijdens zijn verkondiging een bijzondere kelk aan Jaider. Deze kelk was afkomstig van een inmiddels overleden Priester (Caspas Wanna), die voor zijn dood aan Pastor Anton Overmars de kelk had gegeven onder de belofte dat hij deze aan een nieuwe Priester zou overhandigen. Daar er nog de naam van een derde Priester onder gezet kan worden, heeft ook Kapelaan Jaider moeten beloven dat hij deze kelk te zijner tijd aan een nieuw gewijde Priester cadeau zal doen.

Na afloop van de H. Mis was in de Parochiezaal van de Pancratiuskerk een door Castricumse vrijwilligers uitstekend verzorgde receptie

### KERKHOFHEK IN ZOMERTIJD TOT 19.00 UUR OPEN

De openstellingstijd van het Laurentiuskerkhof is gewoonlijk tussen 09.00 en 17.00 uur. Regelmatig kreeg het Kerkhofbeheer de vraag van bezoekers of het kerkhof in de zomertijd langer open kon blijven. Ook bij het Kerkhofbeheer speelde die gedachte al langer. Het toegangshek van het kerkhof wordt sinds enige tijd automatisch geopend en gesloten. De latere openingstijd tot 19.00 uur is dan ook inmiddels gerealiseerd. Eind september zal bezien worden wanneer de sluiting vanwege beginnende donkerte weer terug gaat naar 17.00 uur.

*Kerkhofbeheer*



georganiseerd, waar men de neomist kon feliciteren met zijn wijding en goed verlopen eerste viering.

**Heilige apostel Barnabas** De Priesterwijding van Jaider werd opgedragen ter nagedachtenis van de H. apostel Barnabas. Zowel Mgr. Hendriks als Pastor Anton Overmars gingen in hun overwegingen in op de belangrijke betekenis van deze apostel, van wie de naamdag 11 juni is.

Hoewel Barnabas niet behoorde tot de Twaalf Apostelen, wordt hij toch gerekend tot Jezus' eerste leerlingen. Tijdens hun zendingen reisde Barnabas veel samen met de apostel Paulus: twee nogal tegenstrijdige personen. Paulus, een wat meer eigengeleid en rechtlijnig mens en Barnabas daarentegen, een persoon die veel meer op zoek is naar verbinding.

Kapelaan Jaider wordt, zo blijkt aan het einde van de viering van zijn Eerste H. Mis, ook zeer geïnspireerd door de Aartsengel Michaël, en verzoekt Hem, in gebed samen met alle aanwezigen, om bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.

#### Eerste weken

Inmiddels heeft Kapelaan

Jaider zijn eerste weken als Priester achter de rug. In de allereerste week waren er al vier ziekenzalvingen en vervolgens stonden de Eerste Communievieringen in de Mariakerk (19 communicantjes) en daarna de Agathakerk (27 communicantjes) op het programma.

Hij kijkt er met tevredenheid op terug en is nu, terwijl u dit leest, bijna terug van zijn vakantie in Colombia.

#### Verblijf in Colombia

In Colombia (27x zo groot als Nederland) bezoekt Jaider per bus en vliegtuig eerst een aantal vrienden. Ondertussen wordt in zijn geboorteplaats Planades met de steun van zijn lieve ouders alles gereedgemaakt voor zijn eerste viering op 21 augustus als Priester in Colombia. Ongetwijfeld zal daarna ruimte zijn voor 'fiesta' en wensen wij Kapelaan Jaider een mooie tijd in zijn geboorteland!

Als regio hopen wij van harte dat Kapelaan Jaider nog een aantal jaren als Priester in onze Parochies werkzaam mag zijn en dat daarbij net als die apostel Barnabas 'het verbinden van mensen' centraal mag staan!

*Bert Jan Rozestraten*



## "Hoe is het om priester te zijn?"

"Hoe is het nu om priester te zijn?" Dat is de meest gestelde vraag die ik nu krijg. Het is wel bijzonder, want de mensen weten op een onbewuste manier dat het "priester-zijn" niet gaat om een beroep of een diploma dat je hebt behaald, maar dat het gaat over je "hele zijn", je "hele bestaan" dat verandert.

## Voor de eeuwigheid

Weliswaar blijf ik gewoon Jaider, maar toch ben ik anders geworden. Ik ben nu priester voor de eeuwigheid.

De meeste mensen noemen mij nu Kapelaan Jaider, anderen noemen mij Vader Jaider en het is misschien niet zo belangrijk hoe de mensen mij aanspreken, maar toch eisen deze aanspreekvormen verantwoordelijkheid en coherentie van mij.

## De eerste dagen

Je denkt dat je voorbereid bent om zo'n grote stap in je leven te zetten, maar dat is niet zo. De eerste dagen als priester was ik vol emoties, ontving ik veel kaartjes, ervoer ik veel adrenaline, sprak met veel mensen, familie, vrienden, parochianen enzovoort.

## Grote taak

Je hebt bijna geen tijd om bewust na te denken over wat er gebeurd is in de priesterwijding zelf. Nu begin ik me dat pas te realiseren en ben ik mij bewust van de grote taak die ik als priester heb ontvangen. De woorden van het Evangelie klinken in mijn hoofd: 'Geef gij hun maar te eten.' (Lukas 9,13) en ik hoop dat ik tenminste vijf broden en twee vissen aan Onze Liever Heer kan geven om de Eucharistische wonderen te verrichten.

## Eerste ziekenzalving

Een van de mooiste en indrukwekkendste ervaringen die ik in deze korte tijd als priester heb meegemaakt was de eerste ziekenzalving die ik mocht toedienen.

## Telefoontje

Midden in de nacht kreeg ik een telefoontje van een verzorgingshuis, een vrouw lag op sterven en een van haar kleinzonen kwam met het idee om een priester te bellen.

## Beetje nerveus

Slaperig pakte ik mijn fiets en ging er naartoe. Ik was een beetje nerveus. Ik kwam aan de voordeur van het verzorgingshuis. Daar stond een van de kleinzonen op mij te wachten. Hij begeleidde mij naar de kamer van zijn oma en daar bevond zich de rest van de familie.

## Subtiele lach

Ik kwam in stilte binnen en ik heb netjes de gehele ritus gedaan. Op het moment van de zalving nam zij een diepe ademteug en stierf zij met zo veel rust, met zo veel vrede dat je een heel subtiele lach op haar gezicht kon zien.

## Enkele minuten later

vertelde haar dochter mij dat haar moeder heel onrustig was de laatste uren, maar dat zij nu in haar gezicht kon zien dat zij op mij had liggen wachten.

## Poorten van de hemel

Ergens heb ik gelezen dat een priester ook degene is die de poorten van de hemel voor de zielen opent.

## Muchas Gracias

Beste Parochianen, ik wil jullie bedanken voor jullie gebed, voor jullie gezelschap op deze weg die mij tot het priesterschap heeft gebracht, voor jullie mooie wensen, voor jullie aanwezigheid. Blijf voor mij bidden en heb geduld met mijn fouten.

"Ik doe mijn best, God doet de rest".

Muchas gracias.

Verbonden in Christus,

Kapelaan  
Jaider Chantre Sánchez

## EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Na een heerlijke vakantie hopen we iedereen weer te zien tijdens de dankviering op zondag 18 september om 11.00 uur in de Mariakerk.

We hopen alle communicantjes weer te ontmoeten in de verschillende groepen voor jeugd in onze Parochie: de KiCa-Club, het koortje en/of de misdienaars.

In september zullen ook de communicanten van 2023 uitgenodigd worden. Kinde-



ren die ingeschreven staan in onze Parochieadministratie krijgen een brief thuis gestuurd. Met de brief of online via de parochiewebsite [www.laurentius-maria.nl](http://www.laurentius-maria.nl), onder 'Eerste Communie en

Vormsel', kunnen ouders hun kinderen inschrijven.

We starten met de nieuwe groep in oktober.

Noteer alvast de datum van de informatieavond: dinsdag 11 oktober 2022, van 19.30 tot 20.30 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk.

Namens de Communiegroep,  
Pilar Casanova

## KICA NIEUWS

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen en wij zijn ook druk bezig geweest met de uitnodigingen voor alle communicanten van 2022 om mee te doen met de KiCa-Club. We hopen op veel aanmeldingen!

Op donderdag 8 oktober gaan we van start. We gaan dit jaar verhalen van het Oude Testament behandelen. Deze oude verhalen zijn heel boeiend voor de kinderen (denk aan het verhaal van Noah en de Ark, Mozes en de uittocht uit Egypte, Jona in de walvis of Koningin Esther, die het Joodse volk redde van de vernietiging).

Al deze verhalen helpen de kinderen te leren dat, in alle omstandigheden, God naar onze gebeden luistert. Hij wil ons helpen en wij kunnen op Hem vertrouwen.

We hebben er al zin in!

Pepita, Annette en Pilar



## CHAUFFEURS GEZOCHT

Wie wil er op zondagochtend parochianen vanuit Westerbeem naar de Laurentiuskerk of de Mariakerk brengen en ophalen voor de viering van 11.00 uur?

Mocht u dit willen doen, dan kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat: tel. 23 22 20 op maandag-, dinsdag- of vrijdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur. U kunt ook een mail sturen naar: [laurentius-maria@hetnet.nl](mailto:laurentius-maria@hetnet.nl).



## 2 OKTOBER ORGELCONCERT PANCRATIUSKERK CASTRICUM

Zondag 2 oktober geven de organisten Joost Doodeman, Wendy Leonards, Dirk van Egmond, Iwan van Amsterdam, Katalin Somogyi en Ronald Schollaart, de fluitiste Edith Heldoorn en de zangeressen Lijda Talboom en Ineke Bos een concert.

Er is weer een zeer gevarieerd programma, waaronder de beroemde mars van Edward Elgar met het eveneens beroemde lied "Land of hope and glory", dat natuurlijk door iedereen mag worden mee-

gezongen. Het concert begint om 15.00 uur. Er is een pauze met koffie en thee. Na afloop van het concert is een deurcollecte.

Het adres is: Pancratiuskerk, Dorpsstr. 113 in Castricum.

U bent van harte welkom!



## WIJKCONTACT VRAAGT VERSTERKING



Aandacht is een mooi cadeau

Wie komt de Werkgroep Wijkcontact versterken? Een uurtje beschikbaarheid in de week helpt al enorm! Dat moet toch in menig agenda in te plannen zijn?

Als u zich wilt aanmelden, bent u meer dan welkom! Het Parochiesecretariaat wacht op uw telefoontje (tel. 232220).



## 'ALS JE ZINGT DAN BID JE DUBBEL' VERSTERKING MARIAKOOR GEZOCHT

'Als je zingt, dan bid je dubbel'. Deze kreet horen wij vaak op het Maria-koor en dat motiveert ons altijd. Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe koorleden.



Het Mariakoor zingt over het algemeen Nederlands repertoire, wij repeteren op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur met uiteraard een koffie/thee-pauze. Verder zingen wij in de Mariakerk om de twee weken op zaterdagavond om 19.00 uur. Ook worden wij af en toe gevraagd om uitvaartvieringen te zingen, zowel in de Mariakerk als in de Laurentiuskerk.

Lijkt het u leuk om eens een keer proef te komen zingen en te kijken of dit iets voor u is, dan bent u uiteraard welkom op de donderdagavond om 19.30 uur.

Twijfelt u nog en wilt u eerst iets meer weten, dan kunt u contact opnemen met Lidy Bosch, tel. 243969.

## 60+? WORD DAN LID VAN KBO HEEMSKERK

Onze Katholieke Bond voor Ouderen telt bijna 1.500 leden in Heemskerk. Velen zijn ook parochiaan.

Als lid ontvangt u 10 keer per jaar het Magazine van KBO en PCOB en het Heemskerkse blad Grijs/Wijs. Zorg, veiligheid, mobiliteit, hulp en advies, korting zorgverzekering, gebruik van digitale

kennis, enzovoort krijgen aandacht in onze maatschappelijke belangenorganisatie. Voor maar € 24 per jaar (€ 2 per maand) bent u al lid. Samen met de PCOB hebben we een belangrijke stem in Den Haag. Kijkt u voor alle voordelen ook even op de website: kbo-heemskerk.nl.

Bent u 60+ en wilt u ook lid worden? Dan graag aanmelden bij J. van Eerden, tel. 675859 of via [hans@timmer.com](mailto:hans@timmer.com) (secr.).



## Missie Ontwikkeling Vrede

**"Generatie Vrede" staat op tijdens de Vredesweek 2022!** Van 17 t/m 25 september vindt in het hele land de Vredesweek plaats. Dit jaar staat deze editie volledig in het teken van "Generatie Vrede", schrijft Pax in hun magazine.

De generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede, over grenzen heen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maakt over hun toekomst.

Door de oorlog in Oekraïne beseffen we des te meer dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waaraan elke dag moet worden gewerkt.

Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt Pax Generatie Vrede samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. Men leert over conflict en vrede in heden en verleden, gaat de dialoog aan met verschillende generaties en zoekt antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Het is belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen! In het hele land ontplooiën lokale groepen, kerken en Ambassades van Vrede initiatieven om aandacht te vragen voor vrede.

Wilt u meer weten over de activiteiten van Pax gedurende de Vredesweek? Kijk dan op [www.vredesweek.nl](http://www.vredesweek.nl).

Wilt u Pax financieel steunen, dan kunt u uw donatie overmaken op bankrekening: NL03 TRIO 0390 5150 00.

Lydia Vergouw-Dufrenne

## FIETSTOCHT VOOR LOURDES 18 SEPTEMBER

Wij gaan weer fietsen en wel voor Lourdes op zondag 18 september.

Wij starten op een andere locatie: dat is nu op het plein van de Mariakerk. Daar zit Tineke van 10.00 uur tot 13.00 uur. Zij geeft u een sticker en dan fietst u naar Johanna's Hof. Hoe u gaat, door de duinen of via de Rijksstraatweg, maakt niet uit. Bij Johanna's Hof krijgt u van Bets een kaartje dat u kunt inleveren op de Lijnbaan 46 bij Marx O'Larry's, voor een ijsje. Daar zit Bertus: u krijgt van hem een ijsje en wij, via een sponsor, voor elke fietser € 10 voor de Lourdes-actie.

Wij wensen iedereen die meedoet een fijne fietstocht!

Ook kunt u alvast in uw agenda zetten dat we gaan kienen dit jaar op zondag 23 oktober.

Joke Hoogeland



## FRANCIS- CAANSE ZEGENBEDE

Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven.

Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitsluiting van Godschepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen.

En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid, om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.

## Parochienieuws

### UIT HET REGIOBESTUUR

De vergadering van 22 juni wordt geopend door Wilma Groot-van Berkel met een noveengebied voor Oekraïne. "O Moeder Maria, Koningin van de Vrede, wij geloven in uw zorg, in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. Daarom komen wij vol vertrouwen tot U en wij vragen door U aan de Heer: breng vrede en vergevingsgezindheid in de harten van alle volken, sta alle mensen bij die lijden onder de gevolgen van deze crisis."

### Jubileum Apostelkerk

Op zondag 3 juli 2022 werd 's middags een plechtige hoogmis gehouden bij gelegenheid van de kerk van de H.H. Twaalf Apostelen in Beverwijk. Met onze Bisschop Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant en een flink aantal aanwezige priesters en diakens mocht vol dankbaarheid worden stilgestaan bij het 60-jarig bestaan van deze 'noodkerk'.

Toch wel bijzonder: een noodkerk die al 60 jaar bestaat, maar nog steeds steevast door vele mensen binnen en buiten onze regio wordt bezocht als 'rots in de branding' in tijden van veel verwarring over het katholieke geloof.

Wij feliciteren het Locatieteam van de Apostelkerk en haar huidige 'trekker', Pastoor Henk Niesten, van harte met dit jubileum.

Aan het eind van de feestelijke viering reikte Mgr. Hendriks de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uit aan de heer Martin van Kleef. Deze onderscheiding ontving hij van de Bisschop voor zijn vele verdiensten voor de Apostelkerk als organist, penningmeester, voorzitter van het Locatieteam, lid van het Regiobestuur, organisator van bedevaarten en de zorg voor het parochieblad De Apostel. Martin en zijn echtgenote Riet zijn ook altijd zeer betrokken geweest bij het seminarie. Van harte proficiat aan de gedecoreerde Martin en uiteraard ook zijn steun en toeverlaat Riet!

### Regionale Centrale Financiering

Al een aantal jaren is in onze regio sprake van een

pastoraal samenwerkingsverband. Nu met ingang van 1 oktober 2021 het vergrote samenwerkingsverband door het Bisdom Haarlem-Amsterdam is geformaliseerd, worden de kosten van het pastoresteam met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 naar draagkracht over de zes parochies omgeslagen. Een positieve ontwikkeling, waarbij het belang van onderlinge solidariteit mag worden onderstreept!

Dit ontslaat ons overigens niet van de verplichting om kritisch naar de gebouwensituatie en kosten van de zes parochies te blijven kijken. De komende jaren ontkomen we niet aan het nemen van drastische maatregelen en zullen we genoodzaakt zijn het aantal kerkgebouwen in onze regio (thans negen) te reduceren. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij de door het Bisdom gehanteerde vitaliteitscriteria en de wens om baten en lasten per Parochie (meer) in evenwicht te brengen of te houden.

### Dank aan alle vrijwilligers

Als je alle werkgroepen, koren, kosters, acolieten, misdienaars, huishoudelijk medewerkers en bestuurders in onze regio bij elkaar telt, kom je op ruim 1.000 vrijwilligers. Ondanks de krimp van onze geloofsgemeenschappen nog steeds een zeer indrukwekkend aantal!

De inzet van al die mensen in onze zes samenwerkende Parochies is onbetaalbaar. Daarom mag ook vanaf deze plaats namens het Bestuur nog eens gezegd worden: "Dank je wel lieve vrijwilligers voor jullie toelozing, inzet, energie, kennis, betrokkenheid, aanpassingsvermogen in tijden van de coronapandemie, jullie trouw aan onze geloofsgemeenschappen. Zonder jullie inzet zouden we niet kunnen bestaan. Jullie zijn ons belangrijkste kapitaal.

Laten we elkaar na de zomervakantie bij de start van een nieuw kerkelijk jaar weer opnieuw inspireren en enthousiasmeren!"

  
Bekt Jan Rozestraten  
Gedelegeerd voorzitter

# Verzorging van de liturgie

## Laurentiuskerk

Datum/tijd	Viering
Za. 3 sept. 19.00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Chantre Sánchez Samenzang
Zo. 4 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden Laurentiuskoor
Za. 10 sept.	Geen viering
Zo. 11 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Chantre Sánchez Dames Laurentiuskoor
Za. 17 sept. 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew Samenzang
Zo. 18 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Chantre Sánchez Heren Laurentiuskoor
Za. 24 sept.	Geen viering
Zo. 25 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden Laurentiuskoor
Za. 1 okt. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars Samenzang
Zo. 2 okt. 11.00 uur	Woord- en Communieviering Diaken De Haas Enkele Dames Laurentiuskoor

### Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistieviering, Pastor Overmars of Pastoor Van der Linden.

## Mariakerk

Datum/tijd	Viering
Za. 3 sept.	Geen viering
Zo. 4 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Chantre Sánchez Samenzang
Za. 10 sept. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars Mariakoor
Zo. 11 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden Samenzang
Za. 17 sept.	Geen viering
Zo. 18 sept. 11.00 uur	Eucharistie-/Dank-/Gezinsviering Eerste H. Communie Pastor Overmars/Heemsklokjes
Za. 24 sept. 19.00 uur	Woord- en Communieviering Diaken De Haas Mariakoor
Zo. 25 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Chantre Sánchez Samenzang
Za. 1 okt.	Geen viering
Zo. 2 okt. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars JKH

### Vieringen door de week:

- Iedere woensdag om 18.40 uur Rozenkransgebed
- Iedere woensdag om 19.00 uur en iedere donderdag om 9.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

## SLUITINGSDATA KOPIJ HELM

Nr. 2 (okt.) 12 sept.  
Nr. 3 (nov.) 10 okt.

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

### NOODFONDS HEEMSKERK:

In financiële noodsituaties,  
Telefoon: (06) 16 57 09 46  
Gironr.: 8030664

### NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE VERNIEUWDE WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:

[www.laurentius-maria.nl](http://www.laurentius-maria.nl)

## Agenda

17 t/m 25 sept. Vredesweek  
18 sept. Fietstocht voor Lourdes  
2 okt. Orgelconcert in Pancratiuskerk (15.00 uur)  
11 okt. Informatieavond Eerste H. Communie  
23 okt. Kienen voor Lourdes

## H. COMMUNIE THUIS ONTVANGEN?

Bent u niet in staat om naar de kerk te komen en wilt u toch graag de H. Communie ontvangen? Of kent u mensen die dit op prijs zouden stellen? Laat dit dan weten aan het Parochiesecretariaat, via e-mail laurentius-maria@hetnet.nl of telefonisch: 23 22 20.



## PCI

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft als hoofdtak een helpende hand te bieden aan mensen die in financiële nood verkeren. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het Parochiesecretariaat.

Mocht u het werk van PCI willen steunen, dan zien wij graag uw bijdrage tegemoet op rekeningnr. 564439045 t.n.v. PCI Heemskerk of in de PCI-busjes achterin beide kerken.

## Parochieberichten

### Uit het Doopboek

28 mei Nora Harsveld  
Dexter Gordonlaan 9,  
Beverwijk  
10 juli Lara Wolski  
Lessestraat 326  
30 juli Michelle Kocx  
Alkmaarseweg 195,  
Beverwijk

### Uit het Rouwboek

10 mei Antonius  
Duivenvoorde (83)  
Heemskerkerweg 72,  
Beverwijk  
16 mei Gerardus van Oijen (91)  
Lessestraat 8  
19 mei Catharina Meijer-  
Molenaar (82)  
Westerheem 90  
22 mei Thérèse de Winter-  
Eggenhuis (89)  
Plesmanweg 1, K714,  
Beverwijk  
9 juni Bernadette Burgos (74)  
Luxemburglaan 697  
10 juni Petrus Zuidervaart (70)  
Mahlerstraat 39  
11 juni Maria van der Kolk-  
Allard (86)  
Verpleeghuis  
De Marke, Bergen  
26 juni Antonia v.d. Laan (80)  
Plesmanweg 1,  
Beverwijk  
7 juli Geertruida van der  
Veldt-Heijnen (85)  
Van der Ploegstr. 91

10 juli Geertruda Baltus-  
Duin (92)  
Huize Westerheem  
15 juli Netty van Amersfoort-  
Deurloo (88)  
Pieter Breughelstr. 72  
23 juli Wilhelmina Rieuwers-  
Jacobs (91)  
Huize St. Agnes, K315  
25 juli Henrica Haan-Zeptner  
(83)  
Chopinstraat 9  
25 juli Maria Bekker-Vendel  
(89)  
Pieter Breughelstr. 19

### Opbrengst collectes

14 t/m 29 mei € 1.448,10  
4 t/m 26 juni € 1.499,32  
2 juli t/m 7 aug. € 1.803,35

### Kerkbijdrage

Eind juli 2022 is de stand gekomen op € 55.727,34. Voor deze onmisbare steun aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!



**Houd elkaar vast**  
Geef aan je kerk

## OPENINGSTIJDEN

### KERKHOF:

van 9.00 tot 19.00 uur

## ROUWBEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt u contact opnemen

met Elsa Heyblok, tel.: 236156  
of met Hennie Schouws,  
tel.: 236845.

## Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk  
Wim van der Meer, secretaris, Castricum  
Wilma Groot, lid, Uitgeest  
Wim Brugman, lid, Uitgeest  
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk  
Wendy van der Meer, lid, Castricum

### Secretariaat

Dorpsstraat 113,  
1901 EK Castricum  
E-mail: info@regioheemskerk.nl

## Locatieteam Heemskerk Parochie

H. Laurentius/H. Maria  
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk  
Rita Dufrenne, lid  
Hans Duin, penningmeester  
Marieke Berends, coördinator

## R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

### Pastoraal team

Pastoor Ruben Torres  
(tel. 06-46082758)  
Kapelaan Jaider Chantre Sánchez  
(tel. 06-82927482)  
Pastor Anton Overmars  
(tel. 06-28963045)  
Diaken Marcel de Haas  
(tel. 06-30539841)

### Parochiecentrum

Laurentiuskerk/  
secretariaat beide kerken:  
A. Verherentstraat 2  
1961 GD Heemskerk  
Tel. 0251 - 232220  
E-mail:  
Laurentius-Maria@hetnet.nl  
www.laurentius-maria.nl

Het Parochiecentrum is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. Woensdag en donderdag gesloten.

Parochiecoördinator:  
Marieke Berends

Mariakerk/Pastorie De Gave  
Spoellaan 1  
1964 TA Heemskerk  
Tel. 0251 - 232788

### Laurentiuskerk

Bankrek. kerkbijdragen:  
NL65 INGB 0000 114474

### Mariakerk

Bankrek. kerkbijdragen:  
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken  
NL34 RABO 0363 461450