

In dit nummer o.a.:

- **Priesterwijding en eerste H. Mis Diaken Jaider Chantre Sánchez**
- **Kom op 3 juli naar de 2e familiedag in de Mariakerk**
- **Terugblik Conferentie van de Missionaire Parochie**



Jaargang 47
Nummer 10
Juni/Juli/Aug. 2022

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

Stille Kracht

VICARIS BRUGGINK - DE VLIEGENDE KIEP VAN HET BISDOM

Al bijna anderhalf jaar viert vicaris Bruggink de mis in de parochies van onze regio. Na het overlijden van Pastoor-Deken Cassee en later het vertrek van Kapelaan Teun Warnaar is hij het pastoraal team komen versterken, zodat de gebruikelijke vieringen in onze regio De Heilige Familie zoveel mogelijk doorgang konden vinden. In juni neemt hij afscheid van onze regio; deze keer dus een afscheidsinterview in deze rubriek.

Overal op het veld

Bijna ieder van ons heeft als kind op straat gevoetbald. De vliegende kiep was degene die heel goed kon voetballen, maar ook als keeper op doel wilde staan om doelpunten te voorkomen. De vliegende kiep was overal op het veld te vinden waar het nodig was. Vicaris Bruggink is ook zo'n vliegende kiep: hij helpt waar nodig in het Bisdom, zodat zoveel mogelijk gelovigen de H. Mis kunnen bijwonen.

Waar de nood het hoogst is

De afgelopen anderhalf jaar sprong hij daarom bij in onze regio. De vele missen konden door het bestaande pastorale team niet meer allemaal opgedragen worden. De pandemie maakte het allemaal nog ingewikkelder. Gelukkig is dat laatste inmiddels voor een belangrijk deel achter de

rug en op 11 juni wordt, Deo Volente, onze Diaken Jaider tot Priester gewijd. Het ligt daarom voor de hand dat Vicaris Bruggink elders in het Bisdom gaat helpen waar de nood hoger is dan in onze regio.

Namens de Bisschop

Maar waarom ligt dat eigenlijk voor de hand? "In het verleden ben ik onder andere parochiepastoor, deken en rector geweest en had ik vieringen en allerlei andere taken waar ik ook in het weekend voor ingeroosterd werd. De werkzaamheden als Vicaris staan wel toe dat ik op zaterdagen en zondagen op allerlei plaatsen in het Bisdom te hulp kan schieten."

Maar wat is een Vicaris dan? "Om dat uit te leggen, kun je denken aan een Kapelaan:

hij is de Parochie-vicaris. De Pastoor kan niet alles zelf doen en daarom treedt de Kapelaan namens de Pastoor op. Zo is het ook met een Vicaris in het Bisdom: de Bisschop draagt speciale taken over aan de Vicaris."

Vicaris Bruggink is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor migranten, categoriale zielzorg en missie, hij is proost van het kapittel en rector voor de opleidingen tot permanent diaken en catechisten, en voor cursussen voor lectoren en assistenten in de liturgie. Het is duidelijk dat we ons dus geen zorgen hoeven te maken dat de Vicaris zich nu gaat vervelen. Mooi is dat de Vicaris naast al deze verantwoordelijkheden, zijn rol in onze Parochie dienstbaar omschrijft als die van een "priesterassistent".

Evangelische dienst

De opleidingen en cursussen worden gegeven op het St. Bonifatius Instituut op De Tiltenberg. Onder de docenten zijn enkele goede bekenden: de Vicaris zelf en ook onze eigen Deken Bunschoten. De cursussen bereiden leken voor om taken in de liturgie op zich te kunnen nemen en die vanuit een gelovige levenshouding te doen. "Momenteel loopt er een cursus van vier bijeenkomsten voor assistenten in de liturgie; de cursus voor lectoren zal ook nog gepland worden."

Deze cursussen bestaan uit vier bijeenkomsten die over een periode van ongeveer drie maanden gegeven worden. "Het opleiden van leken, in het bijzonder tot catechisten, is in ons Bisdom nu heel breed neergezet." Paus Johannes Paulus II zei over catechisten dat ze de fundamentele evangelische dienst aan de wereld zijn. Vicaris Bruggink: "Goede catechese is niet het enige, maar wel heel wezenlijk; liturgie is de volgende stap, en dan de caritas, en de Kerk hebben we vele taken, maar

OPENINGSTIJDEN PAROCHIE-SECRETARIAAT IN ZOMERMAANDEN

In juni, juli en augustus is het Parochiesecretariaat alleen geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Gemaakte afspraken in deze periode vinden gewoon doorgang.

Nieuwe afspraken kunnen weer gemaakt worden vanaf maandag 29 augustus en het secretariaat is dan weer geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur (woensdag en donderdag gesloten).

ook vele mensen die allemaal een bijdrage kunnen leveren."

Onderwijzend

Bij veel parochianen is de bijzondere stijl van preken van de Vicaris opgevallen. Altijd uit het hoofd en met een bijzondere gevoel voor precisie. Vragen over het waarom iets op een bepaalde manier in de Kerk gebeurt, zijn hem nooit te veel: de uitleg is altijd op maat. Hoe komt het dat die onderwijzende vorm hem zo natuurlijk past? "Als ik iets niet begrijp, dan wil ik uitzoeken hoe het zit. Daarom is catechese van de rijkdom van ons geloof zo belangrijk, om te begrijpen waarom we het zo doen."

Op "enter" drukken

Ik moet denken aan een keer dat we bij de jongeren-catechese alle gebeden en teksten van een gewone viering in "hedendaagse" taal hadden vertaald. "Hosanna" wordt dan al gauw "hoera". Na afloop zei een van de jongeren: "nu we weten wat het betekent, is het eigenlijk prima om het te laten zoals het is". Vicaris Bruggink: "Maar het is ook zo dat sommige woorden niet te vertalen zijn. Ik vergelijk dat met de taal van de computer: als iemand zegt "op enter drukken", dan weten we precies wat er bedoeld wordt. Zo is het ook met de kerkelijke taal."

Sint Franciscus

Is de vicaris zelf bijzonder gelovig opgevoed? "Ik kom uit een katholieke familie, we gingen altijd naar de kerk, maar we waren niet super-

religieus om het zo maar te zeggen. Niemand stelde er eigenlijk vragen bij. Toen ik zoekende was, had ik een soort van keerpunt: ik vond een boek over de Heilige Franciscus van Assisi op straat; dat was de startmotor voor de verdieping van mijn geestelijk leven. Het feit van het zoeken – momenten waarop je het niet goed weet, dat zijn groeimomenten, ook als je het op dat moment zelf niet zo ervaart en alleen denkt "en nu dan"? En als je het echt niet meer weet, dan komt God altijd te hulp."

Aantrekkingskracht

Tot slot: hoe kijkt u terug op deze periode? "Ik ben graag bij jullie geweest en kijk met veel plezier terug op de tijd in jullie regio." En als u vooruitkijkt? "Ik ga niet mee in de denkrant dat de kerk op haar laatste benen loopt. De kerk heeft veel meer aantrekkingskracht dan wij ons nu realiseren. Waar het evangelie geleefd wordt, ook al is dat door weinigen, dat heeft een geweldige uitstraling. Maar het is natuurlijk niet zo dat daarmee alles helemaal duidelijk is." Maar het wordt wel duidelijk als we straks aan de hemelpoort mogen staan toch? "Ik denk dat de vragen alleen maar groter zullen zijn als we daar komen: dat zo'n grote God, dat Die ons lief gehad heeft!"

Vicaris Bruggink, namens de regio, heel hartelijk dank dat u herder heeft willen zijn in onze Parochies!

Sindo Núñez Queija



Vicaris Bruggink promoveerde vorig jaar op 24 maart tot doctor in de theologie.

Gave Varia

Weer op pad

Voor velen staat de vakantie weer voor de deur. U hebt de buurman misschien al zien vertrekken. Uw eigen koffers staan ook al klaar of u bent nog druk bezig met de voorbereidingen. Wat een voorrecht dat we na enkele jaren van lock-downs, extra vaccinaties, besmettingen, isolatie, quarantaine en mondkapjes eindelijk weer op pad mogen gaan!

Veel meegemaakt

We hebben dit jaar zoveel meegemaakt: we hebben hard gebeden, geduld gehad en gehoorzaamheid getoond. Nu hebben we allemaal wat tijd nodig voor herstel, plezier, rust en ontspanning.

Rust nemen

Wist u dat ook Jezus zijn discipelen voorhield dat het belangrijk was voor hen om op vakantie te gaan, hun rust te pakken?

De discipelen van Jezus reisden van stad naar stad en vertelden anderen over God en Zijn liefde voor hen. Vergeet niet dat zij al hun reizen te voet moesten doen. Geen bus, geen trein, geen auto, geen fiets. Zeker geen elektrische fiets.

Stille plek

Zij reisden elke dag grote afstanden, ze preekten, onderwezen en genazen de zieken. Ze werkten zo hard dat ze vaak niet eens tijd hadden om te eten of te slapen. Ze werden doodmoe.

Toen Jezus inzag hoe vermoeid ze uiteindelijk werden, zei Hij tegen hen: "Kom met me mee naar een stille plek en rust uit." De Bijbel zegt dan: "Dus gingen ze in een boot naar een eenzame plek".

Laat Jezus met je mee reizen

Ik wil graag met u iets markeren over wat de Bijbel zegt. Allereerst zegt Jezus: "Kom met mij mee." Als we op vakantie gaan, moeten we ons voornemen om Jezus met ons mee te nemen, zij het in gedach-

ten of via de bijbel. Sommige mensen denken geen moment aan Jezus wanneer ze op vakantie gaan. Maar we zouden Jezus moeten betrekken bij alles wat we doen, ook als we op vakantie zijn.

Hoofddoel

Ten tweede zegt de Bijbel dat de discipelen naar een rustige plek zijn gegaan. Hun hoofddoel was om uit te rusten en nieuwe energie op te doen. Sommige mensen plannen een vakantie die zo vol van afwijkende activiteiten is, dat wanneer ze thuis komen, ze nog meer vermoeid zijn dan toen ze vertrokken!

Batterij opladen

Lange autoreizen, tijdsverschillen, gevaarlijke sporten, avontuurlijke maaltijden. En daarmee zullen ze in veel gevallen het hoofddoel volledig gemist hebben, namelijk om rust te vinden en de batterij weer tot honderd procent op te laden.

Het voelt ook veel beter als u na de vakantie dan weer vol energie aan het werk kunt gaan, hetzij betaald, hetzij als vrijwilliger.

Wijze lessen

Hoe dan ook, ik hoop dat u een geweldige zomervakantie zult hebben. Maar vergeet niet om Jezus altijd met u mee te nemen; denk nog eens na over zijn wijze lessen en vergelijkingen, en vergeet niet wat tijd in te ruimen voor rust en ontspanning.

Zelf heb ik het plan om in september enkele weken met vakantie te gaan. Uiteraard zal ik dan ook proberen mijn welgemeende adviezen in praktijk te brengen!

En dan hoop ik net als u weer geheel verfrist en vol nieuwe ideeën en energie thuis te komen!

Prettige vakantie!

R.M. Torres
Pastoor

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

De kindermiddagen van de Communiegroep worden in juni afgesloten met een gezellige quiz. Het is daarna tijd voor de laatste voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communievieringen in onze regio. In Heemskerk zullen de kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen tijdens een feestelijke viering op zondag 19 juni om 11 uur in de Mariakerk.

Wij hebben met deze kinderen een heerlijk jaar achter de rug. De kindermiddagen zijn leerzaam geweest en alle kinderen hebben met veel plezier meegedaan. Ze zijn



heel betrokken en leergierig en hebben in hun nieuwe mappen heel goed gewerkt: het huiswerk werd gemaakt en aan de opgeloste puzzels en ingekleurde kleurplaten zag je ook dat de kinderen

het leuk hebben gevonden om in hun mappen te werken.

Op zondag 18 september hebben wij een dankviering om 11 uur in de Mariakerk. Heel fijn om iedereen weer terug te zien na de zomervakantie!

Alvast van harte gefeliciteerd aan alle communicanten met hun Eerste Heilige Communie! En ook alvast een fijne zomervakantie aan alle parochianen toegewenst. Tot ziens in september!

Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

In april kwamen we met de vormelingen in de Mariakerk tezamen. We begonnen de bijeenkomst met gebed begeleid door Diaken Jaider. Na het gebed gingen we verschillende puzzels/raadsels oplossen, die voor deze bijeenkomst waren voorbereid. Het was een raadsel voor de vormelingen op welke wijze de verschillende afbeeldingen van Jezus Christus in de juiste tijdsvolgorde geplaatst moesten worden. Nadat dit correct werd uitgevoerd was het levensverhaal van de Heer zichtbaar. Hier werd uiteraard wat over verteld.

Er was ook even tijd voor een pauze, waarbij werd genoten van een drankje en wat lekkers. Vervolgens was het tijd om in groepjes van twee of drie personen, eieren in de

aan hen toegewezen kleur te gaan zoeken. De eieren waren zeer goed verstopt, met als gevolg dat ze niet allemaal gevonden werden. In de eieren waren plaatjes geplaatst, die de vormelingen door aanwijzingen en teksten uit de Heilige Schrift op de juiste plaats moesten plakken. Toen de groepjes hiermee klaar waren, gingen we samen kijken of ze dit op juiste wijze hadden uitgevoerd.

We hebben nog een paar bijeenkomsten voor de zomervakantie begint; alvast een fijne zomer toegewenst en we zien ernaar uit om de vormelingen na de vakantieperiode weer te zien.

Mede namens Diaken Jaider
en de vormselbegeleiders,
Daniëlle Hummel

TERUGBLIK LOURDESBEDEVAART

De heenreis begon om 07.00 uur. Maar door mankementen aan het vliegtuig waarmee we zouden vertrekken vanuit Maastricht, moest er eerst nog een vervangend vliegtuig worden aangevlogen, voordat wij eindelijk met dat vliegtuig konden vertrekken. Om half twee 's nachts kwamen we aan in ons hotel in Lourdes, maar al die uren werden we goed voorzien van flesjes water en heerlijke belegde broodjes en iedereen bleef gelukkig rustig onder deze bijzondere omstandigheden.

Het was heel fijn om na twee jaar weer Maria in haar grot

te mogen begroeten! Heel toevallig reisde Mgr. Hendriks ook met ons mee en we hebben een hele mooie bedevaart gehad met zoals altijd een heel leuke groep en met een paar nieuwe vrijwilligers hebben we ons uitstekend vermaakt. Het was een bedevaart met een lach en een traan en heel veel luisteren. Ook het weer was prima en we hebben mooie Eucharistievieringen meegemaakt met als voorganger Mgr. Hendriks. Het was weer een zeer geslaagde reis en we hopen volgend jaar weer te gaan.

Joke Hoogeland

VIERINGEN ZONDAGEN JULI EN AUGUSTUS

Ook in de vakantiemaanden juli en augustus wordt de viering op de zondagen de ene week in de Laurentius- en de andere week in de Mariakerk gehouden. Zie het rooster op de achterzijde van deze HELM of www.laurentius-maria.nl/vieringen.

KICA NIEUWS

Op donderdag 16 juni gaan we met de kinderen van de KiCa-Club het jaar feestelijk afsluiten. Wat wij gaan doen, blijft nog even een verrassing. Voor de oudste kinderen is dit hun laatste KiCa-avond, want zij worden volgend jaar uitgenodigd om mee te doen met het Vormselproject, samen met alle andere tieners van onze regio. Wij wensen hen alvast veel plezier tijdens de voorbereidingen op dit mooie Sacrament!

We zijn blij dat wij, na twee jaar coronamaatregelen, weer met de kinderen een heel jaar bij elkaar konden komen voor de gezellige KiCa-avonden. De kinderen zelf hadden het ook gemist; zo zagen wij dat de avonden goed bezocht werden en dat zij heel enthousiast meededen. Na de vakantie zullen de communicanten van dit jaar uitgenodigd worden om mee te doen met de KiCa-Club. We hopen op veel aanmeldingen!

Pepita, Annette en Pilar



NEEM OOK EEN KIJKJE
OP DE VERNIEUWDE
WEBSITE VAN ONZE
PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

3 JULI: TWEEDE FAMILIEDAG IN MARIAKERK

Op zondag 3 juli wordt een familiedag georganiseerd in de Mariakerk. De eerste familiedag was een groot succes en 22 gezinnen hadden zich ingeschreven. We hopen nu ook op veel aanmeldingen. Op deze familiedag zijn gezinnen welkom om een gezellige middag door te brengen en samen te groeien in het geloof. We willen op deze manier de gezinnen die al wat met hun geloof doen, of dit graag zouden willen, samenbrengen om zo voor

elkaar tot steun te zijn. We hopen ouders te helpen het geloof een plek te geven in het dagelijks leven en de kinderen een band te geven met andere gelovige kinderen.



Het programma start om 14 uur met de Heilige Mis met Jaider Chantre, die 11 juni tot priester gewijd wordt. Na de Mis gaan we kennismaken met elkaar en daarna zullen we in verschillende leeftijdsgroepen een thema uitwerken met allerlei activiteiten. Deze middag wordt afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd. Gezinnen kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar Pilar Casanova: pilar.casanova@xs4all.nl.

CONFERENTIE MISSIONAIRE PAROCHIE

Op 24 en 25 maart heb ik met mijn vrouw Mariska en Jaap en Leny Klaver (Parochie Uitgeest) de Conferentie van de Missionaire Parochie bijgewoond, georganiseerd door Bisdom Breda. Bijzonder dat wij weer samen konden komen met ruim 800 mede-Christenen. Deze conferentie stond in het teken van het boek "Als God renoveert" geschreven door Father James Mallon uit Canada. In zijn boek pleit hij voor parochievernieuwing, zonder daarbij het belang van de eucharistie uit het oog te verliezen. Over een groot deel van de wereld ziet men hetzelfde beeld dat wij in Nederland

zien. Dat de maatschappij meer individualiseert en het lijkt alsof wij God niet nodig hebben. Hierdoor worden onze actieve geloofsgemeenschappen steeds kleiner met als gevolg dat er van meerdere kerken één parochie wordt gevormd. Father Mallon roept mensen op om binnen de Parochie na te denken over de toekomst en hoe deze vorm te geven.

Binnen onze Parochie is het belangrijk na te denken over de toekomst, waarbij het gedachtegoed van Father Mallon mogelijk ons inspiratie kan geven. Op www.missionaireparochie.nl is veel informa-

tie terug te vinden, maar men kan ook diverse seminars terugluisteren. Mochten er vragen zijn, schroom niet om deze aan mij te stellen. En tot besluit zoals gezegd tijdens de conferentie: Heb vertrouwen in de Heilige Geest, laat het hart begaan. De Heilige Geest legt in ieder van ons hart wat goed is voor ons en onze parochiegemeenschap.

Jeroen Vergouw
Buitengewoon Bedienaar
Tel.: 06-41604926

ROUWBEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt u contact opnemen met Elsa Heyblok, tel.: 236156 of met Hennie Schouws, tel.: 236845.

11 JUNI - PRIESTERWIJDING EN EERSTE MIS DIAKEN JAIDER CHANTRE SANCHEZ

Op zaterdag 11 juni wordt Diaken Jaider Chantre Sánchez om 10.30 uur in de St. Bavo-Kathedraal te Haarlem tot priester gewijd door Mgr. J. Hendriks, Bisschop van Haarlem-Amsterdam. Dientengevolge is er op zaterdag 11 juni geen viering en op zondag 12 juni slechts één viering om 09.15 uur in de Mariakerk.

Op zondag 12 juni is de Eerste H. Mis van Kapelaan Chantre Sánchez om 11.00 uur in de Pancratiuskerk te Castricum.



NOODFONDS HEEMSKERK:

In financiële noodsituaties,
Telefoon: (06) 16 57 09 46
Gironr.: 8030664

Parochienieuws

UIT HET REGIOBESTUUR

We mogen terugzien op een uitstekend verloop van de Goede Week en de Paasvieringen. Fijn dat we met velen weer samen uiting konden geven aan ons geloof en konden bidden in onze kerken! Mooi ook te constateren dat een groot aantal basisscholen gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging om onze kerken in de Goede Week te bezoeken. Hulde aan alle vrijwilligers die deze bezoeken in goede banen hebben geleid! We zijn onderweg naar het hoogfeest van Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Mag het vuur van de Heilige Geest ons allen zo aansteken dat God rechtstreeks in contact komt met je eigen brein!

Priesterwijding Diaken Jaider

Op zaterdag 11 juni zal in de St. Bavo kathedraal te Haarlem Diaken Jaider deo volente tot priester worden gewijd. Een dag later zal hij in de Pancratiuskerk in Castricum om 11.00 uur voorgaan in zijn eerste H. Mis, een viering waarvoor iedere parochiaan uit onze regio van harte wordt uitgenodigd. Een priesterwijding is een veelomvattend sacrament: een geestelijke maakt de bewuste keuze om ongehuwd door het leven te gaan, om zichzelf geheel in dienst te kunnen stellen van God en de kerk. Traditioneel vinden priesterwijdingen plaats op de eerste zaterdag na Pinksteren. Wij wensen Diaken Jaider een vruchtbare retraite toe als voorbereiding op zijn priesterwijding en schroomt u zeker niet hem zaterdag 11 juni en/of zondag 12 juni van harte met deze belangrijke gebeurtenis in zijn leven te feliciteren!

Tweedehands fietsen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Door de Gemeente Heemskerk is inmiddels al een flink aantal tweedehands fietsen voor de vluchtelingen uit Oekraïne verzameld. Maar er is nog steeds een grote behoefte aan tweedehands fietsen. Heeft u wellicht een fiets die u niet meer gebruikt en stelt u het op prijs om een Oekraïense vluchteling daarmee te helpen? U mag uw fiets (en sleutel) komen brengen

bij het Parochiesecretariaat in het Parochiecentrum Laurentiuskerk. Wij zorgen ervoor dat de buitendienst van de Gemeente deze fietsen dan voor de vluchtelingen komt ophalen.

Subsidie Laurentiuskerk

Onlangs hebben wij met onze bouwtechnisch adviseur, Bouwadvies Groot Holland BV, gesproken over de afronding van de rijkssubsidie over de periode 2016 tot en met 2021. Alle stukken zijn verzameld en de finale afrekening kan nu worden opgemaakt. Voor de periode 2023 tot en met 2028 is voor de Laurentiuskerk een nieuw periodiek instandhoudingsplan opgesteld, op basis waarvan ook toekomstig onderhoud weer deels met subsidie kan worden gefinancierd. Tenslotte wordt de laatste hand gelegd aan de financiële afhandeling van de subsidie van de Provincie Noord-Holland voor de restauratie van de glas-in-lood ramen: een onafhankelijk accountant dient hiervoor een controleverklaring af te geven. Een hele papierwinkel, maar het dient een goed doel: gedeeltelijke financiering van het reguliere onderhoud van onze monumentale Laurentiuskerk!

Dank aan alle redactiemedewerkers

Ook voor onze redactiemedewerkers breekt de zomerperiode aan. Even geen werkzaamheden, de controle eens loslaten en vanaf augustus weer een nieuwe start maken. Ook vanaf deze plaats mag nog eens benadrukt worden dat een nieuw Parochieblad (in onze regio hebben we momenteel nog zes edities) niet zomaar vanzelf ontstaat. Namens het Regiobestuur en de Locatieteams danken wij al onze redacties voor hun energieke en trouwe inzet. In Heemskerk coördineren Marieke en Caroline Berends al vele jaren de samenstelling van het Parochieblad Helm. Chapeau voor hen en u allen een mooie zomer toegewenst!

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Missie Ontwikkeling Vrede

De vakantieperiode komt er weer aan. Dit jaar zijn we weer letterlijk vrij om te gaan en te staan waar we willen. Laten we deze vrijheid koesteren en hier dankbaar van genieten. Dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn hebben de laatste maanden wel bewezen. Wie had zich kunnen voorstellen dat er anno 2022 oorlog zou kunnen uitbreken in Europa. Tot nu toe was oorlog een ver van mijn bed gebeuren op andere continenten, maar met wat er nu in Oekraïne gebeurt komt oorlog wel erg dichtbij. Laten we samen blijven bidden voor vrede, niet alleen in Europa, maar overal in de wereld.

Het is nog lang niet zover, maar ook dit jaar wil ik uw aandacht vragen voor de MIVA-actie in het weekend van 27 en 28 augustus. Zoals u weet, ondersteunt MIVA het werk in de missie met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Dit jaar is extra aandacht voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania.

Pionier Geoffrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderd-duizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van Geoffrey's ziekenhuis afhankelijk. Aangezien het ziekenhuis geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed naar een groter ziekenhuis in Mwanza. Dat is een rit van 58 kilometer. Met de auto van MIVA is men daar een half uur sneller dan voorheen. Dat betekent soms het verschil tussen leven en dood. Daar de auto ook wordt gebruikt om doktoren en verpleegkundigen te laten reizen naar omliggende dorpen, vraagt Geoffrey MIVA nu om een extra auto. Die kan dan volledig worden ingezet als ambulance en de zorg verder verbeteren.

Helpt u mee?

NL 42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch.

Lydia Vergouw-Dufrenne

Laurentiuskerk

Datum/tijd	Viering
Za. 4 juni	Geen viering
Zo. 5 juni 11.00 uur Eerste Pinksterdag	Eucharistieviering Vicaris Bruggink Laurentiuskerk
Za. 11 juni	Geen viering
Zo. 12 juni	Geen viering
Za. 18 juni	Geen viering
Zo. 19 juni 11.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew Dameskoor
Za. 25 juni 19.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars - Samenzang
Zo. 26 juni 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Torres - Herenkerk
Za. 2 juli	Geen viering
Zo. 3 juli 11.00 uur	Viering Laurentiuskerk
Za. 9 juli 19.00 uur	Viering Samenzang
Zo. 10 juli	Geen viering
Za. 16 juli	Geen viering
Zo. 17 juli 11.00 uur	Viering Dameskoor
Za. 23 juli 19.00 uur	Viering Samenzang
Zo. 24 juli	Geen viering
Za. 30 juli	Geen viering
Zo. 31 juli 11.00 uur	Viering Samenzang
Za. 6 aug. 19.00 uur	Eucharistieviering Samenzang
Zo. 7 aug.	Geen viering
Za. 13 aug.	Geen viering
Zo. 14 aug. 11.00 uur St. Laurentius	Viering Laurentiuskerk
Za. 20 aug. 19.00 uur	Viering Samenzang
Zo. 21 aug.	Geen viering
Za. 27 aug.	Geen viering
Zo. 28 aug. 11.00 uur	Viering Herenkerk
Za. 3 sept. 19.00 uur	Eucharistieviering Samenzang
Zo. 4 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering Dameskoor

Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistieviering, Pastor Overmars of Pastoor Van der Linden (m.u.v. ma. 6 juni en ma. 15 aug.).

Mariakerk

Datum/tijd	Viering
Za. 4 juni 19.00 uur Pinksteren	Eucharistieviering Father Mathew - Mariakoor
Zo. 5 juni 11.00 uur Pinksteren	Eucharistieviering Pastoor Torres - JKH
Ma. 6 juni 11.00 uur Pinksteren	Eucharistieviering Pastor Overmars Samenzang
Za. 11 juni	Geen viering
Zo. 12 juni 09.15 uur	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden Samenzang
Za. 18 juni 19.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden Samenzang - Leden Mariakoor
Zo. 19 juni 11.00 uur Eerste Heilige Communie	Eucharistie-/Gezinsviering Kapelaan Chantre Sánchez - Jeugdkerk De Heemsklokjes
Za. 25 juni	Geen viering
Zo. 26 juni 11.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew - Samenzang
Za. 2 juli 19.00 uur	Viering Samenzang - Leden Mariakoor
Zo. 3 juli	Geen viering
Za. 9 juli	Geen viering
Zo. 10 juli 11.00 uur	Viering JKH
Za. 16 juli 19.00 uur	Viering Samenzang
Zo. 17 juli	Geen viering
Za. 23 juli	Geen viering
Zo. 24 juli 11.00 uur	Viering Samenzang
Za. 30 juli 19.00 uur	Viering Samenzang
Zo. 31 juli	Geen viering
Za. 6 aug.	Geen viering
Zo. 7 aug. 11.00 uur	Viering Samenzang
Za. 13 aug. 19.00 uur St. Laurentius	Viering Samenzang
Zo. 14 aug.	Geen viering
Ma. 15 aug. 19.00 uur Maria ten Hemelopneming	Viering Mariakoor
Za. 20 aug.	Geen viering
Zo. 21 aug. 11.00 uur	Viering Samenzang
Za. 27 aug. 19.00 uur	Viering Mariakoor
Zo. 28 aug.	Geen viering
Za. 3 sept.	Geen viering
Zo. 4 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering JKH

Vieringen door de week:

- Iedere woensdag om 18.40 uur Rozenkransgebed
- Iedere woensdag om 19.00 uur en iedere donderdag om 09.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

Parochieberichten

Uit het Huwelijksboek

- 7 juli Huwelijk bruidspaar Petra de Haan en Guus Sprengers Leeweg 46, De Lier Laurentiuskerk, 14.00 u.
- 23 juli Huwelijk bruidspaar Sarah Fitsum en Issak Zemichael Wilhelminastraat 59, Fijnaart Laurentiuskerk 15.00 u.

Uit het Rouwboek

- 13 apr. Maria Meilink-de Wit (92) Lessestraat 28b
- 13 apr. Lambertus Driessen (91) Pieter Breughelstr. 28
- 20 april Petrus Spanjaard (93) Westerheem 90, K012
- 21 april Dorothea Pekel-Witte (90) Beethovenstraat 101
- 8 mei Simon Hoogeland (84) Joh. Brouwerstraat 22

SLUITINGSDATA KOPIJ HELM

Nr. 1 (sept.) 15 aug.
Nr. 2 (okt.) 12 sept.

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl. De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

HEEMSKERK FM

Op maandag 20 juni kunt u luisteren naar de viering van zondag 19 juni vanuit de Laurentiuskerk. Na de viering volgt een verhaal over de St. Jansprocessie uit Laren. Op de maandagen 11 juli en 1 en 22 augustus kunt u luisteren naar de vieringen van de zondagen 10 en 31 juli en 21 augustus uit de Laurentius- of de Mariakerk. De uitzendingen zijn van 20.00 tot 22.00 uur.

U kunt Heemskerk FM bereiken via de ether kanaal 107.8 en digitaal via Ziggo kanaal 782.



Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, Castricum

Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie H. Laurentius/H. Maria

Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Opbrengst collectes

14 t/m 18 april	€ 1.973,61
23/24 april	€ 350,80
30/1 mei	€ 357,85
7/8 mei	€ 286,10

Kerkbijdrage

Eind april 2022 is de stand gekomen op € 47.963,16. Voor deze – juist in deze tijd – onmisbare steun aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!



Houd elkaar vast
Geef aan je kerk

R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

Pastoraal team
Pastoor Ruben Torres (tel. 06-46082758)
Diaken Jaider Chantre Sánchez (tel. 06-82927482)
Pastor Anton Overmars (tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas (tel.: 06-30539841)

Parochiecentrum Laurentiuskerk/ secretariaat beide kerken:
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail: laurentius-maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Het Parochiecentrum is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. Woensdag en donderdag gesloten.

Parochiecoördinator: Marieke Berends

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450