

In dit nummer o.a.:

- Koffieschenkers gevraagd!
- Kerstbios / knutselmiddag voor alle kinderen van de Parochie op 19 december
- De Gerarduskalender is er weer: bestel 'm nu!
- Luister op 13 december naar Heemskerk FM



Jaargang 47
Nummer 4
December 2021

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

Stille Kracht

INZEGENING GERESTAUREERDE GLAS-IN-LOODRAMEN LAURENTIUSKERK

Op 12 december, tijdens de viering van 11.00 uur, zal onze Bisschop, Mgr. Hendriks, de gerestaureerde glas-in-lood ramen van de H. Laurentiuskerk inzegenen. De bekroning van een intensieve en kostbare onderhoudsklus, welke door aannemer Pronk Restauratie uit Warmenhuizen en glazenier Marije Wolfswinkel uit Noord-Scharwoude onder het toezicht van onze bouwtechnisch adviseur, Bouwadvies Groot Holland B.V., professioneel is uitgevoerd. Met liturgische ondersteuning van zowel het Laurentiuskoor als het koor Intermezzo, mag op de derde zondag van de advent (Zondag Gaudete) uiting worden gegeven aan onze vreugde dat 19 glas-in-loodramen opnieuw zijn gerestaureerd. De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' En dat in het jaar dat de Laurentiuskerk 130 jaar bestaat!

Levendig spel van licht

Als we in Nederland of in het buitenland een kerk, basiliek of kathedraal bezoeken, dan bewonderen we zeker ook de glas-in-loodramen. Geleurd glas geeft een levendig spel van licht waar we graag vol bewondering bij stil staan. Maar glas-in-lood is ook een kwetsbaar onderdeel van een gebouw. Het wordt door condens en regen aangetast, door hagel en wind, maar ook door bijvoorbeeld algen en uitwerpselen. En uiteraard speelt natuurlijke veroudering een rol.

Gegeven de belangrijke historische waarde heeft het Bestuur besloten om de glas-in-lood ramen van de Laurentiuskerk te laten restaureren. Dat bleek noodzakelijk na een grondige visuele inspectie met behulp van een hoogwerker in 2018. Ik zie nog onze hoofdkoster Wout de Reus voor mij staan met een doos vol stenen die allemaal los zaten en mogelijk naar beneden hadden kunnen vallen ... Door het ophangen van een aantal valnetten voor de meest aangetaste ramen zijn er gelukkig geen incidenten

gebeurd. Veiligheid boven alles!

Spelbederver

Bij de inspectie werden diverse gebreken geconstateerd. Naast loszittend gesteente was er sprake van verroeste brugstaven, loodveters en windroedes. Het roestwater van die windroedes kan glas ernstig vervuilen en dat laat zich vrijwel niet verwijderen. Bovendien tast het lekwater het glas aan. Bij de restauratie zijn de brugstaven en windroedes waar noodzakelijk vervangen door messing of roestvrijstalen exemplaren. Het wapeningsstaal in de betonnen staande stijlen van de ramen was door vochtindringing via de naden en scheuren aan het roesten waardoor de betonnen stijlen onder spanning stonden. Naast de drie bijzondere ramen (Mariavenster, Laurentiusvenster en het venster boven de hoofdingang) werd de toestand van de overige zestien glas-in-lood ramen, boven het middenschip in de transepten en boven het orgel, geëvalueerd als redelijk, matig en slecht.

Glas-in-lood uit Haarlem

Op 20 juli 1891 werd de Laurentiuskerk door Mgr. Bottemanne, Bisschop van Haarlem, geconsacreerd. Na de inwijding was het glas in de ramen van de middenbeuken, achter het hoofdaltaar en in de transepten géén glas-in-lood, maar sober 'zoute drop' glas (soort sterretjes in het glas). In de loop van de jaren kwam er weer wat geld beschikbaar en werden de sobere ramen stuk voor stuk vervangen door prachtige gekleurde glas-in-loodramen.

De zeven ramen achter het hoofdaltaar zijn in 1933 gemaakt door glazenier Lambert Laurijssen uit Haarlem. In het middenraam is de triomferende Christus, als Koning der Koningen te zien, met koningsmantel en kroon, zegenend, met in de linkerhand de wereldbol met scepter en kruis. Van links naar

NIEUWJAARSRECEPTIE 2 JANUARI



De Nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op zondag 2 januari om 11.00 uur in de Mariakerk.

Uw Pastores, Locatieteam en het Parochiebestuur hopen u allen dan te ontmoeten om elkaar een gezegend Nieuwjaar toe te wensen!

rechts zien we de ramen met de belangrijkste aartsengelen en in de onderste delen zijn de symbolen van de zeven sacramenten uitgebeeld. Het glas-in-loodraam in het rechter transept, boven het doopvont, is ook gemaakt door Laurijssen, in 1934. Het werd geschonken door de Congregatie van de H. Familie, die haar veertigjarig bestaan vierde. Het stelt voor de presentatie van de schatten van de kerk (armen en hulpbehoevenden) door de H. Laurentius, aan de vertegenwoordigers van keizer Valerianus, in 258. Het glas-in-loodraam in het linker transept, boven de Mariakapel stelt de Ten Hemelopneming voor van de H. Maagd Maria, als Koningin van de Hemel. Aan de voeten van Maria zien we de maan en de slang. Zij heeft het gekroonde Christuskind in haar armen. Dit glas-in-loodraam is gemaakt door de glazenier Jan Everts uit Amsterdam in 1957, in opdracht van het Parochiebestuur.

Dank voor alle (financiële) steun!

Een rijksmonument met de statuur van de Heemskerkse Laurentiuskerk vraagt om frequent onderhoud. Restauratie van de glas-in-loodramen bleek een kostbare aangelegenheid: de kosten bedragen inclusief onvoorzien meerwerk circa € 500.000. Een aanzienlijke uitgave voor de Parochie. Een flink deel hiervan wordt gedekt door subsidies van het Rijk en de Provincie Noord Holland. Ook andere instellingen, fondsen en 'last but not least' onze parochianen hebben aan de restauratie bijgedragen. Het Parochiebestuur heeft de afgelopen

decennia jaarlijks geld gereserveerd voor groot onderhoud van de beide Heemskerkse kerken, waardoor het financieel mogelijk was deze kostbare onderhoudsklus te laten uitvoeren.

Wij zijn het Bisdom Haarlem-Amsterdam dankbaar voor de welwillende medewerking door het Parochiebestuur voor deze intensieve klus te machtigen. Een woord van dank is zeker ook op zijn plaats voor het kosterteam van de Laurentiuskerk. Glas-in-lood renoveren geeft veel stofoverlast. Wat mooi dat het kostersteam na verwijdering van alle steigers de gehele kerk met elkaar heeft schoongemaakt! Een intensieve klus, waarbij het zweet van het hoofd gutste. Maar dat impliceert wel dat u weer op een stofvrije bank kunt zitten en op een uitgeklopt kusentje kunt knielen!

Met liefde

Onlangs, tijdens de feestelijke Eucharistieviering bij het toedienen van het Heilig Vormsel op 30 oktober jl., sprak onze Bisschop tot de vormelingen: 'Liefde met heel je hart is niet zo gemakkelijk te geven. We doen soms dingen met tegenzin, omdat het moet. Maar alles wordt mooier als je het met liefde doet, als je je ziel erin legt.'

Met hart en ziel hebben mensen aan deze arbeidsintensieve klus gewerkt. Beschouw u het zonlicht dat door deze gerestaureerde ramen schijnt maar als een teken dat God ook uw hart graag met liefde vult!

Bert Jan Rozestraten



Onze Bisschop, Mgr. Hendriks, zal op zondag 12 december de gerestaureerde glas-in-loodramen van de Laurentiuskerk inzegenen.

Gave Varia



Sfeer en intentie

Als op zondag 28 november de Advent weer is begonnen is er direct een verandering in de liturgie. Niet alleen de kleur is anders, de eerste Adventskaars wordt weer ontstoken, maar ook de lezingen en de gezangen veranderen van sfeer en intentie. Het is een tijd van wachten en waken, verwachten en hopen, een tijd van uitzien. Zoals psalm 130 zegt: Ik wacht de Heer, ik wacht Hem, ik hoop op zijn belofte. Stil verbeid ik de Heer, meer dan wachters de morgen.

Wachten

Wachten kent vele vormen. Wachten op een trein die vertraging heeft, wachten op een goede vriend. Wachten op iemand met wie je op een bepaalde plaats hebt afgesproken. Wachten op een nieuwe Pastoor waar wij naar uitkijken. In de Advent mogen wij ook hem begroeten en in ons midden ontvangen, als de nieuwe herder.

Al met al spelen er bij wachten allerhande menselijke gevoelens, ongeduld, onzekerheid, onrust, overtuiging dat het goed komt, openheid om te kunnen ontvangen. Allemaal woorden welke beginnen met een O. Dit doet mij denken aan de O-antifonen die op de laatste dagen voor Kerstmis klinken. Als de laatste van de zeven O-antifonen geklonken heeft op 24 december staat er in het Latijn in omgekeerde volgorde *Ero cras*, "morgen zal ik er zijn".

Verstillen

Maar waar wachten we nou op in de Advent? Als we wachten is er meestal sprake van een leegte. Leegte willen we opvullen. Leegte voelt dikwijls zo ongemakkelijk. De Advent is een tijd om te oefenen in het omgaan met die leegte, om te verstillen, en verlangens die diep in je leven los te laten en vol aandacht je te openen om te kunnen ontvangen.

Adventskrans

In de Advent steken we iedere zondag weer een kaars van de adventskrans aan. De krans is rond, heeft geen begin en eind,

maar omvat alles zoals ook de aarde rond is en alles omvat. De vier kaarsen wijzen naar de 4 seizoenen en de 4 windrichtingen. De brandende kaarsen zijn het teken van de komst van het Licht der wereld, de geboorte van Christus, onze Redder en Heiland.

Nieuwe Pastoor

Als het goed is kunnen met Kerstmis de meeste van onze kerkgemeenschappen in de liturgie kennismaken met onze nieuwe Pastoor. Hij zal waarschijnlijk zo half december zijn opwachting maken. Zo is een verlangen vervuld in deze Advent, dat er na het vertrek van Pastoor Kaleab spoedig een opvolger zou komen. Laten we hem alle ruimte geven en gunnen om te wennen aan zijn nieuwe Parochies en vooral ook niet te veel verwachten.

Een roerig jaar

Zo kort na het hoogfeest van Kerstmis begint er weer een nieuw jaar, 2022, we kijken terug op een jaar waarin veel gebeurd is. Een vol jaar waarin we te kampen hadden met het coronavirus. Velen van u zijn direct of indirect getroffen door dit virus, ziek geworden, er zijn mensen overleden. Sommigen kampen zeer langdurig met de gevolgen van de besmetting en hebben een zeer lange weg te gaan van revalidatie. U allen die de gevolgen van het coronavirus ondervindt wens ik heil en zegen.

Ook binnen onze Parochies was het een jaar van veranderingen. Kapelaan Teun Warnaar is vertrokken naar elders, Diaken Jaider Chantre Sánchez is van elders gekomen, Diaken Marcel de Haas is in maart zeer zwaar getroffen door het coronavirus en werkt aan zijn herstel. Onverwacht is Pastoor Kaleab vertrokken en is de nieuwe Pastoor aangetreden. Kortom een roerig jaar.

U allen wens ik mede namens alle collegae-pastores, een goede Advent, een Zalig Kerstmis en heil en zegen in 2022.


Anton Overmars pr.

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Op dinsdag 7 december zullen de communicantjes weer naar de Mariakerk komen voor een kindermiddag. Het thema van deze kindermiddag is "In het begin". De kinderen zullen het Scheppingsverhaal horen en leren over God die ons geschapen heeft. We zullen ook leren dat wij met God kunnen praten. Dat noemen wij bidden. In hun werkmap kunnen de kinderen lezen dat Jezus ons een gebed leerde, zodat we zouden weten wat wij tegen God moesten zeggen als wij met Hem wilden praten. Dit gebed heet "Het Onze Vader". Omdat dit gebed heel speciaal is (Jezus zelf



heeft het bedacht!) gaan wij het met de kinderen leren in dezelfde woorden die Jezus toen had gebruikt. Het zijn een beetje moeilijke woorden.

Daarom gaan wij eerst goed kijken naar wat de woorden betekenen.

Het is op dit moment een beetje onzeker hoe wij in de maand december in de kerk kunnen vieren. Houd de website goed in de gaten voor berichten over de gezinsviering in December! Heeft u vragen? U kunt ons altijd mailen: eerstecommuniegroep@gmail.com of bellen met: Pilar Casanova (tel. 06-52134152) of Ageeth Bakker (tel. 06-28396815).

Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

KICA-NIEUWS

De KiCa-Club komt weer bij elkaar op donderdagavond 16 december in onze KiCa-zaal in de Laurentiuskerk van 18.30 tot 20.00 uur. Tijdens de KiCa-avond van december gaan we al vooruitkijken naar het feest van Kerstmis. Jezus werd meer dan 2000 jaar geleden geboren in een armoedige stal. Waarom zou God zo'n plek kiezen als geboorteplek voor Zijn Zoon? Geen idee, maar het helpt wel om te begrijpen wie Jezus is. Na 2021 jaar Kerstmis wereldwijd vieren, kunnen wij tegen de kinderen (en tegen iedereen) zeggen dat zoiets belachelijks alleen nog steeds gevierd kan worden doordat Jezus de Zoon van God is, die naar de aarde kwam om ons te redden en de weg opende om weer terug te kunnen naar onze Vader in de hemel. Dit is zeker het vieren waard en dat is wat wij gaan doen op 16 december!

Pepita, Annette en Pilar



als we naar Hem luisteren, net als bij de wonderbare visvangst (Joh. 21:1-6).

Wil je de uitnodigingen via email ook krijgen? Meld je dan aan via sindo@xs4all.nl. Schrijf 12 december alvast in je agenda!

Sindo Núñez Queija


YOUTH0251



Kerst 2021

ONDER VOORBEHOUD

Kom gezellig naar de Kerstbioscoop en knutselmiddag voor alle kinderen van de parochie!

Waar?
In de Esplanadezaal van de Mariakerk

Wanneer?
Op zondag 19 december van 14.30 tot 16.30

Laat even weten of je komt via pilar.casanova@xs4all.nl. (Broertjes, zusjes en vriendjes zijn ook van harte welkom!)

Tot dan!



NIEUWS VAN DE JONGEREN

Gelukkig konden we de afgelopen tijd onze jongerenbijeenkomsten weer opstarten. Op 31 oktober hebben we met 16+ jongeren samen gegeten in de Esplanadezaal en onder leiding van Iris een heel leuke én leerzame quiz gespeeld. Team Diaken Jaider speelde tegen team Sindo. Maar belangrijker dan de wedstrijd was dat we tijdens de quiz veel leerden. Zo moesten we bijvoorbeeld de Tien Geboden opschrijven, in de goede volgorde! De geloofsvragen werden afgewisseld met algemene vragen. De wedstrijd werd beslist door de vraag over de hoogste berg in Europa. Alleen Carlo wist die en dus won zijn team.

En op 7 november kon gelukkig onze eerste "gewone" jongerenbijeenkomst voor de 12-16 groep na een lange tijd gewoon doorgaan. De tieners die op 30 oktober gevormd

werden, waren nu ook uitgenodigd. Eerst zijn we in de viering met het Jongerenkoor naar de Heilige Mis geweest en daarna hebben we samen met de 16+ groep geluncht. We waren met zovelen dat we in de Esplanadezaal te weinig ruimte over hielden voor de koffiedrinkende parochianen en moesten uitwijken naar een andere zaal! Vicaris Brugink bleef na de lunch bij de 12-16 jarigen en we hebben gesproken over roepingen. Niet alleen de apostelen, en na hen priesters, diakens en religieuzen, zijn door God geroepen. Ieder van ons heeft een roeping! We lazen in de Bijbel over soldaten en tollenaars die bij Johannes de Doper kwamen (Luc. 3:1-14) en over Martha en Maria (Luc. 10:38-42), de zussen van Lazarus. Het hielp ons om te bedenken dat God van ieder van ons iets vraagt. En als dat niet helemaal lukt, dan schiet Jezus ons te hulp

CARITASWEEKEND 13-14 NOVEMBER

Paus Franciscus vraagt in zijn meest recente encycliek Fratelli Tutti nadrukkelijk aandacht voor de positie van de zwakken en armen in de samenleving. De kerk laat het gelukkig niet alleen bij zulke inspirerende woorden. Zij vertaalt deze ook in concrete daden ten behoeve van arme en kwetsbare mensen. Daar kwam in de tweede helft van de vorige eeuw grotendeels een eind aan door onder meer de snelle groei van de verzorgingsstaat. Deze ontwikkeling, in combinatie met het snel slinkende aantal religieuzen in ons land, leidde ertoe dat de kerk tegenwoordig nog maar op bescheiden schaal taken op het terrein van de armenzorg vervult.

Toch is de kerk ook nu nog – zij het veel minder dan vroeger – actief op dit terrein. Voor onze eigen directe omgeving kunnen we hierbij denken aan de activiteiten van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) Heemskerk. De activiteiten van PCI Heemskerk richten zich met name op de verborgen armoede onder medeparochianen uit Heemskerk. Zij probeert een oplossing te bieden voor noden waarin niet of onvoldoende wordt voorzien door het voorzieningsaanbod van overheidsinstanties en semi-



publieke organisaties. Dat heeft in de afgelopen jaren met enige regelmaat tot giften in noodsituaties geleid. Het ging daarbij meestal om kleine geldbedragen of bescheiden giften in natura. De giften werden door de ontvangers altijd zeer op prijs gesteld.

PCI Heemskerk wil haar werkzaamheden de komende jaren graag voortzetten. Daarvoor zijn donaties van parochianen zeer welkom. Het is mogelijk om een donatie te doen via bankrek.nr. NL 96 RABO 0349 3360 67 t.n.v. PCI Heemskerk. Mocht u zelf financiële steun nodig hebben of iemand anders kennen die daaraan behoefte heeft, dan kunt u dat laten weten aan het Parochiesecretariaat, tel. 232220 of via het contactformulier op de website van de Parochie. Alle verzoeken om financiële hulp worden door ons uiteraard geheel vertrouwelijk behandeld.

Bestuur
PCI Heemskerk

Missie Ontwikkeling Vrede

Zoals u in de vorige Helm hebt kunnen lezen heeft de Bischoppelijke Adventsactie dit jaar als thema: 'Gezonde start voor moeder en kind'. Uit de vier projecten die de Adventsactie wil ondersteunen is gekozen voor het project: 'Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook'. De Gazastrook is een smalle strook land ingeklemd tussen de Middellandse zee en Israël. De mensen in de Gazastrook lijden onder een combinatie van problemen: een slepend politiek conflict, instabiliteit, hoge werkloosheid, diepe armoede en beperkingen in hun gaan en staan. Zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar. Bijna 20% van de zwangere vrouwen is ondervoed en meer dan 30% lijdt aan bloedarmoede en heeft aanvullende voeding nodig. Covid-19 verergert de situatie, nu de gezondheidszorg zich meer richt op de bestrijding hiervan.

Het doel van het project is om zwangere vrouwen in het Wadi Al Salga-district medische zorg te bieden en om de gezondheid van moeders en jonge kinderen te verbeteren. In het gebied is geen medisch centrum. De meeste gezinnen kunnen zich de reiskosten naar een ander district en de medische behandelingen niet veroorloven en krijgen dus geen enkele medische ondersteuning tijdens en na hun zwangerschap. Het medisch team van Caritas Jeruzalem zal zo'n 200 zwangere vrouwen in het district Wadi Al Salga uitgebreide prenatale zorg bieden. Daarbij komen de vrouwen voor zij bevallen ten minste vier keer op consult bij het medische team. Caritas zal ook 1.400 zieke kinderen tot vijf jaar behandelen. Verder leren zij de ouders (meestal de moeders) hoe ze thuis hun zieke kinderen het best kunnen verzorgen.

Uw gift voor deze actie kunt u overmaken op de rekening van Bischoppelijk Adventsactie: NL 89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. Hartelijk dank hiervoor!

Lydia Vergouw-Dufrenne

KOFFIE-SCHENKERS GEVRAAGD

Wie vindt het leuk om ongeveer één keer in de zes weken koffie te zetten voor ná de vieringen van 11.00 uur in de Mariakerk? Meldt u zich dan aan bij het Parochiecentrum. Tel.: 232220 op ma-, di- en vrijdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur, of per e-mail: laurentius-maria@hetnet.nl.



NIEUWS VORMELINGEN

Tijdens een prachtige viering op 30 oktober hebben 19 jongeren uit de regio het H. Vormsel van vormheer Mgr. Johannes Hendriks in de Laurentiuskerk ontvangen. Begin november zijn we in de Esplanadezaal van de Mariakerk met een nieuwe groep jongeren samengekomen voor een kennismakingsdiner. We begonnen met een gebed en staken een kaars bij Maria aan. Vóór het diner speelden we een leuk spel: "test je karaktereigenschappen". Hierbij werden tien vragen gesteld met elk vijf antwoorden van verschillende karakterbeschrijvingen waaruit gekozen kon worden. Met de antwoorden konden punten worden verzameld en deze werden bij elkaar opgeteld. Het aantal punten gaf aan wat je karaktereigenschap was: extravagant, een blij ei, een denker, dagdromer of juist een beste vriend/vriendin. We hadden in de groep vooral dagdromers en beste vrienden/vriendinnen.

Nadat het spel was geëindigd, versierden de jongeren de zaal, dekten zij de tafels en hielpen in de keuken. Vervolgens werd het diner gehouden, waarna er werkboeken en bijbels uitgedeeld werden. Tot slot gaf Diaken Jaider een mooie catechese over de geloofsbelijdenis. Ook hebben we samen met de jongeren samenhangende bijbelteksten met de geloofsbelijdenis uitgelegd. We vonden het een geslaagde avond en kijken uit naar de volgende bijeenkomst op 17 november.

Mede namens Diaken Jaider en begeleiders van de Vormselgroep, Danielle Hummel

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE VERNIEUWDE WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

De vergadering van het Locatieteam Heemskerk van 4 november wordt geopend door Marieke Berends. Zij leest een tekst voor van Phil Bosmans: 'De Geest die we nodig hebben'. De vrucht van Gods Geest is blijdschap, vrede, goedheid, welwillendheid voor elkaar, optimisme. Dingen die elke dag weer opnieuw in ons moeten groeien!

Samenwerkingsverband
Onlangs ontvingen wij van onze Bisschop het decreet dat per 1 oktober 2021 het samenwerkingsverband 'De Heilige Familie' wordt gevormd door de R.K. parochies De Goede Herder te Castricum, H. Jozef te Velsen-Noord, H. Laurentius-H. Maria te Heemskerk, Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Uitgeest, St. Eloy te Beverwijk en Twaalf Apostelen te Beverwijk. Geciteerd mag worden uit dit besluit: "Gelet op de ontwikkelingen die gaande zijn in de parochiegemeenschappen, is het noodzakelijk dat deze steeds intensiever met elkaar samenwerken. Door de samenwerking van parochies wordt het Lichaam van Christus, dat de Kerk is, vormgegeven en kan men binnen de parochies de gemeenschapszin blijven ervaren. Schaalvergroting is hierin een noodzakelijk middel om als Kerk ter plaatse vruchtbaar de toekomst tegemoet te gaan."

Vijfjarenplan

Al geruime tijd is het Regio-bestuur in samenwerking met de Locatieteams bezig om de samenwerking tussen de genoemde zes Parochies verder vorm te geven. Daartoe is een concept-vijfjarenplan opgesteld dat als 'spoorboekje' voor het beleid van de komende jaren zal dienen. Dit vijfjarenplan zal vanaf november in de verschillende Parochies aan parochianen worden toegelicht en er zal hen ook om input worden gevraagd. Het Regio-bestuur ziet de samenwerking met het Pastoresteam en de Locatieteams met vertrouwen tegemoet, maar staat ook voor een moeilijke taak: de trend van ontkerkelijking is helaas ook in onze regio niet tegen te houden en het is noodzakelijk hierop te anticiperen. Enerzijds door met vernieuwende initiatie-

ven voornamelijk jonge(re) generaties aan te spreken en anderzijds door noodgedwongen keuzes te maken. Welke van de negen kerkgebouwen in onze regio blijven behouden en voor welke gebouwen zal een alternatieve oplossing moeten worden gezocht? Dit zijn emotionele processen, waarvoor we met elkaar voldoende tijd willen nemen om te komen tot evenwichtige besluitvorming.

Wijkcontact en Attentiegroep

Op 26 oktober was er een bijeenkomst met een flink aantal vrijwilligsters van het Wijkcontact en de Attentiegroep. Namens het Locatieteam en Parochiebestuur mochten de aanwezigen van harte worden gefeliciteerd met het 35-jarig bestaan. We gaan in het eerste kwartaal van 2022 een dankviering organiseren. Ondanks anderhalf jaar corona zijn er nog steeds heel veel waardevolle contacten.

Het Wijkcontact en de Attentiegroep hebben beide behoefte aan versterking. Ook is men op zoek naar iemand met organisatietalent die als coördinator van alle werkzaamheden zou kunnen optreden. Het Locatieteam gaat een wervende brochure samenstellen om de belangrijkste werkzaamheden van deze groepen toe te lichten en aandacht voor versterking te vragen. Mocht u daar niet op willen wachten, meldt u zich dan gerust aan bij het Parochiesecretariaat. Zij helpen u graag verder!

Vergadering PCI/LCI

Op donderdag 28 oktober was er in de Pastorie van Uitgeest de najaarsbijeenkomst van de samenwerkende parochiële caritasinstellingen. Alle LCI's ondersteunen de kerstpakkettenactie ten behoeve van de Voedselbankklanten van IJmond-Noord. Ook mocht tijdens deze vergadering doorklinken hoe hard het plotselinge vertrek van Pastoor Kaleab is aangekomen bij de vrijwilligers en parochianen. Pastoor Kaleab zal in herinnering blijven als een bijzondere Pastoor.

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

Verzorging van de liturgie

Door de onzekere corona-situatie weten wij op dit moment nog niet of alle vieringen zoals hieronder aangekondigd, ook werkelijk kunnen doorgaan. Wij adviseren u de website van onze Parochie te raadplegen voor eventuele wijzigingen in de vieringen (zie: www.laurentius-maria.nl/vieringen). Het Parochiebestuur vertrouwt op uw begrip hiervoor.

Laurentiuskerk

Datum/tijd	Viering
Za. 4 dec.	Geen viering
Zo. 5 dec. 11.00 uur 2e Advent	Eucharistieviering Pastor Overmars Samenzang en cantors
Za. 11 dec. 19.00 uur Zondag Gaudete	Eucharistieviering Father Mathew Samenzang
Zo. 12 dec. 11.00 uur Zondag Gaudete	Eucharistieviering Mgr. Hendriks en concelebranten Heren Laurentiuskoor
Za. 18 dec.	Geen viering
Zo. 19 dec. 11.00 uur 4e Advent	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden / Diaken Chantre Sánchez Dames Laurentiuskoor
Vr. 24 dec. 19.30 uur Kerstavond	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden / Diaken Chantre Sánchez JKH
22.00 uur Kerstavond	Eucharistieviering Pastor Overmars Laurentiuskoor
Za. 25 dec. 11.00 uur 1e Kerstdag	Eucharistieviering Pastoor Torres Laurentiuskoor
Zo. 26 dec.	Geen viering
Vr. 31 dec.	Geen viering
Za. 1 jan. 11.00 uur Nieuwjaars- dag	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden/ Diaken Chantre Sánchez Samenzang met Cantor
Zo. 2 jan.	Geen viering

Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistieviering, Pastor Overmars pr. of Pastoor Van der Linden.
- In december geen vieringen in Huize Agnes.

Mariakerk

Datum/tijd	Viering
Za. 4 dec. 19.00 uur 2e Advent	Eucharistieviering Father Mathew Samenzang
Zo. 5 dec. 11.00 uur 2e Advent	Eucharistieviering Vicaris Bruggink JKH
Za. 11 dec.	Geen viering
Zo. 12 dec.	Geen viering
Za. 18 dec. 19.00 uur 4e Advent	Eucharistieviering Father Mathew Samenzang
Zo. 19 dec. 11.00 uur 4e Advent	Eucharistieviering Pastor Overmars Samenzang
Vr. 24 dec. 17.30 uur Kerstavond	Woord-/Communie-/ Gezinsviering met kerstspel Diaken Chantre Sánchez Jeugdtkoor De Heemsklokjes
20.00 uur Kerstavond	Eucharistieviering Vicaris Bruggink Mariakoar
Za. 25 dec.	Geen viering
Zo. 26 dec. 11.00 uur 2e Kerstdag	Eucharistieviering Pastoor Torres Samenzang
Vr. 31 dec. 19.00 uur Oudjaars- avond	Eucharistieviering Pastor Overmars Samenzang
Za. 1 jan.	Geen viering
Zo. 2 jan. 11.00 uur Nieuwjaars- receptie	Eucharistieviering Pastor Overmars Samenzang

Vieringen door de week:

- Iedere woensdag om 19.00 uur en iedere donderdag om 9.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

GERARDUS KALENDER - ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!

De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!"

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is

bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en

vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook www.kloosterwittem.nl).

De Gerardus kalender, inclusief schild, kost € 8,50 en is verkrijgbaar bij Elly Dantuma, tel: 23 84 07.

Parochieberichten

Uit het Rouwboek

4 nov. Wladimir Sarkisov (75)
Johan Brouwerstr. 14

23 okt. Lovise Pettersen
Hobbesteeg 36,
Beverwijk

Uit het Doopboek

22 okt. Hannah Skóra
Geelvinckstraat 52,
Velsen-Noord

Opbrengst collectes

9/10 okt.	€ 557,49
16/17 okt.	€ 508,95
23/24 okt.	€ 403,37
30/31 okt.	€ 595,47
1/2 nov.	€ 858,15
6/7 nov.	€ 404,99

SLUITINGSDATA KOPIJ HELM

Nr. 5 (jan.) 6 dec.
Nr. 6 (feb.) 10 jan.

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl. De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

HEEMSKERK FM

In deze decembermaand met de voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis kunt u op maandagavond 13 december luisteren naar de viering van zondag 12 december vanuit de Laurentiuskerk, waarin onze Bisschop Mgr. Hendriks voorgaat.

Na de viering volgt een verhaal over de onlangs geres-taureerde gebrandschilderde ramen in de Laurentiuskerk. De uitzending is van 20.00 tot 22.00 uur.

U kunt Heemskerk FM bereiken via de ether kanaal 107.8 en digitaal via Ziggo kanaal 782.

HEEMSKERK FM

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie H. Laurentius/H. Maria

Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Kerkbijdrage

De grootste financiële steun voor uw Parochie is uw bijdragen aan de Actie Kerkbalans, onder andere voor het vele vrijwilligerswerk in het pastoraat, voor het onderhoud aan onze kerkgebouwen en nog vele andere activiteiten. Per eind oktober jl. is de stand gekomen op € 67.979,76. Voor deze onmisbare steun aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!



Geef vandaag voor de kerk van morgen

R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

Pastoraal team
Diaken Jaider Chantre Sánchez
(tel: 06-82927482)
Pastor Anton Overmars
(tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas
(tel.: 06-30539841)

**Parochiecentrum
Laurentiuskerk/
secretariaat beide kerken:**
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Het Parochiecentrum is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur. Woensdag en donderdag gesloten.

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450