

In dit nummer o.a.:

- Afscheidsbrief Pastoor Kaleab
- Kerkhof Nieuws
- MOV vraagt aandacht voor de Bisschoppelijke Adventsactie
- Luister op 15 november naar Heemskerk FM

**Jaargang 47
Nummer 3
November 2021**

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk



Stille Kracht

RECTOR JEROEN DE WIT

Rector Jeroen de Wit komt sinds enige tijd één zondag per maand naar Heemskerk om de H. Mis met ons te doen. In dit interview hoort u zijn levensverhaal en hoe hij uiteindelijk Priester is geworden.

Van Julianadorp naar Rotterdam

Rector De Wit is geboren in Julianadorp in de kop van Noord-Holland en komt uit een groot katholiek gezin. Hij is de 9e van 10 kinderen. Voor het eten werd gebeden en de familie ging op zondag altijd naar de kerk. Zijn ouders hadden een bollenbedrijf, waar hij in zijn jeugd vaak meehielp. Na de middelbare school ging hij Economie studeren in Rotterdam, waar hij ook op kamers ging wonen. Op dat moment was Jeroen nog niet bewust met zijn geloof bezig en hij ging alleen nog naar de kerk als hij bij zijn ouders was. De studie ging hem wel goed af en hij had op zich een goede tijd in Rotterdam.

Een eigen bedrijf

Met het diploma op zak startte hij vol goede moed een handelsbedrijf in de bollenwereld. De zaken liepen goed en hij kwam regelmatig in landen als Polen, Tsjechië en Hongarije. Ondertussen had hij ook

verkering gekregen met een meisje uit Nijmegen en op het oog ging alles dus goed. Toch gaf het eigen bedrijf hem niet de voldoening die hij gehoopt had en hij voelde een bepaalde onrust van binnen. Hij besloot in loondienst te gaan werken en startte als management-trainee bij KPN. Hij werkte daar een aantal jaren hard en kreeg een mooie functie in de buitendienst, maar toch voelde hij zich daar niet op zijn plaats. Zijn verkering raakte ook uit en hij besloot een jaar te stoppen met betaald werk om eens goed over zijn toekomst na te denken.

Naar Australië

Samen met zijn broer ging hij reizen maken en zo kwamen ze op het idee om in Australië het bloemenbedrijf van zijn oom over te nemen. Met nieuwe energie begon hij daar te werken, maar helaas voelde hij al vrij snel "dit is het ook niet". Om zijn oom en zijn broer niet teleur te stellen bleef hij daar toch nog

bijna een jaar, maar hij was niet gelukkig. Hij bleef piekeren, sliep slecht en hij kreeg last van een slecht humeur. Tot het punt kwam waarop hij merkte dat het niet langer zo door kon gaan en in een emotionele toestand belde hij toen op een zaterdag na het werk zijn ouders. "Hoe moet ik nu verder, ik weet het even niet meer!", riep hij uit. Zijn ouders bemoedigden hem en zegden toe speciaal voor hem te gaan bidden tijdens hun rozenkransgebed die avond. Jeroen ging toen 's avonds nog een biertje drinken in het café, maar op het moment dat hij de volgende ochtend wakker werd, gebeurde er iets heel bijzonders: hij voelde opeens een diepe vrede van binnen!

Lourdes

De rust die hij die zondagochtend ervoer, die kwam van God, daar was hij van binnen zeker van! Het gebed van zijn ouders had zijn vruchten afgeworpen. Zelf had hij de deur voor God overigens al op een kiertje gezet, want tijdens die moeilijke tijd in Australië was hij al begonnen om 's avonds voor het slapen gaan een kort gebedje te doen. En nu mocht hij die diepe vrede ervaren, die alleen God kan geven, wat een geschenk! Tegelijk kreeg hij een heel sterk verlangen om naar Lourdes te gaan. Hij liet er geen gras over groeien en een paar dagen later zat hij al op het vliegtuig. Gelukkig had zijn broer alle begrip en de zaken stonden er goed voor, dus zijn broer kon nu het bedrijf wel alleen gaan runnen.

Ondertussen had de vader van Jeroen natuurlijk ook gehoord dat zijn zoon terug was gegaan naar Europa en hij reed meteen helemaal naar Parijs waar ze elkaar ontmoetten. In overleg met zijn vader besloot hij toen toch maar eerst een paar dagen terug naar Julianadorp te gaan, maar niet veel later maakte hij toch de reis naar Lourdes. Daar werd hij bevestigd in zijn geloof en kon er

GERARDUS KALENDER Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen,



gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook www.kloosterwittem.nl). De Gerardus kalender, inclusief schild, kost € 8,50 en is verkrijgbaar bij Elly Dantuma, tel: 23 84 07.

ook een aantal weken vrijwilligerswerk doen.

Via een omweg naar het Seminarie

Hoewel Jeroen nu innerlijk rust vanuit het geloof had gekregen, was het toch nog niet helemaal helder voor hem hoe de toekomst er uit zag. In eerste instantie ging hij weer in loondienst werken voor een bedrijf in Aalsmeer. Hij betrok een flatje in Diemen en hij begon daarnaast vrijwilligerswerk voor de kerk te doen. Op deze manier raakte hij ook betrokken bij het drugspastoraat in Amsterdam. Die zorg voor de medemens trok hem zo aan dat hij opnieuw zijn baan opzegde en fulltime als vrijwilliger aan de slag ging.

Via de contacten die hij daar had, raakte hij betrokken bij een gemeenschap uit Italië die als missie heeft: 'het leven delen met de armen'. Hij ging een paar jaar bij deze gemeenschap wonen, maar op een morgen in het ochtendgebed, werd het hem opeens helder dat hij een roeping voor het priesterchap had. Hij voelde zich dankbaar dat hij deze roeping had gekregen, maar hij nam toch nog een periode van onderscheiding.

Op een gegeven moment had hij geen twijfel meer en meldde hij zich aan bij het seminarie in Vogelenzang in ons eigen Bisdom Haarlem. Hij was ondertussen 39 jaar, maar nu had hij een vaste overtuiging en hij had zijn draai gevonden. Zes jaar later, in 2013, kwam dan het mooie en plechtige moment dat hij in de kathedraal van Haarlem tot Priester werd gewijd!

Van kapelaan tot rector

Zijn eerste benoeming was als Kapelaan in de regio Alkmaar en Bergen. Daar kon hij mooi ervaring opdoen als Priester. Al vrij snel, in 2016, kwam echter de vraag van de Bisschop of hij niet in Heiloo wilde gaan wonen, waar vanaf dat jaar ook de Priesteropleiding gevestigd werd. Zo werd hij dan rector van het seminarie op het mooie Mariaheiligdom (beter bekend als 't Putje). Ondertussen wist hij ook nog een licentiaat (extra studie) af te ronden, met als thema: nieuwe evangelisatie. En hij komt nu dus regelmatig de H. Mis doen in onze regio, zodat wij ons ook door deze enthousiaste Priester kunnen laten inspireren op onze weg met God!

Richard Numan



Rector Jeroen de Wit voor de ingang van het klooster te Heiloo, waar hij woont.

Gave Varia

Koffie graag!!!

Het is al tien maanden geleden dat ik hier ben komen werken en het was een heel leerzame tijd, maar toch moet ik nog veel leren. De mensen met wie ik contact heb gehad, weten al dat ik gek op koffie ben. Mijn vader heeft in Colombia een koffieplantage en daarom ben ik altijd omringd geweest door koffie.

Mijn passie voor koffie is niet alleen maar om zijn goddelijke smaak, maar omdat door een kopje koffie ook contact met mensen ontstaat en het een goed middel is tot kennismaking en boeiende gesprekken. Onder een kopje koffie heb ik de pijn van de familie meegevoeld als ik een uitvaartviering moest voorbereiden, ook heb ik blijheid van een echtpaar mogen ervaren als ik de doop-voorbereiding van hun kind deed. Eigenlijk gaat het niet om de koffie, maar om het moment zelf en het gezelschap met wie je het drinkt.

Koffiezaadje

Op een van de laatste zondagen ging het Evangelie over het mosterdzaadje, dat ons geloof symboliseert. In Colombia hebben wij niet zo veel verstand van een mosterdzaadje. Als ik voor dit Evangelie een preek moet maken, dan gebruik ik als voorbeeld altijd een koffiezaadje. Dit wordt eerst zorgvuldig geplant en als het begint te groeien, wordt het overgeplant en je moet het beschermen tegen alle insecten, water geven en als het een mooie koffieboom is geworden, krijgt het vruchten die koffiebonen zijn. Daarna deze wassen, laten drogen, branden, malen en uiteindelijk met water, krijg je een verrukkelijke koffie.

Zo is het ook met ons geloof; het wordt door God in ons hart geplant, en wij moeten er goed voor zorgen, zodat ons geloof een mooie geloofsboom wordt en wij vruchten kunnen oogsten. Maar net zoals het koffiezaadje door een heel lang proces moet gaan, moet ook ons geloof een heel proces doormaken, waardoor wij een sterk geloof kunnen bereiken.

Op deze wijze heb ik een bijzondere tijd in onze regio doorgemaakt; in het begin was het moeilijk met mensen in contact te komen, maar beetje bij beetje gaan wij op weg naar het nieuwe "normaal" dat geen normaal is, omdat er veel dingen zijn veranderd.

Getuigen van ons geloof

In mijn voorbereiding tot het Priesterschap moet ik met blijdschap zeggen dat ik de laatste maanden heel veel in het Pastoraat heb geleerd. Wel is het zo dat onze geloofsgemeenschap kleiner wordt, maar zij wordt ook authentieker, er is hoop door de jongeren en kinderen die naar onze kerken komen, wij moeten zorgen dat zij onze Goede God ontmoeten en een katholieke identiteit ontwikkelen. Dat is onze taak als gelovigen en niet alleen voor Pastores, maar voor ieder die naar de kerk komt, dat wij getuigen van ons geloof en dat de jongeren, door ons, God mogen ervaren.

Maar ik heb ook minder gelukkige momenten meegemaakt. Onze Pastoor Kaleab is plotseling weggegaan en ik deel met u het verdriet.

De herder heeft zijn schapen nodig, wij hebben uw gebed nodig; de roeping die wij hebben gevolgd, is prachtig, ik heb daar geen twijfel over, maar is ook moeilijk. Daarom is uw aanwezigheid zo belangrijk voor ons. Als Pastores zijn wij er voor de gemeenschap, en de gemeenschap is er voor ons. Het is een wederkerige liefde die een teken is van de tegenwoordigheid van God in ons midden. Zo zullen wij net als de koffie een lekkere geur verspreiden, de geur van Jezus.

Dat is de boodschap die ik met u wil delen. Wij blijven bidden voor elkaar, in het bijzonder voor Pastoor Kaleab. En als u er verder over wil praten, ben ik altijd bereid om een kopje koffie met u te drinken!

Vrede en alle goeds.


Diaken Jaider Chantre Sánchez

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

In november gaan we met de nieuwe groep communicanten beginnen. Vele scholen hebben ons geholpen om een digitale uitnodiging te verspreiden onder de kinderen uit groep 4. Maar ook oudere kinderen mogen meedoen met het communieproject van onze regio. Verder hebben alle kinderen die ingeschreven zijn in de verschillende



parochies en geboren zijn tussen september 2013 en december 2014 ook een uitnodiging gekregen.

Op dinsdag 16 november van 19.30 tot 20.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van de communicanten 2022. Op zaterdag 27 november van 17.00 tot 18.30 starten we met een gezellig diner. Tijdens deze feestelijke avond maken de kinderen kennis met elkaar, het team van begeleiders en met het feest van de Heilige Communie. De kinderen zullen over het Pesach leren: het eerste paasfeest. De Joden vieren, tijdens dit feest, de uittocht uit Egypte, toen God het volk redde uit de slavernij. Een geweldig verhaal waar de kinderen altijd geboeid naar luisteren! Jezus vierde ook dit feest, maar Hij ver-

anderde het op Witte Donderdag in het feest van de Heilige Communie waar Hij zichzelf aan alle mensen gaf in het brood en de wijn.

Met deze eerste ontmoeting met kinderen en ouders zijn we al samen op weg naar de dag dat de kinderen voor de eerste keer Jezus zullen ontvangen in hun Eerste Heilige Communie. Alle gezinnen en parochianen zijn welkom in de gezinsviering op zondag 21 november om 11 uur in de Mariakerk.

Heeft u vragen? U kunt ons altijd mailen naar eerstecomuniegroep@gmail.com, of bellen met Pilar Casanova (tel. 06-52134152) en Ageeth Bakker (tel. 06-28396815).

Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

KINDERCATECHESE 4-6 JAAR

Tijdens de kindermiddag van oktober hebben wij de kinderen veel over Maria verteld. Maria maakt ons blij en door haar komen wij dicht bij Jezus. Zij luistert naar ons als een moeder en wil ons helpen in ons dagelijks leven. Door het verhaal van de aankondiging aan Maria door de engel Gabriël en door haar bezoek aan haar nicht Elisabeth, weten wij dat Maria een heel speciale plek heeft voor God.

Omdat wij ook willen dat Maria een speciale plek in ons hart krijgt, gaan we leren het Weesgegroet te bidden. We zullen een mooi Maria-altaartje knutselen en afsluiten met een processie in de kerk met vaandel, bloemen,



(nep)kaarsjes en gezang. Allemaal voor Maria, want zij is de koningin van ons hart.

Op woensdag 24 november zullen wij weer bij elkaar komen. Het thema van deze middag zal zijn: Jezus en de blinde man. Wat wij gaan doen hoort u in de volgende Helm. Graag tot ziens op 24 november!

Pilar Casanova

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

We zijn in juni met de vormelingen naar de expositie over het leven van de Heilige Moeder Teresa van Calcutta in de Agathakerk geweest. Waar we het geluk hadden dat er twee zusters van de congregatie Missionarissen van Naasteliefde aanwezig waren die moeder Teresa zelf persoonlijk gekend hebben. Door de zusters geïnspireerd wilden we onze fiets-speurspoorocht maken in gedachtenis van en voor de zusters van Moeder Teresa: Fietsen voor je naasten(liefde).

Op 18 september, een prachtige nazomerdag, was het zover. De vormelingen lazen samen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan in de Laurentiuskerk en vertrokken in groepjes vol goede moed richting de duinen. Met veel gezelligheid zoekende

naar hints kwamen we allen tegelijkertijd aan bij de tussensstop waar we even rustten, een hapje en een drankje deden. We vertrokken daarna om de beurt in groepjes, zoekend naar de resterende aanwijzingen van de speurtocht. Daarna kwamen we aan bij de Patatoloog, waar we allen een heerlijk patatje en snack hadden gegeten. Tot slot vertrokken we richting de Mariakerk waar we nog een ijsje toe kregen en een schilderij over de Heilige Geest schilderden.

Kinderen in groep 8 van de basisschool kunnen zich aan-



KICA-NIEUWS

De KiCa-Club komt weer bij elkaar op donderdagavond 4 november in onze KiCa-zaal in de Laurentiuskerk van 18.30 tot 20.00 uur. De communicanten van 2021 hebben een uitnodiging gekregen om mee te doen met de KinderCatechese Club. We hopen op veel aanmeldingen!

Tijdens deze KiCa-avond gaan we leren over wat de mensen die Jezus meegemaakt hadden over Hem zeiden. Jezus leefde op aarde

2000 jaar geleden en de meningen liepen uiteen: was Hij een profeet, een koning, een redder of de Zoon van God? Of dit alles? Sommigen vonden Hem een lastpak en een oproerkraaier... Wie had gelijk? Welke van deze benamingen vinden de kinderen het beste bij Jezus passen? Dat zullen de kinderen zelf mogen beantwoorden aan het einde van de avond.

Pepita, Annette en Pilar

melden om deel te nemen aan de voorbereidingen. Aanmelden of informatie via email bij sindo@xs4all.nl.

Daniëlle Hummel

Mede namens Diaken Jaider en de Vormselgroep-begeleidsters Pina Russo, Thamsen Vossen en Sindo Núñez Queija

AFSCHEIDSBRIEF PASTOOR KALEAB

Beste parochianen, beste vrienden, beste mensen,

Dit is misschien wel de moeilijkste brief die ik in mijn leven schrijf en de moeilijkste beslissing die ik in mijn leven heb moeten nemen. Met groot verdriet en onmetelijke pijn in mijn hart moet ik afscheid van u nemen als Pastoor van de Parochies van onze regio. Ruim 16 jaar heb ik als Kapelaan en daarna als Pastoor een mooie en vruchtbare tijd in uw midden gehad. De vriendschap, de vreugde en de verbondenheid die ik van velen kreeg is onbeschrijfelijk. Vanaf mijn komst in Nederland gaf u mij het gevoel dat ik een van u was. Het waren mooie jaren waar ik met veel vreugde, dankbaarheid en tevredenheid op terug zie. De afgelopen 16 jaar heb ik geprobeerd uw warmte en betrokkenheid met mij te beantwoorden door u als een goede herder bij te staan in mooie en minder mooie dagen. In al die jaren ontstonden er veel vriendschappen. Ik



voelde mij altijd een gezegend mens met al die mooie mensen om mij

heen. Ik kan u daar niet genoeg voor bedanken.

Maar nu is voor mij de tijd gekomen om de Parochie te verlaten. De afgelopen jaren bevond ik mij in een bijzonder moeilijke levensfase. In goed overleg met mijn Bisschop van wie ik begrip, zorg en barmhartigheid mocht ontvangen, heb ik besloten een tijd van bezinning te nemen.

Het valt mij zwaar om niet persoonlijk afscheid van u te kunnen nemen. Ik ben echter geestelijk te zeer vermoeid en daardoor niet in staat dit te doen. Het spijt mij dat u wellicht verdrietig en teleurgesteld bent dat ik op deze manier afscheid van u neem, na zoveel jaar van contact en verbondenheid met elkaar. Mag ik u toch vragen voor mij te bidden. Ik heb alle vrouwen dat wij in de toekomst elkaar zien en spreken. Ik ben dankbaar dat ik uw Pastoor mocht zijn en dank u met heel mijn hart voor al die jaren van uw steun, liefde en aandacht. Ik hoop en bid dat u in vertrouwen op God en elkaar blijft bouwen aan uw geloofsgemeenschap en kerk. Dat Gods zegen u mag vergezellen op uw verdere levensweg.

Pastoor Kaleab

IN MEMORIAM BEN APeldoorn

Op 12 september bereikte ons het droeve bericht dat Ben Apeldoorn is overleden.

Ben was jarenlang onze archivaris, Helmdistributeur en kerkbijdrage-administrateur. Hoewel hij al enige tijd ziek was, kwam zijn overlijden sneller dan verwacht en heeft hij nog tot kort voor zijn dood zijn werkzaamheden verricht. Als "het geweten van onze Parochie" zijn wij Ben veel dank verschuldigd voor zijn inzet en mochten wij van hem begrijpen dat deze dank wederzijds was. Hij heeft zijn werk als vrijwilliger steeds als een zinvolle tijdsbesteding ervaren en daarvoor terecht ook van menigeen waardering gekregen.

Wij wensen zijn gezin en familie veel kracht en sterkte toe met dit grote verlies.

Ben, rust in vrede.

Locatiebestuur



ALLERHEILIGSTE

De uitstelling van het Allerheiligste vindt plaats elke eerste vrijdag van de maand in de Laurentiuskerk van 13.30 tot 15.30 uur.

HEEMSKERK FM

Op maandag 15 november kunt u luisteren naar de viering van zondag 14 november en naar het verhaal over Christus Koning. De uitzending is van 20.00 tot 22.00 u.

U kunt Heemskerk FM bereiken via de ether kanaal 107.8 en digitaal via Ziggo kanaal 782.



ROUW-BEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt u contact opnemen met Elsa Heyblok, tel.: 236156 of met Hennie Schouws, tel.: 236845.

Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

De vergadering van het Locatieteam van 30 september wordt door mij geopend. Ik lees een gebed voor met als kernboodschap: 'Geef dat wij ons niet beter wanen dan anderen en het goede erkennen dat buiten ons geschiedt. God sluit niemand van Zijn liefde uit.'

Afscheid Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw

In verband met zwaarwegende privéomstandigheden heeft Pastoor Kaleab Maresha Shiferaw moeten besluiten onze regio te verlaten. In nauw overleg met onze Bisschop, Mgr. Hendriks, heeft Pastoor Kaleab een bezinningsperiode ingelast en is hij onlangs naar elders verhuisd.

Het plotselinge vertrek van Pastoor Kaleab zal door velen van u als een schok worden ervaren. Na het overlijden van Deken Ton Cassee en het vertrek van Kapelaan Teun Warnaar betreuren wij het afscheid van Pastoor Kaleab na 16 jaar trouwe dienst ten zeerste. Zijn warme band met vele parochianen, zijn capaciteiten om mensen 'een luisterend oor' te bieden en hen bij te staan in perioden van ziekte en verdriet zal door menigeen worden gemist.

We zijn hem dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid in onze regio en wensen hem veel sterkte in deze voor hem moeilijke tijd. Het zal Pastoor Kaleab zeker goed doen als u wilt bidden voor een goede oplossing van zijn persoonlijke situatie.

Ook de Bisschop betreurt deze situatie en bidt voor deze intentie. Met het Bisdome zijn gesprekken gestart over de aanstelling van een nieuwe Pastoor voor onze regio. Zodra daarover nadere mededelingen kunnen worden gedaan, zullen wij u berichten.

Jubileumviering Intermezzo

Op zondag 10 oktober mocht tijdens een feestelijke viering in de Mariakerk, na anderhalf jaar corona, weer met het hele koor onder begeleiding van het voortreffelijke combo meer dan uitstekend wor-

den gezongen. Gedurende de afgelopen tien jaar heeft Intermezzo zijn bestaansrecht meer dan bewezen. Het is beslist een welkome aanvulling op de diversiteit aan koren die onze Heemskerkse Parochie rijk is. Namens het Bestuur feliciteer ik alle leden van Intermezzo van harte met het bereiken van deze mijlpaal!

Wisseling van de wacht bij Marthagroep

Meer dan vijftig jaar geleden is een groep dames, onder leiding van Bep de Ruijter, gestart met het schoonhouden van de Mariakerk. Allerlei werkzaamheden worden verricht, zoals stofzuigen, dweilen, lappen van de ramen, koperpoetsen, wassen en strijken van altaarkleden. Na het werk drinken de dames dan nog gezellig met elkaar een kop thee, waarmee ook het belang van het sociale karakter van dit werk nog eens wordt onderstreept. Na vele decennia van trouwe dienst geven een aantal dames nu het stokje over aan een nieuwe groep onder aanvoering van Pilar Casanova Gurrera en Mariette Sinkeldam.

Van harte bedanken wij de volgende dames voor het trouw vervullen van hun 'vrijwilligersplicht' op maandagmiddag: An van Duivenvoorde, Riet van der Kolk, Anny van der Kolk, Nel Denneman en Rie Lammers! Eén van de dames (Bep de Gilder) gaat ook in de nieuwe formatie nog even door met het koper poetsen. Fijn dat dit zo mogelijk is en uiteraard wensen wij de vernieuwde Marthagroep veel succes!

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 en 2 november vieren we in onze Parochiekerken Allerheiligen en Allerzielen. Voor veel mensen zal na corona dinsdag 2 november 2021 een bijzondere dag zijn. Het feest van Allerzielen is de dag waarop wij in de rooms-katholieke kerk stilstaan bij onze sterfelijkheid, de dood en het laatste oordeel. De kerkhofbeheerders en de koster maken zich op voor een mooi verlichte gang naar het kerkhof aansluitend op de bijzondere eucharistieviering.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Missie Ontwikkeling Vrede

Onze Bisschoppelijke Adventsactie (27 november t/m 19 december) heeft dit jaar als thema: 'Gezonde start voor moeder en kind'. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop. Hoewel dit natuurlijk geweldige ontwikkelingen zijn, zijn we er nog niet. Jaarlijks halen nog altijd 5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of diarree. Hiernaast overlijden er nog altijd te veel moeders. Door vaccinatie of goede hygiëne had de sterfte van veel kinderen in de eerste levensmaand voorkomen kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, hoge bloeddruk of infecties.

Ondanks het feit dat uit de cijfers - en de dagelijkse praktijk - blijkt dat goede begeleiding en medische zorg het aantal sterfgevallen onder moeders en kinderen doet dalen, hebben wereldwijd miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg.

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede bereikbaarheid van zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap en de periode daarna. Uw gift is daarom meer dan welkom op de rekening van Bisschoppelijke Adventsactie: NL 89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

Lydia Vergouw

Verzorging van de liturgie

Laurentiuskerk

Datum/tijd	Viering
Ma. 1 nov.	Geen viering
Di. 2 nov. 19.00 uur Allerzielen	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden/ Diaken Chantre Sánchez Laurentiuskoor
Za. 6 nov.	Geen viering
Zo. 7 nov. 11.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew/Diaken Chantre Sánchez Cantor
Za. 13 nov. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars/Diaken Chantre Sánchez/Samenzang
Zo. 14 nov. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink Dames Laurentiuskoor
Za. 20 nov.	Geen viering
Zo. 21 nov. 11.00 uur Christus Koning	Eucharistieviering/ Father Mathew/ Diaken Chantre Sánchez Laurentiuskoor
Za. 27 nov. 19.00 uur Eerste Advent	Eucharistieviering Father Mathew Samenzang
Zo. 28 nov. 11.00 uur Eerste Advent	Eucharistieviering Vicaris Bruggink Heren Laurentiuskoor
Za. 4 dec.	Geen viering
Zo. 5 dec. 11.00 uur Tweede Advent	Eucharistieviering Pastor Overmars Cantores

Vieringen door de week:

- ledere maandag om 17.00 uur Eucharistieviering, Pastor Overmars pr. of Pastoor Van der Linden (m.u.v. maandag 1 nov.).
- ledere zaterdag om 10.00 uur Eucharistieviering, Huize Sint Agnes.

KERKHOFNIEUWS

Verstrooiveld

Direct achter de kerk staat een monument ter herinnering aan de herbegravingen van hen die ooit begraven waren op het oude kerkhof, nu het Pastoor Allemanplantsoen. Omdat parochianen om verschillende redenen kiezen voor cremieren in plaats van begraven, is op het kerkhof ruimte gemaakt voor asbezor- ging om toch in het dorp en bij de kerk te kunnen blijven. Dat kan door het plaatsen van urnen in de Urnenhof, maar ook door verstrooiing op het verstrooiveld bij het verzamelgraf achter de kerk. Sinds enige maanden is daar nog een monument(je) geko- men, onder de grote treur-

wilg. Aan dat monument is een namenregister bevestigd. De daarop vermelde namen zijn van overledenen die ver- strooid zijn op het daarach- ter gelegen verstrooiveld. Het veld is al enige jaren in gebruik, maar bij veel men- sen wellicht niet bekend. Voor nabestaanden die de as van een overledene daar willen verstrooien, kunnen contact op nemen met het Beheer van het Laurentiuskerkhof via het Parochiesecretariaat.

Automatische opening en sluiting van het kerkhofhek

Wellicht is het bezoekers van het kerkhof opgevallen dat er werkzaamheden rond het

kerkhofhek plaatsvonden. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond. Het betekent dat het hek om 09.00 uur auto- matisch opengaat en weer sluit om 17.00 uur. Volgend voorjaar, als het langer licht blijft, zal de sluitingstijd wat later worden, zodat mensen ook in het begin van de avond het kerkhof nog kunnen bezoeken. Maar, zult u zeg- gen, ik ben op het kerkhof en het hek gaat dicht, wat nu? Bij het hek staat een paal met de tekst: "Knop indruk- ken om te openen".

Allerzielen 2 november
Al vele jaren wordt het kerk- hof op deze avond (na de kerkelijke viering) door de

Parochieberichten

Uit het Rouwboek

12 sept. Bernardus Apeldoorn (74)
Abbenven 9
18 sept. Maria van der Kolk- Oberije (85)
Westerheem 288
26 sept. Hermina Duineveld- de Boer (92)
Zamenhof 65
3 okt. Cornelis Dam (81)
Raadhuisstraat 9
8 okt. Herman Winterberg (84)
Mozartstraat 84a
9 okt. Johanna Blankendaal- Brasser (89)
Rhônestraat 19

Uit het Doopboek

25 sept. Kenneth en Matthew van der Laan
Batenburg 6
26 sept. Lars Hofstra
Pastoors Acker 40
10 okt. Hailey Harrison
Ln. v. Assumburg 24

Opbrengst collectes

4/5 sept. € 360,00
11/12 sept. € 354,45
18/19 sept. € 486,20
25/26 sept. € 468,60
2/3 okt. € 335,80

Kerkbijdrage

Per eind september jl. is de stand gekomen op € 64.558,53. Voor deze onmisbare steun aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Bert Jan Rozestraten, gedele- geerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie

H. Laurentius/H. Maria
Bert Jan Rozestraten, gedele- geerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator



SLUITINGSDATA KOPIJ HELM

Nr. 4 (dec.) 8 nov.
Nr. 5 (jan.) 6 dec.

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl. De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stuk- ken worden niet geplaatst.

OPENINGSTIJDEN KERKHOF: van 9.00 tot 17.00 uur

kerkhofvrijwilligers met fak- kels en elektrische lampen sfeervol verlicht. Vorig jaar ging dit niet door vanwege corona. Maar dit jaar gaat het weer gebeuren, compleet met prachtige achtergrondverlich- ting van de gerestaureerde kerkraden en Uitvaartcen- trum De Jongh.

Ton Heus en Ton de Ruijter

R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

Pastoraal team
Diaken Jaider Chantre Sánchez (tel: 06-82927482)
Pastor Anton Overmars (tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas (tel.: 06-30539841)

**Parochiecentrum
Laurentiuskerk/
secretariaat beide kerken:**
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Het Parochiecentrum is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. Woensdag en donderdag gesloten.

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450