

In dit nummer o.a.:

- In Memoriam Ton van Herpen
- Luister op 21 juni, 12 juli, 2 en 23 augustus naar de vieringen op Heemskerk FM
- Bijeenkomsten jeugd en jongeren starten weer langzaam op

Jaargang 46
Nummer 10
Juni/Juli/Aug. 2021

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk



Stille Kracht

DIAKEN JAIDER CHANTRE SÁNCHEZ

“Pedes in terra ad sidera visus”. Deze Latijnse spreuk schrijft Diaken Jaider onder zijn naam bij het versturen van e-mails. “Voeten op de grond met de blik op de hemel” is de vrije Nederlandse vertaling. Het is kenmerkend voor zijn bevoegdheid. Hij wil open zijn en tegelijkertijd herder en leraar zijn (“voeten op de grond”), maar altijd gedreven door geloof in God en zijn Zoon Jezus Christus (“blik op de hemel”). Wie is Diaken Jaider? Waarom verkiest hij het koele, vaak grijsbewolkte Nederland boven het warme, zonovergoten Colombia?

Gelovigen van alle volken
Ons interview vindt plaats op de ochtend van Koningsdag in de Pastorie van de Mariakerk. We starten ons gesprek met koffie en een oranje-tompouce, waarvoor bij aanvang ook huisgenoot Tesfayohannes uit Eritrea en Francis Ashamole, een priesterstudent uit Nigeria, aanschuiven. Dat we als regio echt deel uitmaken van een wereldkerk, wordt mij die ochtend eens te meer duidelijk: vier personen aan de eettafel die drie continenten vertegenwoordigen. Wat een geluk voor ondergetekende dat het gesprek dan in het Nederlands mag plaatsvinden!

Jongste van vier zonen
Ik vraag Diaken Jaider wanneer hij is geboren. Dat blijkt

geen eenvoudige vraag. Volgens zijn moeder is hij geboren op 24 februari 1987, maar volgens de officiële registratie is in alle documenten als geboortedatum opgetekend: 12 maart 1987. Jaider luistert maar naar zijn moeder en houdt haar datum als ‘cumpleaños’ (verjaardag) aan. De geboorteplaats is Planadas, een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima, niet ver van de hoofdstad Bogota. Jaider is het vierde kind en de benjamin van het gezin. Hij heeft drie broers boven zich.

Loskomen
De familie drijft een koffieplantage, hetgeen de koffieverslaving van Jaider verklaart. Zijn voorkeur gaat uit

naar Caturro en Typico bonen. Jaider groeit op in een traditioneel katholiek gezin, volgt de basisschool en de middelbare school en gaat daarna aan de universiteit van Espina een jaar psychologie studeren. Zijn docent is een zeer bevoegen christen, die zelf voor priester studeert. Hij nodigt Jaider uit om met hem mee te gaan op een oriëntatieweekend in een arme wijk van een Colombiaanse parochie. Vlak na dit weekend besluit Jaider zich aan te sluiten bij de congregatie ‘Missionarissen van Christus Leraar’. Aansluiting bij deze congregatie betekent wel helemaal zelfstandig worden, loskomen van de familie ...

Nederlandse ontmoetingen
Via een pater van genoemde congregatie verblijft Jaider drie maanden in Nederland. Daarna keert hij weer terug naar Colombia, maar Jaider vindt Nederland toch wel een interessant land en in september 2010 ontmoet hij op de Tiltenberg de toenmalige rector en huidige Bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. Hendriks. Aan de Tiltenberg gaat Jaider vijf jaar theologie studeren en loopt hij stage in Haarlem bij ‘Stem in de Stad’, een organisatie die zich inzet voor Haarlemmers die het moeilijk hebben en omkijkt naar kwetsbare mensen die in nood zijn en niet altijd gehoord of gezien worden.

Wijding als Diaken
Na afronding van zijn studie Theologie wordt hij door zijn congregatie naar Spanje gezonden voor zes maanden, waarna hij in 2014 weer terugkeert naar Colombia. Daar gaat Jaider verder studeren, volgt een specialisatie ‘theologische ethiek’ en behaalt het diploma ‘canoniek recht huwelijk’. Op 30 november 2019 wordt Jaider in het Aartsbisdom Villavincencio door Bisschop Oscar Urbina tot Diaken gewijd.

Opnieuw naar Nederland
Jaider wordt vervolgens zelf docent op een hogeschool in

OPENINGSTIJDEN PAROCHIE-SECRETARIAAT IN ZOMERMAANDEN

In juni, juli en augustus is het Parochiesecretariaat alleen geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Gemaakte afspraken in deze periode vinden gewoon doorgang.

Nieuwe afspraken kunnen weer gemaakt worden vanaf maandag 30 augustus en het Secretariaat is dan weer geopend van maandag t/m woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur (woensdag en donderdag gesloten).

Colombia. Rond 2020 ontstaan er problemen bij de congregatie waaraan Jaider verbonden is. Er zijn te weinig roepingen en Jaider wordt verzocht om terug te keren naar de hoofdzetel van de congregatie in het Franse Toulon. Zijn congregatie zal worden ontbonden en vervolgens worden hem twee opties voorgesteld: zich vestigen in Frankrijk en daar Priester worden of naar elders uitwijken. Jaider heeft niet zoveel met de Franse cultuur en besluit om Mgr. Hendriks een brief te schrijven, die hem vervolgens opbelt en vraagt hoe het met zijn Nederlandse taal staat. Na een zorgvuldige afweging, waarbij door Mgr. Hendriks ook contact wordt gelegd met de voorzitter van de betreffende congregatie, wordt Jaider dan toch uitgenodigd om naar Nederland te komen. In december 2020 ontvangt Jaider in de Nederlandse ambassade in Parijs zijn noodzakelijke papieren voor een verblijf voor de eerstkomende drie jaren. Hij wordt door Kapelaan Teun Warnaar van Schiphol afgehaald.

Diaken met een missie
Inmiddels is Diaken Jaider enkele maanden in onze regio actief en heeft hij ondanks de sociale beperkingen door corona al veel mensen mogen ontmoeten. “Wat ervaar je als de belangrijkste cultuurverschillen tussen Nederland en Colombia?”, vraag ik hem. “Nederlanders vinden het geloof niet meer vanzelfsprekend. Ik wil mensen juist

helpen om de kracht van het geloof weer te (her)vinden!”

Inspirerende heiligen
De aartsengel Michaël en de heilige Jozef zijn de heiligen die Diaken Jaider het meeste aanspreken. De naam Michaël betekent “Hij die is als God”. Aartsengel Michaël is de krachtige leider onder de aartsengelen: hij leert je over je eigen veiligheid en spirituele bescherming. Hij brengt je positieve begeleiding en sturing aan jouw levensloop. De heilige Jozef is onder meer de patroon van religieuze gemeenschappen, maar ook van het huisgezin. En zeker ook voor gezinsvieringen wil Diaken Jaider zich graag inzetten!

Welcome aanvulling
Diaken Jaider is erg blij met de samenwerking met zijn pastorale collega’s, mensen met veel ervaring van wie hij nog veel kan leren. Hij vindt de wekelijkse besprekingen met het Pastoresteam op woensdagen zeer waardevol. In de afgelopen twee nummers van de Helm werden respectievelijk Diaken Marcel de Haas en Pastor Anton Overmars geïnterviewd. Diaken Jaider is met zijn extroverte en Latijns-Amerikaanse temperament beslist een welkome aanvulling van het Pastoresteam. Wij moeten er als regio voor zorgen dat Diaken Jaider ‘zijn voeten in onze regio op de grond houdt’ en dat kunnen we het beste doen om samen met hem ‘de blik op de hemel’ te richten!

Bert Jan Rozestraten



Diaken Jaider Chantre Sánchez: Voeten op de grond met de blik op de hemel.

Toen de Buitenschoolse opvang vanaf 19 april weer open mocht was dat goed nieuws voor onze Communiegroep met de kindermiddagen en we zijn ook meteen weer begonnen. Omdat we pas 3 van de 9 lessen gehad hebben, gaan we het niet redden om voor de zomervakantie klaar te zijn. Na de vakantie komen er nog een aantal bijeenkomsten en daarna pas de communievieringen. In Heemskerk zal deze hopelijk op 17 oktober zijn.



Johannes) en de geboorte van Jezus. Daarna leerden de kinderen het Wees Gegroet met uitleg over de tekst. Aansluitend werd het verhaal verteld over de doop van Jezus door zijn neef Johannes. Er werd uitgelegd dat wij door de doop bij de kerk gaan horen. En in de kerk werd met een pop in een mooie doopjurk door Diaken Jaider gedemonstreerd en uitgelegd wat er allemaal bij een doop gebeurt. Tenslotte

maakten de kinderen nog een mooi lampje met drie plaatjes waarmee duidelijk werd dat Maria een belangrijke rol speelt in het plan van God: zij wordt de moeder van onze Redder. En omdat zij de moeder van Jezus wilde zijn, heeft zij een speciale plek in de kerk gekregen. Een aantal kinderen wilden liever puzzelen en zij kregen een puzzelblad over de doop van Jezus.

In mei ging de kindermiddag over Jezus die naar het huis van Zacheüs gaat en over het huis van God, de kerk.

De eerstvolgende gezinsviering is op zondag 20 juni om 11 uur in de Mariakerk. Welkom!

Pilar Casanova

In april was het thema van de kindermiddagen: Jezus komt ons redden. In kleine groepjes hoorden de kinderen de verhalen van de aankondiging aan Maria, haar bezoek aan Zacharias en Elisabeth (die in verwachting was van

KINDERCATECHESE

We mochten weer met de kinderen samenkomen. We hebben samen teruggekeken naar onze laatste bijeenkomst (in december!) en gek genoeg wisten de kinderen nog veel daarover te vertellen. Er kwamen leuke gesprekjes over geloof en over wie Jezus is. Op deze avond vertelden wij over het ontstaan van de Kerk. In het begin mochten de christenen niet samenkomen. Dat deden ze dus stiekem in huizen, buitenplekken en zelfs in catacomben (grafkelders). Toen keizer Constantijn zich

in het jaar 311 bekeerde tot het christendom, werden zij niet meer vervolgd en werden er kerken gebouwd om samen te komen.

Er zijn een aantal dingen die een kerk katholiek maken. Over deze dingen keken wij met de kinderen een kort filmpje om daarna een kleine speurtocht te houden in onze Mariakerk. Daarna werd een kerkje geknutseld en een filmpje gekeken van de serie "The storykeepers" met avonturen van de eerste christenen. Deze aflevering vertelt

over de hemelvaart van Jezus en de hoofdpersonages wisten weer te ontsnappen aan de Romeinen. De kinderen gingen weer blij naar huis.

Pilar Casanova



Knutselwerkjes van de kinderen

NIEUWS VORMELINGEN

Op 28 april vierden we eerst de mis in de Mariakerk en we hadden daarna een catechese-bijeenkomst. In die mis hebben we gehoord over de leerlingen die na Jezus' dood uitgezonden werden om over Hem te vertellen. Pastor Overmars vertelde ons dat ook wij allemaal uitgezonden worden en als we het Heilig Vormsel ontvangen, bevestigen we dat we willen leven zoals Jezus dat van ons wil. Hij heeft het ons zelf voorgedaan. Maar waarom moest Hij op het kruis sterven? Dat was om de Schepping te "repareren"! Repareren? Hoe bedoel je?

We vroegen vormelingen na te denken over mooie dingen die ze zelf hadden gemaakt (bijvoorbeeld een mooi doelpunt), en over dingen die niet zo goed gelukt waren (een mislukte taart) of kapot waren gegaan. Als iets wat

heel mooi was kapot is, dan wil je het repareren. Zo was het ook met de Schepping. In het begin had God alles op de wereld gemaakt. Het meeste hield Hij van de mensen. Hij maakte geen robots die precies alles zouden doen zoals Hij wilde. Omdat Hij zoveel van de mensen hield, gaf Hij hen de mogelijkheid om zelf voor het goede te kiezen. Dan pas konden ze echt gelukkig zijn. De Bijbel vertelt dat de eerste mensen tegen de wil van God in gingen en dat ze daardoor buiten het Paradijs kwamen en ook dood konden gaan. De mensen konden het niet zelf weer goed maken, daar hadden ze de hulp van God voor nodig. Daarom kwam God zelf als mens op aarde. Niet om iemand de schuld te geven van wat fout was gegaan, maar om Zelf alle schuld van alle mensen op Zich te nemen en de dood te overwinnen. Met Jezus werd de Schepping weer nieuw!

Sindo Núñez Queija
(e-mail sindo@xs4all.nl)



Moeilijke dagen

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren was geen makkelijke tijd voor de apostelen. Ze waren droevig om het heengaan van Jezus en ze voelden zich eenzaam en kwetsbaar.

Jezus had hen beloofd dat hij tot het einde van de wereld met hen zou zijn. Maar hoe konden ze dat ervaren nadat Hij hen alleen had achtergelaten en teruggekeerd was naar Zijn Vader. Hoe konden ze Zijn aanwezigheid nog in hun midden voelen? Het waren negen moeilijke dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Maar het waren ook hele mooie dagen. Het was een tijd van bezinning en tot rust komen voor hen. Samen met moeder Maria zaten ze bijeen en hebben zij volhardend gebeden en de Heilige Geest ontvangen.

Bidden

De vrucht van gebed is sterk en maakt ook ons hart vrij en open voor de Heilige Geest. Niemand krijgt een goed cijfer zonder hard te studeren. Niemand wordt een top-atleet zonder er hard voor te trainen of wordt succesvol zonder er hard voor te werken. Een christen die op Jezus wil lijken moet daarom hard bidden, want zo worden de vruchten van Gods Geest ontvangen.

We kennen de situatie van de apostelen. Ze zaten angstig bij elkaar en voelden zich in de steek gelaten door hun Meester. Zelfs het grote wonder van Zijn verrijzenis gaf hen geen kracht en moed om naar buiten te treden om Zijn blijde boodschap en liefde te verkondigen. Tot ze met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen.

We denken vaak dat de apostelen op een dag, op de dag van Pinksteren, door het ontvangen van de Heilige Geest vurige verkondigers van het geloof zijn geworden. Maar dat was mede het resultaat van negen dagen volhardend bidden met elkaar.

Natuurlijk zouden we allemaal zo'n krachtig geloof

als de apostelen willen hebben en vol vuur van ons geloof getuigen.

Met God verbonden

Het feest van Pinksteren leert ons hoe belangrijk het gebed in ons christelijk leven is om sterke en vruchtbare volgelingen van Jezus te worden. Het gebed houdt ons geloof levend en helpt ons het contact met God te onderhouden. Bidende christenen zijn met God verbonden mensen, die al hun zorgen, verdriet, gevoelens en tekortkomingen, maar ook hun dank en aanbidding bij God brengen en hun leven in het teken van hun geloof stellen.

Voedingsbron

Ooit hoorde ik van iemand over gebed: Als ik één dag niet bid, merkt God het. Als ik twee dagen niet bid, merk ik het in mezelf. Als ik drie dagen niet bid, merkt mijn omgeving het. Ieder leven heeft voedsel nodig om te kunnen groeien en sterk te worden. Ook ons christelijk leven moet gevoed worden om te kunnen groeien. Met name ons gebed is hiervan de voedingsbron.

Met Pinksteren ontvingen de apostelen die Geest, angst viel van hen af, zij traden naar buiten en verkondigden vol vuur de blijde boodschap van Jezus. Zij leefden naar Zijn voorbeeld.

Laten wij bidden dat ook wij Zijn Geest mogen ontvangen. Dat wij ruimte in ons hart maken voor Gods Geest. Gods geest van liefde. Want God is liefde en waar liefde is, is God. De Geest dwingt ons niet, wij moeten ons zelf voor Hem openstellen. Alleen dan zal de Geest ons ook werkelijk bezielen en inspireren in alles wat wij doen. Dan gaan ook wij als volgelingen van Jezus Christus onze levensweg en zullen ook wij als gelovigen herkenbaar zijn en Zijn liefde in deze wereld zichtbaar maken. Dat het zo mag zijn!

Hartelijke groet voor u allen!


Pastoor Kaleab

NIEUWS TIENERS EN JONGEREN

Als onze verwachtingen uitkomen, zal het nog voor de zomer weer mogelijk zijn om, net als met de kinder- en vormselcatecheses, ook met tieners (12+) en jongeren écht bij elkaar te komen. We zullen dan verder gaan met de Alpha Youth video's, waar we in de Vastentijd online mee begonnen zijn (daarover hebben we in de vorige edities van de Helm geschreven). Net als voor de eerste lock-down van vorig jaar, zullen we weer ongeveer eens per maand op zondagen samenkomen, op afwisselende tijden. Soms zal dat aansluitend aan de mis van 11.00 zijn en soms aan het eind van de middag.

Mede namens diaken Jaider,
Sindo Núñez Queija
(e-mail sindo@xs4all.nl)

IN MEMORIAM – TON VAN HERPEN

Op 3 mei jl. is op 92-jarige leeftijd overleden de heer Ton van Herpen, oud-voorzitter van ons Parochiebestuur. Hij was gedurende de periode 1992 tot 2002 als (gedelegeerd) voorzitter nauw betrokken bij de fusie van de Laurentius- en Mariaparochie in 1997. Vele klussen zijn gedurende zijn periode van voorzitterschap tot stand gekomen. Ik noem er een aantal. De inrichting van een Titus Brandsmakapel in de Laurentiuskerk ter nagedachtenis van Titus Brandsma die in juli 1942 in het kamp Dachau werd vermoord, omdat hij gedurende de Tweede Wereldoorlog openlijk namens de Nederlandse bisschoppen opkwam voor de vrijheid van pers en onderwijs. De verwezenlijking van het Pastoor Allemanplantsoen. De vernieuwing van het parochieblad Helm, dat tot op de dag van vandaag nog steeds in deze vorm wordt uitgegeven. Het aankleden van het Laurenti-



uskerkhof met de prachtige beelden Verrijzenisengel en Troost. Zijn laatste grote klus betrof de aanpassing van de Mariakerk (realisatie van de Esplanadezaal). Tot op de dag van vandaag vervult de Esplanadezaal een multifunctionele rol, bijvoorbeeld als distributiepoint voor de Voedselbank. Destijds heeft de dochter van Ton, Sjanneke, een prachtig steenreliëf van de martelaar Laurentius, die brood uitdeelt aan de armen, vervaardigd. Dit steenreliëf werd in de Esplanadezaal opgehangen. Zo werden op instigatie van Ton, Maria en Laurentius opnieuw met elkaar verbonden.

Op 11 juni 2002 kreeg ik tijdens een bijzondere bestuursvergadering van Ton een nieuwe voorzittershamer overhandigd. Een prachtig exemplaar, gemaakt van hout, afkomstig van overvloedige banen van beide Heemskerkse kerken. Een fraaie hamerkop in de vorm van een kruis en voorts ingelegd met een stukje wit gesteente, een restantje van de steen waaruit de Verrijzenisengel is vervaardigd. Het was illustratief voor de verbindende rol die Ton van Herpen als voorzitter voor onze Heemskerkse geloofsgemeenschap steeds heeft

vervuld: "Laurentius en Maria, twee torens, één parochie"!

Bij zijn afscheid als (gedelegeerd) voorzitter werd Ton voor al zijn werkzaamheden voor de Heemskerkse Parochie onderscheiden als Ridder in de Orde van de Heilige Sylvester. Ook na zijn aftreden bleef Ton altijd zeer betrokken bij onze Parochiegemeenschap en werd hij door wijlen Pastoor-Deken Ton Cassee voor al zijn inspanningen terecht benoemd tot Ere-Voorzitter.

Wij wensen de familie Van Herpen veel kracht en sterkte toe bij de verwerking van dit nieuwe verlies. Een verlies dat hen na het overlijden van echtgenote Gonny vorig jaar en onlangs zoon Lowie extra hard treft.

*Namens het Parochiebestuur/
Locatieteam Heemskerk,
Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter*

HEEMSKERK FM

Op maandag 21 juni kunt u na de viering luisteren naar het verhaal van het wonder van Laren NH.

Maandag 12 juli wordt er wederom een viering uitgezonden. Na de viering volgt het verhaal van het Putje van Heiloo, verteld door Zr. Humilia.

Maandag 2 augustus kunt u na de viering luisteren naar het verhaal over de Heilige Laurentius, patroon van onze Parochie.

Maandag 23 augustus wordt een viering uitgezonden met daarna een verhaal: het onderwerp voor het verhaal nu nog niet bekend.

De uitzendingen zijn van 20.00 tot 22.00 te beluisteren op Heemskerk FM via de kabel FM 104,5, via de ether 107.4 en tevens digitaal op Ziggo kanaal 782.



LOURDESWERK

Ook dit jaar gaan we vanwege Corona niet naar Lourdes. We houden u op de hoogte. Op 12 september is er wel weer een sponsor-fietstocht.

Joke Hoogeland

**NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE
VERNIEUWDE WEBSITE VAN
ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl**

Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

De eerste versoepelingen zijn inmiddels van kracht: als u dit leest is de avondklok verdwenen, kunnen we weer een drankje op een hopelijk zonnig terras nuttigen en mogen er weer maximaal 100 mensen op een begrafenis worden uitgenodigd.

Chapeau voor al die hardwerkende mensen in de zorg die door deze pandemie onophoudelijk, dag in dag uit, een race tegen de klok voeren! Juist die mensen zou ik (zodra het kan) eens met steun van de overheid op een welverdiende vakantie naar Rhodos of Gran Canaria sturen! Gelukkig worden steeds meer mensen beschermd door vaccinaties. Laten we hopen dat er binnen niet al te lange tijd een einde komt aan deze lange periode van sociale onthouding en crisis voor menig ondernemer. Ondertussen wensen we Diaken Marcel de Haas, die medio maart door corona werd getroffen, van harte beterschap en een voor spoedig herstel!

Visie 2021-2025

De afgelopen maanden heeft het Bestuur van het samenwerkingsverband De Heilige Familie (regio IJmond-Noord) i.o. samen met de Locatieteams van de zes Parochies, de visie voor de jaren 2021 t/m 2025 in concept op papier gezet en aan het Bisdom Haarlem-Amsterdam toegevoerd. Een dergelijk plan is noodzakelijk voor tal van toekomstige materiële en immateriële besluiten, waarbij vooraf vaak separate machtigingen van het Bisdom aangevraagd moeten worden. Zodra versoepelingen de organisatie van grotere bijeenkomsten weer mogelijk maken en we een eerste reactie van het Bisdom op onze visie hebben ontvangen, willen we onze plannen en initiatieven voor de komende jaren aan u toelichten. Graag vernemen wij ook welke ideeën en behoeften er thans bij u leven.

Rekening & Verantwoording 2020
Penningmeester Hans Duin en zijn financiële secondant Frank Sturkenboom hebben de Rekening & Verantwoording 2020 opgele-

verd. Daarin wordt duidelijk welke invloed de COVID-19 crisis op het exploitatiere-sultaat van onze Parochie heeft gehad: 2020 is afgesloten met een tekort van ruim € 45.000! Door de ontvangst van legaten en nalatenschappen, alsmede een positief koersverschil van de beleggingen kon per saldo nog een groei van € 43.000 worden gerealiseerd! Beide heren worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Oplevering van de uitgebreide jaarlijkse Rekening & Verantwoording is toch elk jaar weer een huzarenstukje!

Onderscheiding voor Trees Floris-Zwinkels

Trees Floris-Zwinkels zal Koningsdag 2021 niet snel vergeten. Zij ontving van Burgemeester Mieke Baltus de versierselen die behoren bij een benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau. Zij is werkzaam geweest bij een organisatie die gezinnen bijstond waarvan de moeder was weggefallen. Tussen 1975-1990 was zij voorzitter van de oudercommissie van de Leonardusbasis-school. Vanaf 1977 (!) is zij actief als vrijwilliger bij onze Heemskerkse Parochie. Zij was in 2002 initiatiefnemer voor de totstandkoming van een monument ter nagedachtenis aan doodgeboren kinderen. Achttien jaar is zij vrijwilliger bij de zorginstelling Westerheem. Wij feliciteren de gedecoreerde Trees van harte met deze welverdiende koninklijke onderscheiding!

Tenslotte

Tenslotte wens ik u namens het regiobestuur een goede voorbereiding op het hoogfeest van Pinksteren. Dat de uitstorting van de Heilige Geest ons allen in vuur en vlam mag zetten en dat God zo dichtbij mag komen, dat Hij rechtstreeks in contact treedt met je eigen brein.

Laten we daarnaast maar wat liever zijn voor elkaar, elkaar helpen en met aandacht naar elkaar luisteren. Een mooiere wereld begint bij jezelf ... Zalig Pinksteren!

*Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter*

Missie Ontwikkeling Vrede

De vakantieperiode komt in zicht. Met u hoop ik dat er in deze zomer wat betreft contacten en vakantie weer meer mogelijk is en de draad van het 'normale' leven weer wat kan worden opgepakt. Zelf hoop ik dat veel mensen tot bezinning zijn gekomen en zijn gaan beseffen dat wij als mens zonder Gods hulp niets voorstellen. De mens denkt overall invloed op te kunnen uitoefenen wat dus duidelijk niet het geval is. In de krant stond te lezen dat na de uitbraak van de coronapandemie veel landen in een nationalistische reflex zijn geschoten. Het was ieder voor zich. Maar de eerste tekenen van internationale samenwerking bij de aanpak van corona dienen zich gelukkig weer aan.

Bij deze wil ik de MIVA-collecte bij u aanbevelen. Het is nog ver weg maar in het weekend van 28 en 29 augustus vindt de collecte plaats in de katholieke kerken. Ook bij ons.

Dit jaar vraagt de stichting MIVA aandacht voor medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia. In Kajiado, Kenia is in 1979 een gezondheidscentrum opgezet om kinderen met een handicap te helpen en inmiddels is dit uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is in dit ruige gebied van 22.000 km² onmisbaar. Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Men wil niet alleen kinderen helpen, maar ook de ouders, zorgen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft het kind een goede plek om naar terug te gaan als het geholpen is in het centrum. Met de auto kunnen ook voedsel en beschermingsmiddelen naar de mensen worden gebracht.

MIVA ondersteunt de lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Helpt u MIVA helpen?
NL 42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch.

Verzorging van de liturgie

Het is nog niet bekend tot wanneer u zich voor de vieringen op zondag moet aanmelden. Wij houden u op de hoogte via onze website www.laurentius-maria.nl, via onze digitale nieuwsbrief en de mededelingen aan het einde van de vieringen. Dit rooster is geheel onder voorbehoud.

Laurentiuskerk

Datum/tijd	Viering
Za. 5 juni	Geen viering
Zo. 6 juni 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab
Za. 12 juni 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 13 juni 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink
Za. 19 juni	Geen viering
Zo. 20 juni 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden
Za. 26 juni 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 27 juni 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink
Za. 3 juli	Geen viering
Zo. 4 juli 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab/ Diaken Chantre Sánchez
Za. 10 juli 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 11 juli 11.00 uur	Eucharistieviering Rector de Wit/ Diaken Chantre Sánchez
Za. 17 juli	Geen viering
Zo. 18 juli 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab
Za. 24 juli 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 25 juli 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab
Za. 31 juli	Geen viering
Zo. 1 aug. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink/ Diaken Chantre Sánchez
Za. 7 aug. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab St. Laurentius
Zo. 8 aug. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab/ Diaken Chantre Sánchez St. Laurentius
Za. 14 aug.	Geen viering
Zo. 15 aug. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink Maria ten Hemelopneming
Za. 21 aug. 19.00 uur	Eucharistieviering/Pastor Overmars/Diaken Chantre Sánchez
Zo. 22 aug. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab
Za. 28 aug.	Geen viering
Zo. 29 aug. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink/ Diaken Chantre Sánchez
Za. 4 sept. 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 5 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab

Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistieviering, Pastor Overmars of Pastoor Van der Linden.
- (Onder voorbehoud) Iedere woensdag om 10.00 uur Eucharistieviering, Huize St. Agnes.

Mariakerk

Datum/tijd	Viering
Za. 5 juni 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 6 juni 11.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars
Za. 12 juni	Geen viering
Zo. 13 juni 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab/ Diaken Chantre Sánchez
Za. 19 juni 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 20 juni 11.00 uur	Eucharistie-/Gezinsviering/ Pastoor Kaleab/ Diaken Chantre Sánchez
Za. 26 juni	Geen viering
Zo. 27 juni 11.00 uur	Woord- en Communieviering Diaken Chantre Sánchez
Za. 3 juli 19.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab/ Diaken Chantre Sánchez
Zo. 4 juli 11.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars
Za. 10 juli	Geen viering
Zo. 11 juli 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink
Za. 17 juli 19.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars
Zo. 18 juli 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink
Za. 24 juli	Geen viering
Zo. 25 juli 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden/ Diaken Chantre Sánchez
Za. 31 juli 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 1 aug. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars
Za. 7 aug.	Geen viering
Zo. 8 aug. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink St. Laurentius
Za. 14 aug. 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew Maria ten Hemelopneming
Zo. 15 aug. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab Maria ten Hemelopneming
Za. 21 aug.	Geen viering
Zo. 22 aug. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink
Za. 28 aug. 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 29 aug. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars
Za. 4 sept.	Geen viering
Zo. 5 sept. 11.00 uur	Eucharistieviering/Pastor Overmars/Diaken Chantre S.

Vieringen door de week:

- Iedere woensdag om 19.00 uur en iedere donderdag om 09.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

Parochieberichten

Uit het Rouwboek

14 apr. Johannes Sprengers (92)

16 apr. Francisca de Haan-Molenkamp (90)

25 apr. Johannes Koper (96)

3 mei Antonius v. Herpen (92)

Uit het Doopboek

10 mei Sandra Autar

Opbrengst collectes

10/4 t/m 2/5 € 1.065,54

Kerkbijdrage

Per eind april 2021 is de stand gekomen op € 57.014,33. Voor deze - juist in deze tijd - onmisbare steun aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!

ROUW-BEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt u contact opnemen met Elsa Heyblok, tel.: 236156 of met Hennie Schouws, tel.: 236845.



Geef vandaag voor de kerk van morgen

SLUITINGSDATA KOPIJ HELM

Nr. 1 (sept.) 16 aug.
Nr. 2 (okt.) 13 sept.

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl. De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/Bakkum, Uitgeest

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie

H. Laurentius/H. Maria
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

H. COMMUNIE THUIS ONTVANGEN?

Bent u niet in staat om naar de kerk te komen en wilt u toch graag de H. Communie ontvangen? Of kent u mensen die dit op prijs zouden stellen? Laat dit dan weten aan het Parochiesecretariaat, op telefoonnummer: 23 22 20.



R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria

Pastoraal team
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw (tel.: 06-18831825)
Diaken Jaider Chantre Sánchez (tel.: 06-82927482)
Pastor Anton Overmars (tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas (tel.: 06-30539841)

Parochiecentrum Laurentiuskerk/secretariaat beide kerken:

A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail: Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Het Parochiecentrum is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. Woensdag en donderdag gesloten.

Parochiecoördinator: Marieke Berends

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450