



In dit nummer o.a.:

- Paasboodschap van Pastor Kaleab: Hoop doet leven
- MOV vraagt uw aandacht voor de Vastenactie
- Snel op de hoogte zijn van Parochienieuws: meldt u aan voor de nieuwsbrief

Jaargang 46
Nummer 8
April 2021

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

Stille Kracht

DIAKEN MARCEL DE HAAS

Sinds 2015 is Diaken Marcel de Haas werkzaam in onze regio. Uiteraard is hij geen "stille" kracht, iedereen kent hem inmiddels. Maar wie is de persoon achter de Diaken? Hoog tijd voor een nadere kennismaking met een van de vaandeldragers in de regio!

Maria-fan

Ik spreek Diaken De Haas, voluit Marcellinus Martinus August Maria de Haas, na een viering in de Mariakerk. Als ik hem vraag waar we de foto voor bij dit stukje zullen maken, kiest hij voor een portret bij het Mariabeeld. "Ik ben een echte Mariave-reerder", vertelt hij, net zoals onze Deken Cassee dat was. En allebei kregen ze bij hun geboorte Maria als doopnaam. Op 30 maart was het alweer een jaar geleden dat de Deken overleed. Diaken Marcel bewaart warme her-

inneringen aan zijn vriendschap met de Deken. "Hij liet me vanaf het begin thuis voelen in de Parochie, het klikte meteen." Het is dus geen wonder dat het vaak Diaken Marcel was die de Deken assisteerde in de laatste maanden dat hij nog de Eucharistie kon vieren.

Permanent diaken

Diaken Marcel is getrouwd met Elly. Ze hebben twee kinderen, David en Elvira, beiden tieners. Dat hij én gehuwd is én gewijd om bijvoorbeeld het Evangelie te lezen tijdens

de mis, te preken, te dopen en uitvaarten te begeleiden, moet de Diaken nog wel eens uitleggen aan gelovigen. Kort voor corona uitbraak was hij bij een van onze jongerenbijeenkomsten om te vertellen over zijn idool Maria én over zijn wijding als permanent Diaken. We leerden dat priesterstudenten in afwachting van hun priesterwijding ook Diaken worden gewijd, zoals Diaken Jaider dat is, en voor hem alle priesterstudenten die later in onze Parochie Kapelaan werden. "Omdat die diakenwijding voor tijdelijk is, worden zij trans-eunt Diakens genoemd."

Horizontale balk

In zijn preek tijdens de viering voorafgaand aan dit interview spreekt hij over de symboliek van het kruis om de rollen van Priester en Diaken uit te leggen. "De Priester staat op de verticale balk als schakel tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. En de Diaken op de horizontale balk, een man van het volk, als schakel tussen de mensen. De Diaken heeft ook een bijzondere rol in plechtige hoogmissen met de Bisschop. "Ik vind het zo mooi dat de Diaken dan naast de Bisschop staat, want hij is de hulp van de Bisschop." De twee balken van het kruis vormen één geheel." En zo is het ook met het pastorale team in onze Parochie. Met z'n allen lukt het steeds weer om de vieringen te bemensen.

Liever pastoor dan piloot

Ik vraag hem hoe hij voor het ambt van Diaken heeft gekozen. "Vroeger toen ik 7 was op de jongensschool, wilde iedereen piloot, politieagent of brandweerman worden, maar ik wilde Pastoor worden". De Pastoor kwam vaak op bezoek bij familie De Haas: "Hij was een vriend van mijn vader. Dan werd er drie keer gestofzuigd en stonden de sigaar en jenever klaar. Dat vond ik mooi!". "Ik speelde ook vaak misje, want van mijn oom hadden we kinder-kazuifels, een toog en stola's

SNEL OP DE HOOGTE ZIJN VAN PAROCHIE- NIEUWS? MELDT U ZICH DAN NU AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u voortaan onmiddellijk op de hoogte zijn van belangrijke Parochieberichten en van wijzigingen in het Liturgierooster? Geeft u zich dan nu op voor het ontvangen van de Nieuwsbrief, die alleen verschijnt als daar aanleiding toe is. U wordt dus zeker niet overspoeld met berichten!



Aanmelden kan door een mailtje te sturen met uw naam en e-mailadres naar laurentius-maria@hetnet.nl, onderwerp: aanmelden nieuwsbrief.

gekregen en ik had alles voor op het altaar. We noemden dat de "hazemis" omdat ik De Haas heet." Collectegeldd mocht natuurlijk niet ontbreken en dat besteedde hij in de snoepwinkel in Wijk aan Zee als hij op bezoek was bij zijn oom en tante. "Toen ik naar deze regio kwam, zijn we in Wijk aan Zee gaan wonen omdat ik daar heel goede herinneringen aan had."

Mantelzorger

Dat Diaken Marcel voor een pastorale taak is geboren wordt duidelijk uit zijn levensverhaal. "Mijn vader is jong overleden. Hij was 56 en ik 16. Voor mijn moeder was dat een enorme klap en ik ging voor haar zorgen. Mijn oudere broer en zus waren het huis al uit. Ik heb tot mijn 43ste mijn moeder verzorgd. Dat was best een moeilijke tijd, omdat ik al die tijd eigenlijk als senior heb geleefd. Uiteindelijk moest mijn moeder naar een verzorgingstehuis. "Toen pas heb ik Elly leren kennen en zijn we getrouwd."

Geboren voor de diaconie

Het verlangen naar een pastorale taak is altijd gebleven en hij ging naast zijn werk bij een bank steeds meer taken doen in de Parochie van de H. Martelaren van Gorcum in Amsterdam, onder andere als secretaris van het Parochiebestuur en als lid en bestuurslid van het koor. Ook ging hij voor in woord- en communievieringen. "Toen Elly hoogzwanger was van

David zei ze dat ik de studie moest gaan oppakken die ik altijd had willen doen. Zo kwam ik vijf jaar op het seminarie bij rector Hendriks, onze huidige Bisschop." Met hem had Diaken Marcel ook heel goed contact. "Toen Elly en onze dochter Elvira op een nieuwjaarsdag in het ziekenhuis lagen omdat Elvira ziek was en ik thuis was om voor David te zorgen, is rector Hendriks op ziekenbezoek gegaan bij Elly en Elvira. Dat vonden wij heel mooi."

Diaken in de regio

Na zijn wijding is Diaken Marcel in 2015 diaken geworden in de St. Eloy Parochie in Beverwijk. "Deken Cassee was bij de plechtigheid verhinderd en daarom was Deken Bakker er in zijn plaats." Inmiddels is hij dus werkzaam in de hele regio en heel gelukkig met zijn keuze. En terecht want hij wordt zeer gewaardeerd. Laatst werd er een uitvaart verplaatst, omdat de familie per sé Diaken Marcel wilde, die al een andere uitvaart had aangenomen. Niet alleen de Diaken is hier op zijn plek, zijn gezin ook! "Wat heel mooi was, was dat ik als kind over de tuinauurtjes in Wijk aan Zee had gelopen en nu liepen mijn kinderen over die muurtjes."

Namens de parochie wens ik Diaken Marcel, met zijn gezin, alle zegen en geluk bij het vervullen van zijn roeping!

Sindo Núñez Queija



Diaken Marcel de Haas: een echte Maria-fan.

Ik ben met je alle dagen....

Onlangs kreeg ik van een parochiaan een kaart met op de voorkant een afbeelding van het kruis, het kruis was niet van dood hout, maar van groen levend hout en getooid met bladeren en onder het kruis "Ik ben met je, alle dagen" als boodschap.

Deze kaart deed mij terugdenken aan de Paaswake 2020. In een nagenoeg lege Agathakerk in Beverwijk, met van elke kerk van de Parochie St. Eloy één vertegenwoordiger met de Paaskaars van die kerk vierden we Pasen.

Een jaar verder

We waren er van overtuigd dat de lock-down spoedig zou verdwijnen. Inmiddels zijn we een jaar verder en kampen we nog steeds met allerhande beperkingen in ons dagelijks leven en ook in ons kerkelijk leven.

Corona-moe

Velen zijn ondertussen corona-moe; we willen niet meer dat corona ons dagelijks leven bepaalt en beperkt en ons opsluit in ons huis en bezoekers buiten sluit.

Ook Pasen 2021 zal beperkt worden door alle beperkende maatregelen. Door de avondklok zal de Paaswake in het licht van de vallende avond gevierd moeten worden, in plaats van in het duister. Ook nu kunnen er slechts 30 mensen in de kerk zijn om de Paaswake mee te vieren.

Licht van Christus

De kaart staat in de woonkamer op mijn bureau naast de foto van mijn priesterwijding. Op deze foto is de voorkant te zien van het boekje met de wijdingsliturgie. Hierop staat een door een bevriende kunstenaar gemaakte verbeelding van Pasen. Het graf is geopend en Christus rijst op uit het graf met omhoog geheven armen en handen en naar waar hij reikt is het Licht.

Het Licht van Pasen als wij vieren dat de dood niet het laatste woord heeft en door de Diaken of de Priester de kerk in wordt gedragen onder het uitzingen van "Licht van Christus" en het Licht van Christus zich verspreidt onder de aanwezigen.

Als er in het donkerste donker één lichtje brandt dan is de diepste duisternis verdwenen en is er een Licht waarop je als mens je kunt richten en laten verlichten.

Duisternis

Voordat het Licht van Pasen ontstoken kan worden, zullen we eerst door de duisternis van Goede Vrijdag heen moeten. Als Christus aan het kruis sterft valt er duisternis over het gehele land, zo schrijft de evangelist Marcus. En vanaf het kruis roept Jezus uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?". Als een paar dagen later de vrouwen naar het graf gaan en de zon juist op was, het begon licht te worden, horen zij "Hij is Verrezen".

Verrijzen is het aanbreken van een nieuw leven, door het kruis heen naar de opstanding. Opstanding is eeuwig leven. Eeuwig leven is een hemels leven.

Op de kaart op mijn bureau groeien de groene takken uit het hout van het kruis.

Zelfs in de dood is het leven besloten, als je het maar wil zien en geloven.

Jezus zegt niet voor niets "Ik ben met je, alle dagen". Hierin ligt voor ons de uitdaging om ook met Hem te zijn alle dagen van ons leven.

Mede namens mijn broeders in het ambt, de Pastores van onze Parochie wens ik u allen een Goede Week en vooral een Zalig Pasen.


Anton Overmars pr.

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

De tweede online kindermiddag had de titel "Het plan van God". Samen keken wij terug naar het huiswerk van de kinderen over de Schepping. Daarna hadden we een kringgesprek over waarom er slechte dingen zijn in de wereld als God alles goed heeft gemaakt. De kinderen konden naast verschillende begrippen een blij of een verdrietige smiley tekenen: oorlog, vriendschap, liegen, pesten, helpen, liefde... Met deze activiteit leerden wij hoe goede dingen ons een blij hart geven en hoe slechte dingen voor verdriet zorgen. 'Is de Schepping van God dan mislukt?' Het antwoord konden wij met mooie dia's beluisteren in het verhaal van Adam en Eva en de zondeval.

Gelukkig konden wij de kinderen alvast vertellen dat God zoveel van ons houdt dat Hij een plan bedacht om de dood ongedaan te maken



en het verdriet, dat slechte dingen in het hart van de mensen doet, weg te nemen, zodat iedereen weer naar het Paradijs kan gaan na de dood: God stuurde Zijn zoon Jezus naar de aarde. Hij stierf aan het kruis. Dit gedenken wij op Goede Vrijdag tijdens de Kruisweg. Op de derde dag overwon Hij de dood en maakte met Zijn verrijzenis de hele Schepping weer nieuw.

De mens mag hopen op leven na de dood en God is nu weer bij ons: iedere zondag is Jezus in de Eucharistie bij ons aanwezig, zoals aan het begin van de Schepping. Daar hoort blijdschap en vrolijkheid bij!

De kinderen kregen mooi versierde kruizen te zien van de feesten in de maand mei in verschillende landen. De kruizen waren versierd met bloemen, vlinders en vogels en er werd vrolijk gedanst. Het kruis is voor alle christenen wereldwijd het symbool van het nieuwe leven. Ook in Nederland worden kruizen mooi versierd met Palmzondag. Het is een vrolijk gezicht om al die mooie palmpasestokken te zien en de kinderen Hosanna! te horen zingen: Jezus is de koning van onze harten. Hopelijk kunnen wij dit binnenkort weer met z'n allen vieren in de kerk!

U kunt de uitzendingen van de kindermiddagen terugkijken op ons kanaal op YouTube: Katholieke Kerk Regio 0251.

Namens de
Communiegroep,
Pilar Casanova



NIEUWS VORMELINGEN, TIENERS EN JONGEREN

Vormelingen

Vorige maand schreef ik over de online bijeenkomsten met de vormelingen, waarbij we Alpha Youth video's gebruiken om over ons geloof te spreken. Helaas bleek een fysieke bijeenkomst deze maand nog niet mogelijk. In plaats daarvan is er wel een op de vormelingen gerichte mis gevierd op zondag 14 maart met rector Jeroen de Wit als voorganger. In het Evangelie van Johannes (vers 3,16) lezen we die dag: "Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben". De essentie van ons geloof wordt hierin perfect verwoord: God is onze liefhebbende Vader, die ons alles heeft gegeven, zelfs zijn Zoon Jezus, zodat wij echt gelukkig kunnen zijn. Helaas zullen de vormelingen ook dit jaar tot



het najaar moeten wachten om hun geloof uit te kunnen spreken bij het ontvangen van het sacrament van het H. Vormsel, want inmiddels is duidelijk dat de voorbereidingen teveel vertraging hebben opgelopen. We bidden dat de vormelingen ondanks de vertragingen toe kunnen groeien naar dat belangrijke moment in hun leven!

Tieners en jongeren

Met de tieners en jongeren hebben we onder begeleiding van Diaken Jaider in de 40-dagentijd wekelijks online bijeenkomsten op zondag gehouden, ter voorbereiding op het feest van Pasen. Met de jongeren van 18.00-19.15 en met de 16+ers van 19.30-

20.45 uur. De video's van Alpha die we ook bij deze bijeenkomsten gebruiken, laten ook niet-gelovigen en mensen die later in hun leven zijn gaan geloven aan het woord. Het levert heel mooie, laagdrempelige, gesprekken op over wie God en Jezus voor ons persoonlijk zijn. Hoe we na Pasen verder gaan met de tiener- en jongerenbijeenkomsten hangt af van wat er na 31 maart weer mogelijk is. Meer weten over deze bijeenkomsten? Vraag gerust via sindo@xs4all.nl om je op de hoogte te houden. De bijeenkomsten worden georganiseerd namens de gehele regioparochie.

Sindo Núñez Queija
(e-mail sindo@xs4all.nl),
mede namens Diaken Jaider en de begeleidsters van de vormselgroep: Pina Russo, Daniëlle Hummel en Thamsen Vossen

KINDERCATECHESE: DE GOEDE WEEK



Het blijft een uitdaging voor de Kindercatechese om aandacht te geven aan de Goede Week en het feest van Pasen. We hebben weer gebruik gemaakt van de online mogelijkheden om een filmpje op te nemen over de Goede Week. We hebben extra aandacht gegeven aan Palmzondag en, samen met de kinderen, hebben we een palmpasestok versierd en

over de symboliek ervan verteld. De kinderen konden een knutselpakket ophalen en op het filmpje was te zien hoe je een palmpasestok kunt wikkelen en versieren. Of wij Palmzondag kunnen vieren is, op het moment van dit schrijven, nog niet duidelijk. De kinderen worden uitgenodigd om de Kruisweg voor kinderen mee te komen vieren. In de Mariakerk is deze viering op Goede Vrijdag om 16.00 uur. Omdat niet alle kinderen tegelijk ontvangen kunnen worden vanwege de maatregelen, is er de mogelijkheid van een tweede Kruiswegv-

ring voor kinderen in de regio. De kinderen krijgen hierover nog informatie via e-mail.

Namens de
kindercatechese groepen,
Pilar Casanova



PAASBOODSCHAP PASTOOR KALEAB: HOOP DOET LEVEN

Beste parochianen, Het feest van Hoop en Leven. Dat hebben we nodig in deze tijd. Vorig jaar konden wij niet in de kerk samenkomen in de Goede Week en met Pasen. Dit jaar is het iets beter. Hoewel nog niet met velen, kunnen we gelukkig met een aantal mensen het Paasfeest in de kerk vieren. Maar ook met hen die niet aanwezig kunnen zijn, weten wij ons verbonden. De kerk is Gods huis waar iedereen welkom is. Dat was en is het ook in



tijd van oorlog en onderdrukking. Mensen vinden er een plek om te bidden, om kracht en troost te putten bij God, bij Jezus en moeder Maria.

Het afgelopen jaar herinnert mij aan de tijd tussen Goede Vrijdag en Pasen. De apostelen waren wanhopig omdat hun meester gedood was. Denk maar aan het antwoord van de Emmaüsgangers, de twee leerlingen van Jezus, terwijl zij van Jeruzalem naar Emmaüs wandelden. Onderwerp van gesprek was wat de laatste dagen in Jeruzalem was gebeurd rond de kruisiging van Jezus. Tijdens hun tocht voegt Jezus zich als vreemdeling bij hen, die navraag doet naar hun

gesprekken: "En wij hoopten dat Hij degene was, die Israël zou verlossen" was hun antwoord. Je hoort in hun antwoord hun wanhoop. Hun Meester was dood. Jezus lag in het graf. Al hun hoop was op Hem gevestigd geweest, maar Hij was gestorven.

U kent de uitdrukking: Hoop doet leven; zonder hoop is er geen leven. We zien in deze corona-crisis hoeveel mensen hun medemensen bijstaan met een bemoedigend gebaar of woord. En door de ogen van ons geloof zien we in die liefdevolle gebaren en woorden dat Jezus ons kracht en hoop geeft. Het kan pas Pasen worden als het Goede Vrijdag is geweest. Er is verdriet en lijden, maar we mogen ons altijd bemoedigd weten dat God ons nabij is door Jezus, Zijn Zoon. Pasen, het grote feest van opstanding en verrijzenis waarop de christenen nieuwe hoop kregen. Pasen is leven en anderen tot leven laten komen. Jezus zegt: "Ik ben met jullie, alle dagen, tot de voltooiing van deze wereld". Hij is opgestaan. In Zijn opstanding is Gods grootheid gebleken. Heb daarom hoop, heb daarom geloof, houd je aan Hem vast, wat er ook gebeurt.

Ik wens u Zalig Pasen!

Pastoor Kaleab

ALLERHEILIGSTE

De uitstelling van het Allerheiligste vindt plaats elke eerste vrijdag van de maand in de Laurentiuskerk van 13.30 tot 15.30 uur.

HEEMSKERK FM

Op maandagavond 19 april kunt u luisteren naar de viering van zondagochtend 18 april vanuit de Laurentiuskerk. Na de viering zenden wij het vierde en laatste deel uit over St. Joseph. Het betreft ook hier een legende over het tot stand komen van het huwelijk tussen de H. Maria en de H. Joseph.

De uitzending is van 20.00 tot 22.00 uur te beluisteren op Heemskerk FM via de kabel FM 104.5, via de ether 107.4 en tevens digitaal op Ziggo kanaal 782.



NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE
VERNIEUWDE WEBSITE VAN
ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl

Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

Op donderdag 25 februari kwam het Locatieteam Heemskerk wederom digitaal bijeen met behulp van Zoom. Marieke Berends opende de vergadering met een Gebed tot de Schepster. In deze veertigdagentijd bezinnen wij ons op het lijden en sterven van Christus. In onze kerken kunnen we dat bijvoorbeeld doen door de kruisweg te lopen aan de hand van de kruiswegstaties. Ook in 2021 is nog steeds alles anders door COVID-19. Desalniettemin blijft de boodschap: vier Pasen! Paus Franciscus zei onlangs over de veertigdagentijd van 2021: "Laten wij er meer op letten woorden van troost, sterkte en bemoediging te spreken in plaats van woorden die vernederen, bedreefd maken, irriteren of verachten. Zet alles opzij, geef aandacht, schenk een glimlach en luister naar elkaar. Mag de zegen van de verrezen Heer ons allen begeleiden op weg naar het licht van Pasen!"

Stream-team

Onze regio beschikt sinds het coronatijdperk over een nieuwe werkgroep: het stream-team! Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit Castricum en Heemskerk die het de moeite waard vinden om vanuit verschillende kerken in de regio vieringen live uit te zenden en tevens op het YouTube kanaal weg te schrijven. Op deze wijze kunnen parochianen en andere belangstellenden, die niet de mogelijkheid hebben de viering zelf bij te wonen, toch meedoen of later bijvoorbeeld een vermelding terugkijken.

De groep is onder de bezielende leiding van Kapeiaan Teun Warnaar gestart, maar na zijn vertrek is deze groep, mede met de steun van Pastoor Kaleab en Diacon Jaider, doorgegaan. Ook catechese-bijeenkomsten worden gestreamd.

Tijdens overleg met de groep begin maart spraken we over hun ervaringen en ideeën voor de toekomst. Het kost snel al een half uur om alle apparatuur te installeren en te testen. Ze

willen graag vooraf de orde van dienst van een viering hebben, zodat ze rekening kunnen houden met wat er in een viering gebeurt. Ze gaan nadenken over uitbreiding van apparatuur (bijvoorbeeld het werken met vaste camera's inclusief bekabeling, scheelt ook weer in de voorbereidingstijd) en het uitzenden van bijvoorbeeld geloofsgesprekken of korte vlogs.

In de Goede Week en met Pasen zullen ze wederom livestreaming mogelijk maken. Na Pasen gaan we opnieuw met elkaar in gesprek over het vervolg.

Het regiobestuur is zeer content met deze groep enthousiaste mensen! Ze zouden graag ook vrijwilligers uit Beverwijk en Uitgeest verwelkomen, zodat de basis wordt verbreed. Was dit altijd al uw wens: meldt u zich bij mij aan en wordt cameraman of -vrouw voor onze regio!

Het belang van een parochieblad in coronatijd

"Ik ben nog nooit zo blij geweest met het kerkblad als de laatste tijd!". "Er gaat zoveel niet door, maar ons parochieblad Helm gelukkig wel, we horen er nog bij." Zomaar een paar opmerkingen die bezorgers van het Parochieblad Helm mochten horen de afgelopen twaalf maanden.

In deze lastige tijd van avondklok, sociale beperkingen en leven zonder te mogen knuffelen of troosten blijkt dat het Parochieblad meer dan ooit mensen met elkaar verbindt. Door de bundeling van inspirerende verhalen en persoonlijke gebeurtenissen is het een tastbaar teken van geloof, hoop en liefde.

Een groot compliment en woord van dank voor allen die op wat voor wijze dan ook een bijdrage leveren aan de realisatie én de distributie van het Parochieblad!


Bert-Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

VOEDSELBANK: DENKT U BIJ HET BOODSCHAPPEN DOEN AAN ONZE CLIENTEN?

Wilt u als u boodschappen gaat doen iets extra's meenemen voor onze cliënten van de Voedselbank? De kratjes blijven in beide kerken staan. Ook is het mogelijk om op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur iets af te geven in de Esplanadezaal van de Mariakerk. We stellen het op prijs



om houdbare artikelen te krijgen, zoals: rijst, pasta, saus, suiker, groente of soep in blik of pot, (af)wasmiddel, tandpasta, koffie(pads), thee, zonnebloem- of olijfolie.

Namens de Voedselbank alvast heel hartelijk dank hiervoor.

Lidy Bosch, Coördinator Voedselbank Heemskerk

Missie Ontwikkeling Vrede

Nog eenmaal wil ik uw aandacht vragen voor onze Vastenactie. Ditmaal door een gedicht van de u vast wel bekende Paul Vlaar, Oranje-pastoor en Vlootaalmoezenier. Het gedicht komt uit de door hem geschreven bundel: "Dichter voor mensen én dichter bij Hem" en gaat als volgt:

Als ieder denkt: "het heeft geen zin"
om aan de derde wereld iets te geven,
dan gebeurt er zeker niets
en ontbreekt de kans op beter leven.
Als ieder denkt: "wat kan ik doen",
het is allemaal ver van mijn bed,
dan blijft het allemaal zoals het is,
wordt onze medemens niet gered.
Als ieder denkt: "mij zien ze niet"
wanneer acties worden opgestart,
dan blijven dingen uitzichtloos
en staan "wij" en "zij" altijd apart.
Stop daarom met zo te denken
en schaar je in de eindeloze rij
van mensen die wel wat doen,
dan draag ook jij je steentje bij!



Rekeningnr. NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Als deze HELM bij u op de mat valt, wordt over enkele dagen het Hoogfeest van Pasen gevierd. Het grootste feest van het liturgische jaar. Jezus is verrezen, Hij heeft de dood overwonnen. Hallelujah! Zalig Pasen.

Lydia Vergouw-Dufrenne



Verzorging van de liturgie

VOOR ONDERSTAANDE VIERINGEN MOET U ZICH OPGEVEN VIA WEBSITE
WWW.LAURENTIUS-MARIA.NL OF TEL. PAROCHIESECRETARIAAT: 23 22 20
WOENSDAGOGHTEND VAN 09.30 TOT 12.00 UUR

Laurentiuskerk

Datum/tijd **Viering**

Za. 27 maart Eucharistieviering
19.00 uur Pastoor Kaleab/
Palmzondag Diaken Chantre Sánchez

Zo. 28 maart Eucharistieviering
11.00 uur Pastor Overmars
Palmzondag



Vr. 2 april Kruisweg
15.00 uur Diaken De Haas
Goede Vrijdag

19.00 uur Geen viering

Za. 3 april Eucharistieviering
19.00 uur Pastoor Van der Linden/
Paaswake Diaken Chantre Sánchez

Zo. 4 april Eucharistieviering
11.00 uur Vicaris Bruggink
Eerste Paasdag



Za. 10 april Geen viering

Zo. 11 april Eucharistieviering
11.00 uur Pastoor Van der Linden/
Diaken Chantre Sánchez

Za. 17 april Eucharistieviering
19.00 uur Father Mathew

Zo. 18 april Eucharistieviering
11.00 uur Pastor Overmars

Za. 24 april Geen viering



Zo. 25 april Eucharistieviering
11.00 uur Pastor Overmars/
Diaken De Haas

Za. 1 mei Eucharistieviering
19.00 uur Father Mathew

Zo. 2 mei Eucharistieviering
11.00 uur Vicaris Bruggink

Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistieviering Pastor Overmars of Pastoor Van der Linden (m.u.v. ma. 5 april).
- (Onder voorbehoud) Iedere woensdag om 10.00 uur Eucharistieviering, Huize Sint Agnes.

Mariakerk

Datum/tijd **Viering**

Za. 27 maart Geen viering

Zo. 28 maart Eucharistie-/Gezinsviering
11.00 uur Pastoor Kaleab
Palmzondag

Do. 1 april Eucharistieviering
19.00 uur Pastoor Van der Linden/
Witte Donderdag Diaken Chantre Sánchez

Vr. 2 april Kruishulde voor, door en met kinderen
16.00 uur Diaken Chantre Sánchez
Goede Vrijdag

19.00 uur Kruisverering-/Boeteviering
Goede Vrijdag Pastoor Van der Linden/
Diaken Chantre Sánchez

Za. 3 april Geen viering

Zo. 4 april Eucharistieviering
11.00 uur Father Mathew
Eerste Paasdag

Ma. 5 april Eucharistieviering
11.00 uur Father Mathew
Tweede Paasdag



Za. 10 april Eucharistieviering
19.00 uur Pasoor Kaleab/
Diaken Chantre Sánchez

Zo. 11 april Eucharistieviering
11.00 uur Vicaris Bruggink

Za. 17 april Geen viering

Zo. 18 april Eucharistie-/Gezinsviering
11.00 uur Pastoor Kaleab/
Diaken Chantre Sánchez

Za. 24 april Eucharistieviering
19.00 uur Pastor Overmars/
Diaken De Haas

Zo. 25 april Eucharistieviering
11.00 uur Vicaris Bruggink

Za. 1 mei Geen viering

Zo. 2 mei Eucharistieviering
11.00 uur Pastoor Kaleab

Vieringen door de week:

- Iedere woensdag om 19.00 uur en iedere donderdag om 9.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden (m.u.v. do. 1 april).



Parochieberichten

Uit het Rouwboek

- 18 feb. Lammerdina Mauwer-Scholten (86)
Huis Ter Wijck, K919, Beverwijk
- 19 feb. Hendrika Meinders-Delissen (93)
Zamenhof 69
- 20 feb. Johanna Knaap-van Tunen (86)
Huize Waterrijk, Lessestraat 8
- 23 feb. Ria Heijnen-Kossen (73)
J. van Polanenstr. 13
- 24 feb. Geertruida Schaaper-Bruin (88)
Huis Ter Wijck, B'wijk

- 26 feb. Hendrus Stengs (92)
Plesmanweg 1, App. 543, Beverwijk
- 26 feb. Petrus Castricum (93)
Oosterstreng 175
- 3 mrt. Johan Sanberg (82)
Duinrooshof 12
- 5 mrt. Johannes Elst (90)
De Rooystraat 1

Opbrengst collectes
6/2 t/m 7/3 € 763,15

Kerkbijdrage

Bij het verschijnen van deze Helm begint het tweede kwartaal voor de Actie Kerkbalans 2021 en gaan hiervoor de acceptgirokaarten uit. Per eind februari 2021 is de stand gekomen op € 49.108,25. Voor deze onmisbare steun aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!

ROUW-BEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt u contact opnemen met Elsa Heyblok, tel.: 236156 of met Hennie Schouws, tel.: 236845.

SLUITINGSDATA KOPIJ HELM

Nr. 9 (mei): 12 april
Nr. 10 (juni-aug): 10 mei

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl. De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie

H. Laurentius/H. Maria
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator



Geef vandaag voor de kerk van morgen

R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

Pastoraal team
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw (tel.: 06-18831825)
Diaken Jaider Chantre Sánchez (tel.: 06-82927482)
Pastor Anton Overmars (tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas (tel.: 06-30539841)

Parochiecentrum Laurentiuskerk/ secretariaat beide kerken:

A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail: laurentius-maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Het Parochiecentrum is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. Woensdag en donderdag gesloten.

Parochiecoördinator: Marieke Berends

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

RESTAURATIE GLAS-IN-LOOD RAMEN LAURENTIUSKERK

Voor de restauratie van de glas-in-loodramen van de Laurentiuskerk hebben wij uw financiële hulp hard nodig! Steun ons op bankrek.nr.: NL83 INGB 065 601 22 42 o.v.v. Ramen Laurentiuskerk. Alvast heel hartelijk bedankt!

