

In dit nummer o.a.:

- **Wijkcontact in 2020**
- **Luister op 15 februari naar de viering op Heemskerk FM**
- **Van harte aanbevolen: Boek De Evangelieën van Pastoor J. van der Linden**

**Jaargang 46
Nummer 6
Februari 2021**

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk



Stille Kracht

SACRAMENTENCATECHESE

Eind 2020 namen zes dames afscheid van de werkgroepen waarin kinderen worden voorbereid op het ontvangen van de Sacramenten van de Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Met z'n zessen zijn ze "goed" voor meer dan 120 jaar inzet in de catechese en gezinsvieringen!

Een raar jaar

2020 was een raar jaar voor iedereen en veel dingen zijn veranderd. Het afscheid van Joke Hoogeland, Elly Dantuma en Nelleke Schoorl bij de Vormselcatechese; en van Mariëtte Sinkeldam, Tineke Brasser en Annette Driessen bij de Communicatechese is een heel grote verandering voor de Parochie. Alle zes hebben ze gedurende vele jaren met grote toewijding en inzet de kinderen in onze Parochie begeleid in hun geloofsvorming. Alle reden om deze zes enorm te danken, hen te vragen terug te kijken op de periode die ze afsluiten en ook vooruit te kijken naar de toekomst.

Zoals zoveel dingen in het afgelopen jaar kon ook dit interview niet op de normale manier plaatsvinden: binnenskamers mag immers niet. Ik spreek Joke, Elly, Nelleke en Annette na de viering in de Mariakerk waarin vicaris Bruggink vooring, en met Mariëtte en Tineke spreek ik later via de telefoon. Gelukkig zijn de 6 erg eensgezind!

"Wat doe je met je Doop?"

Het interview met 4 van de 6 is "gewoon" buiten in de tuin voor Pastorie de Gave bij een temperatuur van slechts enkele graden boven nul. Vicaris Bruggink bood in zijn homilie een perfecte basis voor het gesprek. In het Evangelie hadden we gelezen over de doop van de Heer. De doop is het eerste Sacrament voor Christenen. De Sacramenten worden ons door God gegeven, maar Hij laat ons vrij om ze "aan te pakken en uit te pakken": Wat doe je met die handreiking van God? Annette: "Die opmerking van de vicaris raakte mij. Het is precies waarom ik betrokken ben geraakt bij de gezinsvieringen en de kindercatechese."

Doorgeven

De anderen springen haar bij: "Het doorgeven van het Geloof aan de kinderen was altijd de drijfveer. We zijn er allemaal bij gekomen toen onze eigen kinderen werden voorbereid op de Sacramenten; dat wilden wij ook voor anderen doen."

Daarbij was het ook altijd leuk om te doen: jonge mensen verder helpen in het leven en het was ook gewoon heel gezellig met elkaar. "Dat is heel belangrijk om het zo lang te kunnen blijven doen."

Veranderingen

Er is in de loop der jaren heel veel veranderd in beide groepen. De grootste verandering is het regionaal werken. Bij het Vormsel is dat al vele jaren het geval: eerst alleen met Uitgeest, later ook met Castricum, en nu ook Beverwijk en Velsen. De Communicatiegroep werkt sinds twee jaar ook met de zusterparochies samen. "Regionaal werken vraagt ook om een andere manier van werken, maar achteraf gezien was dat heel goed te doen." Een heel andere grote verandering kwam in 2020, toen het niet mogelijk was om met de kinderen samen te komen. Kapelaan Teun Warnaar nam in beide groepen het voortouw om via videoverbindingen en livestreams de communicanten en vormelingen toch te begeleiden. "Dat we door corona op afstand van de kinderen kwamen te staan, heeft wel meegespeeld in ons afscheid."

Nieuwe mensen

"Daarbij kwam dat er nieuwe mensen bij de catecheses waren komen helpen, aan wie we het over konden dragen." Lange tijd was daar niemand voor. "En omdat we het met veel plezier deden, gingen we gewoon door." Beide groepen hebben ook te maken gehad met heel veel verschillende pastores. "De jonge priesters in onze Parochie willen vaak dingen veranderen in de projecten, bijvoorbeeld de biecht." Het is vast geen toeval dat het Sacrament van de Verzoening ook door vicaris Bruggink genoemd was in zijn homilie. Hij noemde het de "tweede" Doop: Bij onze Doop worden we van binnen helemaal schoon en zo is het met die



Tineke Brasser, Mariëtte Sinkeldam en Annette Driessen (v.l.n.r.).

tweede Doop ook; we mogen altijd rekenen op vergeving van God.

Meer gericht op het Geloof

Joke, Elly en Nelleke: "Toen het Vormselproject nog drie jaar duurde, konden we meer dingen doen die met de maatschappij te maken hadden, bijvoorbeeld uitstapjes naar het Bijbelmuseum. Nu is het project veel meer gericht op het Geloof en de Kerk." Mariëtte, Tineke en Annette vullen aan: "Dat is ook zo in het Communicatieproject en de Gezinsvieringen. Wij kwamen altijd elke donderdag bij elkaar samen met Marianne van Gemert van het Kinderkoor om het boekje van de eerstvolgende gezinsviering te maken. Als vast onderdeel zochten we een spiegelverhaal om de kinderen de Evangelielesing vanuit hun eigen belevingswereld uit te leggen. Dat was niet meer nodig toen de priesters dat zelf gingen doen in hun preken." Wie de afgelopen twee jaar weleens bij een gezinsviering is geweest, weet wat ze bedoelen: Kapelaan Teun Warnaar had altijd een geheimzinnige doos bij zich met daarin iets dat met de lezingen van de zondag te maken had. De kinderen waren altijd benieuwd wat er in de doos zat. "Wij vonden het wel jammer dat het spiegelverhaal eruit ging, omdat we het altijd heel graag deden." Mariëtte: "Kapelaan Teun is ook de ouders van de communicanten gaan betrekken bij de geloofsvorming." Sinds

twee jaar is er voor de ouders aan het eind van een kindermiddag een "ouderkwartiertje" waarin hen wordt verteld over wat de kinderen hebben geleerd, en ook vragen van de ouders zelf over het Geloof worden besproken.

En nu

Gaan ze zich nu vervelen? Zeker niet! Vrijwilligers van dit kaliber zetten zich altijd op veel fronten in en deze zes zijn geen uitzondering. En niet alleen in het vrijwilligerswerk, maar in deze tijd van lock-down en thuisonderwijs ook in hun eigen families. Zo maakte Elly voor dit interview een tussenstop bij de Mariakerk onderweg naar Groningen waar ze haar kleinkinderen enkele dagen ging helpen bij het schoolwerk. Dat ze zich niet gaan vervelen, betekent niet dat ze het niet gaan missen, vooral ook het met elkaar samenkomen voor de voorbereidingen. Zonder uitzondering laten ze dan ook weten: "Als ze hulp nodig hebben, komen we graag helpen!"

Dames, ik weet zeker dat ik namens de hele Parochie spreek als ik jullie enorm bedank. Zonder jullie denk ik niet dat er nu in onze Regio-parochie catechesegroepen zouden zijn voor jongeren van alle leeftijden. Ik wens dat jullie het cadeau dat jullie van God hebben gekregen "blijven uitpakken" in al het goede wat jullie doen in het vrijwilligerswerk en in jullie families.

Sindo Núñez Queija



Annette Driessen, Elly Dantuma, Joke Hoogeland en Nelleke Schoorl (v.l.n.r.).

Beste parochianen,

We zijn begonnen aan een nieuw jaar. Het afgelopen jaar was niet makkelijk. Veel dingen zijn heel anders gegaan dan verwacht en ook veel van onze eigen plannen konden niet doorgaan. Maar het gaat er niet om wat wij willen, maar veel meer wat God wil in ons leven.

In 2020 hebben we onze geliefde Deken Cassee verloren. Meer dan 11 jaar heb ik nauw met hem mogen samenwerken. Hij was mijn Deken, pastoor, begeleider, mentor, inspirator, leermeester, raadgever en bovendien mijn herder. Dat laatste was hij ook voor iedereen die hem kende. Een herder voor Gods volk. Een warm mens die zijn hart altijd liet spreken. Een uitstekende pastoor. Hij wordt heel erg gemist.

Kapelaan Teun Warnaar is vorig jaar benoemd in de RK regio Haarlem en wij moesten afscheid van hem nemen. Hij heeft zich de afgelopen 4 jaar als stagiair, Diaken en Kapelaan met hart en ziel ingezet, vooral voor onze jeugd en in het bijzonder voor de catechese. Ik ben dankbaar voor alles wat hij voor onze Parochies heeft gedaan en wens hem veel succes in zijn nieuwe benoeming. Hij wordt zeker gemist, maar we zijn verheugd om Diaken Jaider te mogen verwelkomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij een waardevolle bijdrage gaat leveren.

In de hele wereld stond 2020 vooral in het teken van de corona-crisis. Maar buiten het virus heeft u wellicht ook andere dingen meegemaakt en overdacht u oudjaarsavond wat 2020 u bracht. Wellicht ging het jaar z'n gangetje of is er veel veranderd. Misschien bracht het u vreugde, maar wellicht ook verdriet om het afscheid van mensen die u liefhad. Misschien dacht u: het jaar is voorbij, zoals alles uiteindelijk voorbijgaat. En in zeker zin is dat ook zo. We kunnen proberen om dingen in ons leven vast te houden, maar dat lukt niet.

Theresa van Avila zei:

“Maak je nergens druk over. Wees niet bezorgd om iets, want alles gaat voorbij. Alleen God blijft”.

Ik ken een verhaal over een man die jarenlang gevangen zat. Boven zijn bed was in de muur gekrast: “Ook dit gaat voorbij”. Deze woorden hielden hem op de been. Op de dag dat hij werd vrijgelaten, waren de woorden diep in zijn hart gegrift. Hoe moeilijk zijn situaties ook was, hij ging er nooit aan onder door, want het ging inderdaad weer voorbij. Maar ook in de goede momenten ging hij niet volkomen op, want ook daarop waren deze woorden van toepassing. En toen hij ernstig ziek werd, gaven de woorden hem hoop en kracht om zijn ziekte te overwinnen. Toen zijn leven ten einde liep, sprak hij de woorden die hem altijd geholpen hadden: “Ook dit gaat voorbij”. Zijn afscheid verliep in alle rust. En zijn geliefden troostten zich met de gedachte dat ook hun verdriet voorbij zou gaan en hij in liefde in hun hart bewaard bleef.

Alles gaat voorbij, alleen God blijft, zei de heilige Theresa, maar gaat nu echt alles voorbij? We kunnen misschien een aanvulling geven op wat de heilige Theresa zei. Er zijn ook dingen in ons leven die blijven. Die kostbaar zijn. Niet alleen voor onszelf maar ook voor God. Dingen die bewaard blijven, die eeuwig zijn. Dat gebeurt als wij leven naar Gods plan, want God heeft een plan met ieder van ons, ook al begrijpen wij dit niet altijd.

Ieder mens heeft een heel oorspronkelijke levensopdracht, heeft zijn eigen roeping. En als wij proberen om in geloof en liefde naar die levensopdracht te leven, dan leven wij in relatie tot God. Dat blijft. Met die gedachte zijn we het nieuwe jaar begonnen. Ik wens u allen een zalig nieuwjaar met veel gezegende dagen. Een jaar van liefde, gezondheid en geluk.



Pastoor Kaleab

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

De familievieringen op Kerstavond konden niet doorgaan, maar dat weerhield onze Kapelaan er niet van om iets te bedenken zodat we samen met de kinderen en hun gezinnen de geboorte van Jezus konden vieren: Kapelaan Teun, Diaken Jaider en Delisea (die de kindercatechese volgt) namen bij het kerststalletje dat speciaal voor kinderen gemaakt was, een video op aan de hand van de thuisliturgie voor Kerstavond. De YouTubelink werd naar alle jeugdgroepen van de Parochie gestuurd, samen met een leuke kerstquiz die online gespeeld kon worden.

Ook in de Agathakerk was een opname gemaakt van een viering voor kerstavond voor de gezinnen uit Beverwijk en Velsen-Noord die bij ons catechese krijgen.

Inmiddels hebben we afscheid genomen van onze kapelaan en hebben we diaken Jaider mogen verwelkomen. Hij is enthousiast en we zijn heel blij dat hij onze groepen komt helpen. Wilt u alstublieft voor hem en voor ons bidden?

Er zijn hierna nog 7 kindermiddagen, maar wanneer die zijn, is nog niet helemaal duidelijk, dat hangt af van



de coronamaatregelen. Ook hopen we dit jaar naar Heiloo te gaan, Palmvasenstokken te versieren en een quizmiddag te houden. En natuurlijk worden de communicantjes betrokken bij de familievieringen. Helaas zijn de familievieringen op dit moment gereserveerd voor de communicanten en hun gezinnen, waardoor een voorstelviering nu niet zinvol is.

Het is belangrijk dat de aanstaande communicanten de Heilige Mis meemaken, zodat ze vertrouwd raken met het feest van de Heilige Communie, waarop ze zich nu aan het voorbereiden zijn. Vandaar dat aan overige parochianen gevraagd wordt om de zondagen waarop familievieringen gepland staan, zich in te schrijven

voor een van de twee andere weekenddiensten. We hopen op ieders begrip hiervoor en bidden dat we weer snel en zonder beperkingen met iedereen samen de Heilige Mis mogen vieren. Want zo hoort het ook!

Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

KICA-NIEUWS

Helaas konden wij op de geplande datum in januari niet bij elkaar komen. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen van de pandemie weten wij nu ook niet met zekerheid wanneer wij de gezellige catechese-avonden van de KiCa-Club weer zullen oppakken. Zolang de kinderen niet naar school mogen gaan, is het voor ons ook niet mogelijk om kinderbijeenkomsten te houden. We willen graag de band met de kinderen onderhouden en we hopen hen in dit digitale tijdperk toch te kunnen bereiken. Als het lukt, zullen wij u daarover volgende maand meer vertellen.

Op 17 februari is het Aswoensdag. Voor alle katholieken begint dan de Vastentijd. Hoe wij dit jaar ook weer met z'n allen, jong en oud, deze bijzondere dag kunnen vieren is op dit moment onzeker. Uiteraard informeren wij ouders en kinderen op tijd. Voor nu vragen wij om gebed voor onze groep: een kaarsje bij Maria voor de begeleiders en de kinderen van de KiCa-club. Alvast bedankt!

Als u vragen heeft over de KiCa-club, stuur dan een mailtje naar Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl. Liever bellen? Dat kan op 245786 of 06-52134152.

Graag tot ziens bij de KinderCatechese Club!

Pepita Miralles
en Pilar Casanova



REGIO-NIEUWS H. VORMSEL 2021

Allereerst wensen wij jullie een heel gezond en gezegend nieuwjaar!

Wij hopen in 2021 dat wij weer met elkaar in de kerk kunnen samenkomen!

Onze tweede Vormselbijeenkomst heeft op 15 december plaatsgevonden en wel digitaal. Elkaar in het echt zien is onvervangbaar, maar gezien de voorzorgsmaatregelen vanuit de overheid, heeft de Bisschop dit advies ook voor ons aangehouden. Welkom in het digitale tijdperk en fijn dat dit er is! Zo konden wij de bijeenkomst toch door laten gaan!

ALLERHEILIGSTE

De uitstelling van het Allerheiligste vindt plaats elke eerste vrijdag van de maand in de Laurentiuskerk van 13.30 tot 15.30 uur.

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE
VERNIEUWDE WEBSITE VAN
ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl



Het eerste half uur hebben wij met elkaar de verbinding getest waar dit nodig was: “Zien wij elkaar allemaal goed? Horen wij elkaar allemaal goed? Ja?” Dan konden wij vervolgens om 19.15 uur officieel de bijeenkomst starten.

Deel 2 van de Alpha Youth Series kwam aan bod, waarna wij in groepjes (ja, dat kan ook digitaal!) in gesprek gingen met elkaar met behulp van de vragen behorende bij de filmpjes. In het begin was het even wennen, maar later bleek de tijd te kort. Wij hadden nog zoveel met elkaar te bespreken! Hoe leuk en leerzaam, ook voor ons als werkgroep! Wij sloten de avond af rond 20.30 uur en zien uit naar de volgende bijeenkomst!

Pina Russo-Contino



RESTAURATIE GLAS-IN-LOOD RAMEN LAURENTIUSKERK

Voor de restauratie van de glas-in-loodramen van de Laurentiuskerk hebben wij uw financiële hulp hard nodig! Steun ons op bankrek.nr.: NL83 INGB 065 601 22 42 o.v.v. Ramen Laurentiuskerk. Alvast heel hartelijk bedankt!

BOEK "DE EVANGELIËN" Door Pastoor J. van der Linden

Als priesters na een druk pastoraal leven aan hun pensioen toe zijn, betekent dit bijna nooit een einde van pastorale betrokkenheid. In onze Parochie geldt dat absoluut voor Pastoor Jan van der Linden, die in juni 2020 vierde dat hij 65 jaar geleden tot priester werd gewijd. Naast gespreksgroepen

en pastorale assistentie, besteedt hij ook veel tijd aan het schrijven van boeken.

Onlangs is zijn tweede boek verschenen: "De Evangelieën" en hierin neemt hij de lezer mee naar de Evangelisten. In dit boek worden vooroordelen weggenomen en voor de hand liggende vragen beantwoord



in een gemakkelijk leesbare schrijfstijl. Persoonlijke herinneringen en ervaringen komen, althans bij mij, naar boven. Ik zeg het wellicht wat overdreven, maar het boek voelde echt aan als de Blijde Boodschap.

Eerder van zijn hand verscheen het boek "Spreek God nog tot ons?", een boek over het Oude Testament, waarin veel vragen aan bod komen die mensen bezighouden rond de Bijbel. Heel veel van de wat oudere lezers zullen ervaren dat dit boek gevoelens en herinneringen uit hun jongere jaren oproept.

Beide boeken kan ik van harte bij u aanbevelen! Ze zijn te verkrijgen bij het Parochiesecretariaat van de Laurentiuskerk en kosten per stuk slechts € 10.

Ton van Herpen
Oud-voorzitter Parochiebestuur

WIJKCONTACT

Is er een kindje geboren...
Bent u thuis langdurig ziek... Wenst u thuis de communie te ontvangen...

Gaat één van uw kinderen het huis uit of gaat u zelf verhuizen...
Wordt u opgenomen in het ziekenhuis...

Zijn er soms nog andere bijzonderheden of wensen?
Laat het graag even weten aan het Parochiesecretariaat, tel.: 232220.

HEEMSKERK FM

Op maandagavond 15 februari kunt u van 20.00 tot 22.00 uur luisteren naar de viering van zondagochtend 14 februari vanuit de Mariakerk. De viering en het tweede verhaal over Sint Joseph zijn te beluisteren op Heemskerk FM via de kabel FM 104,5, via de ether 107.4 en tevens digitaal op Ziggo kanaal 782.



Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

Op de dag van Driekoningen kwam het Bestuur van de regio virtueel bijeen. Nog steeds via Zoom (videobellen), want vergaderen met 14 mensen in één ruimte is vanwege alle COVID-19 beperkende maatregelen nog niet mogelijk. Laten we hopen dat de opgaande ster, die Caspar, Melchior en Balthazar begeleidde op hun zoektocht naar het pasgeboren kind, ook voor ons een voorteken mag zijn dat we langzamerhand weer terugkeren naar wat we ooit 'normaal' noemden. De vergadering werd geopend door Leny Dekker uit Velsen-Noord met het noveengebode van de Bisschoppen om bescherming tegen het coronavirus.

Hartelijk welkom aan vicaris Gerard Bruggink

Op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer (3 januari) maakte vicaris Gerard Bruggink zijn opwachting in de viering van de H. Eucharistie in de Laurentiuskerk. Hij zal na het vertrek van Kapelaan Teun Warnaar naar Haarlem e.o. tijdelijk werkzaam zijn in onze regio. De vicaris is gezegend met 'de gave van het woord'. Geheel uit het blote hoofd, of wellicht beter 'uit het hart', sprak hij zijn overweging uit. Namens het Regiobestuur wensen wij vicaris Bruggink van harte welkom in onze regio. 'Waar twee of drie mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden', zo sprak de vicaris. Deze belofte doet ons inderdaad samenkomen. Toch hoop ik, samen met de vicaris, dat we snel weer met honderden mogen samenkomen om zo van 'Eer aan God en dienst aan mensen' te getuigen!

Een nieuwe bewoner van de Pastorie van de Mariakerk: Diaken Jaider Chantre Sánchez

Vlak na Nieuwjaar had ik een gesprek met Diaken Jaider en Tesfayohannes Ketema, de Priester afkomstig uit Eritrea die na het vertrek van Kapelaan Teun Warnaar achterbleef in de Pastorie van de Mariakerk. Inmiddels heeft Diaken Jaider in een aantal kerken in onze regio zijn

opwachting gemaakt en heeft hij parochianen en vrijwilligers ontmoet. In overleg met rector Jeroen de Wit is afgesproken dat hij samen met Tesfayohannes voorlopig in de Pastorie van de Mariakerk kan wonen, zolang hij ook regelmatig op het heiligdom in Heiloo verschijnt. Een fijne en praktische oplossing, waar Diaken Jaider, zo begreep ik, ook heel content mee is. Beide heren komen met de huishoudelijke verzorging en kookkunsten van Laserna Hollander niets tekort! Namens het Locatieteam Heemskerk wensen wij Diaken Jaider, samen met Tefayohannes, een fijn verblijf in de Pastorie van de Mariakerk en heel veel succes met zijn activiteiten in onze regio. Wij zijn dankbaar dat het Bisdom na het overlijden van onze dierbare Deken Ton Cassee en het vertrek van Kapelaan Teun Warnaar voor tijdige en adequate opvolging in onze regio heeft gezorgd!

Ad Heus draagt 'stokje van hoofdkoster' over aan Paul Bleeker

Hoofdkoster Ad Heus van de Mariakerk heeft met ingang van januari 2021 zijn verantwoordelijkheden overgedragen aan koster, acoliet en 'alleskunner' Paul Bleeker. Ik had onlangs een gesprek met beide heren waarbij alle werkzaamheden door Ad nog eens werden toegelicht. Best een behoorlijk rijtje met activiteiten die een hoofdkoster naast zijn werkzaamheden als koster in de weekenden en vieringen doordeweeks 'erbij' heeft. Fantastisch dat Paul deze verantwoordelijkheden als nieuwe hoofdkoster wil overnemen! Wij wensen hem hierbij veel succes en zijn Ad Heus zeer erkentelijk en dankbaar voor al zijn inspanningen in de afgelopen jaren. Ad heeft aangegeven bepaalde zaken nog te willen continueren en ook dat is mooi! Zo mogen we 2021 positief en dankbaar met elkaar beginnen. Op naar nog meer goede dingen op ons pad!

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

WIJKCONTACT IN 2020

In totaal zijn in 2020 door het Wijkcontact 903 bezoeken afgelegd.

Doopsel	8	Huisbezoek	132
Huwelijk / jubileum	1	Altaarbloemetje	16
Jarigen	509	Kerstattenties	168
Rouw - nabestaanden	69		

Het Parochiebestuur hoopt van harte dat dit belangrijke werk blijvend kan worden voortgezet. Wat zou het goed zijn als wij nadenken over "wat zou ik kunnen doen?"

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Neemt u dan even contact op met het Parochiesecretariaat.

Het Wijkcontact

Missie Ontwikkeling Vrede

Dit jaar begint de veertig dagen durende Vastentijd op 17 februari (Aswoensdag) tot en met 3 april (Stille Zaterdag). Christenen vullen het Vasten op allerlei manieren in: niet snoepen, geen alcohol drinken, of 40 dagen geen social media gebruiken. Aswoensdag is voor katholieken een bijzondere dag, die ook andere christenen tegenwoordig vieren. Men haalt dan een askruisje. 'Je bent uit as gekomen en tot as keer je terug'. Aswoensdag staat in het teken van boete. Je betoont spijt over je fouten en verklaart dat je een beperkt mens bent. Vandaar die as: uiteindelijk zijn alle mensen stof.

De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd, deze loopt tot 5 april, staat opnieuw in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen. Omdat veel kerken werden gesloten tijdens de Vastenperiode 2020 en de Vastenactie-campagne daarmee in veel Parochies werd stopgezet, is voor hetzelfde campagnethema gekozen als vorig jaar. De crisis die volgde door de Covid-19 pandemie heeft naar verwachting desastreuze gevolgen voor de werkgelegenheid, met name in kwetsbare gemeenschappen en bij jongeren. Een goede opleiding is daarmee nog belangrijker geworden. Miljoenen mensen doen ongeschoold, slecht betaald werk – vaak in onacceptabele omstandigheden – en leven in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen.

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Of de Vastenactie-maaltijd dit jaar doorgang kan vinden is maar de vraag. Ik houd u uiteraard op de hoogte. Desondanks hoop ik dat u de Vastenactie wilt ondersteunen. U kunt uw gift overmaken op rek.nr. NL 21 INGB 0000 0058 50 van de Bisschoppelijke Vastenactie. Alvast heel hartelijk bedankt!

Lydia Vergouw-Dufrenne

Verzorging van de liturgie

VOOR ONDERSTAANDE VIERINGEN MOET U ZICH AANMELDEN VIA WEBSITE
WWW.LAURENTIUS-MARIA.NL OF TEL. PAROCHIESECRETARIAAT: 23 22 20
WOENSDAGOGHTEND VAN 09.30 TOT 12.00 UUR

Laurentiuskerk

Datum/tijd	Viering
Za. 6 feb.	Geen viering
Zo. 7 feb. 11.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Za. 13 feb. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab/Diaken De Haas
Zo. 14 feb. 11.00 uur	Eucharistieviering Rector De Wit/ Diaken Chantre Sánchez

Mariakerk

Datum/tijd	Viering
Za. 6 feb. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars
Zo. 7 feb. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab
Za. 13 feb.	Geen viering
Zo. 14 feb. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink
Woe. 17 feb. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars/ Aswoensdag Diaken Chantre Sánchez
Za. 20 feb. 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 21 feb. 11.00 uur	Eucharistie-/Gezinsviering Pastoor Kaleab
Za. 27 feb. 19.00 uur	Geen viering
Zo. 28 feb. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars/ Diaken De Haas
Za. 6 maart 19.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Zo. 7 maart 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab/Diaken De Haas

Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistieviering, Pastor Overmars of Pastoor Van der Linden.
- (Onder voorbehoud) Iedere woensdag om 10.00 uur Eucharistieviering Huize Sint Agnes.

Vieringen door de week:

- Iedere donderdag om 9.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.



Kosters Laurentiuskerk of Mariakerk

Wie zoeken wij?	Zowel in de Laurentiuskerk als in de Mariakerk hebben wij dringend mannen en/of vrouwen nodig die willen assisteren in de weekendvieringen en ook tijdens rouw- en trouwvieringen.
Wat zijn de werkzaamheden?	Wat betreft werkzaamheden moet je denken aan het klaarzetten van alles wat nodig is voor een viering (bijv. kerk openen, verwarming en licht aanzetten, kaarsen aansteken, de ciborie en kelk klaarzetten, liturgieboekjes neerleggen, etcetera). En uiteraard moet alles ook weer worden opgeruimd. Je doet deze werkzaamheden alleen (bij uitzondering, bijv. met hoogtijdagen, met z'n tweeën). Uiteraard word je niet zomaar in het diepe gegooid, maar word je vooral in het begin goed begeleid.
Hoeveel tijd kost het?	De tijd die dit vergt is ongeveer twee uur per viering. Het werkrooster wordt uiteraard in overleg gemaakt, dus je kunt je voorkeur of veranderingen kenbaar maken. Natuurlijk moet je iets voor, tijdens en na de viering aanwezig zijn.
Wat moet je kunnen?	Je moet praktisch zijn ingesteld, oog hebben voor detail, goed kunnen organiseren.
Waar zijn de werkzaamheden?	Je kunt je aanmelden als koster voor de Laurentiuskerk, als ook voor de Mariakerk.

Parochieberichten

Uit het Rouwboek

- 12 dec. Antonius Stam (81)
Ladderbeekstraat 64
Velsen-Noord
- 21 dec. Petrus Bos (94)
Maerelaan 86
- 22 dec. Adrianus Neeft (95)
Ln. van Assumburg 8
- 23 dec. Anna Vrenegoor-
van der Laan (85)
Chopinstraat 17
- 24 dec. Johannes Duineveld
(85)
Jan van Kuikweg 83

- 28 dec. Elisabeth Put-Arink
(88)
Westerheem, App. 107
- 1 jan. Maria Welp-Duijn (88)
Huize Elsanta,
Beverwijk
- 8 jan. Anna Numan-Koek (87)
Westerheem, App. 011

Opbrengst collectes

- 6 dec. t/m 20 dec.
€ 1.093,62
- 24 dec. t/m 10 jan.
€ 1.146,15

OPENINGSTIJDEN KERKHOF:

van 9.00 tot 17.00 uur

ROUW- BEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt u contact opnemen met Elsa Heyblok, tel.: 236156 of met Hennie Schouws, tel.: 236845.

SLUITINGSDATA KOPIJ HELM

Nr. 7 (maart) 8 febr.
Nr. 8 (april) 8 mrt.

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie

H. Laurentius/H. Maria
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Kerkbijdrage

Per eind december 2020 heeft Actie Kerkbalans in onze Parochie over het jaar 2020 het prachtige resultaat bereikt van € 76.993,88. Aan allen die hieraan hebben bijgedragen onze hartelijke dank. Ook voor alle nieuwe aanmeldingen onze oprechte dank!



Geef vandaag voor de kerk van morgen

R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

Pastoraal team
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw (tel.: 06-18831825)
Diaken Jaider Chantre Sánchez (tel.: 06-82927482)
Pastor Anton Overmars (tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas (tel.: 06-30539841)

**Parochiecentrum
Laurentiuskerk/
secretariaat beide kerken:**
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Het Parochiecentrum is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. Woensdag en donderdag gesloten.

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450