

In dit nummer o.a.:

- Reserveren voor weekendvieringen noodzakelijk!
- Graag uw bijdrage aan de restauratie van de glas-in-loodramen!
- Luister op 25 januari naar de vieringen op Heemskerk FM



Jaargang 46
Nummer 5
Januari 2021

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

Stille Kracht

BEAURAING BEDEVAARTEN

Beauraing is een klein, gezellig plaatsje in de Belgische Ardennen, zo'n 20 kilometer van Dinant, waar Maria 33 maal verschenen is aan vijf kinderen uit twee gezinnen van 29 november 1932 t/m 5 januari 1933. Maria toonde hen haar gouden hart en sinds die tijd zijn er al miljoenen mensen, onder wie veel jongeren, op bezoek geweest in deze bijzondere plaats.

Ans en Ben Lammers

Uit onze Parochie zijn Ans en Ben Lammers in aanraking gekomen met Beauraing door Dick Commandeur. In 2002 ging Ben met pensioen en zijn zij beiden door Dick gevraagd bij de werkgroep te komen die de bedevaartreizen naar Beauraing organiseert. Ben zei niet meteen "ja", want hij wilde eerst van zijn pensioen genieten, maar zijn vrouw Ans had er wel meteen oren naar en nam plaats in het bestuur, dat 3 tot 4 keer per jaar vergadert om de reis goed voor te bereiden.

Ans zat in die tijd in de verzorging en dat hield in dat iedereen die haar hulp nodig had een beroep op haar kon doen. Zij stond met veel liefde voor iedereen klaar. Zij ging mee op bedevaart en door haar achtergrond was zij een graag geziene kracht en hielp zij daar waar ze kon, geen vraag was te veel; zij maakte de bedden op en

zorgde dat de mensen alles kregen wat ze nodig hadden. Er waren ook vrijwilligers mee die voor de inname van de medicijnen zorgden en ook een arts was aanwezig. Aan alles was gedacht.

Toch gezwich

Dick Commandeur vroeg Ben nogmaals of hij er wat voor voelde iets te betekenen voor de organisatie van deze bedevaart. Nu hapte hij wel toe en naast het helpen en begeleiden van de pelgrims zorgt Ben ook voor het controleren en onderhouden van alles wat rolt, zoals rolstoelen en rollators. Hij is propagandist en dit houdt in dat hij ervoor zorgt dat alle paperassen op de juiste plaats komen. Ook gaat hij op bezoek bij de mensen die mee willen naar Beauraing en geeft hen informatie over de reis en door zijn ervaring kunnen zij echt met alles bij hem terecht.



Ans en Ben Lammers: de drijvende kracht achter de Bedevaart naar Beauraing.

Wat gebeurde er in Beauraing?

Op 29 november 1932 tegen de avond gaan Fernande (15 jaar) en Albert Voisin (11 jaar) samen met hun vriendinnetjes Andrée (14 jaar) en Gilberte Degeimbre (9 jaar) hun zusje Gilberte Voisin (13 jaar) ophalen van school. Terwijl zij staan te wachten ziet Albert plots een in het wit geklede Dame in de ruimte boven de Lourdesgrot zweven. Hij geeft een gil en dan zien de anderen de witte gestalte ook. Angstig rennen zij naar huis en hun ouders zeggen dat zij er niet over moeten spreken, maar de volgende middag weet heel Beauraing van het gebeuren. Op die avond zien zij alle vijf de Verschijning boven het spoorwegviaduct zweven.

Op 1 december gaat moeder Degeimbre mee om de tuin van het pensionaat af te zoeken, maar zij vindt niets. De kinderen zien drie keer een vluchtige verschijning en moeder Degeimbre haalt moeder Voisin om te helpen zoeken. Ze zijn net bij het hek aangekomen als zij de kinderen een kreet van bewondering horen slaken en hen op de knieën zien vallen terwijl zij het Weesgegroet bidden en Andrée roept: "Oh wat is zij schoon". De moeders zien niets.

Bij de volgende verschijning vraagt Albert aan de Verschijning: "Bent U de Onbevleete Maagd?" en de Verschijning knikt bevestigend en zegt dat de kinderen braaf moeten zijn. Zij zegt ook dat er een kapel moet worden gebouwd, dat zij alleen 's avonds verschijnt en dat de kinderen moeten komen op de dag van de Onbevleete Ontvangenis. Er zijn soms wel twee verschijningen op een avond en er komen veel mensen mee. De kinderen bidden bij alle verschijningen een rozenhoedje en de Dame laat voor het eerst ook een rozenkrans zien die de rest van de verschijningen om haar rechter arm hangt.

ZALIG NIEUWJAAR

De start van 2021 is door corona even helemaal anders dit jaar. Het is niet mogelijk om elkaar tijdens onze traditionele Nieuwjaarsreceptie een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Pastores, Parochiebestuur en Locatieteam Heemskerk wensen u allen daarom via de Helm vrede, gezondheid en alle goeds toe in 2021. Wij bidden voor alle parochianen die door corona of een andere ziekte zijn getroffen voor een voorspoedig herstel. Laten we hopen dat aan deze onzekere tijd snel een einde komt. Mogen we Jezus uitnodigen om te wonen in ons hart. Hij geeft ons vandaag moed en morgen kracht om verder te gaan!



Hemel en de Moeder van God; Bidt altijd". Tot Fernande zegt Maria: "Houd je van mijn Zoon? Houd je van mij? Offer je dan voor Mij op". Allen horen haar zeggen: "Adieu". Dit Feest wordt op 22 augustus gevierd.

Vele mensen naar de plek van Verschijningen

Er komen steeds meer mensen die overal vandaan komen en kaarsen opsteken. De kinderen bidden bij de verdere verschijningen naast het rozenhoedje ook het Onze Vader en het Eer aan de Vader. Op verzoek van de geestelijkheid vragen de kinderen op 17 december aan de Dame wat zij wil en zij antwoordt: Een kapel, zodat men hier op bedevaart kan komen. De kinderen beloven haar dat. Op 29 december is het aantal toeschouwers tot 8.000 gestegen en Fernande zegt dat zij een gouden hart heeft gezien toen de Verschijning haar armen opende; Albert zag dit de volgende dag en de andere kinderen zagen dit op de laatste dag van het jaar. De verschijning vraagt: "Bidt, bidt veel!".

Dinsdag 3 januari is de dag van het afscheid en van de belangrijkste mededelingen: Albert ontvangt een geheim, dat hij altijd bewaard heeft. Aan zijn zusje Gilberte geeft de Heilige Maagd de grote belofte van Beauraing: "Ik zal de zondaars bekeren". Tegen Andrée zegt de Dame: "Ik ben de Koningin van de

Een parochiaan vertelt

Ria van den Berg uit onze Parochie is in 2019 mee geweest op bedevaart naar Beauraing en het was voor haar de eerste keer. Zij vertelde: "Het samen bidden en zingen, de contacten deden mij erg goed. Momenten van gebed en bezinning; bij Maria vind je rust en vrede!

Wat ook veel indruk maakte was de Eucharistie in de basiliek, waar veel mensen aanwezig waren uit diverse landen. Een mooi koor zong en alle vaste gezangen waren in het Latijn. Als je dan met zoveel mensen uit verschillende landen samen het Credo zingt, doet dat wat met je. En zo waren er nog meer momenten: de prachtige kruisweg, avondwake in de tuin van de verschijningen, de preekjes van pastoor Weel, te veel om op te noemen. Onderling was er een fijne sfeer, veel behulpzame mensen en goede, mooie gesprekken. Als het dit jaar door kan gaan wil ik weer heel graag mee naar "Maria met het gouden hart". "Wees bij ons koningin, wij behoren U toe".

Rita Dufrenne

2020

Het jaar 2020 ligt achter ons. Een heel ander jaar dan we hadden verwacht. Naast verdriet wat we meemaken in ons leven, naast vreugde wat we meemaken in ons leven, kregen we te maken met een virus dat ons leven ging beheersen en nog beheerst. Wie had dit ooit kunnen bedenken... en dan de maatregelen die we opgelegd kregen om het virus te bestrijden...

Wat een jaar...

Hoe heeft u het afgelopen jaar ervaren? Misschien heeft u andere nare dingen meegemaakt. Misschien is uw man of vrouw gestorven, misschien bent u gescheiden, misschien heeft u te horen gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent, misschien bent u of is iemand in uw omgeving ontslagen. Misschien vierde u uw zoveeljarig huwelijk, heeft u een kind, kleinkind of achterkleinkind gekregen, misschien heeft u een huis gekocht. Misschien kent u mensen die de liefde van hun leven hebben ontmoet...

En hier in de Parochie?

Hoeveel mensen hebben wij mogen uitdragen? Op 30 maart overleed onze geliefde Deken Ton Cassee. Wat wordt hij gemist.. wat missen wij al onze gestorvenen. Hoeveel kinderen mochten wij, pastores, dopen? We hebben huwelijken mogen inzegenen. En wat is er weer veel werk gedaan door de vele, vele vrijwilligers! We mogen dankbaar zijn voor al het goede wat er in onze Parochie en regio allemaal gebeurt.

2021

Wat staat ons te wachten? Laten wij in vertrouwen dit nieuwe jaar ingaan. Vertrouwen is een woord dat bij ons hoort. Vertrouwen blijven houden in wat voor omstandigheden ook.

Ik moet denken aan het lied "Dankt, dankt nu allen God". Een lied in het jaar 1630 geschreven door een dominee, dominee Martin Rinckart van het plaatsje Eilenburg in Duitsland. Het stadje had veel te lijden van een lange oorlog. Dominee Rinckart moest

heel veel mensen uitgeleide doen. Veel massabegravenissen. In het stadje heerste ook honger. De dominee, die een diaconale taak had, ging huis na huis af om hulp te bieden. De dominee droeg een ring waarop de tekst stond: "Mijn vertrouwen staat in Christus alleen". En hij zei tegen de mensen het volgende: "Wij vinden geen genade, laten wij onze toevlucht nemen tot God". Wat een rotsvast vertrouwen had deze dominee.

Nieuwjaarswens

Een nieuw jaar, 2021. Ik wens u allen, mede namens mijn collega's veel vertrouwen. Veel zegen. Een Zalig en vooral gezond 2021! Voor u en allen die u dierbaar zijn! Kapelaan Teun Warnaar wil ik veel succes en zegen wensen in zijn nieuwe Parochie in Haarlem. En dankzeggen voor wat hij in onze regio heeft gedaan. Diaken Jaider Chantre Sanchez wil ik een hartelijk welkom heten in onze Parochie, in onze regio. Ook voor hem veel succes en zegen!

Dank

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blij, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

Mede namens mijn collegae van de regio,


Marcel de Haas,
Diaken

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

De voorbereidingen voor de Eerste H. Communie zijn in volle gang. Er doen 35 kinderen aan mee. De kinderen uit Heemskerk, Castricum, Bakum en Uitgeest komen op de dinsdagen en de kinderen uit Beverwijk en Velsen-Noord op de zaterdagen. Gelukkig konden wij het ontmoetingsdiner in november en de eerste kindermiddag in december door laten gaan.

In januari zullen wij tijdens de twee kindermiddagen verder gaan met het verhaal van Adam en Eva en de Zondeval. Dit verhaal uit de Bijbel vertelt ons dat er ooit een scheiding tussen God en de mensen kwam. Deze scheiding maakte God verdrietig en vanaf het begin wilde God dat alles weer goed zou



komen tussen Hem en de mensen. Hij beloofde dat er ooit iemand zou komen om de mensen te redden van de dood die begonnen was met de Zondeval.

Op de tweede kindermiddag van januari zullen we zien dat, door Maria, de mensen hun redder krijgen. Zij heeft daarom een speciale plek in ons geloof. En de kinderen zullen ook over het sacrament van de Doop leren. Jezus laat

REGIO-NIEUWS H. VORMSEL 2021



De eerste Vormselbijeenkomst met de nieuwe groep 2021 heeft gelukkig kunnen plaatsvinden op vrijdag 27 november in het Parochiehuis De Klop in Uitgeest. De jongeren en de nieuwe werkgroep waren heel blij elkaar eindelijk in het echt te kunnen zien!

Een voor een kwamen alle jongeren binnen en kregen ze een naambordje. Toen de groep compleet was, zijn wij gestart met het gebed, waarna wij eerst nog een rondje 'je naam roepen' deden, voordat de jongeren gezamenlijk het drie-gangen diner gingen voorbereiden. Het voorgerecht was de huzarensalade, het hoofdgerecht een broodje gezond en broodje knakworstjes en als toetje was er vla met vruchtjes en heel veel slagroom. Tussen het nut-

tigen van het voorgerecht en het hoofdgerecht hielden de jongeren een stoelendans om zo iedereen te leren kennen. Aan het einde van het diner kenden de meesten iedereen bij naam! Tijdens het toetje zijn wij de eerste aflevering van Alpha Youth Series gaan kijken. Tijdens het filmpje werden er drie vragen gesteld, waaronder: Als God bestaat, en je kon Hem één vraag stellen, wat zou je Hem vragen? Het was mooi te zien dat de jongeren uit zichzelf al met elkaar begonnen te praten en antwoorden gaven op de vragen. De eerste bijeenkomst was een geslaagde bijeenkomst!

Tot slot, Elly Dantuma, Joke Hoogeland en Nelleke Schoorl hebben het afgelopen jaar hun laatste jaar als vrijwilliger ingezet voor de Vormelingen. Kapelaan Teun heeft hen namens ons allen en namens de Parochie tijdens de laatste vormselviering heel hartelijk bedankt voor alle jaren dat zij vrijwilliger waren. Wij zullen hun gezelligheid en inbreng ontzettend missen!

Pina Russo-Contino

60+?

WORD DAN LID VAN KBO HEEMSKERK

De KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) is een maatschappelijke belangenorganisatie van en voor senioren, van wie er velen parochiaan zijn van onze Parochie en die wordt bestuurd door vrijwilligers. De KBO werkt samen met de PCOB (Protestants-Christelijke Ouderen Bond) en samen hebben zij ook landelijk een belangrijke stem in Den Haag. Zij behartigen uw belangen: zorg, inkomen, veiligheid en

mobiliteit, hulp en advies via de KBO-servicelijn, korting op uw zorgverzekering, op producten, diensten en hulp bij gebruik van digitale apparaten en altijd dichtbij! U ontvangt 10 keer per jaar het ledenmagazine en het blad "Grijs/Wijs".

Het lidmaatschap kost € 24 per jaar. Aanmelden kan bij J. van Eerden, tel.: 675 859 of per e-mail: hans@timmer.com (secretaris).

zich door Zijn neef Johannes dopen. Later, na Zijn verrijzenis, zegt Hij aan Zijn leerlingen: 'Ga en doop alle mensen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'

De communicanten en hun gezinnen worden uitgenodigd om de eerste gezinsviering van 2021 op zondag 17 januari om 11 uur in de Mariakerk mee te komen vieren.

Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

KICA-NIEUWS

We gaan in het nieuwe jaar verder met onze ontdekkingsstocht naar Jezus. We hadden tijdens onze eerste KiCa-avond gezien dat Jezus 2020 jaar geleden écht geboren werd in Bethlehem. Wat zeiden ze dan in die tijd over Hem? De engel Gabriël kondigde Jezus aan als de Zoon van de Allerhoogste. Sommige mensen zeiden dat Jezus een profeet was. De priesters en Farizeeërs vonden Hem een godslasteraar. Petrus zei dat Jezus de "Messias" was, de Zoon van God; de leerlingen noemden Hem "meester" en de mensen riepen met Palmzondag dat hij hun koning was!

We gaan in groepjes toneelstukjes voorbereiden om over al deze benamingen van Jezus te leren. Daarna zullen we de verhalen voor elkaar spelen. Het wordt vast heel leerzaam en gezellig! En, wie zeggen wij dat Jezus is ...?

Als u vragen hebt over de KiCa-club, stuur dan een mailtje naar Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl. Liever bellen? Dat kan op tel. 245786 of 06-52134152.

Graag tot ziens bij de KinderCatechese club!

Pepita Miralles
en Pilar Casanova



YOUTH0251 NIEUWS VOOR TIENERS EN JONGEREN

In dit nieuwe jaar zullen wij uit een lange, lange, winterslaap ontwaken zodra het weer mogelijk wordt om met grotere groepen bij elkaar te komen. De tienergroep (12-16 jaar) en de jongerengroep (16+; ook twintigers horen daarbij ☺) krijgen daarvoor uitnodigingen via de mail. Als dat mogelijk is, zullen we het nieuwe jaar beginnen met een gezamenlijke bijeenkomst, omdat we onze traditionele kerstviering niet hebben gehad. Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet duidelijk wanneer het precies zal zijn, maar als je niet eerder voor een tiener/jongerengroepbijeenkomst bent uitgenodigd, kun je mij via sindo@xs4all.nl vragen om je op de hoogte te houden.



De bijeenkomsten worden georganiseerd namens onze regioparochie Castricum/Beverwijk/Heemskerk/Uitgeest/Velsen-Noord/Wijk aan Zee, maar uiteraard zijn ook tieners en jongeren van buiten de regio welkom! Voel je vrij om er gewoon een keer bij te komen, om te zien of het iets voor jou is.

Wil je eerst meer informatie

over ons? Ook dat kan via een email naar sindo@xs4all.nl of kijk op de Facebookpagina van YOUth0251: www.facebook.com/groups/YOUth0251/! De afgelopen 10 maanden was het daar erg rustig, maar we hopen dus gauw weer van ons te laten horen.

Bij YOUth0251 horen alle activiteiten voor de jeugd, je vindt daar dus ook activiteiten voor de hele kleintjes (kleuters), de eerstecommunicanten, de misdienaars, de kindercatechese en het vormselproject. Er is dus ook voor je broertje(s) en zusje(s) wat te doen!

Sindo Núñez Queija
E-mail: sindo@xs4all.nl

GERARDUS KALENDER BESTELLEN KAN NOG STEEDS!



Het is nog steeds mogelijk de Gerardus kalender te bestellen! Dit is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!".

De Gerardus kalender, inclusief schild, kost: € 7,95 en is verkrijgbaar bij: Elly Dantuma (tel. 238407) en Jan van der Geest (tel. 06-21681961). Van harte aanbevolen!

ALLERHEILIGSTE

De uitstelling van het Allerheiligste vindt plaats elke eerste vrijdag van de maand in de Laurentiuskerk van 13.30 tot 15.30 uur.

HEEMSKERK FM

Op maandagavond 25 januari kunt u luisteren naar de viering van zondag 24 januari, eveneens vanuit de Laurentius- of Mariakerk. Aansluitend volgt een verhaal over St. Joseph, de echtgenoot van Maria die vrijwel niet voorkomt in het Nieuwe Testament. Geprobeerd wordt meer duidelijkheid te geven over zijn plaats in onze kerk.

De uitzendingen zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur te beluisteren via de kabel FM 104,5, via de ether 107.4 en tevens digitaal op Ziggo kanaal 782.



NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE
VERNIEUWDE WEBSITE VAN
ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl

Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

Het hectische jaar 2020 is ten einde. Het was me het schrik(kel)jaartje wel met tal van ingrijpende gebeurtenissen: het wereldwijd uitbreken van de COVID-19 pandemie met al zijn vrijheidsbeperkende consequenties, de protesten tegen racisme (Black Lives Matter), de spannende Amerikaanse verkiezingen... In onze regio werden we geconfronteerd met het overlijden van onze dierbare Deken Ton Cassee, werd Pastoor Kaleab vervolgens door het Bisdom als eindverantwoordelijke Pastoor voor onze regio aangesteld en is Kapelaan Teun Warnaar vertrokken naar de regio Haarlem. Ondanks de COVID-19 beperkingen hebben we getracht als samenwerkende Parochies elkaar te vinden en te versterken. Alle locatieteams en de Pastores denken na over de toekomst van onze regio en Parochies voor de komende vijf jaar. Dit wordt uitgeschreven in een plan dat beschouwd mag worden als het officiële vertrek van de vergrote samenwerking. Het plan zullen we te zijner tijd graag met u delen en toelichten. Hopelijk mag 2021 ons allen vreugde en vrede brengen en kunnen we ons weer vrij(er) bewegen. Verenigd in Gods goede geest wens ik u namens het Regiobestuur en het Locatieteam Heemskerk een Zalig Nieuwjaar!

Diaken Jaider Chantre Sanchez en Rector Gerard Bruggink

Inmiddels hebben we al regelmatig via videobelverbinding contact gehad met Diaken Jaider Chantre Sanchez, de opvolger van Kapelaan Teun Warnaar. Diaken Jaider (spreek uit: 'Hajder') heeft onlangs de vereiste documenten gekregen om te kunnen reizen en is medio december in Nederland gearriveerd. Na aankomst moet hij eerst verplicht tien dagen in quarantaine. Hij verblijft voorlopig op het seminarie in Heiloo en zal per fiets naar onze regio komen. Kapelaan Teun zal een aantal taken aan hem overdragen. We gaan met de zes samenwerkende Parochies een introductieprogramma voor Diaken Jaider opstellen, zodat hij zich snel thuis zal voelen. Laten we hem een warm welkom

geven! Hartelijk welkom ook aan Rector Gerard Bruggink die vanaf januari op zondagen zal voorgaan in de viering van de H. Eucharistie in onze regio.

Begroting 2021 en Actie Kerkbalans

Tijdens de vergadering van 19 november heeft het Regiobestuur de begroting voor 2021 van Heemskerk vastgesteld. Het was voor penningmeester Hans Duin en zijn financiële secondant Frank Sturkenboom geen eenvoudige opgave. Welk structureel effect heeft corona op de inkomsten van onze Parochie? Over de eerste negen maanden van 2020 waren de inkomsten ruim € 34.000 lager dan vorig jaar. Reden temeer om de Actie Kerkbalans 2021 van harte bij u aan te bevelen! Wij vragen u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen! Alvast hartelijk dank!

Glas-in-lood ramen Laurentiuskerk

Onlangs zijn de eerste steigers neergezet voor restauratie van de glas-in-lood ramen van de Laurentiuskerk. Dit proces start met de ramen aan de noordgevels. De vensters worden uitgenomen en tijdelijk afgedicht. De ramen worden voorzien van nieuwe montants. Vervolgens worden de brugijzers en glas-in-loodpanelen herplaatst. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot eind juli 2021 duren. Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen wij u graag naar de brochure die het Bestuur ter gelegenheid van deze restauratie heeft uitgegeven. De restauratie wordt uitgevoerd door Pronk Restauratie BV en namens het Bestuur bouwtechnisch begeleid door Bouwadvies Groot Holland B.V. Daarnaast houdt ook hoofdkoster Wout de Reus 'een oogje in het zeil' op een correcte uitvoering en oplevering.


Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

PCI

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft als hoofdtak een helpende hand te bieden aan mensen die in financiële nood verkeren. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het Parochiesecretariaat.

Mocht u het werk van PCI willen steunen, dan zien wij graag uw bijdrage tegemoet op rekeningnr. 564439045 t.n.v. PCI Heemskerk of in de PCI-busjes achterin beide kerken.

Missie Ontwikkeling Vrede

Ik wens u allereerst een gelukkig en gezond 2021 toe. Laten we hopen en bidden dat de tijd dat corona ons leven beheerst ten einde loopt en we de draad van ons 'normale' leven weer kunnen oppakken. Ook wil ik u bedanken dat u, in deze moeilijke en soms zware tijd, de MOV-projecten bent blijven steunen!

Op de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober 2020 heeft Paus Franciscus zijn derde encycliek "Fratelli Tutti" (Allen broeders en zusters) gepubliceerd, las ik in de Missionaire Agenda 2020-4. In deze rondzendbrief aan de gelovigen benadrukt de Paus de universele broederschap van de mensheid. Er wordt verteld dat Fratelli Tutti de titel is van een geschrift van Franciscus van Assisi. Daarin prijst hij allen zalig die hun zusters en broeders in verre oorden evenzeer liefhebben als hun verwanten die dichtbij zijn. Die woorden zijn de Paus uit het hart gegrepen. "Niemand redt het in dit leven zonder de hulp van anderen", schrijft hij. "Daarom is de tijd gekomen om als één menselijke familie waarin wij broeders en zusters van elkaar zijn op te trekken. De pandemie maakt eens te meer duidelijk dat we als mensheid in hetzelfde schuitje zitten", aldus de Paus. De Paus oordeelt: "een samenleving die uit is op welvaart, maar de ellende van anderen niet wil zien, is een ongezonde samenleving". De Paus hoopt van harte dat we na de coronacrisis een nieuw begin maken. "Mijn hoop is dat we voor eens en voor altijd ontdekken dat wij elkaar nodig hebben", schrijft de Paus. "Er zijn geen 'anderen', geen 'zij', er is alleen 'wij'".

Ik hoop van harte dat 2021 een beter jaar wordt en dat wij als MOV, samen met u weer vele mooie projecten kunnen steunen.

Lydia Vergouw-Dufrenne

Verzorging van de liturgie

Vanaf 3 januari zijn in beide kerken de vieringen op zondag om 11.00 uur

Let op: Voor vieringen in het weekend is het noodzakelijk dat u tevoren reserveert (zie voor meer informatie het artikel onder dit liturgierooster)

Laurentiuskerk

Datum/tijd	Viering
Za. 2 jan. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab
Zo. 3 jan. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink
Za. 9 jan.	Geen viering
Zo. 10 jan. 11.00 uur	Eucharistieviering Rector De Wit
Za. 16 jan. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab/ Diaken Jaider Chantre Sanchez
Zo. 17 jan. 11.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Za. 23 jan.	Geen viering
Zo. 24 jan. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink
Za. 30 jan. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars
Zo. 31 jan. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink
Za. 6 feb.	Geen viering
Zo. 7 feb. 11.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew

Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistieviering, Pastor Overmars of Pastoor Van der Linden.
- (Onder voorbehoud) Iedere woensdag om 10.00 uur Eucharistieviering, Huize Sint Agnes.

Mariakerk

Datum/tijd	Viering
Za. 2 jan.	Geen viering
Zo. 3 jan. 11.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Za. 9 jan. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab/Diaken Jaider Chantre Sanchez
Zo. 10 jan. 11.00 uur	Eucharistieviering Vicaris Bruggink
Za. 16 jan.	Geen viering
Zo. 17 jan. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars
Za. 23 jan. 19.00 uur	Woord- en Communieviering Diaken De Haas
Zo. 24 jan. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab/Diaken De Haas
Za. 30 jan.	Geen viering
Zo. 31 jan. 11.00 uur	Eucharistieviering Father Mathew
Za. 6 feb. 19.00 uur	Eucharistieviering Pastor Overmars
Zo. 7 feb. 11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor Kaleab

Vieringen door de week:

- Iedere donderdag om 9.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

RESERVEREN VOOR VIERINGEN IN HET WEEKEND

Gastvrijheid behoort tot het wezen van een parochiegemeenschap. Ieder die dat wil, mag zich aansluiten bij de liturgische vieringen. Helaas zijn we door de coronapandemie genoodzaakt van dit belangrijke principe af te wijken. Ook de kerken willen er graag aan bijdragen dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt. Daarom hebben de Nederlandse Bisschoppen een maximum aantal van 30 kerk-gangers vastgesteld en dient u zich voor de vieringen in het

weekend aan te melden.

Dat kan via onze website www.laurentius-maria.nl (klik op 'Aanmelden viering') vanaf woensdag 09.30 uur tot zaterdag 12.00 uur. Belt u liever? Telefonische aanmelding is uitsluitend mogelijk op woensdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur bij het Parochiesecretariaat (tel. 23 22 20). Als u zich voor een viering heeft aangemeld en naderhand corona-gerelateerde klachten krijgt, blijft

u thuis. Als u zich niet op tijd heeft aangemeld, kunt u zich eventueel nog bij de ingang van de kerk aanmelden, maar dan kunnen we niet garanderen dat u toegelaten wordt.

Zodra het weer mogelijk wordt om met meer dan 30 kerk-gangers samen te komen en het reserveren niet langer meer noodzakelijk is, zullen we daarvan melding doen op onze website. Voor de door-deweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden.

NOODFONDS HEEMSKERK

In financiële noodsituaties:
Tel: (06) 16 57 09 46
Gironr.: NL10 INGB
000.8030.664

RESTAURATIE GLAS-IN-LOOD RAMEN LAURENTIUSKERK

Voor de restauratie van de glas-in-loodramen van de Laurentiuskerk hebben wij uw financiële hulp hard nodig! Steun ons op bankrek.nr.: NL83 INGB 065 601 22 42 o.v.v. Ramen Laurentiuskerk. Alvast heel hartelijk bedankt!

Parochieberichten

Uit het Doopboek

11 nov. Delairo, Daylian en Amayah Jedynak
Breedweerlaan 122

Uit het Rouwboek

23 nov. Cornelia Denneman (83)
Jan Ligthartstr. 109
23 nov. Adriana van Rijn-Peel (87)
Stationsstraat 16,
Wormerveer

29 nov. Elisabeth Stengs-Meyland (85)
Westerheem 242

29 nov. Johannes van Leen (77)
Kerkweg 41

Opbrengst collectes

14/15 nov.
t/m 28/29 nov. € 583,52

Kerkbijdrage

De grootste financiële steun voor uw Parochie is uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans, onder andere voor het vele vrijwilligerswerk in het pastoraat, voor het onderhoud aan onze kerkgebouwen en nog vele andere activiteiten. Per eind november 2020 is de stand gekomen op € 73.042,11. Aan allen die hieraan hebben bijgedragen onze hartelijke dank.

OPENINGSTIJDEN KERKHOF: van 9.00 tot 17.00 uur

ROUW-BEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt u contact opnemen met Elsa Heyblok, tel.: 236156 of met Hennie Schouws, tel.: 236845.

SLUITINGS- DATA KOPIJ HELM

Nr. 6 (febr.) 11 jan.
Nr. 7 (maart) 8 febr.

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie

H. Laurentius/H. Maria
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator



Geef vandaag voor de kerk van morgen

R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

Pastoraal team
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw (tel.: 06-18831825)
Diaken Jaider Chantre Sanchez (tel.: 06-82927482)
Pastor Anton Overmars (tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas (tel.: 06-30539841)

**Parochiecentrum
Laurentiuskerk/
secretariaat beide kerken:**
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Het Parochiecentrum is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur. Woensdag en donderdag gesloten.

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450