



In dit nummer o.a.:

- **Allerzielen-viering live via Ziggo kanaal 43**
- **De Gerardus Kalender is er weer: bestel 'm nu!**
- **Boek "De Evangelien" van Pastoor J. van der Linden: van harte aanbevolen**

**Jaargang 46
Nummer 3
November 2020**

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

Stille Kracht

PCI HEEMSKERK

De Parochiële Caritas Instelling Heemskerk, afgekort PCI, bestaat sinds dit jaar uit maar liefst vijf leden: Kees van Montfort (voorzitter), Sander Zegwaard, Paul Bleeker, Remko Ooijevaar en Diaken Marcel de Haas. Zij willen de Caritas in Heemskerk graag meer bekendheid geven. Caritas is overigens een woord uit het Latijn en betekent: liefdevolle zorg.

De leden stellen zich voor
Reeds in de tijd van de Apostel Paulus was er sprake van dat Christenen financiële ondersteuning boden aan geloofsbroeders en -zusters die dat nodig hadden. De huidige vijf leden zijn net als de eerste Christenen allemaal zeer gemotiveerd om iets voor hun naasten te doen en voelden zich daarom aange trokken tot het werk van de Caritas. Als ik hen naar hun achtergrond vraag, blijkt die echter heel divers te zijn,

Uit eigen ervaring
Diaken Marcel: "Voordat ik in de IJmond kwam wonen, was ik betrokken bij de kerk in Amsterdam-Oost. Ik heb 33 jaar bij ABN-AMRO gewerkt en ben pas op latere leeftijd Diaken geworden. Naast mijn

pastorale taak bij de vieringen, leek het mij ook passend om mij in te zetten voor de PCI. Behalve voor de PCI van Heemskerk, ga ik dit ook doen voor die van Uitgeest, Castricum en Beverwijk. Overigens heb ik in Amsterdam, toen ik met mijn gezin in een moeilijke situatie verkeerde, zelf ook eens gebruik mogen maken van de hulp van de PCI, dus ik weet uit eigen ervaring hoe fijn het is om geholpen te worden".

Iets doen voor een ander
Sander: "Ik ben werkzaam bij drogisterij Rozenbroek in het centrum van Heemskerk. Daarnaast ga ik al vele jaren mee als vrijwilliger naar Lourdes. Iets doen voor een ander vind ik heel normaal. Als je bijvoorbeeld iemand met een

zware tas ziet sjouwen, kan je best een handje helpen om de tas naar de auto te brengen. Zo'n houding hadden vroeger volgens mij veel mensen, maar in de huidige samenleving lijkt dit steeds minder vanzelfsprekend te zijn. Zelf wil ik echter graag mijn steentje bijdragen. Via de PCI kan dit prima, maar niet-financiële hulp vaak minstens zo belangrijk is".

Veel voldoening
Paul: "Ik verdien mijn boterham als veilingmeester in Aalsmeer. Vroeger had ik een eigen tuindersbedrijf en daardoor nauwelijks vrije tijd. Sinds ik mijn huidige baan heb, kan ik mij ook op andere terreinen inzetten. Net als Sander ben ik bij het Lourdeswerk betrokken, maar ik doe ook diverse taken voor de Parochie. Ik heb jarenlang de misdienaars begeleid, maar die taak doe ik niet meer sinds ik de kosterstaak op mij heb genomen en ook het rooster voor de koster/lectoren en acolieten maak. Het persoonlijk helpen van de medemens spreekt mij erg aan, en dat kan ik nu doen via de PCI. Ik ben bereid om hier tijd in te investeren, omdat het veel voldoening geeft om een ander een stap verder te helpen".

GEEN VIERINGEN IN HET WEEKEND

Voorlopig zijn er tot en met 15 november 2020 geen vieringen in het weekend. Wanneer er weer vieringen mogelijk zijn is nu nog niet bekend. Actuele informatie kunt u vinden op de website van onze Parochie en bij onze beide kerken. Tweemaal per week wordt een Eucharistieviering uitgezonden. Op zondagochtend vanuit een van onze kerken uit de regio en woensdagavond om 19.00 uur vanuit de Mariakerk. De uitzendingen zijn live te volgen, maar ook achteraf te bekijken via You Tube kanaal "Katholieke Kerk Regio 0251" (zie voor meer informatie de website van onze Parochie: www.laurentius-maria.nl).

Wat is er wel? (onder voorbehoud)

Laurentiuskerk

Zondag 10.00-12.00 uur Open Kerk voor gebed en/of opsteken van een kaarsje Eucharistieviering
Maandag 17.00 uur Eucharistieviering
Woensdag 09.30 uur Eucharistieviering
Vrijdag 13.30-15.30 uur Open Kerk voor gebed en/of opsteken van een kaarsje; en eerste vrijdag van de maand met Aanbedding van het Allerheiligste.

Mariakerk

Zondag 15.00-17.00 uur Open Kerk voor gebed en/of opsteken van een kaarsje Eucharistieviering
Woensdag 19.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 9.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 14.00-15.00 uur Open Kerk voor gebed en/of opsteken van een kaarsje en aansluitend Eucharistieviering.

Let wel: bij alle gelegenheden worden maximaal 30 personen toegelaten.

Kerk in positief daglicht

Kees: "Mijn werkterrein ligt op het gebied van de wiskunde en econometrie. Als hoogleraar ben ik werkzaam bij Nyenrode Business Universiteit. In de periode 2001-2006 heb ik een opleiding tot Diaken gevolgd aan de Tiltenberg te Vogelenzang. Doordat ik met gezin, werk en diverse bestuurlijke taken (o.a. lid provinciale staten en bestuurslid beroepsvereniging) al een hele volle agenda had, heb ik toen niet voor een kerkelijke functie gekozen. Maar nu vind ik het fijn dat ik mijn ervaring kan inzetten voor de PCI. In mijn visie is de Caritas een mooi middel om niet alleen mensen te helpen, maar ook om de kerk in een positief daglicht te zetten".

Ook voor de jongere generatie

Remko: "Ik werk in Beverwijk als project manager bij een bedrijf dat zich bezig houdt met industriële automatisering. Daarnaast zing ik in het Intermezzo koor, waar ik Sander, Paul en Kees ook van ken. En waar jij mij nog enthousiast hebt gemaakt voor de PCI (grapt hij tegen ondergetekende). Ik hoop dat we met de PCI ook voor de jongere generatie van betekenis kunnen zijn. Een project waar ik echt enthousiast over ben is dat van de Vlinderacademie (hierover verderop meer). In ieder geval wil ik helpen om onze middelen zo goed mogelijk te besteden en daarvoor is het nodig dat we een goede bekendheid hebben".



De leden van de PCI Heemskerk (v.l.n.r.): Kees van Montfort, Remko Ooijevaar, Diaken Marcel de Haas, Sander Zegwaard en Paul Bleeker.

Een moeilijke vraag

Omdat het in het voorjaar niet mogelijk was om met de communicantjes samen te komen, hadden we iets anders bedacht. De kinderen mochten een korte video opnemen en insturen waarin ze een vraag mochten stellen. Later hebben we in een liveprogramma via internet de vragen beantwoord terwijl de kinderen thuis met hun families zaten te kijken.

Eén vraag is me erg bijgebleven omdat ik echt even met een mond vol tanden stond. Een communicantje stelde de vraag "Wat is Gods plan met Corona?" Daar wist ik even niets op te zeggen en nog steeds niet.

Het boek Job

Niet lang geleden werd er in de doordeweekse Missen gelezen uit het boek Job. Het boek Job draait eigenlijk om dezelfde vraag. Job was een rijk man met veel vee, een grote familie en een goede gezondheid. En in heel korte tijd werd hem alles afgenomen.

Job geloofde in God, dat Hij almachtig is en dat Hij liefde is. Job probeerde ook altijd om op een goede manier te leven. Maar waarom moest hem dit dan overkomen? Hij was ervan overtuigd dat God een fout had gemaakt. Het grootste deel van het boek Job is eigenlijk een soort rechtszaak van Job tegen God: God had ten onrechte alles van hem afgenomen.

Gods wegen gaan ons te boven

Eigenlijk komt er in het boek Job niet echt een antwoord op de vraag van het waarom van de ellende. Maar wel vindt er een belangrijke verandering plaats bij Job. Hij legt zich erbij neer en verontschuldigt zich dat hij God voor het gerecht heeft gedaagd. Job komt tot het inzicht dat we als mens Gods wegen niet kunnen begrijpen.

God is de maker van alles en houdt alles in stand en wij zijn slechts Zijn maaksel. Ook al weten we dat Hij oneindig veel van ons

houdt, toch laat Hij zelfs de meest goede mensen soms heel moeilijke dingen overkomen. Alleen God weet waarom.

Blijf vertrouwen

Een antwoord op het waarom van Corona is er dus niet: Dat weet alleen God. Maar in het boek Job komt wel een antwoord op de vraag hoe we er mee om kunnen gaan. We moeten blijven vertrouwen dat God met ons is in alle dingen die ons overkomen en dat Hij zielsveel van ons houdt. We kunnen in moeilijke tijden kijken naar het kruis van Jezus: Hét bewijs van Gods liefde.

Jezus gaf niet de schuld aan God de Vader, ook niet aan de leiders van zijn volk of aan de Romeinse overheersers. Maar Hij vertrouwde erop dat dit de weg was die Hij moest gaan. Jezus heeft heel wat mensen van allerlei kwalen genezen tijdens zijn aardse leven, maar door zijn sterfen en verrijzen biedt Hij alle mensen van alle tijden genezing aan door eeuwig leven te schenken.

Geen zorgen

We hoeven ons daarom geen zorgen te maken, wat ons ook overkomt. God heeft de wereld in zijn hand en zal een goede uitkomst geven voor wie op Hem vertrouwt.

Job werd na zijn bekeering weer in ere hersteld: opnieuw werd hij gezegend met gezondheid, een grote familie en veel vee. Maar ook wanneer het er in dit leven niet van komt, wil God ons zegenen in het volgende.

Laten we daarom deze speciale tijd aanvaarden zoals die komt en er samen het beste van maken. God waakt over ons.

Een hartelijke groet namens de Pastores van de regio,



Teun Warnaar
Kapelaan

Goede samenwerking

De "Armenzorg" kent een lange en mooie traditie in onze regio: er bestaat zelfs nog een kasboek uit 1902, waarin vermeld staat welke bedragen aan de diverse armen uit die tijd werden uitgedeeld. In onze huidige tijd is het werkgebied van de PCI uitgebreid. Het begrip "armenzorg" dient breed te worden opgevat. Het gaat om materiële steun aan individuele noodlijdende mensen en in breder verband om steun aan activiteiten en organisaties die gericht zijn op het lenigen van materiële en immateriële menselijke noden. Zo is er een goede samenwerking met het Noodfonds Heemskerk, de Kledingbank, de Voedselbank, de GGZ en het RIBW (Regionaal Instituut Begeleid Wonen).

Project "De Cocon"

Naast bovengenoemde taken steunt de PCI projecten die ze passend vindt. Zoals Remko al aangaf, is dat bijvoorbeeld het project "De Cocon" van de katholieke basisschool De Vlinder. Het betreft een taalproject voor

kinderen en ouders met een migrantenachtergrond. De kinderen leren hierbij samen met hun ouders klassikaal de Nederlandse taal. Dit heeft een positief effect omdat de ouders op het zelfde niveau de taal oefenen en tegelijkertijd meer betrokken zijn met de taalontwikkeling van hun kinderen. De PCI heeft bijgedragen aan extra lesmateriaal. Hierbij kunt u denken aan leesboekjes over een bepaald thema, zoals het circus. Mensen helpen om goed te integreren is ook een vorm van naastenliefde!

Graag uw financiële steun

PCI Heemskerk heeft bescheiden financiële middelen. Met deze middelen heeft het bestuur de afgelopen jaren enkele tientallen mensen kunnen helpen. Het bestuur werkt geheel vrijwillig en maakt nagenoeg geen onkosten. Ontvangen giften komen dus volledig ten goede aan de opdracht tot armenzorg. Als u het werk van de PCI wilt ondersteunen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Het bankrekeningnummer is NL96 RABO 0349 336 067 t.n.v. PCI Heems-

kerk en uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting. In het Caritas-weekend van 14/15 november houdt de PCI overigens een deurcollecte.

Mocht u anderzijds iemand weten die steun van de PCI kan gebruiken, laat het dan ook weten! De PCI helpt namelijk vaak waar andere hulpbronnen stoppen.

Het mailadres is: pciheemskerk2019@gmail.com. Meer informatie over de PCI Heemskerk is te vinden op onze website: www.pciheemskerk.nl.

Richard Numan

KICA-NIEUWS

Op donderdag 19 november vindt (onder voorbehoud) onze eerste KiCa-avond van dit schooljaar plaats. In deze tijd van Corona hebben we veel dingen geleerd. We weten nu dat plannen zomaar kunnen veranderen en dat zoveel dingen die vanzelfsprekend waren niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn. Flexibiliteit en creativiteit zijn een vereiste in deze tijd. Voor ons als groep van de kindercatechese is de uitdaging om, onder de huidige omstandigheden, de ouders te blijven ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kinderen. We gaan ons best doen!

Met dit uitgangspunt hebben we het vertrouwen dat we samen voor een mooi jaar gaan zorgen tijdens de gezellige en leerzame KiCa-avonden. Dit jaar gaan we op kennismakingsreis met Jezus: Heeft Jezus echt bestaan? Hoe zag Hij er dan uit? Wie is Hij? Wie zelden de mensen dat Hij was? Wie zegt Jezus dat Hij is? Samen gaan we zoeken naar antwoorden en uiteindelijk zullen we ons deze vraag moeten stellen: Wie is Jezus voor mij?

Kinderen mogen meedoen met de KiCa-club vanaf groep 5. Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen of heeft u vragen? Stuur een mailtje naar Pilar Casanova (pilar.casanova@xs4all.nl). Liever bellen? Dat kan op 0251-245786 of 06-52134152.

Graag tot ziens!

Pilar Casanova

KICA KINDERMIDDAGEN VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Zit uw (klein)kind in groep 1, 2 of 3 van de basisschool (4-6 jaar)? Wilt u ook graag wat meer mee geven over de Bijbel en het Christelijk geloof? Brengt u dan de kinderen naar de gezellige kindermiddagen voor de allerkleinsten. De Kinderclub komt iedere laatste woensdagmiddag van de maand bij elkaar, van 15.30 tot 17.00 uur in de Esplanadezaal van de Maria-kerk.

We hopen op woensdagmiddag 25 november weer van start te gaan. Het is op dit moment moeilijk te zeggen of we het door kunnen laten gaan, vanwege de coronamaatregelen. Maar als de

kinderen ingeschreven zijn, kunnen we de ouders gemakkelijk op de hoogte houden van eventuele veranderingen in de geplande middagen. De kindermiddagen worden gesponsord door onze Parochie en deelnemen is vrijblijvend. Stuur een mailtje naar Pilar Casanova (pilar.casanova@xs4all.nl).

Ook als u vragen heeft, kunt u hiervoor mailen. Liever bellen? Dat kan op 0251-245786 of 06-52134152. Hopelijk tot ziens op 25 november!

Pilar Casanova



REGIO-NIEUWS HEILIG VORMSEL 2021

Op woensdag 7 oktober hebben wij de ouderavond gehad voor de nieuwe vormelingen van 2021. Dit jaar starten wij met de Alpha Film Series. De Alpha Film Series zijn heel inspirerend en er worden goede vragen bijgegeven voor een open gesprek over geloof. Wij hebben inmiddels negen aanmeldingen voor het

Vormsel 2021 en verwachten dat daar nog een aantal vormelingen bijkomen.

U kunt uw kind ook nu nog aanmelden voor het H. Vormsel 2021. Aanmelden kan via het 'aanmeldingsformulier H. Vormsel' op onze website. De eerste bijeenkomst verwachten wij op donderdag 29 oktober 2020 om 19.00 uur te kunnen houden in het Parochiecentrum van de Laurentiuskerk. Voor vragen over het H. Vormsel kunt u ook terecht bij Pina Russo-Contino, email russo133@outlook.com of tel. 06-27545594.



EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Met een vernieuwd project en vol enthousiasme zijn we weer begonnen aan de voorbereidingen voor de groep communicanten van 2021. De boekjes van ons catechese-project "Jezus wil bij jou komen" hebben een opgefrist jasje gekregen: veel leuke plaatjes bij de Bijbelverhalen, kleurplaten, puzzels en zelfs liedjes en filmpjes die je kunt beluisteren en bekijken via een zogenaamde QR-code. We zullen samen met de kinderen en hun ouders, stap voor stap, tijdens de kindermiddagen veel over Jezus



leren. Hopelijk kunnen we in de kinderen de wens laten groeien om heel dicht bij Jezus te willen zijn en aan Zijn tafel deel te willen nemen in het mooie Sacrament van de H. Communie.

We weten nu nog niet of wij al snel kunnen beginnen, maar zodra de maatregelen het toelaten, sturen we de ouders van de ingeschreven kinderen een bericht met de startdatum.

Heeft u vragen? U kunt ons altijd mailen (eerstecomuniegroep@gmail.com) of bellen met Pilar Casanova (tel. 06-52134152) en Ageeth Bakker (tel. 06-28396815).

Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

HIJ IS ER WEER: DE GERARDUS KALENDER ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!

De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aan-

zet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en

vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook www.kloosterwittem.nl).

De Gerardus kalender, inclusief schild, kost: € 7,95 en is verkrijgbaar bij Elly Dantuma, tel: 0251 - 238407 en Jan van der Geest, tel: 06 - 21681961.



NOODFONDS HEEMSKERK

In financiële noodsituaties:

Tel: (06) 16 57 09 46

Gironr.: NL10 INGB

000.8030.664

HEEMSKERK FM

Op maandagavond 2 november kunt u luisteren naar de viering van zondagochtend 1 november vanuit de Laurentiuskerk. Aansluitend geeft Pastoor Van der Linden een uitleg over de gebruiken en gedachtenissen bij Allerheiligen en Allerzielen.

Op maandagavond 23 november kunt u luisteren naar de viering van zondagochtend 22 november, eveneens vanuit de Laurentiuskerk. Aansluitend wordt een toelichting herhaald van oud-kapelaan Mario Agius over de Advents-tijdtijd.

De uitzendingen zijn te beluisteren van 20.00 uur tot 22.00 uur via de kabel 104.5, via de ether FM 107.4 en tevens digitaal op Ziggo kanaal 782.



NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE
VERNIEUWDE WEBSITE VAN
ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl

Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

De vergadering van het Bestuur van het samenwerkingsverband van 7 oktober werd geopend door Rita Dufrenne met een mooie tekst: 'God is altijd online, bij Hem is nooit een storing. Je kunt altijd met hem chatten, maar je kunt ook zonder computer bij Hem terecht. En met de bijbel als handleiding is je verbinding altijd perfect! Downloaden is gratis en (helemaal mooi in deze tijd) zijn God's programma's vrij van virussen!'

Ereteken Sint Bavo voor koster Cees Neeft en Jaap Wijte

Op zondagmorgen 27 september zijn in een feestelijke Laurentiuskerk door Pastoor Kaleab en hoofdkoster Wout de Reus een tweetal onderscheidingen uitgereikt. In aanwezigheid van familie, het kostersteam van de Laurentiuskerk en de aanwezige kerkgangers werd bij Jaap Wijte en Cees Neeft het Ereteken van Sint Bavo opgespeld.

Beide heren hebben meer dan 20 jaar als koster in de Laurentiuskerk hun ondersteuning gegeven aan zeer veel vieringen in het weekend en door de week, uitvaartdiensten, huwelijken en concerten. Daarnaast hebben zij zich ook op andere terreinen voor de kerk jarenlang ingespannen.

De Bavo-onderscheiding is een gedenkwaardige onderscheiding die niet zo vaak wordt uitgereikt en waarmee ontelbaar veel uren van inzet en zorg voor de Laurentiuskerk en het aangrenzende kerkhof mogen worden onderstreept! Wij willen Cees en Jaap van harte gelukwensen met deze dik verdiende onderscheiding!

Regionale bijeenkomst koster

Op 30 september waren veel koster uit onze regio aanwezig tijdens een regionale bijeenkomst. Pastoor Eric Fennis van de Nicolaasbasiliek hield een aansprekende en humoristische inleiding en benadrukte het belang van de koster als stabiele factor tijdens de vieringen. 'Hij of zij moet veelzijdig zijn en de godslamp brandend houden, zeker in deze tijd waarin

vaak sprake is van wisselende pastores'. Vervolgens waren er allerlei vragen over de consequenties van corona en het belang van een goede samenwerking en afstemming tussen koster en pastor van dienst. Een goede samenwerking draagt zeker bij tot plezier in het uitoefenen van het kosterstak en daarvoor moeten zowel koster als pastor van dienst hun beste beentje voorzetten!

DocBase: een intellectuele uitdaging!

Ben Apeldoorn en Lidy Bosch werken inmiddels alweer een tijdje met het nieuwe ledenadministratieprogramma DocBase. Inmiddels heb ik ook toegang gekregen tot het systeem en ik kan u verzekeren: het is best een complex softwarepakket! Ik dank Lidy en Ben voor hun doorzettingsvermogen en volharding. 'Met computers gaat alles sneller' zegt men dan, maar het duurt wel langer om het allemaal onder de knie te krijgen! Ik weet het zeker: bij Ben en Lidy is dit pakket in goede handen!

Corona en Kerstmis

Veel vragen worden gesteld over de viering van Kerstmis. Nu is nog niet te overzien hoe de situatie van corona zal zijn tegen het einde van dit jaar. Een planning valt op dit moment nog niet goed te maken. Het aantal mensen dat naar de kerken in onze regio mag komen zal hoogstwaarschijnlijk (zeer) beperkt zijn. Moeten we met een systeem van reservering of toegangskaarten gaan werken?

Hopelijk kunnen we in de Helm van december meer duidelijkheid geven, maar dan nog zal alles onder voorbehoud zijn. Onze behoefte aan positieve, hoopvolle en liefdevolle berichten groeit. Wij wensen al onze parochianen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Liefde en vertrouwen op God zijn de meest helende krachten in de wereld. Geef het, deel het en ontvang het. En wees dankbaar voor alles wat nog wel mogelijk is!


Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Missie Ontwikkeling Vrede

Onlangs kreeg ik een terugkoppeling van MISSIO Pauselijke Missiewerken. Uw gift aan MISSIO in 2019 heeft veel mogelijk gemaakt. In ons land raakte de goed geregelde gezondheidszorg overbelast door de ingrijpende coronapandemie. In landen in Afrika en Azië zijn vaak geen voldoende voorzieningen. De pandemie komt bovenop de vele andere problemen, zoals armoede en honger. In de wereldmissiemaand oktober van 2019 stond Noordoost-India centraal. Met de titel: "Wat is jouw missie", besteedde MISSIO aandacht aan de katholieke kerk in Noordoost-India.

De totale opbrengst van de Wereldmissiemaand in 2019 bedroeg € 220.162. Een deel van de opbrengst is besteed aan het pastorale werk van de Touring Sisters in Arunachal Pradesh in de Himalaya en in de deelstaat Meghalaya bij gezinnen van de mijnwerkers. Ook ging een deel van de bijdragen naar het pastorale werk van de zusters Salesianen op de theeplantage in Assam.

MISSIO heeft in 2019 ook bijgedragen aan seminaries en opleidingen van novicen in India, Indonesië, Sri Lanka en Zambia. Verder is er subsidie verstrekt aan bisdommen in Burkina Faso, Guinee en Ethiopië, onder meer voor het bouwen van kerken, kapellen en parochiecentra. Het geld van het kinderfonds is besteed aan diverse projecten in Ethiopië, Ghana, Tanzania, India en Thailand.

MISSIO Pauselijke Missiewerken dankt u hartelijk voor uw steun en betrokkenheid. Zij hopen dat u hen zult blijven steunen met gebed en financiële middelen. Op 28 november gaat de Bisschoppelijk Adventsactie van start met als titel: "Delen smaakt naar meer". Hierover zal ik u in de volgende HELM meer vertellen.

Lydia Vergouw-Dufrenne

VIERING ALLERZIELEN DIT JAAR LIVE OP ZIGGO KANAAL 43

Op 2 november vieren wij Allerzielen. Maar – in deze tijd van Corona – niet in onze kerken.

Op maandag 2 november om 19.00 uur wordt een regionale Allerzielen-viering vanuit de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk te Uitgeest uitgezonden op tv via Ziggo Kanaal 43.

U kunt deze viering dus thuis volgen. Wij zullen dan de namen noemen van al onze overledenen in het afgelopen jaar en hen gedenken.



Ook is de Laurentiuskerk op die maandagavond geopend van 18.00 uur tot 21.00 uur voor het opsteken van een kaarsje en een persoonlijk herdenken. Gedurende die dag is ook het kerkhof geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur.

BOEK “DE EVANGELIËN” DOOR PASTOOR J. VAN DER LINDEN



Als priesters na een druk pastoraal leven aan hun pensioenen toe zijn, betekent dit bijna nooit een einde van pastorale betrokkenheid. In onze Parochie geldt dat absoluut voor Pastoor Jan van der Linden, die in juni van dit jaar vierde dat hij 65 jaar geleden tot priester werd gewijd. Naast gespreksgroepen en pastorale assistentie, besteedt hij ook veel tijd aan het schrijven van boeken.

Onlangs is zijn tweede boek verschenen: “De Evangelieën” en hierin neemt hij de lezer mee naar de Evangelisten. In dit boek worden vooroordelen weggenomen en voor de hand liggende vragen beantwoord in een gemakkelijk leesbare

schrijfstijl. Persoonlijke herinneringen en ervaringen komen, althans bij mij, naar boven. Ik zeg het wellicht wat overdreven, maar het boek voelde echt aan als de Blijde Boodschap.

Eerder van zijn hand verscheen het boek “Spreekt God nog tot ons?”, een boek over het Oude Testament, waarin veel vragen aan bod komen die mensen bezig houden rond de Bijbel. Heel veel van de wat oudere lezers zullen ervaren dat dit boek gevoelens en herinneringen uit hun jongere jaren oproept.

Beide boeken kan ik van harte bij u aanbevelen! Deze boeken zijn te verkrijgen bij het Parochiesecretariaat van de Laurentiuskerk en kosten per stuk slechts € 10.

Ton van Herpen
Oud-voorzitter Parochiebestuur

60+? WORD DAN LID VAN KBO HEEMSKERK

De KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) is een maatschappelijke belangenorganisatie van en voor senioren, van wie er velen parochiaan zijn van onze Parochie en die wordt bestuurd door vrijwilligers.

De KBO werkt samen met de PCOB (Protestants-Christelijke Ouderen Bond) en samen hebben zij ook landelijk een belangrijke stem in Den Haag. Zij behartigen uw belangen: zorg, inkomen, veiligheid en mobiliteit, hulp en advies via de KBO-servicelijn, korting op

uw zorgverzekering, op producten, diensten en hulp bij gebruik van digitale apparaten en altijd dichtbij! U ontvangt 10 keer per jaar het ledenmagazine en het blad “Grijs/Wijs”.

Het lidmaatschap kost € 24 per jaar. Aanmelden kan bij J. van Eerden, tel.: 675 859 of per e-mail: hans@timmer.com (secretaris).



Agenda

- 2 nov. Uitzending Heemskerk FM (vanaf 20.00 uur)
- 19 nov. Eerste KiCa-avond van dit schooljaar
- 23 nov. Uitzending Heemskerk FM (vanaf 20.00 uur)
- 25 nov. KiCa Kindermiddag voor de allerkleinsten (Mariakerk, 15.30-17.00 uur)
- 28 nov. Start Bisschoppelijke Adventsactie

SCHOONMAAK- STERS MARIAKERK GEZOCHT!

De dames van de “Martha-groep” in de Mariakerk zoeken nog enkele dames die één keer in de drie weken op maandagmiddag willen helpen de kerk schoon te houden: stoffen, zuigen en dweilen, ramen lappen, en dergelijke.

Heeft u nog tijd over?

U kunt zich opgeven bij het Parochiesecretariaat: tel.: 23 22 20 (geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend van 09.30 uur tot 12.30 uur: woensdag- en donderdagochtend gesloten) of bij mevrouw Lammers-Diemeer: tel.: 232838. U wordt met open armen ontvangen!

GEBED ALLERZIELEN

In vertrouwen dat God geen mens uit het oog verliest bidden wij voor hen die overleden zijn, voor de levenden en voor onszelf ...

Dat het verlangen naar de vriendschap en liefde van onze overleden familieleden en vrienden vervuld wordt door Gods nabijheid;

Dat al het goede dat onze overledenen hebben gedaan in ons werk en onze inzet mag voortleven;

Dat wij in onze verbondenheid met elkaar Gods belofte herkennen dat Hij met ons is, tot over de grenzen van de dood;

Dat er uitzicht is voor hen die leven zonder hoop op leven voorgoed; dat niemand zich verloren voelt, overgeleverd aan onzekerheid en duisternis.

Barmhartige God, verhoor ons gebed. Geef ons moed ons eigen leven in uw hand te leggen, vertrouwend dat Gij met ons gaat, alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid.

Amen.



Parochieberichten

Uit het Doopboek

- 19 sept. Janine Rumping
Duiveland 1,
Beverwijk
- 11 okt. Lila Butter
Bizetstraat 21

Uit het Rouwboek

- 20 sept. Gerardus Fijen (92)
Huize Westerheem,
K413
- 25 sept. Jacobus Ruming (86)
Vuurtorenplein 35,
Egmond aan Zee

Opbrengst collectes

12/13 sept.	€ 429,26
19/20 sept.	€ 492,95
26/27 sept.	€ 519,80
3/4 okt.	€ 443,45

TEKST TER OVERWEGING

God ziet je, wie je ook bent. En Hij roept je bij je naam. Hij ziet je en begrijpt je, omdat Hij je gemaakt heeft. Hij weet wat in je is, al je bijzondere gevoelens, je gedachten, je neigingen, je smaak, je kracht en je zwakte. Hij ziet je op je dag van vreugde en op je dag van verdriet. Hij leeft mee in je hoop en je beproevingen. Hij interesseert zich voor al je angsten en herinneringen, voor heel de op- en neergang van je geest. Hij heeft de haren van je hoofd en de ellen van je lichaam geteld. Hij omhelst je en draagt je in Zijn armen. Je houdt niet méér van jezelf dan dat Hij van jou houdt.

Heilige John Henry
kardinaal Newman



Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie

H. Laurentius/H. Maria
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Kerkbijdrage

Eind september jl. is de stand gekomen op € 66.716,79. Voor deze - juist in deze tijd - onmisbare steun aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!



SLUITINGSDATA KOPIJ HELM

Nr. 4 (dec.) 9 nov.
Nr. 5 (jan.) 7 dec.

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

Pastoraal team
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw (tel.: 06-18831825)
Kapelaan Teun Warnaar (tel.: 06-13997625)
Pastor Anton Overmars (tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas (tel.: 06-30539841)

**Parochiecentrum
Laurentiuskerk/
secretariaat beide kerken:**
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Het Parochiecentrum is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. Woensdag en donderdag gesloten.

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450