

In dit nummer o.a.:

- Parochiebestuur en pastores steken parochianen een hart onder de riem
- Schoonmaaksters voor Mariakerk gezocht!
- Maatregelen rond uitvaarten



Jaargang 45
Nummer 8
April 2020

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

Stille Kracht

EEN WOORD VAN BEMOEDIGING NAMENS HET REGIONAAL BESTUUR

Het is inmiddels lente. De afgelopen dagen zou je dat wellicht vergeten in alle Corona-hectiek. Een periode met overvloed aan informatie, veel onduidelijkheden en hamsterende mensen. Sommige mensen zijn angstig en bevreesd, anderen reageren nuchter. Door het ontbreken van een vaccinatie of medicijn voelen veel mensen zich machteloos. Het heeft geleid tot ontwrichting van de samenleving. Hoe gaan we als christenen van goede wil om met deze crisis?

Gezond verstand

Voor elkaar blijven zorgen. Dat staat bovenaan. En ja,

dat betekent zeker ook je gezonde verstand gebruiken. We hebben een gezamen-



AANGELEVERDE KOPIJ

In verband met het corona-virus heeft de redactie niet alle aangeleverde kopij kunnen plaatsen, daar er voorlopig geen bijeenkomsten van groepen mogen plaatsvinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

lijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet raken. Als we met zijn allen de verspreiding van het virus kunnen vertragen, verlicht dat de druk op de gezondheidszorg. De toespraak van Premier Rutte tot het Nederlandse volk was indrukwekkend. Hij eindigde met de woorden: 'samen komen we deze periode te boven'. En dat is ook zo!

Hard getroffen

Ook kerkelijke organisaties worden hard getroffen door alle beperkende maatregelen. Gisteren werd aangekondigd dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week en met Pasen dit jaar worden afgelast. Alle maatregelen die de Bisschoppen in Nederland eerder hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Sober en kleinschalig

Uitvaarten en doopvieringen dienen sober en kleinschalig te worden gehouden. Ingeval van uitvaarten dienen vieringen in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche, zoals met betrekking tot het maximum aantal personen. De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan bezoekers is om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen, maar thuis te bidden.

Verbonden in gebed

Voor vele trouwe kerkgangers zijn de genomen maatregelen in de belangrijkste periode van het kerkelijk jaar zeer pijnlijk. Maar in de huidige

situatie is er geen andere keus. We moeten ernaar streven om onszelf en anderen te beschermen. We mogen ons wel met elkaar in gebed verbonden voelen door ons gemeenschappelijk geloof in God en zijn Zoon Jezus Christus. Laten we daarom samen bidden:

Almachtige God,

Heer, wees met de mensen waar ook ter wereld, Die nu zo'n angstige tijd door-

maken. Wij bidden voor artsen, verpleegkundig personeel En iedereen die betrokken is bij logistieke operaties om het virus tegen te gaan. Geef hen de moed om door te gaan, Bescherm hen Heer, Opdat zij door kunnen gaan anderen te helpen.

En bemoedig hen Die nu niet naar de kerk kunnen gaan. Help hen opdat ze niet in isolement geraken. Geef dat waar ook ter wereld, Waar mensen besmet zijn met deze ziekte, Zich gesteund voelen, Zich in Uw hand weten. Laten we bidden voor vrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit. Amen

Sterkte allemaal!

Beste vrijwilligers en parochianen, kijk naar elkaar om. Ook dit gaat over. Sterkte allemaal!

Namens het regionaal bestuur van samenwerkingsverband De Ark i.o..

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

Heemskerk, 19 maart 2020

NOVEENGEBED

om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. Daarom komen wij vol vertrouwen tot u en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie, genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen. Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten, geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren, geef ons overgave aan de wil van de Vader en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. Amen

Imprimatur: Haarlem,
14 maart 2020 +
Johannes Hendriks



foto: kerkfotografie.nl

Gave Varia

De veertigdagen tijd is bijna voorbij. We gaan Pasen vieren, het grootste feest van de kerk. Wij vieren dat het licht sterker is dan de duisternis, het leven sterker is dan de dood. Het is een boodschap van hoop, die mensen al eeuwen lang bemoedigt en inspireert.

Pasen: feest van grenzeloze liefde

Tijdens de Goede Week wordt er stilgestaan bij het lijden, sterven en de verrijzenis van Christus. Dat is de basis van ons geloof, beschreven in het Evangelie van Johannes: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden (Joh. 15:13). Dat is wat Jezus heeft gedaan voor deze wereld. Hij gaf Zijn leven voor ons. Dat is de hoogste vorm van liefde. Pasen is dus het feest van grenzeloze liefde.

De liefde die wij van Jezus leerden, is een zelfopofferende liefde. Jezus leerde ons om God en onze naaste te beminnen. Als we dit met een liefdevol hart doen, leidt het tot geluk.

Pasen is kiezen voor het goede, om onze levensweg in liefde te gaan. Jezus bevrijdde ons door Zijn dood van onze zonden en ging ons voor in een nieuwe manier van leven. Maar op onze levensweg hebben wij de steun en nabijheid van de opgestane Christus nodig. We kunnen het niet alleen.

Grenzeloos liefhebben
Christus is de zin van ons leven die ons leidt naar het eeuwig leven. De vraag die wij onszelf moeten blijven stellen is: gaan wij onze weg hier op aarde in Zijn liefde, vrede en eenheid? Waar haat regeert en mensen elkaar naar het leven staan, leert Hij ons om elkaar niet uit het oog of het hart te verliezen. Om bruggen te bouwen in plaats van muren. Om

grenzeloos lief te hebben, in plaats van grenzen te sluiten.

Maar we weten allemaal dat het leven niet altijd simpel en eenvoudig is. Soms gaat onze weg door het donker, geen hoop, geen lichtpuntje, dan lijkt God ver weg. Maar het donker, de nacht en de droefenis van Maria, Maria Magdalena en de apostelen is van iedereen.

Met Pasen klopt Jezus op onze deur. De deur van ons hart. In een wereld vol geweld en duisternis biedt Hij ons de sleutel aan van Gods Koninkrijk. We mogen thuiskomen bij Hem, er wacht leven voorbij de dood.

Omdat Jezus de dood overwon en weer opstond, heeft de dood niet meer het laatste woord. Er is leven na de dood! Hij was de eerste die voor altijd terugkwam uit de dood en zijn opstanding houdt een belofte in voor onze toekomst: wij mogen Hem volgen.

Beste mensen, ik hoop dat Pasen die betekenis heeft in uw leven. Dat de dood niet dood is, maar daarna nieuw leven. Dat Pasen ons daar het gehele jaar aan herinnert; niet wachten tot we dood zijn om op te staan, maar dat wij iedere dag op kunnen staan voor onze medemens. Door een vriendelijk woord, een teder gebaar, een helpende hand. gaan.

Dat is de betekenis en de hoop van Pasen: opnieuw opstaan en onze levensweg in de voetsporen van Jezus gaan.

Dan leven wij het leven dat God zich in zijn mooiste scheppingsdroom heeft gedroomd: een leven van liefde, van vreugde, van vrede. Een leven van geven, een leven van ontvangen. Een leven van openheid voor God en voor elkaar. Een eeuwig leven.

Ik wens u, mede namens onze Deken Ton Cassee en mijn collega's van de regio, een Zalig-Pasen!

Pastoor Kaleab



REGIONIEUWS VORMSELGROEP

Het thema van de bijeenkomst van de Vormselgroep in februari was "vuur". Eerst een kort gebed en een terugblik naar de vorige keer. In drie groepjes gingen we werken en de vraag was: "waar denk je aan bij vuur"? De vormelingen kregen ook een opdracht: schrijf een "elfje", dat is een "gedicht" van elf woorden, best moeilijk! Maar met wat steekwoorden kwamen we er uit.

We lazen het Pinksterverhaal en de vormelingen moesten de moeilijke woorden onderstrepen. Terug bij de andere groepen, werden een paar elfjes voorgelezen en we spraken over de symbolische betekenis van vuur. Het spreekwoord "in vuur en vlam staan", wat betekent dat? Wie heeft jou in vuur en vlam gezet? Dat bleek een moeilijke vraag. Ook de moeilijke woorden uit het Pinksterverhaal werden uitgelegd.

Het Pinksterverhaal heeft te maken met het H. Vormsel. Mogelijk kan dit sacrament



de vormelingen in vuur en vlam zetten om gelovige mensen te worden en dat uit te dragen.

Met gitaarmuziek zongen we het lied: "Heer, U bent mijn leven". Voor deze muzikale ondersteuning waren vier gasten uitgenodigd: drie tussen 15 en 23 jaar en een parochiaan van 80 jaar. De vormelingen, weer in groepjes, bedachten voor hen een aantal vragen, zoals: "Gaat u naar de kerk, praat u met anderen over het geloof, bidt u wel eens, zet u zich in voor de kerk"? Dank aan deze gasten om even tijd te maken voor onze jongeren!

Op zaterdag 13 juni om 19.00 uur zullen de vormelingen het sacrament van het H. Vormsel ontvangen in de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk in Uitgeest. U bent alvast van harte uitgenodigd.

Elly Dantuma

60+?

WORD DAN LID VAN KBO HEEMSKERK

De KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) is een maatschappelijke belangenorganisatie van en voor senioren, van wie er velen parochiaan zijn van onze Parochie, en wordt bestuurd door vrijwilligers.

De KBO werkt samen met de PCOB (Protestants-Christelijke Ouderen Bond) en samen hebben zij ook landelijk een belangrijke stem in Den Haag. Zij behartigen uw belangen: zorg, inkomen, veiligheid en mobiliteit, hulp en advies via de KBO-servicelijn, kor-

ting op uw zorgverzekering, op producten, diensten en hulp bij gebruik van digitale apparaten en altijd dichtbij! U ontvangt 10 keer per jaar het ledenmagazine en het blad "Grijs/Wijs".

Het lidmaatschap kost € 24,- per jaar. Aanmelden kan bij J. van Eerden, tel.: 675 859 of per e-mail: hans@timmer.com (secretaris).



NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE **VERNIEUWDE WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:**

www.laurentius-maria.nl

MAATREGELEN ROND UITVAARTEN

Het corona-virus heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart. Mits de situatie met betrekking tot het virus niet is verbeterd, kan de uitvaartplechtigheid slechts zeer sober zijn. Dit betekent dat de liturgie een kort moment van bezinning en gebed is en er geen H. Communie kan worden uitgereikt. Slechts de directe familie kan hierbij aanwezig zijn en er is geen zang of muziek.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is, kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst voor de overledene gehouden worden.

Locatieteam Heemskerk

KICA-NIEUWS

Op het moment van dit schrijven hebben we, zoals alle andere groepen, alle activiteiten moeten afgelasten. Het coronavirus zorgt voor een echte vastentijd wereldwijd.

Om in het geloof verbonden te blijven, hebben we de ouders verwezen naar de site: www.rkactiviteiten.nl/kinderenbidden-voorkinderen/.

Op deze site kunnen de kinderen met het verteltheater blijven genieten van de Bijbelverhalen en met en voor andere kinderen bidden.

Of wij 16 april weer bij elkaar kunnen komen, is nog onduidelijk. We wensen iedereen een Zalig Pasen in goede gezondheid!

Pilar en Pepita



WIJKCONTACT

Is er een kindje geboren...
Bent u thuis langdurig ziek... Wenst u thuis de communie te ontvangen...
Gaat één van uw kinderen het huis uit of gaat u zelf verhuizen...
Wordt u opgenomen in het ziekenhuis...

Zijn er soms nog andere bijzonderheden of wensen?
Laat het graag even weten aan het Parochiesecretariaat, tel.: 232220.

PCI

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft als hoofdtak een helpende hand te bieden aan mensen die in financiële nood verkeren. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het Parochiesecretariaat.

Mocht u het werk van PCI willen steunen, dan zien wij graag uw bijdrage tegemoet op rekeningnr. NL73 ABNA 0564439045 t.n.v. PCI Heemskerk of in de PCI-busjes achterin beide kerken.

PLANTENVERKOOP LOURDESWERK HEEMSKERK

Uiteraard onder voorbehoud ...

Als het coronavirus geen roet in het eten gooit, is de plantenverkoop Lourdeswerk Heemskerk op zaterdag 25 en zondag 26 april in de Mariakerk. Op zaterdag 25 april kunt u terecht van 14.30 uur tot 17.00 uur en vóór en na de viering van 18.45 uur. Op zondag 26 april vóór en na de viering van 11.00 uur. In het weekend van 2 en 3 mei is de verkoop in de Laurentiuskerk en ook daar gelden op zaterdag 2 mei dezelfde tijden en

op zondag 3 mei vóór en na de viering van 09.30 uur.

Wij hopen op een goede opkomst en u weet inmiddels dat u van de planten van de firma Sap de gehele zomer plezier heeft. En wij kunnen het geld weer goed besteden aan ons Lourdeswerk om zieken en mensen die het niet zo breed hebben naar Lourdes te kunnen laten gaan. Vast heel hartelijk bedankt!

Joke Hoogeland



WIE HEEFT MIJN ROZENKRANS GELEEND?



In het voorjaar van 2018, na een bijeenkomst in de Esplanadezaal van de Mariakerk, heb ik aan een dame mijn rozenkrans te leen gegeven, die ik helaas niet heb teruggekregen en ook heb ik geen gegevens van deze mevrouw.

In september jl. tijdens de Lourdesreis miste ik dit fami-

lie-kleinood heel erg. Tijdens een gesprek in Lourdes met een vrijwilligster kreeg ik de tip een oproep te doen via de HELM.

Bent u die mevrouw die zich dit herinnert? Wilt u dan a.u.b. contact op nemen met het Parochiesecretariaat naast de Laurentiuskerk, tel. 232220.

Het gaat om een zilveren rozenkrans, grote kralen en het kruisje is ca. 5 cm groot, verpakt in een zilveren doosje in de vorm van een boekje.

Wat zou ik blij zijn als ik hem weer terug heb, moge dit een "wonder" van Lourdes worden.

Missie Ontwikkeling Vrede

Ik kwam pas geleden een gedicht tegen van Annie Assendelft uit Castricum (u waarschijnlijk wel bekend) dat in deze Vastentijd zeker van toepassing is. Het gaat over: 'Breken om te delen'.

Het geeft mensen een goed gevoel als je van hetgeen je bezit kunt delen met anderen. Mensen kopen ook gemakkelijker iets voor een ander dan voor zichzelf. Het is mooi als je in deze Vastentijd iets kunt betekenen voor anderen.

Het gedicht van Annie Assendelft gaat als volgt:

Breken om te delen
Er moet eerst gebroken worden
om te kunnen delen
breken wij dat ene brood
dan eten wij met velen.

Delen is bewustwording
van wat ons dagelijks wordt gegeven
door oog te hebben voor de ander
zet delen aan tot hoopvol leven.

Delen schept verbondenheid
in ons dagelijks bestaan
hoe mooi als je voldoende hebt
om voor de anderen te gaan.

Deel tot ver over de grenzen
blijf mensen inspireren
leef om te delen met iedereen
zonder discrimineren.

Delen is iets waardevols
heeft altijd resultaat
deel alles met een hart vol liefde
wij leven hier in overdaad.

Steun ons Vastenactieproject

Steun ons Vastenactieproject: 'Werken aan je toekomst'. Uw bijdrage kunt u overmaken op rek.nr. NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie. Bij voorbaat: dank u wel.

Ik wens u een Zalig Pasen!

Lydia Vergouw-Dufrenne



SCHOONMAAK- STERS MARIAKERK GEZOCHT!

De dames van de "Martha-groep" in de Mariakerk zoeken nog enkele dames die één keer in de drie weken op maandagmiddag willen helpen de kerk schoon te houden: stoffen, zuigen en dweilen, ramen lappen, en dergelijke.

Heeft u nog tijd over?

U kunt zich opgeven bij het Parochiesecretariaat: tel.: 23 22 20 (geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 uur - 12.30 uur: donderdag gesloten) of bij mevrouw Lammers-Diemeer: tel.: 23 28 38.



Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

Op het moment van schrijven zitten we nog midden in de Vastentijd. Overal in het nieuws, op straat, op je werk, in de Parochie en regio wordt het leven beheerst door de uitbraak van het coronavirus. Ons dagelijks leven is volledig overhoop gegoooid. Door alle (gezondheids)maatregelen wordt het in 2020 een heel andere paasbeleving. De donkerte van Goede Vrijdag krijgt dit jaar gestalte door de pandemie die de mensheid over de hele wereld treft.

Door deze pandemie worden we gedwongen tot bezinning: alles wat we als vanzelfsprekend beschouwen, blijkt dat ineens niet meer te zijn. De maakbaarheid van het leven blijkt toch voor iedereen beperkt te zijn. En vanuit dat besef mogen we best wat nederiger worden, wat voorzichtiger vooruit kijken. Al die jaren hebben we onbekommerd mogen genieten. Nu worden we onverwacht geconfronteerd met een prijs die aan onze levensstijl blijkt te hangen.

Natuurlijk, genieten blijft mogelijk, altijd. Maar laat ons daarvan vooral meer bewust en dankbaar zijn. Ook dit jaar gaan we samen door de donkerte van Goede Vrijdag heen.

Ik wens u 'op gepaste afstand' namens het Parochiebestuur en Locatieteam een Zalig Pasen toe! Hopelijk een goede tijd van reflectie, inkeer en bezinning. Laten we samen maar bidden voor een goede afloop van deze pandemie en help en steun elkaar waar mogelijk!

Kennismaking met onze nieuwe Deken Floris Bunschoten

Op 4 maart hebben wij als Bestuur kennis gemaakt met de nieuwe Deken Floris Bunschoten en hem deelgenoot gemaakt van onze plannen tot uitbreiding van de samenwerking met de Parochies in Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. Hij benadrukte de hartelijke verstandhouding met emeritus-Deken Ton Cassee.

Wij wensen de nieuwe Deken veel succes toe met

de vervulling van zijn taak als 'pastor pastorum', een vertrouwensfiguur voor onze priesters, diakens en pastoraal werkenden, en zien uit naar een vruchtbare samenwerking!

Eerste H. Communie

Kapelaan Teun meldt dat er dit jaar 4 communicantjes afkomstig zijn uit Uitgeest, 5 uit Castricum, 12 uit Heemskerk, 15 uit Beverwijk en 5 uit Velsen-Noord. Hij stelt het idee voor om vanaf volgend jaar, net zoals bij de viering van het H. Vormsel, ieder jaar één viering van de Eerste H. Communie te houden die per jaar rouleert over de verschillende locaties. De voorbereidingsbijeenkomsten blijven dan, zoals nu, in de Esplanadezaal van de Heemskerkse Mariakerk.

Beterschap voor Father Mathew

Tijdens zijn verblijf in India heeft Pastor Mathew ernstige rugklachten opgelopen. Hij is inmiddels weer terug in Nederland, waar zijn behandeling zal worden voortgezet.

Wij bidden voor een spoedig herstel en wensen hem namens onze hele regio van harte beterschap.

Restauratie glas-in-lood ramen Laurentiuskerk

Onlangs heeft een gesprek plaatsgevonden met Bouwadvies Groot Holland over de inschrijving voor de restauratie van de glas-in-loodvensters en het herstel van de montants en traceringen van de Laurentiuskerk.

Er zullen verschillende aannemingsbedrijven worden uitgenodigd om op deze forse klus in te schrijven.

Afhankelijk van het resultaat van de inschrijvingsprocedure zullen we een keuze maken en het Bisdom vragen om een machtiging voor de beoogde restauratie.

Onlangs mochten we vernemen dat de aanvraag voor subsidie bij Provincie Noord-Holland is goedgekeurd.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

EEN HART ONDER DE RIEM: OP WEG NAAR PASEN

Toen ik op vrijdag 13 maart hoorde dat de publieke vieringen in het weekend niet door zouden gaan was dat een grote schok. We worden als kerk in het hart getroffen door deze maatregel.

De zondagsviering is voor katholieken zo belangrijk: Hoe kun je kerk zijn zonder? In de zondagsmis komen we als gemeenschap samen en worden we gevoed met het Woord van God en met de Eucharistie.

Tegelijkertijd begrijp ik de keuze van het afgelasten van de publieke vieringen helemaal en ik ben er van overtuigd dat het een goede keuze is. We zijn door het virus in een tijd van armoede gekomen: We zijn afgesneden van de belangrijkste bron van ons geloof. Hoelang zal deze periode gaan duren?

Het is een uitdaging voor ons als kerk om nu verder te gaan zonder dat we samen kunnen komen. We proberen op verschillende manieren op

afstand met elkaar in contact te staan. Via internet zijn er heel veel manieren om contact te maken: Een online preek, informatievoorziening via onze website en sociale media. Maar ik heb ook de gewone telefoongesprekken mogen ontdekken als een mooie manier om met elkaar in contact te staan.

Veel parochianen zitten nu alleen thuis en ik wil iedereen die behoefte heeft aan een gesprek graag uitnodigen om mij gewoon te bellen: 06-13997625. Voelt u zich niet bezwaard: Mijn agenda is heel wat leger geworden de afgelopen weken!

Naast de behoefte aan contact met elkaar is er ook de behoefte om te bidden: de behoefte aan contact met God. Het is goed om thuis de Eucharistieviering op tv te volgen en om te bidden. Maar ook onze kerkgebouwen blijven beschikbaar voor gebed. Al komen we nu niet samen tijdens de vieringen,

het is mogelijk om naar de kerk te komen voor persoonlijk gebed. De dagkapel van de Laurentiuskerk is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is de Mariakerk geopend om te bidden en een kaarsje aan te steken op zondag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Verder is het goed om te beseffen: Er worden niet minder missen opgedragen in deze tijd! De priesters wordt gevraagd om dagelijks de Eucharistie te vieren, al is het alleen, en te bidden voor alle mensen.

Tot slot wil ik iedereen graag een hart onder de riem steken. Het zijn voor ons allemaal moeilijke tijden, maar ik ben er van overtuigd dat er ook mooie dingen uit voort zullen komen, juist op het gebied van het geloof.

We worden als samenleving als geheel bij de realiteit gebracht: Het is de mens die wikt, maar God die beschikt. Wij kunnen nog zulke mooie plannen hebben om van het leven te genieten, maar alles is uiteindelijk in Zijn hand. God zal nieuw geloof geven in deze tijd en ons geloof zuiveren en laten stralen voor alle mensen. Na deze tijd van vasten zal, vroeg of laat, de tijd van Pasen komen, de tijd van nieuw leven voor onze kerk.

Namens onze Emeritus-Deken Ton Cassee en de Pastores van de regio, Kapelaan Teun Warnaar



TWEE TORENS... EEN PAROCHIE

TALENTEN GEZUCHT!

INTERESSE? BEL ONS OP (0251) 23 22 20

Kosters Laurentiuskerk of Mariakerk

Wie zoeken wij?	Zowel in de Laurentiuskerk als in de Mariakerk hebben wij dringend mannen en/of vrouwen nodig die willen assisteren in de weekendvieringen en ook tijdens rouw- en trouwvieringen.
Wat zijn de werkzaamheden?	Wat betreft werkzaamheden moet je denken aan het klaarzetten van alles wat nodig is voor een viering (bijv. kerk openen, verwarming en licht aanzetten, kaarsen aansteken, de ciborie en kelk klaarzetten, liturgieboekjes neerleggen, etcetera). En uiteraard moet alles ook weer worden opgeruimd. Je doet deze werkzaamheden alleen (bij uitzondering, bijv. met hoogtijdagen, met z'n tweeën). Uiteraard word je niet zo maar in het diepe gegooid, maar word je vooral in het begin goed begeleid.
Hoeveel tijd kost het?	De tijd die dit vergt is ongeveer twee uur per viering. Het werkrooster wordt uiteraard in overleg gemaakt, dus je kunt je voorkeur of veranderingen kenbaar maken. Natuurlijk moet je iets voor, tijdens en na de viering aanwezig zijn.
Wat moet je kunnen?	Je moet praktisch zijn ingesteld, oog hebben voor detail, goed kunnen organiseren.
Waar zijn de werkzaamheden?	Je kunt je aanmelden als koster voor de Laurentiuskerk, als ook voor de Mariakerk.

Parochieberichten

Uit het Doopboek

15 mrt. Felice Knegt
De Pollen 80, Uitgeest



4 mrt. Anna Bruins-Pekel (97)
Huize St. Agnes, App. 303

Uit het Huwelijksboek

25 apr. Huwelijk
Yessy Sidabutar en Jeroen Kocx
Alkmaarseweg 195
Laurentiuskerk, 15 u.

5 mrt. Johanna de Ruijter-Beentjes (86)
Douwes Dekkerstr. 11

13 mrt. Miriam de Wit-van den Berg (55)
Wagenaarstraat 10

Uit het Rouwboek

13 febr. Gezina Brouwer-Wempe (89)
Johan Brouwerstr. 10a
20 febr. Laurentius Smits (92)
Bachstraat 119
25 febr. Jacobus de Ruijter (83)
Jonkheer Geversln. 1
28 febr. Jacobus Bart (83)
Botter Acker 1a
1 mrt. Cornelis Henneman (90)
Van der Hoopstr. 9
2 mrt. Zr. Duin (Maria Gemma) (94)
Peperstr. 17, App. 4, Beverwijk

Opbrengst collectes

15/16 febr. € 454,55
22/23 febr. € 654,30
26/29 febr./1 mrt. € 865,00
7/8 mrt. € 824,90
14/15 mrt. Geen collecte

Kerkbijdrage

Bij het verschijnen van deze Helm begint het tweede kwartaal voor de Actie Kerkbalans 2020 en gaan hiervoor de acceptgirokaarten uit. Per eind februari 2020 is de stand gekomen op € 47.441,16. Voor deze onmisbare steun aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank.



SLUITINGSDATA KOPIJ HELM

Nr. 9 (mei): 20 april
Nr. 10 (juni-aug): 18 mei

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl. De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Geef voor je kerk

Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen
Daarom geef ik voor mijn kerk.

Actie Kerkbalans 2020

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/Bakkum, Uitgeest

Deken Ton Cassee, voorzitter in solidum met Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum
Wim van der Meer, toehoorder, Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie

H. Laurentius/H. Maria
Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria

Parochiecentrum/secretariaat beide kerken:

A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail: Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Parochiecoördinator: Marieke Berends

Het Parochiecentrum is geopend op maandag t/m woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur. Donderdag gesloten.

Deken A.M. Cassee
Pastorie "De Gave"
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Kapelaan T. Warnaar
Tel.: 06 - 13997625

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450