

In dit nummer o.a.:

- Kom naar de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari
- De Gerardus Kalender is nog steeds te bestellen
- Catechese Club allerkleinsten gaat in 2020 verder met de verhalen van Jezus



Jaargang 45
Nummer 5
Januari 2020

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

Stille Kracht

SCHULDHULPMAATJE IJMOND HELPT VERBORGEN LEED TE VERLICHTEN

De maand december is door de feestdagen voor veel mensen de duurste maand van het jaar. En ja, geld uitgeven is nu eenmaal gemakkelijker dan geld verdienen. Tal van leningverstrekkers staan voor je klaar als je even geen geld beschikbaar hebt om een grote uitgave te doen. Maar als je schulden opbouwt die je niet meer kunt aflossen, dan kom je in de problemen.

Stress en spanningen

Zorgen over schulden geven stress en spanningen. En de oorzaak van schuldproblemen kan heel divers zijn. Persoonlijke drama's en tegenslagen, zoals werkloosheid, ziekte, echtscheiding of huis 'onder water' kunnen in alle lagen van de bevolking financiële ellende veroorzaken. Ook ouderen die moeten rondkomen van een AOW-uitkering hebben het niet gemakkelijk. Dat geldt ook voor zzp'ers, studenten of pas afgestudeerde jongeren.

Ik schaam me voor mijn schulden...

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, kortweg NIBUD, geeft aan dat 75% van de Nederlanders geen overzicht heeft over de maandelijkse uitgaven. Lang niet iedereen spaart voor 'een appeltje voor de dorst'.

Onkunde bij het gebruik van internet en het ontbreken van een overzichtelijke administratie veroorzaken veel problemen. Veel mensen hebben niet nagedacht of geleerd tijdig de bakens te verzetten.

Onmacht

Bij vermindering van inkomen, om wat voor reden dan ook, lopen ze vast. Uit onmacht grijpen veel mensen niet in als de stapel onbetaalde rekeningen groeit. Daarbij blijkt schaamte een niet te onderschatten factor. Er rust in zekere zin een taboe op: mensen praten niet gemakkelijk over het hebben van schulden. Om deze reden vragen veel mensen pas om hulp bij hun financiën als het te laat is.

De inzet van schuldhulpmaatjes

In onze regio is de Stichting

Maatjes voor Schuldhulp IJmond actief. Ik spreek met Adrie Winkelaar, voorzitter en coördinator van deze stichting. SchuldHulpMaatje wil mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig bereiken en hulp bieden met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze mensen kunnen begeleiden naar een schuldenvrij leven.

Nu zeven maatjes

De stichting heeft nu zeven maatjes, maar dat aantal zou wat Adrie betreft best nog wel mogen groeien. De kosten voor opleiding van een nieuw maatje bedragen € 350. Voor bestaande maatjes in het hulpvragerssysteem is jaarlijks € 250 per maatje nodig om met een permanent educatie programma hun deskundigheid op peil te houden.

En Adrie vervolgt: "maatjes bieden praktische ondersteuning, een luisterend oor en motiveren mensen om vol te houden. Dankzij de inzet van de maatjes slagen veel mensen erin om binnen een aantal jaren hun schulden af te lossen, maar ook schuldenvrij te blijven."

Een topje van de ijsberg

De Stichting Maatjes voor Schuldhulp IJmond is lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Dit voorjaar kwam de directeur van deze Vereniging (Carla van der Vliet), op uitnodiging van het bestuur van de Stichting, een presentatie over dit onderwerp geven.

Dramatische cijfers

Mevrouw Van der Vliet begon haar inleiding met opsomming van een aantal dramatische cijfers. Tien procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schuldproblemen kunnen oplossen.

Stichting Maatjes voor Schuldhulp IJmond bege-

NIEUWJAARSRECEPTIE 5 JANUARI

Pastores, Parochiebestuur en Locatieteam Heemskerk wensen u allen vrede, gezondheid en alle goeds toe in 2020. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen, nieuwe plannen. Laten wij in 2020 proberen elkaar opnieuw te enthousiasmeren, te inspireren en te steunen.

Wij kunnen dit elkaar ook persoonlijk toewensen tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari ná de viering van 10.30 uur in de Mariakerk. Het Laurentiuskoor verzorgt de zang.



leide het afgelopen jaar 50 gezinnen. Omdat naar schatting circa 10% van de 70.000 huishoudens in onze regio in financiële problemen zit, is dit aantal veel te weinig gelet op de latente nood. Inderdaad, een topje van de ijsberg, want door de taboesfeer blijft het lastig om in contact te komen met potentiële cliënten. Hoe kunnen wij, als geloofs-gemeenschap die Diaconie hoog in het vaandel heeft staan, daarbij helpen?

De impact van kerken

Via onder meer Wijkcontact, PCI, kleding- en voedselbanken, huisbezoeken van onze pastores en het netwerk van onze overige werkgroepen komt onze kerk met veel mensen in aanraking. Op basis van die contacten kunnen (tijdig) signalen worden opgevangen over mogelijke schuldproblemen en kunnen mensen uiteraard vrijblijvend gewezen worden op mogelijke oplossingsrichtingen. Wat is er nu mooier om mensen uit naastenliefde een helpende hand te bieden en uit het drijfzand te trekken?

Geïnteresseerd?

Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van SchuldHulpMaatje, surf dan eens naar www.schuldhulpmaatje.nl/ kerken of <https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/ijmond/>. Als u zelf geïnteresseerd bent om SchuldHulpMaatje te worden, belt u dan gerust met 06-10789771. Mailen kan ook: shijmond@gmail.com. Als u hulp zoekt om uit de schulden te komen, kunt u

ook gebruik maken van het genoemde telefoonnummer en e-mailadres; vraagt u dan om contact met de coördinator. Mocht u het werk van SchuldHulpMaatje IJmond financieel willen steunen, dan volgt hier het rekeningnr: NL76 INGB 0006 7731 32. De Stichting heeft de ANBI-status, dus u kunt uw bijdrage fiscaal aftrekken als persoonlijke gift bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Bent u die kerstengel?

Het is net Kerst 2019 geweest en God heeft ons geholpen om door de adventsperiode heen samen uit te komen bij dat kind van Bethlehem, Jezus uw Zoon. Een kind van hoop, vertrouwen en verwachting. Mag die ster van Bethlehem ons dit jaar op het spoor zetten van SchuldHulpMaatje IJmond.

Samen een schuldprobleem oplossen geeft mensen weer verlichting en perspectief! Prachtig als door uw financiële bijdrage of persoonlijke betrokkenheid het komend jaar een groeiend aantal maatjes voor medemensen licht in de duisternis mag brengen! Zeg eens eerlijk, die kerstengel willen we toch allemaal wel zijn?

Bert Jan Rozestraten



Adrie Winkelaar reikt het certificaat uit aan een schuldhulpmaatje.

Drie koningen zagen een ster

We zijn aan een nieuw jaar begonnen. Voor de 2020-ste keer hebben wij de geboorte van Jezus, de Zoon van God, samen gevierd.

Na het kerstfeest, aan het begin van elk nieuw jaar, staan wij bij het feest van Driekoningen stil bij de wijzen uit het Oosten die Jezus kwamen eren.

Zij zagen een ster en lieten hun paleizen achter om de pasgeboren koning te bezoeken. Toen zij in het Joodse land aankwamen, was iedereen verontrust om de komst van de wijzen. Maar niemand sloot zich bij hen aan om de koning te gaan zoeken. Toen de wijzen aankwamen bij de stal, knielden zij uit eerbied neer voor de pasgeboren Koning en gaven zij hun kostbare geschenken: goud, wierook en mirre.

U heeft een ster gezien

De koningen zagen een ster, maar u heeft allemaal een ster gezien. Want als u geen ster had gezien, dan las u dit niet!

Ik bedoel daarmee: Er is een reden dat u de Helm leest en zich met de kerk verbonden voelt. Iets heeft u daartoe gebracht, want u had net zo goed andere keuzes kunnen maken.

Er is in uw leven iets gebeurd; u heeft iets gevoeld of iemand ontmoet. En daarom kiest u ervoor om bij de kerk betrokken te zijn. U heeft net als de koningen een ster gezien.

De ster die ik zag

Zelf heb ik een ster gezien toen ik me, bijna twintig jaar geleden, welkom voelde bij een groepje christelijke studenten: Ik mocht zijn zoals ik was. En ook voelde ik mij in die tijd diep geraakt toen ik de Bergrede las in de Bijbel: Dat waren heel diepe woorden die ik niet naast mij neer kon leggen, waar ik wat mee moest.

Jezus zegt in de Bergrede onder andere: "Bemint uw vijanden en bidt voor wie

u vervolgen, opdat zij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." Ik voelde aan: De woorden zijn voor mij bedoeld, dat is hoe ik ben bedoeld te zijn.

Wees een ster voor een ander

Ik heb de afgelopen jaren een aantal volwassenen mogen voorbereiden op het Doopsel. Mensen die op een of andere manier een ster hadden gezien.

Bijna altijd is het in het contact met andere mensen die geloven dat ze iets van God mogen ervaren. We kunnen als christenen dus een ster voor iemand anders zijn, en wie weet wat daaruit voort mag komen!

Mensen kunnen elkaar de weg wijzen naar de stal van Jezus; de weg naar het vertrouwen in God.

Blijf de ster trouw

De drie wijzen bleven trouw aan de ster die zij ver weg in het Oosten hadden gezien.

Ondanks dat zij tegenslagen tegen kwamen en anderen niet meegingen in hun overtuiging kwamen zij uiteindelijk bij de stal van Jezus aan.

Laten wij bedenken wat de ster is in ons leven: Waar heeft God mij geraakt? En laten wij trouw zijn in het blijven volgen van die ster.

En misschien zijn wij dan ook wel een ster voor anderen op zoek naar God.

Ik wens u alle zegen en gezondheid toe voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Namens Deken Ton Cassee en de Pastores van de regio groet ik u,



Teun Warnaar
Kapelaan

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Allereerst willen wij u een goed en gezond 2020 toewensen!

We hopen dat het gezellige feestdagen zijn geweest.

Wij hebben weer kindermiddagen op donderdag 16 januari en zaterdag 18 januari. De kindermiddag heeft als thema "Jezus wil bij je komen".

Jezus kwam bij de tolambtenaar Zacheus eten. Vanaf dat moment toen Jezus in



het leven van Zacheus kwam, werd zijn leven anders, beter. Hij wilde bij Jezus gaan horen. De meeste kinderen zijn al een beetje bij Jezus gaan horen toen zij als baby gedoopt werden. We gaan

CATECHESE ALLERKLEINSTEN

De Catechese Club voor de allerkleinsten gaat in januari verder met de verhalen van Jezus. Deze keer gaan we vertellen over Jezus en de man die niet kon lopen.

Zijn vrienden brachten hem naar Jezus, want zij geloofden dat Hij hun vriend kon genezen. Met dit geloof lieten de vier vrienden zich niet tegenhouden toen ze niet bij Jezus konden komen, omdat



het zo druk was rond het huis waar Hij op bezoek was. Zij klommen, met hun vriend op een brancard, naar het dak en maakten een gat om hem naar beneden te laten zakken. Met brancard en al! En zo kwam hij toch bij Jezus, die de lamme man beter maakte. Een verslagje met foto's van deze middagen zijn op de Facebook pagina Youth0251 te zien.

U kunt ons laten weten of uw kind mee wil doen door een mailtje te sturen naar Pilar Casanova, mailadres: pilar.casanova@xs4all.nl. Tot woensdagmiddag 29 januari van 15.30 tot 17.00 uur!

Pilar Casanova
en Daniëlle Vellema

EUCHARISTIEVIERING HUIZE ST. AGNES

Iedere woensdagochtend om 10.00 uur is er in Huize St. Agnes een Eucharistieviering. Wie deze viering wil bijwonen, is van harte welkom en na afloop wordt er gezamenlijk een kopje koffie gedronken.



60+? WORD DAN LID VAN KBO HEEMSKERK



De KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) is een maatschappelijke belangenorganisatie van en voor senioren, van wie er velen parochiaan zijn van onze Parochie en wordt bestuurd door vrijwilligers. De KBO werkt samen met de PCOB (Protestants-Christelijke Ouderen Bond) en samen hebben zij ook landelijk een belangrijke stem in Den Haag. Zij behartigen uw belangen: zorg, inkomen, veiligheid en mobiliteit, hulp en advies via de KBO-servicelijn, korting op uw zorgverzekering, op producten, diensten en hulp bij gebruik van digitale apparaten en altijd dichtbij! U ontvangt 10 keer per jaar het ledenmagazine

en het blad "Grijs/Wijs". Het lidmaatschap kost € 24 per jaar. Aanmelden kan bij J. van Eerden, tel.: 675859 of per e-mail: hans@timmer.com (secretaris).



SACRAMENT VAN DE BIECHT

Kapelaan Warnaar zal elke eerste vrijdag van de maand biecht horen in de sacristie van de Mariakerk van 17.30 uur tot 19.30 uur.

het over de doop hebben en we laten zien wat de priester allemaal gebruikt als we gedoopt worden.

Op zondag 19 januari is er weer een gezinsviering in de Mariakerk om 11.00 uur. Het jeugdkoor De Heemsklokjes o.l.v. Juf Marianne van Gemert gaat weer zingen.

Namens de Stuurgroepen,
Mariëtte Sinkeldam
(tel. 06-42366655)

KICA-NIEUWS

Na het Kerstverhaal dat wij in december met een leuk spel hebben uitgewerkt, gaan we in januari verder met de gelijkenissen die Jezus ons verteld heeft. De gelijkenissen, of parabels, zijn verhalen die Jezus vertelde om de mensen aan het denken te zetten. De verschillende parabels vertellen over het Rijk van God, Zijn Liefde en ook over hoe Hij het allemaal heeft bedoeld voor ons, Zijn kinderen. We gaan deze verhalen met de kinderen uitwerken met een zelfgemaakte poppenkast. De kinderen zullen in groepjes de parabels (ieder groepje één) voorbereiden en dan gaan we het voor elkaar spelen. Het wordt heel leuk!

Pilar en Pepita



WIJKCONTACT

Is er een kindje geboren...
Bent u thuis langdurig ziek... Wenst u thuis de communie te ontvangen...
Gaat één van uw kinderen het huis uit of gaat u zelf verhuizen...
Wordt u opgenomen in het ziekenhuis...

Zijn er soms nog andere bijzonderheden of wensen?
Laat het graag even weten aan het Parochiesecretariaat,
tel.: 232220.

TERUGBLIK LOURDES BEDEVAART

Voor mij was het de eerste keer naar Lourdes met een heel gemêleerde groep, maar allemaal met dezelfde bestemming: Maria van Lourdes, Bernadette Soubirous en elkaar ontmoeten met heel veel gezelligheid! Uiteraard zijn we bij de grot geweest waar Maria meermalen aan Bernadette is verschenen, in de Pius X-basiliek (25.000 zitplaatsen!) de internationale Misviering met tientallen priesters en duizenden mensen, de lichtprocessie met vaandel van de Laurentius- en Mariakerk. Allemaal heel indrukwekkend. Ook bezochten we de molen waar Bernadette is geboren in 1844, en naar het 'cachot' (oude vochtige kamer die als gevangenis was gebruikt) waar het gezin introk wegens gebrek aan inkomsten.

's Avonds veel gezelligheid met een glaasje, een quiz, bijkletsen, moppen tappen. Ter ere van 60 jaar Lourdeswerk



Heemskerk zongen we het speciaal hiervoor geschreven lied en proostten we op dit jubileum. Zuster Johanna had voor ieder een bijzondere attentie geknutseld: "Geef het Licht door" en "Met stenen bouw je een kerk en met liefde Lourdeswerk".

Op de enige regenachtige middag gingen we naar de film "Bernadette" met Neder-

landse vertaling. Een aanrader! Ook de excursie naar de Pic du Jer, op 1.000 meter hoogte met een prachtig uitzicht over de vallei: Geweldig!! Een bezoek aan La Cité Saint-Pierre waar ook armlastige pelgrims in Lourdes kunnen verblijven. Dit alles met inzet van vrijwilligers vanuit alle hoeken der aarde. Pastoor Van der Linden ging voor in de vieringen, gaf meditatie over de eenvoud maar ook raadsels met spreekwoorden: luchtigheid en spiritualiteit gaan gewoon ook samen!

Zoveel mooie momenten met medepelgrims, zoveel waardering voor de begeleiders, zoveel gelachen, zoveel vriendschap! Bij terugkomst kwam Deken Cassee speciaal naar buiten om ons een welkom thuis te heten. Wat een geweldige dagen waren het!! Je had er bij moeten zijn!! Je krijgt vast nog wel een kans!

Marja Al

ROUW-BEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt u contact opnemen met Elsa Heyblok, tel.: 236156 of met Hennie Schouws, tel.: 236845.

OPENINGSTIJDEN KERKHOF: van 9.00 tot 17.00 uur

GERARDUS-KALENDER

Hij is nog steeds te bestellen: de Gerardus kalender! Laat je goede wensen voor 2020 vergezellen van deze prachtige kalender.

Hij is te koop voor € 7,40 bij Jan van der Geest, tel: 06-21681961 en Elly Dantuma, tel.: 238407.

PCI

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft als hoofdtak een helpende hand te bieden aan mensen die in financiële nood verkeren. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het Parochie-secretariaat. Mocht u het werk van PCI willen steunen, dan zien wij graag uw bijdrage tegemoet op rekeningnummer NL73 ABNA 0564439045 t.n.v. PCI Heemskerk of in de PCI-busjes achterin beide kerken.

HEEMSKERK FM

Op maandag 13 januari kunt u om 20.00 uur luisteren naar de Gregoriaanse viering van zondagochtend 12 januari vanuit de Laurentiuskerk m.m.v. het Laurentiuskoor (heren). Aansluitend wordt verteld over Sint Paulus, een van de grondleggers van onze christelijke maatschappij.

Op maandag 3 februari van 20.00 tot 22.00 uur wordt de viering uitgezonden van zondag 2 februari vanuit de Mariakerk m.m.v. de JKH (=Jongerenkerk Heemskerk). Aansluitend kunt u luisteren naar Diaken Marcel de Haas, die vertelt over Maria Lichtmis.

U kunt Heemskerk FM beluisteren via de kabel 104.5 en via de ether FM 107.4 en tevens digitaal op Ziggo kanaal 782.



Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

Het Bestuur van het samenwerkingsverband en het Locatieteam Heemskerk wensen alle parochianen en relaties van harte een Zalig Nieuwjaar! Mogen we ook in 2020 de juiste wegen vinden om elkaar te ontmoeten en te versterken, daarbij gesteund door ons geloof in God de Vader en zijn zoon Jezus Christus en met het Evangelie als ons dagelijkse kompas.

Terugblik Allerzielen

Met veel respect en waardering mag worden teruggeblikt op de viering van Allerzielen. Vele namen mochten op 2 november in de Laurentiuskerk worden genoemd. Namen van overleden parochianen die vanaf het vierde kwartaal 2018 zijn overleden. Aan het einde van de viering bezochten velen de urnen-nis of het graf van hun overleden dierbare. Prachtig dat elk jaar weer door de kerkhofvrijwilligers veel aandacht wordt geschonken aan het onderhoud en de verlichting van het kerkhof. Dank daarvoor! Ook rond de viering van Kerst en Oud-en-Nieuw zullen zij, van wie we afscheid moesten nemen, danig worden gemist. Mag ons geloof in verbinding tussen hemel en aarde ons kracht en steun geven om onze herinneringen aan overleden dierbaren voortdurend levend te houden!

Samenwerkingsverband De Ark

Met zowel het Bestuur van de Parochie St. Eloy als de combinatie Velsen-Noord en Apostelkerk hebben gesprekken plaatsgevonden over toetreding tot het samenwerkingsverband. Deze gesprekken verlopen plezieriger en constructief. Parochie St. Eloy (Agathakerk, Regina Caeli en Odulphuskerk in Wijk aan Zee) en de combinatie Velsen-Noord (St. Jozef, inclusief Sancta Maria/Apostelkerk) hebben ieder twee vertegenwoordigers aangewezen die voor een Bisschoppelijke benoeming in het Bestuur van het samenwerkingsverband zullen worden voorgedragen.

Als naam voor het verbrede samenwerkingsverband is unaniem door het Bestuur de mooie, bijbelse naam 'De Ark' gekozen. In 2020 gaat het Bestuur van De

Ark samen met de Locatieteams voor de hele regio een nieuw plan uitwerken: Visie 2020-2025. Hoe gaan we de komende vijf jaar om met onze gebouwen, vrijwilligers en de inzet van ons Pastorale team? We mogen ons daarbij ook laten inspireren door het boek 'Als God Renoveert' van James Mellon, een Canadese priester die ons helpt nieuwe wegen te vinden om de vitaliteit van onze Parochies te vergroten, en waar Kapelaan Teun War naar inmiddels een drietal interessante bijeenkomsten aan heeft gewijd.

Intermezzo

Op de tweede zondag van de Advent werd de Eucharistieviering in de Mariakerk ondersteund door het koor Intermezzo. Zonder andere koren ook maar iets tekort te willen doen: wat een plezier en vreugde straalt er van dit koor uit! Complimenten aan dirigent Bert Stolk en zijn echtgenote Giok, die telkens weer de arrangementen muzikaal inkleurt. Het moet een genot zijn om zo met elkaar in verschillende talen te zingen en te benadrukken dat wij, ook in Heemskerk, onderdeel zijn van die wereldkerk. En dan mocht de viering op passende momenten met hemelse klanken worden opgeluisterd door prachtige harpmuziek.

Ondanks het herfstachtige weer was de Mariakerk zeer goed bezet. Dank ook aan de voorganger van deze viering, rector De Wit, die in lijn met het Evangelie en vooruitlopend op het feest van de geboorte van Jezus, ons opriep tot bekering en mensen, jong en oud, aanmoedigde eens te gaan biechten.

Ik moest tijdens die viering terugdenken aan de initiatiefnemers van het projectkoor Intermezzo: Pilar Casanova en Monique van Montfort. Nu, inmiddels alweer heel wat jaartjes verder, mag met dankbaarheid worden gezegd: 'Dames, jullie initiatief heeft onze Parochie meer dan verrijkt! Intermezzo, ga vooral zo door!'

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Verzorging van de liturgie

Laurentiuskerk

Datum/tijd Viering

Za. 4 jan. Eucharistieviering
18.45 uur Anton Overmars pr.
Driekoningen Samenzang

Zo. 5 jan. Geen viering

Za. 11 jan. Geen viering

Zo. 12 jan. Eucharistieviering
09.30 uur Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (heren):
Gregoriaans: Missa VIII

Za. 18 jan. Eucharistieviering
18.45 uur Kapelaan Warnaar
Samenzang

Zo. 19 jan. Woord- en Communieviering
09.30 uur Diaken De Haas
Samenzang leden herenkoor

Za. 25 jan. Geen viering

Zo. 26 jan. Eucharistieviering
09.30 uur Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (dames):
Missa in Honorem Sanctae
Caeciliae van Jaspers

Za. 1 feb. Eucharistieviering
18.45 uur Anton Overmars pr.
Maria
Lichtmis

Zo. 2 feb. Eucharistieviering
09.30 uur Anton Overmars pr.
Maria
Lichtmis
Laurentiuskoor: Messe in C
van Bruckner

Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Anton Overmars pr.
of Pastoor Van der Linden.

Mariakerk

Datum/tijd Viering

Za. 4 jan. Geen viering

Zo. 5 jan. Eucharistieviering
10.30 uur Deken Cassee/Kap. Warnaar
Driekoningen Laurentiuskoor: Deutsche
Nieuwjaars- Messe van Schubert
receptie

Za. 11 jan. Eucharistieviering
18.45 uur Anton Overmars pr.
Mariakoor

Zo. 12 jan. Eucharistieviering
11.00 uur Kapelaan Warnaar
JKH

Za. 18 jan. Geen viering

Zo. 19 jan. Eucharistie-/Gezinsviering
11.00 uur Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 25 jan. Eucharistieviering
18.45 uur Anton Overmars pr.
Mariakoor

Zo. 26 jan. Eucharistieviering
11.00 uur Anton Overmars pr.
Samenzang

Za. 1 feb. Geen viering

Zo. 2 feb. Eucharistieviering
11.00 uur Anton Overmars pr.
Maria
Lichtmis
JKH

Vieringen door de week:

- Iedere donderdag om 9.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

TWEE TORENS... EEN PAROCHIE

TALENTEN GEZOCHT!

INTERESSE? BEL ONS OP (0251) 23 22 20

Kosters Laurentiuskerk

Wie zoeken wij?	In de Laurentiuskerk hebben wij dringend mannen en/of vrouwen nodig die willen assisteren in de weekendvieringen en ook tijdens rouw- en trouwvieringen.
Wat zijn de werkzaamheden?	Wat betreft werkzaamheden moet je denken aan het klaarzetten van alles wat nodig is voor een viering (bijv. kerk openen, verwarming en licht aanzetten, kaarsen aansteken, de ciborie en kelk klaarzetten, liturgieboekjes neerleggen, etcetera). En uiteraard moet alles ook weer worden opgeruimd. Je doet deze werkzaamheden alleen (bij uitzondering, bijv. met hoogtijdagen, met z'n tweeën). Uiteraard word je niet zo maar in het diepe gegoooid, maar word je vooral in het begin goed begeleid.
Hoeveel tijd kost het?	De tijd die dit vergt is ongeveer twee uur per viering. Het werkrooster wordt uiteraard in overleg gemaakt, dus je kunt je voorkeur of veranderingen kenbaar maken. Natuurlijk moet je iets voor, tijdens en na de viering aanwezig zijn.
Wat moet je kunnen?	Je moet praktisch zijn ingesteld, oog hebben voor detail, goed kunnen organiseren.
Waar zijn de werkzaamheden?	Je kunt je aanmelden als koster voor de Laurentiuskerk.

Parochieberichten

Uit het Doopboek

8 dec. Max Jungbacker
Soetemanstraat 14,
Beverwijk

Uit het Rouwboek

14 nov. Wilhelmina Rijs-van
Duivenvoorde (85)
Lessestraat 24
14 nov. Maria Kleimann-
Koopman (92)
17 nov. Gerarda van Koppen-
Ruiterman (87)
Mahlerstraat 29
18 nov. Geertrudis van der
Kolk-Zonneveld (90)
Zamenhof 65
19 nov. Astrid Beentjes (47)
Krusemanlaan 88,
Heerhugowaard
21 nov. Cornelia v/d Aar-
v/d Water (87)
Pres. Kennedypl. 225,
App. 303, Beverwijk
24 nov. Margaretha Schouws-
van der Pal (87)
Suijkers Acker 129

Opbrengst collectes

16/17 nov. € 603,00
23/24 nov. € 658,85
30/1 dec. € 638,36
7/8 dec. € 708,29

Deurcollecte PCI

Op 9/10 november jl. heeft de deurcollecte voor de PCI het mooie bedrag opgebracht van € 841,00!

Kerkbijdrage

De grootste financiële steun voor uw Parochie is uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans, onder andere voor het vele vrijwilligerswerk in het pastoraat, voor het onderhoud van onze kerkgebouwen en nog vele andere activiteiten. Per eind november 2019 is de stand gekomen op € 80.474,49. Aan allen die hieraan hebben bijgedragen onze hartelijke dank!

SLUITINGS- DATA KOPIJ HELM

Nr. 6 (febr.) 13 januari
Nr. 7 (mrt.) 10 februari

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl. De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Geef voor je kerk

Actie Kerkbalans 2020

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE
VERNIEUWDE WEBSITE VAN
ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl

R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

**Parochiecentrum/
secretariaat beide kerken:**
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Het Parochiecentrum is geopend op maandag t/m woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur. Donderdag gesloten.

Deken A.M. Cassee
Pastorie "De Gave"
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Kapelaan T. Warnaar
Tel.: 06 - 13997625

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Deken Ton Cassee, voorzitter in solidum met Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum
Gerard Veldt, penningmeester, Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie

H. Laurentius/H. Maria
Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator