



In dit nummer o.a.:

- Landelijke peiling "waarde van de kerk"
- PCI Heemskerk
- Kent u iemand voor het Altaarbloemetje?
- De Gerarduskalender is er weer!

Jaargang 45
Nummer 3
November 2019

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

Stille Kracht

90 JAAR HERENKOOR LAURENTIUSKERK: EEN LANGE TRADITIE

Een koor dat al 90 jaar bestaat, daar mag je wel van een traditie spreken. Een traditie die hoort bij een van oudsher katholiek dorp als Heemskerk. Om wat meer van het koor te weten te komen, heb ik de broers IJs en Jan Bruin bereid gevonden om mij een stukje mee te nemen in de geschiedenis van het Herenkoor van de Laurentiuskerk.

Het begin

Het koor is opgericht in 1929 door dirigent Leo Pielage uit Beverwijk. Eigenlijk is het correcer om van een doorstart van het koor te spreken, want ook vóór 1929 was er al een koor in de Laurentiuskerk. Deze kerk bestaat immers al veel langer en vanaf het begin waren er al parochianen die samen de koorzang verzorgden. Dit waren echter vooral oudere mannen, die – hoewel van goede wil – geen muzikale toppers waren en bovendien slechts bij gelegenheden hun zangkunsten lieten horen. De heer Pielage wilde echter graag een vast koor dat wekelijks de zondagse missen zou opluisteren met goed ingestudeerde zangpartijen en besloot in 1929 om flink de bezem door het koor te halen en een rigoureuze verjonging door te voeren.

Van de oude zangers bleven

er slechts twee. De sterk verjongde groep had dus een ambitieuze dirigent voor de groep staan, maar die wist dan ook wel een mooi zangresultaat neer te zetten. De vader van de heren Bruin was destijds als 23-jarige één van de jonge zangers die bij het nieuwe begin aanwezig was. Hij vertelde later aan zijn zonen dat ze met kerst 1929 voor het eerst officieel als nieuw koor optraden. Met Pasen van het jaar 1930 werd ook een nieuw orgel ingezegend en kreeg de kwalitatieve verbetering van het koorgeluid daarmee een extra impuls.

Ontwikkelingen

Dat de tijd de afgelopen 90 jaar in de wereld niet stil heeft gestaan moge duidelijk zijn. Ook binnen de traditionele omgeving van de kerkmuren is er sinds 1929 het nodige veranderd. De belang-

rijkste verandering kwam na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Paus Johannes XXIII vroeg daar de vergaderde Bisschoppen om 'aggiornamento'. Dit Italiaanse woord betekent 'bij de tijd brengen'. Voor de koorzang binnen de katholieke kerken had dit grote gevolgen. Opeens was niet meer het Latijn, maar de volkstaal (bij ons dus Nederlands) de taal waarin de H. Mis bij voorkeur werd gedaan. De gezangen in het Gregoriaans (Latijn) die het Laurentiuskoor tot dan toe altijd had beoefend, konden nog wel in de H. Mis worden ingepast, maar er kwamen nu ook andere koren bij die bij toerbeurt een H. Mis muzikaal ondersteunden: een dameskoor, jongerenkoor en kinderkoor. Deze koren zongen over het algemeen in het Nederlands. Hoewel dat de liturgie voor velen begrijpelijker maakte, was de impact voor het herenkoor aanzienlijk. Zo kwamen er nu ook vieringen waarbij het herenkoor samen met het dameskoor als gemengd koor optrad.

Jubilea

Ondanks de veranderingen binnen de kerk, bleef het herenkoor steeds een vaste waarde binnen onze Heemskerkse Parochie. De ledenaantallen schommelden door de jaren heen, maar de meeste koorleden voelden zich zo goed op hun plek, dat ze jarenlang lid bleven. Velen behaalden hun 25-jarig jubileum en een aantal hun 40-,

50-of zelfs in enkele gevallen 60-jarig jubileum! Dat zegt wel iets over de sfeer die binnen het koor heerst: er is niet alleen harmonieuze vierstemmige samenzang, maar ook een goede onderlinge vriendenband tussen de leden. Deze band is nog versterkt door de uitstapjes die in de loop der tijd zijn gemaakt naar plaatsen als Heiloo, Haarlem en Giethoorn en zelfs naar het buitenland: Brussel, Kevelaer en – voor velen het hoogtepunt – Rome! Deze reizen naar het buitenland waren extra gezellig omdat ook leden van het dameskoor meegingen.

Samenwerking

Vermeld is reeds dat het herenkoor samen met het dameskoor periodiek het gemengd koor vormt. Maar de samenwerking is inmiddels uitgebreid naar speciale vieringen, zoals met Kerstmis, waar dan ook enkele leden van het Intermezzo-koor aanhaken bij de repetities en vervolgens ook bij de Kerstmis zelf natuurlijk. Op die manier blijft de prachtige traditie van het Gregoriaanse gezang levend en wordt deze doorgegeven aan volgende generaties. Jan Bruin vertelt: "Dat deze muziek jonge mensen van nu nog aanspreekt, bleek bijvoorbeeld ook uit het optreden van Herman Finkers met de dames van Wishful Singing, wat laatst bij het programma "De wereld draait door" te zien was. IJs Bruin vult aan: "Als we bij een uitvaart het Requiem zingen, horen we na afloop ook regelmatig hoe mooi jonge mensen dat vinden. Het lied In paradysum (dat de engelen de overledene mogen opnemen in de hemel) raakt vaak een gevoelige snaar bij mensen". Als ik dit lied zelf beluister op YouTube hoor ik inderdaad de bijzondere sfeer die eruit spreekt die plechtig en hemels tegelijk klinkt.

Humor

Tien jaar geleden verscheen bij het 80-jarig jubileum een mooi boekwerk met heldere

informatie en leuke anekdotes. Een grappige anekdote ging over de dirigent die probeerde te vliegen. Deze probeerde uiteraard niet echt te vliegen, maar voor de leden van het herenkoor, die op het balkon stonden, leek dit net zo. Hun toenmalige voorzitter – we spreken hier over de jaren 60 – stond beneden als dirigent te zwaaien voor het net opgerichte kinderkoor, dat op die dag gezamenlijk met het herenkoor de mis verzorgde. Het was blijkbaar een koddig gezicht van bovenaf gezien, want de koorleden konden hun lachen nauwelijks inhouden. Humor valt het herenkoor dus niet te ontzeggen!

Viering en toekomst

Het koor staat op 17 november stil bij het 90-jarig bestaan. U bent van harte welkom bij de viering op zondagochtend om dit mee te vieren. En het koor hoopt natuurlijk over tien jaar straks – deo volente – ook het 100-jarige jubileum te mogen vieren. Om dat te laten lukken en de toekomst van het koor te verzekeren, zijn nieuwe jongere zangers van harte welkom. Enthousiasme is hierbij vooral belangrijk, want het aanleren van de liederen zal onder begeleiding van de vakkundige dirigent Bert Stolk zeker gaan lukken!

Richard Numan



SACRAMENT VAN DE BIECHT

Kapelaan Warnaar zal elke eerste vrijdag van de maand biecht horen in de sacristie van de Mariakerk van 17.30 uur tot 19.30 uur.



Echt herfst

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het echt herfst buiten. De regen valt met bakken uit de lucht.

Net heb ik in Uitgeest een mevrouw begraven vanuit de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk. Op weg naar het kerkhof naast de kerk was het droog, op het moment van begraven en het afscheidsritueel op het kerkhof stroomde het weer. Ik zei: "de koster van de Agathakerk in Beverwijk zegt altijd dat als het regent bij een uitvaart de engelen meehullen".

Allerzielen

Als u dit leest is het al 2 november geweest, Allerzielen. In alle kerken zijn onze dierbare overledenen herdacht, in het bijzonder hen die ons het afgelopen jaar zijn overleden. Ik hoop dat het mooie vieringen zijn geweest en met name hier in de Laurentiuskerk.

Het is herfst. De bladeren van de bomen zijn er bijna allemaal af.

Vaak lees ik aan het eind van een afscheidsviering een gedicht voor van Toon Hermans.

"De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen en ied'reen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen. We zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien Zo heeft de aarde geleerd dat al wat sterft zal bloeien."

Het leven overwint de dood. We vieren het met Pasen.

Ik wens allen die dit jaar of eerder een dierbare hebben verloren veel sterkte en zegen.

Wat is een Diaken?

Vaak wordt mij deze vraag gesteld: Ik dacht ik schrijf erover in de Helm. Op de site van Het Bonifatius-instituut in Vogelenzang waar onder andere de opleiding gegeven wordt tot het ambt van Diaken staat: Diaken zijn is een levensroeping, een levensstaat.

Het is geen baan of functie, het is een 'zijn'.

Als je de Priesteropleiding volgt en je doet dat naar behoren word je eerst gewijd tot Transeunt Diaken. Een jaar na de wijding word je Priester gewijd. Elke Priester is dus in feite ook een Diaken. Daarnaast heb je permanente Diakens. Daartoe behoort ik.

Je wordt niet zomaar Diaken

Je wordt niet zomaar Diaken. Eerst moet je toegelaten worden tot de deeltijdopleiding die ongeveer vijf jaar duurt. Je loopt tussendoor stage in een Parochie.

Als je de opleiding voltooit en je wordt goed bevonden om het ambt te mogen vervullen word je door de Bisschop gewijd.

Diaconie

De Diaken is er met name voor de diaconie. Hij voert gesprekken, brengt de H. Communie rond. In de viering van de Eucharistie mag hij mee voorgaan en de verkoziging verzorgen.

Daarnaast gaat hij voor in woord-en communievieringen. Hij mag dopen en huwelijken inzegenen, de ziekenzegen geven en in afscheidsvieringen voorgaan.

24/7

Diaken ben je 24 uur per dag. Het is een roeping. Je mag getrouwd zijn. Maar als je vrouw overlijdt mag je niet meer trouwen daar je ook het sacrament van de wijding hebt ontvangen.

Meer informatie?

U mag mij altijd aanspreken als u meer wilt weten over het ambt van Diaken.

Mede namens onze Deken Ton Cassee en de Pastores van de regio wens ik u een mooie novembermaand.

Vrede en alle goeds!



Marcel de Haas
Diaken

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Op 10 oktober was de eerste kindermiddag voor de kinderen die in mei hun Eerste H. Communie gaan doen. We hebben een leuke film gekeken die ging over God's schepping van de aarde en over Adam en Eva in het paradijs. In het paradijs stond de boom van goed en kwaad en door toedoen van de slang besloten Adam en Eva toch de verboden appel te eten. Daarmee kwam een einde aan hun leven in het paradijs. God stuurde hen weg, omdat ze niet naar Hem, maar naar de slang geluisterd hadden. De kinderen hebben zelf dingen bedacht van goed of



kwaad en opgeschreven bij de getekende boom, geknutseld, een slang uitgeknipt en die op de meegebrachte appel bevestigd.

Voor de kinderen van Beverwijk en Castricum was deze middag op 12 oktober. Er zijn totaal 40 kinderen die in de regio hun Eerste H. Communie gaan doen. Naast Heems-

kerk, Beverwijk, Uitgeest hebben ook Castricum en Velsen-Noord zich bij onze regionale voorbereiding aangesloten.

Op zaterdag 9 en donderdag 14 november is de tweede kindermiddag die gaat over Barmhartigheid, een moeilijk woord, maar de kinderen zullen dan leren wat dat betekent. De zondag daarna, 17 november, is er weer een gezinsviering om 11.00 uur in de Mariakerk. Ook dan zullen de Heemsklokjes zingen.

Namens de Stuurgroepen,
Mariëtte Sinkeldam
(tel. 06-42366655)

CATECHESE VOOR DE ALLERKLEINSTEN



Zit uw kind (of uw kleinkind) in groep 1, 2 of 3 van de basisschool (4-6 jaar)? Wilt u ook graag wat meer meegeven over de Bijbel en het Christelijk geloof? Breng dan uw (klein)kind naar de gezellige kindermiddagen voor de allerkleinsten. We gaan op woensdagmiddag 27 november weer van start. We zul-

len dit jaar kijken naar Jezus als de "Goede Herder". De kinderclub komt iedere laatste woensdagmiddag van de maand bij elkaar van 15.30 uur tot 17.00 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk.

Het is fijn als u laat weten of u van plan bent om uw kind te laten komen. Dan zorgen wij voor voldoende materiaal en traktaties. Stuur een mailtje naar Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl, ook als u vragen heeft, kunt u hiervoor mailen. Liever bellen? Dat kan op 0251-245786 of 06-52134152. Graag tot ziens op 27 november!

Pilar Casanova en
Daniëlle Vellema

WIE HEEFT MIJ ROZENKRANS GELEEND?

In het voorjaar van 2018, na een bijeenkomst in de Esplanadezaal van de Mariakerk, heb ik aan een dame mijn rozenkrans te leen gegeven, die ik helaas niet heb teruggekregen. Ook heb ik geen gegevens van deze mevrouw. In september jl. tijdens de Lourdesreis miste ik dit familie-kleinoord heel erg. Tijdens een gesprek in Lourdes met een vrijwilligster kreeg ik de tip een oproep te doen via de Helm.

Bent u die mevrouw die zich dit herinnert? Wilt u dan a.u.b. contact op nemen met het Parochiesecretariaat, tel. 232220. Het gaat om een zilveren rozenkrans, grote kralen en het kruisje is ca. 5 cm groot, verpakt in een zilveren doosje in de vorm van een boekje. Wat zou ik blij zijn als ik hem weer terug heb, moge dit een "wonder" van Lourdes worden.



KENT U IEMAND VOOR HET ALTAARBLOEMETJE?

Het altaarbloemetje wordt vanaf half

september tot juni wekelijks door de Bloemengroep van de Mariakerk verzorgd. Dit bloemetje wordt dan op zondag ná de viering door het Wijkcontact bij iemand thuisgebracht. Dit kan zijn bij een parochiaan die ernstig ziek is, thuis, of aan het revalideren

is, een nabestaande of bij iemand in andere omstandigheden. Indien u iemand weet die voor het altaarbloemetje in aanmerking komt, laat u dit dan weten aan het Parochiesecretariaat, tel. 23 22 20 (geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur, donderdag gesloten).

Het Wijkcontact

KICA-NIEUWS

De KiCa-club ging in oktober van start met 18 nieuwe aanmeldingen. We zijn er heel blij mee! Op donderdag 7 november komen we met alle kinderen van de KiCa-Club weer bij elkaar voor een gezellige avond met het thema "Koningen in de Bijbel".

We zullen met de kinderen toneelstukjes spelen over het verhaal van de profeet Samuel die op zoek ging naar een koning voor Israël. Dat wilden de mensen heel graag, want de Israëlieten hadden geen koningen, maar ze wilden als alle andere landen om hen heen zijn. Ze wilden een koning die zou laten zien hoe machtig ze waren en een leider hebben als ze aangevallen werden. God zou Samuel laten weten wie de koning zou worden van Zijn Volk. Dan moest Samuel een soort olie op het hoofd van deze man gieten, als teken dat hij uitgekozen was door God om koning te worden van Israël. Zo werd Saul "gezaafd" als de eerste koning van het Joodse volk. We zullen ook de verhalen naspelen van koning David en zijn zoon, koning Salomo. Vooral het verhaal van koning David, die als kind de reus Goliath versloeg met een slinger en een groot vertrouwen in God had, is een kindfavoriet. Het wordt heel gezellig!

Pilar en Pepita



PAROCHIELE CARITAS INSTELLING (PCI) HEEMSKERK

Het woord Caritas betekent "onze liefde voor de naaste". De bijbel leert ons "God is liefde", niet te veroordelen en op te komen voor de zwakkeren en verdrukten in de samenleving. Dat betekent dat wij door de Caritas concreet kunnen laten zien en uitdragen wat wij geloven. De Caritas is daarom een kernbegrip voor iedere Parochie.



lingen (PCI's), die de Caritas organiseren en financieel faciliteren. Het gaat om het opsporen van noden en het activeren van onze Parochiegemeenschap mee te helpen deze noden te lenigen. In Nederland zijn heel veel zaken goed geregeld. Er bestaan sociale uitkeringen voor mensen die daarvoor in aanmerking komen en via de gemeente zijn er bijzondere bijstand- en subsidieregelingen. Daarnaast zijn er voedsel- en kledingbanken. Zo wordt in Heemskerk de voedsel- en kledingbank wekelijks door vrijwilligers in de Mariakerk georganiseerd. Er bestaat echter ook verborgen armoede, en PCI Heemskerk richt zich met name hierop. Daar waar de bestaande regelingen niet in voorzien, probeert de PCI Heemskerk de noden op te lossen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot vele donaties in noodsituaties. Het ging daarbij doorgaans om relatief kleine geldbedragen,

die soms ook in natura werden gegeven. Het moment dat de giften werden gegeven was heel belangrijk voor degenen die de giften ontvingen.

PCI Heemskerk wil de komende jaren haar werkzaamheden graag voortzetten. Daarvoor zijn donaties van parochianen zeer welkom. Om die reden zullen wij in het Caritas-weekend voor de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk (9 en 10 november) deurcollectes houden. Een donatie via bankrekeningnr. NL73 ABNA 0564 4390 45 (t.n.v. PCI Heemskerk) is ook mogelijk. Mocht u in uw omgeving iemand weten die financiële hulp nodig heeft, dan kunt u ons dat laten weten. Via de websites pciheemskerk.nl en bisdomhaarlem-amsterdam.nl kunt u meer informatie inwinnen over PCI Heemskerk en de andere PCI's in het Bisdom.

PCI Heemskerk: Paul Bleeker, Kees van Montfort, Remco Ooijevaar en Sander Zegwaard

Paus Franciscus heeft bij herhaling benadrukt "Denk aan de armen" en bracht dat mede in praktijk door zijn oproep op 6 september 2015 "Ik roep parochies, kloosters en andere religieuze gemeenschappen in Europa op om de ware betekenis van het evangelie te laten zien en elk een vluchtelingengezin op te nemen".

De intentie van ons geloof, er zijn voor je naaste, legt een verantwoordelijkheid op ons allen en in het bijzonder op de Parochiële Caritas Instel-

AVOND VAN DE BARMHARTIGHEID

Voor de jongeren en tieners is ook het seizoen weer begonnen. Na een gezellige barbecue in september zijn de eerste bijeenkomsten al gestart. In november organiseren wij samen een mooie 'Avond van de Barmhartigheid'. Tijdens deze avond wordt het Allerheiligste uitgesteld in de

Mariakerk om een uur van aanbidding aan te kondigen. Er zullen priesters aanwezig zijn om Biecht te horen. Ook zal er de mogelijkheid zijn om een kaarsje op steken en voor iets of iemand te bidden, alles onder muzikale begeleiding en momenten van betekenisvolle stilte. De jongeren



en tieners van onze regio en daarbuiten zullen dus de organisatie van deze activiteit op zich nemen, maar mensen van alle leeftijden zijn natuurlijk welkom om zich tijdens deze avond bij ons aan te sluiten! De Avond van de Barmhartigheid vindt plaats in de Mariakerk op zaterdag 30 november van 19.00 uur tot 21.00 uur. Contact: nbleeker@outlook.com.

Namens de jongeren en tieners, Niels Bleeker

HEEMSKERK FM

Op maandag 11 november kunt u om 20.00 uur luisteren naar de gregoriaanse viering van zondagochtend 10 november vanuit de Laurentiuskerk m.m.v. het Laurentiuskoor (heren). Aansluitend volgt het toepasselijke verhaal van Sint Martinus, van wie het kerkelijk feest juist op 11 november wordt gevierd.

U kunt Heemskerk FM beluisteren via de kabel 104.5 en via de ether FM 107.4 en tevens digitaal op Ziggo kanaal 782.



Parochienieuws

UIT HET BESTUUR

Kapelaan Teun Warnaar opent de vergadering van het locatieteam Heemskerk met het voorlezen van een deel van Psalm 139 uit de Bijbel van gewone taal. Ook tijdens deze vergadering mag doorklinken: 'Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta. Leid ons over de weg die eeuwig is.' Hopelijk mag die weg leiden naar vernieuwing van onze samenwerkende geloofsgemeenschappen. We moeten 'niet alleen op de winkel passen', maar zeker ook durven investeren in de toekomst en de regionale samenwerking!

Uitbreiding regionale samenwerking

Met zowel het Bestuur van de Parochie St. Eloy, als de combinatie Velsen-Noord en Apostelkerk vinden gesprekken plaats over toetreding tot het samenwerkingsverband. Deze gesprekken verlopen zeer plezierig en constructief. Parochie St. Eloy (Agathakerk, Regina Caeli en Odolphuskerk in Wijk aan Zee) en Velsen-Noord (St. Jozef, inclusief Sancta Maria/Apostelkerk) zullen ieder twee vertegenwoordigers selecteren die voor een Bisschoppelijke benoeming in het Bestuur van het samenwerkingsverband in aanmerking komen. Dit selectieproces is inmiddels in volle gang.

Door de toetreding van Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord zullen we het Bisdom voorstellen om onze regio in het vervolg als 'Regio IJmond-Noord' aan te spreken. In 2020 willen we voor de hele regio een toekomstplan uitwerken: hoe gaan we de komende 5 tot 10 jaar om met onze gebouwen, vrijwilligers en onze Pastores en Diaken? We mogen ons daarbij laten inspireren door het boek 'Als God Renoveert' van James Mellon, dat in de vorige editie van Helm van harte door kapelaan Teun Warnaar werd aanbevolen.

Caritas, een kernopdracht voor onze geloofsgemeenschap

Na het vertrek van Gerard Anink (verhuisd naar Brabant) en Richard Numan (gestart met studie theologie) had de Lokale Caritas Instelling (LCI) Heemskerk een nieuwe 'injectie' nodig.

Met Kees van Montfort, Paul Bleeker, Sander Zegwaard en Remco Ooijevaar heeft de LCI maar liefst vier 'injecties' gekregen! Fijn dat zij met elkaar bereid zijn de caritas in Heemskerk verder zichtbaar te maken.

De Caritas is ook in onze geloofsgemeenschap een kernopdracht. Het gaat daarbij om het opsporen van noden en het activeren van de parochiegemeenschap. In deze Helm staat daar een aardig artikel over!

Wij wensen genoemde heren veel succes toe met de uitvoering van deze belangrijke diaconale taak, een taak die door zowel het Locatieteam Heemskerk als het Bestuur van de regio IJmond-Noord van harte wordt ondersteund!

Onderhoudswerkzaamheden Laurentiuskerk afgerond

Hat laatste deel van de onderhoudswerkzaamheden aan de Laurentiuskerk is inmiddels opgeleverd. De leidende, metselaar, studeerder, schilder en loodgieter hebben de kerk weer verlaten. Hoofdkoster Wout de Reus heeft samen met Monumentenwacht Noord-Holland alle deelopleveringen bekeken en beoordeeld en waar nodig gewezen op herstelwerkzaamheden. De bouwkeet, containers en rijplaten zijn inmiddels weer van het kerkplein verwijderd. De Laurentiuskerk mag hopelijk nog vele jaren de Parochie van dienst zijn. U mag natuurlijk altijd een kaarsje bij Maria aansteken voor uw eigen intentie. Een extra kaarsje mag ook, met een knipoog naar koster Wout de Reus! Ondertussen gaan we met Bouwadvies Groot Holland de voorbereidingen treffen voor de volgende megaklus: de restauratie van de ramen van de Laurentiuskerk.

Volgende vergaderingen

De eerstvolgende vergadering van het Bestuur van het samenwerkingsverband is woensdag 20 november in Castricum. Het Locatieteam Heemskerk komt op donderdag 28 november bijeen.


Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Missie Ontwikkeling Vrede

Het weekend van 19/20 oktober hebben we Missiezondag gehad met de daarbij behorende collecte. Ik wil u in het kort vertellen wat er met uw gift aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in 2018 is gedaan. In Wereld Missiemaand vorig jaar stond "Ethiopië: God is ons een toevlucht en een sterkte" centraal. Met die titel besteedde MISSIO in de Wereldmissiemaand aandacht aan de katholieke kerk in Ethiopië. De ons bekende pastoor Kaleab uit Castricum sprak op de jaarlijkse ontmoetingsdag in Utrecht over zijn geboorteland Ethiopië. Een deel van de opbrengst van de Wereldmissiemaand is besteed aan het pastorale werk van de "kleine Zusters van Jezus" bij de bevolkingsgroep van de Menja's en aan de bouw van een kapel voor vluchtelingen die verblijven in de kampen in de regio Gambella. Deze vluchtelingen zijn gevlucht uit het door een burgeroorlog geteisterde Zuid-Soedan en verblijven in deze kampen. Verder heeft MISSIO bijgedragen aan seminars en opleidingen van novicen in verschillende landen en werd er subsidie verstrekt aan bisdommen in Burkina Faso en Kameroen, onder meer voor het bouwen van kerken, kapellen en parochiecentra.

MISSIO Pauselijke Missiewerken blijft uw gebed en uw financiële steun nodig hebben in de toekomst. Alleen met uw hulp kan worden gebouwd aan onze wereldkerk, dichtbij en ver weg. Hartelijk dank.

Op 30 november begint de Bisschoppelijk Adventsactie. Daarover volgende maand meer.

Lydia Vergouw-Dufrenne

Verzorging van de liturgie

Laurentiuskerk

Datum/tijd Viering

Vr. 1 nov.	Geen viering
Za. 2 nov. 19.00 uur Allerzielen	Eucharistieviering Deken Cassee / Kap. Warnaar Laurentiuskoor: Missa Brevis opus 43 van Picka
Zo. 3 nov.	Geen viering
Za. 9 nov.	Geen viering
Zo. 10 nov. 09.30 uur Caritas- zondag	Eucharistieviering Kapelaan Warnaar Laurentiuskoor (heren): Gregoriaans: Missa VIII
Za. 16 nov. 18.45 uur	Eucharistieviering Kapelaan Warnaar Samenzang
Zo. 17 nov. 09.30 uur 90-jaar Herenkoor	Eucharistieviering Kapelaan Warnaar Laurentiuskoor (heren): Missa Te Deum Laudamus van Perosi
Za. 23 nov.	Geen viering
Zo. 24 nov. 09.30 uur Christus Koning	Eucharistieviering Pater Sprengers/Deken Cassee Laurentiuskoor: Missa Brevis van Koevoets
Za. 30 nov. 18.45 uur	Eucharistieviering Anton Overmars pr. Samenzang
Zo. 1 dec. 09.30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Warnaar Laurentiuskoor (heren): Gregoriaans Missa XVII

Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Anton Overmars pr.
of Pastoor Van der Linden.

Mariakerk

Datum/tijd Viering

Vr. 1 nov.	Eucharistieviering 19.00 uur Allerheiligen Deken Cassee / Kap. Warnaar Mariakoor
Za. 2 nov.	Geen viering
Zo. 3 nov. 10.30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Warnaar JKH
Za. 9 nov. 18.45 uur Caritas- zondag	Eucharistieviering Anton Overmars pr. Mariakoor
Zo. 10 nov. 11.00 uur Caritas- zondag	Eucharistieviering Rector De Wit Samenzang
Za. 16 nov.	Geen viering
Zo. 17 nov. 11.00 uur	Eucharistie- / Gezinsviering Kapelaan Warnaar Jeugdkoor De Heemsklokjes
Za. 23 nov. 18.45 uur Christus Koning	Eucharistieviering Father Mathew Mariakoor
Zo. 24 nov. 11.00 uur Christus Koning	Eucharistieviering Pastoor Van der Linden Samenzang
Za. 30 nov.	Geen viering
Zo. 1 dec. 11.00 uur	Eucharistieviering Kap. Warnaar/Diaken De Haas JKH

Vieringen door de week:

- Iedere donderdag om 9.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

WAT VINDT U BELANGRIJK IN UW KERK?

Landelijke peiling "waarde van de kerk" - Wilt u ook weten hoe het nu echt zit met de kerk? Waarom zoveel mensen graag bij een parochie of gemeente horen en

deelnemen aan kerkelijke activiteiten? Doe dan mee aan de landelijke peiling naar de waarde van de kerk die Actie Kerkbalans in aanloop naar de campagne voor 2020 organiseert en spreek u uit voor uw kerk.

Wilt u meedoen? Gaat u dan naar de website van Kerkbalans.nl. Daar kunt u de peiling invullen.

Locatiebestuur



NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE
VERNIEUWDE WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl

**OPENINGSTIJDEN
KERKHOF:
van 9.00 tot 17.00 uur**

**SLUITINGS-
DATA
KOPIJ HELM**

**Nr. 4 (dec.) 11 november
Nr. 5 (jan.) 9 december**

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl. De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Parochieberichten

Uit het Doopboek

29 sept. Hugo Bovendeerd
E. Andriessenstr. 347,
Amsterdam
6 okt. Siem Pompert
Waterpelux 1,
Sint Pancras

Uit het Jubileumboek

24 nov. 60-jarig Huwelijk
echtbaar
Sprengers-Min
Ringmus 18
Laurentiuskerk, 9.30 u.

Uit het Rouwboek

20 sept. Hendrika Bos-Betjes
(83)
Zandhaver 5
1 okt. Catharina Waanders-
Welp (80)
Gounodstraat 20
4 okt. Maria Stam-Bruin (81)
Verhammestraat 12

GERARDUS- KALENDER 2020

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinnings-teksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen en is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. Zie ook: www.kloosterwittem.nl. Het kalenderblokje kost € 7,40 en het ophang-schildje is gratis.

De kalender is te koop bij:
Jan van der Geest, tel:
06-21681961
(Beverwijk)
Elly Dantuma,
tel.: 238407



Geef voor je kerk



Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie Kerkbalans 2019

R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

**Parochiecentrum/
secretariaat beide kerken:**
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Het Parochiecentrum is geopend op maandag t/m woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur. Donderdag gesloten.

Deken A.M. Cassee
Pastorie "De Gave"
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Kapelaan T. Warnaar
Tel.: 06 - 13997625

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450