

**R.K. Parochies
De Heilige Familie
Regio IJmond-Noord**

Onderweg

Editie februari-maart 2026

Samenwerkingsverband De Heilige Familie

Samenstelling pastoresteam

Pastoor R.M. Torres
(tel. 06-46082758)
Kapelaan J. Chantre Sánchez
(tel. 06-82927482)
Diaken M.M.A.M. de Haas
(tel.: 06-30539841)
Buitengewoon bedienaar
J.W. Vergouw (tel.: 06-41604926)

Centraal secretariaat

Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
Tel.: 0251-652479
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Parochies samenwerkingsverband

De Goede Herder (Castricum)
H.Laurentius-H.Maria (Heemskerk)
Onze Lieve Vrouwe Geboorte (Uitgeest)
St. Eloy (Beverwijk-Wijk aan Zee)
HH Twaalf Apostelen (Beverwijk)
Sint Jozef (Velsen-Noord)

Bestuur

Pastoor Ruben Torres, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter
(Heemskerk)
Wim van der Meer, secretaris (Castricum)
Marja Al (Beverwijk)
Saskia Bos (Beverwijk-Wijk aan Zee)
Wim Brugman (Uitgeest)
Leny Dekker (Velsen-Noord)
Rita Dufrenne (Heemskerk)
Mariëtte Mantel (Castricum)
Peter Tervoort (Beverwijk-Wijk aan Zee)



Het regioblad is het gezamenlijke blad van het samenwerkingsverband De Heilige Familie (regio IJmond-Noord).
Verschijnt: zes keer per jaar
Oplage: 5.880 exemplaren en digitaal beschikbaar

Hoofdredactie

Ageeth Backer
Marja van den Brink
José Marsé
Wim van der Meer
Bert Jan Rozestraten

Sluitingsdatum kopij

De uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer is 10 maart 2026.
Kopij s.v.p. aanleveren bij uw lokale redactie.

Actie 
Kerkbalans



Winterkriebels

Het maakt niet uit in welk deel van het land je je bevindt: in de winter twinkelen de lichtjes overal. Zelfs buiten de kerstperiode zijn de straten, bomen en bruggen versierd met lampjes. In verschillende steden worden ook lichtshows gehouden. Tijdens Utrecht Lumen kun je de schoonheid van de stad bewonderen terwijl je een mooie wandeling van drie kilometer langs verschillende lichtinstallaties maakt. Of bezoek in Biddinghuizen het Nederlands IJsbeelden Festival voor een indrukwekkende tentoonstelling van ijssculpturen die opgloeien tegen een winters decor.

Tegenwoordig verlopen de meeste winters zacht en nat en dat heeft alles te maken met de opwarming van ons klimaat. Zachte zuidwestenwinden komen vaker voor en voeren nog zachtere lucht aan dan in het verleden en de koude noorden- tot oostenwinden zijn minder koud geworden. Toch horen ook vorst en sneeuw zeker nog in onze winters thuis, het komt alleen minder vaak dan vroeger voor.

En als je helemaal niet van de winter houdt, kun je natuurlijk ook (al dan niet knus bij het haardvuur) een mooi boek gaan lezen. Zoek eens een boek met diepgang, stof tot nadenken of gewoon voor een verfrissing van je blik voor als de lente komt. Of deze aanrader: elke dag een stukje lezen uit de bijbel: je verder verdiepen in het leven van Jezus die ons de weg wijst. Je kunt ook de Bijbel App installeren, die is helemaal gratis!

In deze zesde editie van Onderweg vindt u onder meer een pastorale bijdrage van buitengewoon bedienaar Jeroen Vergouw, een interview met diaken Marcel de Haas, de uitslag van de fotowedstrijd tijdens de fietstocht door de regio op 13 september 2025 en een uitnodiging voor de Stille Omgang op 21 maart 2026.

Uw redactieteam wenst u veel leesplezier.

Denk positief en wees dankbaar!

Pastorale bijdrage

Inmiddels hebben wij de Kersttijd weer achter ons gelaten. De tijd die voor ons katholieken in het teken staat van de komst van onze Verlosser. Het herinnert ons eraan hoe sterk en groot het vertrouwen is geweest van Maria en Jozef. Maria die vol overgave de boodschap van de Engel Gabriel aangenomen heeft en de Heer in haar schoot mocht dragen, zodat hij onder ons kon zijn als mens. Maar ook het vertrouwen van Jozef in God. Dat hij bij Maria gebleven is en haar gesteund heeft en zij samen door die bijzondere tijd zijn gegaan en hun kindje in een stal ter wereld hebben zien komen.

Ik hoop ook dat u kunt terugkijken op een bijzondere Kerst, dat u heeft mogen genieten van de boodschap van het evangelie en samen met uw geliefden Kerst heeft mogen vieren. Of misschien juist uit het Evangelie kracht heeft kunnen halen als de Kerst misschien niet is geweest zoals u het voorgesteld had. Zelf heb ik op eerste Kerstdag samen met mijn gezin de Heilige Familie mogen vertolken in de levende Kerststal van Parochie Sint Jan de dooper te Bodegraven. Dit heeft alles te maken met het feit dat wij op 18 november 2025 weer ouders mochten worden van een gezonde zoon (Thomas) en mijn schoonvader één van de organisatoren is. Thomas is dus kindje Jezus geweest, net zoals onze dochter Mirthe drie jaar geleden. Daarnaast was deze Kerst voor ons extra bijzonder, omdat wij op tweede Kerstdag



voor het eerst het dochtertje van mijn schoonzus en zwager mochten ontmoeten. Zij is geboren in het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam omdat zij een gat in haar middenrif had, waardoor haar darmpjes tot aan het sleutelbeen lagen. U kunt zich voorstellen dat dit grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de longen. Inmiddels is zij geopereerd en doet ze het heel goed. Maar er is nog een weg te gaan naar volledig herstel.

Wij zijn dankbaar voor God zijn zegen over de gezondheid van ons kersverse nichtje. Maar brengt ons wel naar de realiteit dat het ontvangen van gezonde kinderen niet vanzelfsprekend is. Wij zijn dankbaar dat onze kinderen gezond ter wereld mochten komen. Het zijn deze momenten die ons mensen weer bewust maken van al het goede dat wij hebben mogen ontvangen in het leven. Tel uw zegeningen!

Dit zo gedeeld te hebben met u maakt een mooie overgang naar de tijd die voor ons ligt. De vastentijd richting Pasen. Een goed moment voor bezinning. Waar ben ik dankbaar voor? Wat zou ik zelf nog meer kunnen doen om bij te dragen aan Gods koninkrijk? Hoe mooi is het om deze tijd te gebruiken om hierover na te denken? Maar ook om van binnen stil te worden, te pauzeren, bewust in het moment te zijn. Ik vind het prachtig dat ons geloof deze handreiking biedt, zonder enige verplichting, maar wel met de mogelijkheid om ons te bezinnen en het drukke dagelijkse leven even te laten voor wat het is. Dit is één van de krachten

van ons geloof. Het geeft een prachtige basis om vanuit te leven met alles dat wij als mensen geestelijk nodig hebben.

Dit jaar is er ook weer een vastenactie en deze keer om het werk van bisschop Eugenio Coter te ondersteunen. Bisschop Eugenio is een Italiaanse priester die sinds 1991 werkzaam is in Bolivia en zich daar inzet voor de meest kwetsbare mensen binnen het gevangenispastoraat en door het organiseren van onderwijs voor kinderen. Elders in dit blad leest u meer over zijn werk en u hoe u kunt bijdragen, als u dat wilt.

Ik ben benieuwd hoe u naar de vastentijd kijkt en hoe u hier invulling aan wilt geven. Mijn vrouw en ik maken deel uit van een gelovige vriendengroep van mensen van onze leeftijd. In deze groep delen wij vaak met elkaar wat onze voornemens zijn. Dit inspireert elkaar en uiteenlopende ideeën komen binnen onze groep naar voren over hoe de vastentijd in te richten. Denk aan zaken als stoppen met snoepen, stoppen met social media, dagelijks bewust nagaan waar je dankbaar voor bent, bewust iets voor iemand anders betekenen of dagelijks iets uit de bijbel lezen. Mooie

voorbeelden over hoe invulling te geven aan deze bijzondere periode van voorbereiding.

Ik wens u namens het pastorale team een goede voorbereiding toe op Pasen. Dat wij door deze vastentijd verbinding mogen maken met het lijden van Jezus en daarmee onze relatie met God mogen laten groeien.

Jeroen Vergouw
Buitengewoon bedienaar



Voorstellen Eerste Communicantjes

Op zondag 18 januari 2026 werden tijdens de drukbezochte gezinsviering in de Mariakerk de Eerste Communicantjes van dit jaar voorgesteld.



In totaal stonden 17 kinderen vanuit de regio op het priesterkoor. Tevens werden tijdens de viering een aantal jongeren en jongvolwassenen voorgesteld die zelf bewust gekozen hebben om dit jaar gedoopt te worden. Na de viering bleven de gezinnen van de communicanten in de Mariakerk om verder te gaan met het programma van de familiedag. Het jeugdkoor Laurentius en Maria onder leiding van Elisabeth Putri verzorgde de muzikale omlijsting. Alle complimenten aan kapelaan Jaider, onze priesterstudent Melle Punter en de vrijwilligers die al dit jongerenwerk in goede banen leiden!

Interview met.....



diaken Marcel de Haas

Op een druilerige dag in januari fiets ik door de duinen vanuit Heemskerk naar Wijk aan Zee. Ik ga op bezoek bij diaken Marcel de Haas, die al sinds medio februari tobt met zijn gezondheid en van de bedrijfsarts nog niet aan het werk mag. Hoe gaat het nu met hem en wat zijn de verwachtingen? Ik word hartelijk ontvangen met koffie en een lekker koekje. Op de televisie brandt het haardvuur en op de achtergrond klinkt zacht klassieke muziek. Hij vraagt of ik daar last van heb. "Ik vind het heerlijk om naar muziek te luisteren en nu ik noodgedwongen thuis zit, kijk ik graag naar detectives", opent Marcel het gesprek.

Diaken Marcel geeft mij een update van zijn huidige gezondheidssituatie. "Dat hoeft allemaal niet in het artikel hoor", verzoekt hij vriendelijk. Dat beloof ik hem ook, we houden het hier bij uiteenlopende klachten en een frequent bezoek aan verschillende specialisten en tal van onderzoeken.

"Mis je de uitvoering van je pastorale taken", vraag ik hem. "Enorm", antwoordt hij. Ter illustratie geeft hij aan dat hij op Eerste Kerstdag naar de livestream van de kerstviering in de Laurentiuskerk heeft gekeken, maar hij kon het emotioneel niet aan. "Ik had daar ook moeten staan!" Er valt even een stilte in het gesprek.

Marcel en ik zijn van hetzelfde bouwjaar (1959) en delen beiden een (ruim) verleden bij ABN AMRO. Marcel is na een reorganisatie eervol ontslagen en ik werd deelgenoot van een verzelfstandigingsproces van een deel van de private equity activiteiten van de bank. Maar ook delen we een interesse op het gebied van besturen. Ik begon destijds als penningmeester bij de parochie van de H.Maagd Maria in Heemskerk en Marcel werd secretaris van de parochie van de H.Martelaren van Gorcum in Amsterdam. Dat was dan weer de parochie waar mijn vader werd geboren, opgroeide en kerkte.

Marcel heeft na het overlijden van zijn vader (hij was toen 16 jaar) tot en met zijn 43ste voor zijn moeder gezorgd. Uiteindelijk werd zijn moeder opgenomen in een verzorgingstehuis en leerde hij zijn echtgenote Elly kennen. Samen hebben ze twee kinderen, Elvira en David. "Toen Elly hoogzwanger was van David, zei ze dat ik de studie moest gaan oppakken die ik altijd had willen doen. Zo kwam ik vijf jaar op het seminarie bij rector Hendriks, onze huidige bisschop."

Marcel memoreert een aantal bijzondere momenten uit zijn periode als diaken. Zo herinnert hij zich nog een heel bijzonder huwelijk van iemand die terminaal was en graag nog voor zijn overlijden wilde trouwen. "Dat was in de tijd dat Ron Hopman nog voorzitter van de hospice was. Het werd een prachtige en emotionele viering in de Agathakerk, die volledig door de parochie van St. Eloy werd betaald."

Soms maak je als diaken ook heel tragische dingen mee. Hij vertelt over een stil geboren kindje (baby), dat in een mandje met kerstlichtjes tijdens een bijzondere viering in het RKZ ziekenhuis uitgeleide werd gedaan.

Hij heeft fijne herinneringen aan het huwelijk van Annemarie Bleeker en Chris Ramaakers in de Genadekapel van Heiloo. "Heel mooi als je

als diaken een bruidspaar met Gods zegen op pad mag sturen op hun verdere levensweg!”

Uitvaarten heeft hij altijd met veel passie mogen doen. Ook de visioenen van mensen die kwamen te overlijden zijn hem bijgebleven. “Bijzonder als mensen hun levensverhaal vertellen of de gebeurtenissen uit de oorlog met je willen delen.”

Op 26 mei 2024 vierde diaken Marcel op zeer feestelijke wijze in Uitgeest zijn 12½ jarig jubileum als diaken. Marcel is ook geboren in de maand mei, de Mariamaand, en hij is een grote fan van Maria. Omdat Maria met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar ook een ontmoeting met Christus. Vaak wordt Maria afgebeeld in een blauwe mantel van hoop en troost. Wij hopen dat diaken Marcel, geïnspireerd en gesteund door Maria, dan ook volledig mag herstellen van alle gezondheidskwalen die hij heeft opgelopen! Mag onderstaand gebed hem daarbij helpen:

*Heer, geef mij het vertrouwen.
Geef mensen om mij heen
die zonder woorden durven troosten,
zonder oordeel, zonder advies.*

*Heer, omgeef mij met uw liefde
als ik zachte tranen huil
en de hardheid van het moment even niet kan
dragen.*

*Maria, tot U bid ik voor herstel en kracht.
Zodat wij van blijdschap op mogen springen
En onze ziel de Heer mag prijzen
Zoals U, Maria, de Heer prijsde.*

Gods wegen zijn ondoordringelijk. Zijn wijsheid en kennis gaan ons bevattingsvermogen te boven. Dat geldt ook voor de situatie van onze diaken Marcel de Haas. Hij had zijn laatste jaar voor zijn pensionering heel anders voorgesteld, maar is nu door zijn gezondheidsperikelen aan huis

gekleusterd. Wij wensen hem veel sterkte met alle onderzoeken en behandelingen die nog gaan komen.

Stuurt u hem gerust een kaartje ter bemoediging! Zijn adres is Burgemeester Rothestraat 31, 1949 CB Wijk aan Zee.

Bert Jan Rozestraten



Bericht van de handwerkclub

We hebben 2025 weer achter ons gelaten. Zoals gebruikelijk willen wij iedereen bedanken die ons heeft gesponseerd met garen, giften en het kopen van onze gebreide en gehaakte spulletjes. Na het afsluiten van het kasboek hebben we 2025 af kunnen sluiten met een positief saldo van € 2100,- voor de kinderen van oud-pastoor Kaleab in Ethiopië.



Met vriendelijke groet,
De handwerk groep.

Winnares fotowedstrijd 13 september 2025: Annemiek Schlüter

Op 13 september 2025 werd een regionale fietstocht langs kerken in onze regio georganiseerd. Hieraan was ook een fotowedstrijd verbonden. Er zijn door de deelnemers bijzonder inspirerende fotoseries ingestuurd. Het organisatiecomité tevens jury vond de fotoserie van Annemiek Schlüter het meest onderscheidend. Haar foto's (4x een doopvont) sluiten heel goed aan bij het thema van het inmiddels afgesloten jubeljaar "Pelgrims van hoop". Bij het doopvont begint onze weg van het geloof. Veel jongeren hebben zich het afgelopen jaar laten dopen en zij zijn immers de hoop van onze Kerk.

Tijdens de regioviering in de Mariakerk op 28 december jl., de feestdag van De Heilige Familie, werd Annemiek Schlüter als winnares in het zonnetje gezet. Beste Annemiek, van harte gefeliciteerd! Maar natuurlijk worden ook alle andere deelnemers die foto's hebben ingediend hartelijk bedankt voor hun creatieve bijdrage!



De foto's waarmee Annemiek Schlüter de fotowedstrijd won.



Laurentiuskerk Heemskerk



Agathakerk Beverwijk



O.L.V. Geboortekerk Uitgeest



Pancratiuskerk Castricum

DE KAPPER

Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen en zijn baard te laten trimmen. De kapper begon aan zijn werk terwijl ze ondertussen begonnen te praten. Er werden veel verschillende onderwerpen aangesneden tot ze uiteindelijk bij het onderwerp 'God' kwamen. De kapper zei: "Ik geloof niet dat God bestaat."

"Waarom zou je zo iets zeggen?", vroeg de klant.

"Nou, loop de straat maar op, dan zie je wel dat God niet bestaat. Leg me eens uit, zouden er zoveel zieke mensen zijn als God bestaat? Zouden er kinderen in de steek worden gelaten? Als God bestaat zou er geen lijden en pijn meer zijn. Ik kan niet geloven dat een liefdevolle God al deze dingen toelaat."

De klant dacht een tijdje na maar reageerde niet omdat hij geen discussie wilde beginnen. De kapper maakte zijn werk af en de klant verliet de zaak. Net nadat hij de zaak was uitgelopen zag hij aan de andere kant van de straat een man met lang, vies, geklit haar en een ongetrimde baard.

Hij zag er smerig en onverzorgd uit. De klant liep terug naar de zaak, ging naar binnen en zei tegen de kapper: "Weet je wat? Kappers bestaan niet."

"Hoe kun je dat nou zeggen?", vroeg de kapper verrast. "Ik ben hier en ik ben een kapper. Ik heb je net nog geknipt!"

"Nee!", riep de klant uit. "Kappers bestaan niet want als ze wel zouden bestaan zouden er geen mensen rondlopen met vies, lang haar en ongetrimde baarden, zoals die man daar buiten."

"Aha, maar kappers bestaan wel! Wat er gebeurt is dat mensen niet naar mij toekomen."

"Precies!", bevestigde de klant. "Dat is het punt! God, bestaat ook! Wat er gebeurt is dat mensen niet naar Hem toekomen."

Bron: www.inspire21.com

Vertaling: Esther Kooij



Bijzondere activiteiten in onze regio



Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan CaFE (Catholic Faith Exploration), een moment van ontmoeting en geloofsverdieping ter voorbereiding op Pasen. CaFE biedt een warme en gastvrije sfeer, waarin we samenkomen om te delen, te leren en in gesprek te gaan, terwijl we ons verdiepen in ons geloof en de betekenis van de paastijd.

Data:

Zaterdag 7 maart

Zaterdag 14 maart

Zaterdag 21 maart

Zaterdag 28 maart

Aanvang: 9:00 uur. Sluiting: 11.00 uur

Plaats: Spoellaan 3, Esplanade zaal naast de Mariakerk te Heemskerk.

We beginnen elke bijeenkomst met een gezamenlijk ontbijt. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk: voor wie zijn geloof wil verdiepen, voor wie opnieuw aansluiting zoekt bij de Kerk en voor wie zich bewust wil voorbereiden op Pasen. Wij hopen u daar te mogen verwelkomen!

Aanmelden bij sindo@xs4all.nl

Kapelaan Jaider



Vastenactie

Dit jaar loopt onze Vastenactie van Aswoensdag 18 februari tot Stille Zaterdag 4 april.

Het campagnethema van deze 65e Vastenactie is: En Hij zei: 'Geven jullie hen maar te eten' (Lucas 9,13). In onze wereld van overvloed én tekort klinkt deze zin als een dringende uitnodiging. Er zijn mensen die wachten op voedsel, aandacht en hoop.

In het hoge noorden van het Boliviaanse regenwoud, krijgt deze indringende opdracht heel concreet handen en voeten in het werk van bisschop Eugenio en zijn team. Zij zetten zich dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn, door de Zeven werken van Barmhartigheid. Ze zorgen voor zieken, opvang van de op straat zwervende kinderen en ondersteunen gevangenen.

Het leven in de gevangenissen in Bolivia is hard en moeilijk. De honger, verveling en uitzichtloosheid maken het leven hier extra hard. Daarnaast heeft men nauwelijks toegang tot juridische bijstand, waardoor mensen vaak onnodig lang in de gevangenis verblijven. De voorzieningen in de gevangenissen zijn minimaal. Mensen worden gevangengezet,

vaak al voor heel kleine misstappen en er wordt verder nauwelijks nog naar ze omgekeken.

Het Vastenactie-campagneproject wil bijdragen aan een menswaardig leven in de 3 gevangenissen in Pando en op die manier ook gerechtigheid, barmhartigheid en hoop brengen op deze vergeten donkere plekken. Via het project worden de leefomstandigheden verbeterd, krijgen mensen zinvolle dagbesteding waarmee ze geld kunnen verdienen, er komt meer medische begeleiding, voedselvoorziening, geestelijke begeleiding en juridische bijstand. Men hoopt zo, dat als deze mensen weer vrijkomen, ze door goede ervaringen weer bij kunnen dragen aan een veilige, welvarende samenleving.

U kunt uw bijdrage voor de Bisschoppelijke Vastenactie overmaken op het rekeningnummer:

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Of u kunt de QR-code scannen op de poster in de kerk. Dank u wel.

Lydia Vergouw



Stille Omgang 21 maart 2026

Ook dit jaar gaan we vanuit onze regio weer naar de Stille Omgang.

Ieder jaar in de maand maart lopen een paar duizend christenen in zwijgende verbondenheid de Stille Omgang, een stille tocht door het centrum van Amsterdam. De pelgrims volgen de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een eucharistisch wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat, hij droeg het heilig sacrament (de hostie) terug naar de Oude Kerk.

In het duistere uur weten de biddende pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Zij vieren in Amsterdamse kerken de eucharistie, om God dank te zeggen. Elk jaar is er een gebedsintentie die de lopers inspiratie tot gebed en reflectie geeft. De gebedsintentie van dit jaar is:

'Moge God, door de eucharistie, velen bereiken en wij Hem niet afwijzen'

Paus Leo XIV (20 augustus 2025)

Ben jij ook een van de duizenden mensen die gaat meelopen?

ATTENTIE: DE VIERING IN DE OBRECHTKERK IS VERVROEGD NAAR 19.00 UUR.

DIT HOUDT IN DAT WIJ 2 UUR EERDER VERTREKKEN DAN NORMAAL, MAAR OOK 2 UUR WEER EERDER TERUG ZIJN.

Wij vertrekken op **21 maart om 17.45 uur** per bus vanuit Heemskerk, dit ligt centraal voor de gehele regio.

OPSTAPPLAATS: H. Laurentiuskerk, A. Verherentstraat 2, Heemskerk.

Gelieve 10 minuten van te voren, dus **om 17.35 uur aanwezig** te zijn.

Na de viering van 19.00 uur in de Obrechtkerk (Jacob Obrechtstraat 30, Amsterdam) worden

wij per bus vervoerd naar het centrum en lopen wij de Stille Omgang, uiteraard in stilte.

Aan het einde van de Stille Omgang vertrekken wij weer per bus richting Heemskerk en wordt u weer afgezet bij de H. Laurentiuskerk.

Wilt u met ons mee? Meldt u dan snel aan!

U kunt zich aanmelden door het bedrag ad € 18 over te maken op bankrekeningnummer: IBAN NL 55 ABNA 0413 9227 23 t.n.v. H.A.J. Dekker inzake Stille Omgang. Vermeld hierbij uw naam, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres.

Wilt u een donatie doen om de Stille Omgang ook de komende jaren te kunnen realiseren, is deze gift ook van harte welkom, gaarne vermelden: donatie.

Bij binnenkomst van de betaling ontvangt u een bevestiging van deelname of donatie.

Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen en met een volle bus op zaterdagavond 21 maart richting Amsterdam kunnen gaan.

Namens de Organisatoren van het zustergezelschap van de Stille Omgang Beverwijk, Velsen-Noord, Heemskerk e.o.

Roneke van der Linde, 06-11075678, roneke@ziggo.nl

Leny Dekker, 06-10812001, henkenlenydekker@ziggo.nl



In het RK-abc worden bijzondere personen en begrippen uit de katholieke traditie toegelicht.

Evangelie volgens Matteüs

In de evangeliëlezingen van dit jaar horen we vooral verhalen uit het evangelie volgens Matteüs. Matteüs zou een voormalig tollenaar zijn geweest die zich aansloot bij de apostelen van Jezus. Net als Lucas, Marcus en Johannes was hij schrijver van een van de vier evangeliën. De vier evangeliën hebben veel overeenkomsten. Maar kenmerkend voor dat van Matteüs is zijn boodschap dat Jezus de Messias is, nakomeling in directe lijn van David. Daarmee benadrukt dit evangelie de sterke band tussen jodendom en christendom.

Sint-David (1 maart)



1 maart is een nationale feestdag in Wales, omdat de Welshmen die dag hun patroonheilige, Sint-David, herdenken. David was bisschop van Wales in de zesde eeuw, in de tijd van het vroegmiddeleeuwse christendom. Hij stichtte verschillende kerken en kloosters in Wales en Engeland, en leidde een sober kluizenaarsleven van gebed en onthouding. Hij genas mensen, verrichtte wonderen en was een begenadigd prediker. In het fraaie Pembrokeshire, in Zuid-Wales, ligt de plaats St. Davids, waar de gelijknamige kathedraal het graf van de nationale heilige herbergt.

Halfvasten

Onderweg van Aswoensdag naar Pasen worden gelovigen precies halverwege, op de vierde zondag van de vastentijd, uitgenodigd om zich te verheugen op het naderende paasfeest. Het is dan zondag laetare, ofwel halfvasten. *Laetare* betekent 'verheugt u' en verwijst naar het eerste woord van het gregoriaanse gezang dat op deze zondag in de kerk wordt gezongen. Halfvasten wordt in diverse katholieke streken ook buiten de kerk gevierd met een feestelijke halfvastenoftocht, waarbij het weer heel even carnaval lijkt te zijn. Maar ook in de kerk ziet het er feestelijk uit, dankzij de roze liturgische kleur die bij deze 'roze zondag' hoort. Het paars van de vastentijd is alvast even een tintje lichter omdat het bijna Pasen is – de kleur die bij Pasen hoort is wit, een verwijzing naar het licht van Christus en het nieuwe begin dat gelovigen met de verrijzenis van Christus mogen maken.

Marieke Smulders



Uit het bestuur

Evaluatie vieringen Kerst en Oud&Nieuw

Ons pastorale team toonde zich zeer tevreden met het verloop van de vieringen rond Kerstmis, de regioviering op zondag 28 december en Oud&Nieuw. Het kerkbezoek tijdens Kerstavond en 1e Kerstdag was uitstekend en omvangrijker dan het jaar daarvoor. We mogen ook terugzien op een mooie regioviering tijdens de feestdag van De Heilige Familie op zondag 28 december in de Mariakerk. Het kerkbezoek tijdens Oud&Nieuw was weliswaar wat lager dan verwacht, maar ook dit waren mooie en inspirerende vieringen. Veel dank gaat uit naar al die vrijwilligers en koren die deze vieringen hebben ondersteund en in goede banen hebben begeleid. Chapeau!

Op bezoek bij het Kindcentrum Binnenmeer in Uitgeest

Op zaterdagmorgen 10 januari kregen 'de burens' van Kindcentrum Binnenmeer (de nieuwe naam van de onlangs verbouwde Binnenmeerschool, gelegen naast de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in Uitgeest) een uitgebreide rondleiding door het gebouw.



Daarbij waren ook een afvaardiging van het regiobestuur en vrijwilligers van de Uitgeester parochie aanwezig. Het hele gebouw voldoet aan de eisen voor modern en wereldsonderwijs. Hierbij worden kinderen niet met elkaar vergeleken, maar wordt ieder kind

in zijn groeiproces gevolgd. Na een toespraak door directeur Margriet Speklé werden alle ruimtes bewonderd. Wij feliciteren het Kindcentrum Binnenmeer van harte met de zeer geslaagde transformatie en de gerealiseerde uitbreiding van het gebouw!



Geef
vandaag
voor de kerk
van morgen

Actie Kerkbalans

Voor veel mensen is de kerk een waardevolle plek. Ze komen er tot rust en kunnen hun geloof delen. Ook bij belangrijke momenten in het leven, zoals geboorte, huwelijk of afscheid, speelt de kerk vaak een belangrijke rol. Op veel plekken is de kerk vaak één van de belangrijkste, herkenbare gebouwen. Het gebouw maakt als plek voor zingeving en geloof deel uit van de geschiedenis van onze dorpen en steden. Onze kerken en de vrijwilligers die in onze geloofsgemeenschap participeren, zijn van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. In 2026 willen we ons werk voortzetten, maar kerk-zijn kost geld: pastorale zorg, vieringen met een veelheid aan koren, diaconaat, catechese, familiezondagen, de activiteiten van vele werkgroepen, onderhoud, verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Daarom willen we ook dit jaar de Actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen! Doet u ook dit jaar weer mee? Namens het pastorersteam, ons regiobestuur en de locatieteams hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Namens het regiobestuur,
Bert Jan Rozestraten



Kinderen en jongeren nieuws

Jongeren van de Charles de Foucauld

Op 21 december 2025 hadden we met de jongeren van de regio een Kerstgala/-diner. Met alle dames in jurken en de heren in een pak was het een feestelijke bijeenkomst waar we eerst heerlijk samen hebben gegeten van alle lekkere maaltijden die iedereen had meegenomen.

Daarna vertelde stagiair Melle kort wat over Kerst en hoe de liefde van God zichtbaar wordt in het bijzonder tijdens dit feest. Daarnaast sprak hij ook over hoe dit een voorbeeld is van hoe wij elkaar lief kunnen hebben.

Na de prachtige catechese ging de muziek aan en er werden spelletjes gespeeld en sommigen maakten gebruik van de dansvloer. Het was een mooie en gezellige avond waarin we met zijn allen de komst van de Heer hebben kunnen vieren.

Na deze prachtige afsluiting van het jaar staat de bijeenkomst van februari alweer op de planning: op donderdagavond 5 februari komen wij weer samen in de pastorie en Paul Graas zal op bezoek komen om ons een catechese te geven. Alle jongeren zijn welkom!

Isaura María



Familiedag

Samen groeien in het geloof

Op zondag 8 maart en zondag 31 mei zijn er weer familiedagen in de Mariakerk. De middagen beginnen om 14.00 uur met een Heilige Mis. Daarna is er een afwisselend programma met spel, catechese en een gezamenlijke maaltijd. Voor informatie en aanmeldingen stuur een mailtje naar Pilar Casanova: pilar.casanova@xs4all.nl of bel/app 06-52134152

Vorbereiding Eerste H. Communie

Voor de communicantjes en hun families was het weekend van 17 en 18 januari erg druk. Op zaterdag was er een kindermiddag, deze zou eigenlijk op 10 januari zijn geweest, maar ging niet door omdat de weersvoorspellingen erg slecht waren. De middag begon met een korte terugblik op het verhaal van Mozes en over de 10 geboden die hij ontving. In het verhaal van de Barmhartige Samaritaan gaat het ook over de Wet. De belangrijkste regel is: Je moet van God houden en ook van je naaste. We legden de woorden 'barmhartig' en 'naaste' uit en de kinderen leerden dat we de naaste van iemand kunnen worden door te kijken, te voelen, dichterbij te komen, te helpen en betrokken te blijven.

Zondag begon met een familieviering in de Mariakerk waar de communicantjes uit de regio zich voorstelden. Helaas waren niet alle 30 (!) kinderen aanwezig zijn, maar slechts 17 :(Een mooi moment in de viering was dat de communicantjes na het eucharistisch gebed naar voren kwamen en het Onze Vader samen met het koor zongen. Na de viering bleven de kinderen en hun gezinnen voor een familiedag. Tijdens het koffie/thee/limonade drinken speelden we een grappig spel met alle gezinnen. We lunchten samen en daarna

gingen de ouders en kinderen uit elkaar. De ouders kregen catechese over de eucharistie. Voor jongere of oudere broers en zussen was er ook een apart tiener- of kleuterprogramma.

De kinderen leerden over de wonderen van Jezus, in het bijzonder over de wonderbare broodvermenigvuldiging. Ze knutselden een mandje met 2 vissen en 5 broden, waarop allerlei teksten stonden die Jezus heeft gezegd over brood. We sloten de middag rond 15.00 uur af met een kort moment samen in de kerk.

Op 31 januari ging de kindermiddag over de verzoening. De kinderen leerden aan de hand van het verhaal van de verloren zoon over de vergevende liefde van God.

Op zondag 1 februari is de voorstelviering in de Agathakerk voor de kinderen die daar hun Eerste H. Communie gaan ontvangen. Er wordt die dag ook het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) gevierd. Er zal een processie met kaarsen zijn en de kinderen lopen natuurlijk mee.

Ageeth Backer



De kinderen laten na afloop van de familiedag hun knutselwerkjes zien.

Nieuws van de tieners van Youth0251

Op zondag 19 januari zijn we na de H. Mis met de tieners van de parochie bijeengekomen. Nadat we samen heerlijk hadden geluncht met de pannenkoeken van Laserna, begonnen we aan de catechese die kapelaan Jaider voorbereid had.

De lezing van de zondag ging over het belang van de naam en hoe dit een belangrijk onderdeel is van onze identiteit, dus hebben we eerst gesproken over onze eigen naam: wat betekent die eigenlijk? En als ik nu een nieuwe naam zou mogen kiezen, welke zou dat zijn? Bij het Doopsel krijgen we ook een nieuwe identiteit, daarom bespraken we 3 belangrijke momenten die hiermee te maken hebben: de zondeval, de Doop van de Heer en de Hemelvaart van de Heer.

De tieners gingen in kleine groepjes met elkaar in gesprek om na te denken over moeilijke vragen. Waarom moeten we eigenlijk gedoopt worden? Waarom liet Jezus zich eigenlijk dopen als Hij zonder zonden was? En waarom

hebben we de Kerk nodig om ons te dopen? Nadat wij hier met zijn allen over nagedacht hadden was het tijd om even naar buiten te gaan voor een potje voetbal. Het was een mooie middag waarin we veel hebben kunnen leren over ons geloof en samen konden zijn met leeftijdsgenoten.

Isaura María



Nieuws van de vormelingen

Nadat we in december het jaar samen met de tiengroep hadden afgesloten met een Kerstdiner, zijn de vormelingen in januari weer van start gegaan. Elke keer bespreken we een stukje van de Geloofsbelijdenis. We hadden al gesproken over God de Vader, als Schepper van alles, en over Jezus, Zijn enige Zoon. De eerste twee bijeenkomsten in 2026 gaan over de Heilige Geest en over de kruisdood van Jezus.

Jezus werd ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Wie is die Heilige Geest? We hebben geleerd dat Hij één is met de Vader en de Zoon. In de bijbel lezen wij dat de Heilige Geest er al was bij de Schepping en dat Hij heeft gesproken door de profeten. Hij

toonde zich (als een duif) tijdens de doop van Jezus, toen God openbaarde dat dat zijn geliefde Zoon was. En ook na Jezus' hemelvaart, kwam de Heilige Geest (in de vorm van vlammen) over de apostelen, om ze kracht te geven om hun taak te gaan uitvoeren: de hele wereld vertellen over Jezus en om hen te dopen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! We lezen ook dat de Heilige Geest is als wind: je ziet hem niet, maar Hij brengt wel dingen in beweging, Hij brengt óns in beweging. En dat is precies wat er gebeurt bij het sacrament van het Vormsel. Als de bisschop je die toedient, ontvang je de Heilige Geest; die zal je helpen om goede keuzes te maken.

In de volgende regels van de geloofsbelijdenis zeggen we dat Jezus gestorven is aan het Kruis. Maar waarom was dat eigenlijk nodig? Hij was toch God? We hebben geleerd dat de dood en verrijzenis van Jezus alles te maken heeft met het Scheppingsverhaal: God maakt het ondanks onze fouten toch weer goed met ons en daardoor kunnen wij ook nu weer naar het paradijs. Zonder Zijn hulp was dat ons nooit gelukt. In de bijbel kunnen we lezen hoe dat gegaan is: het Oude Testament wijst voortdurend op de komst van de Redder (Jezus) en in het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus ons leert dat God onze Vader is en dat wij, Zijn kinderen, altijd bij Hem terecht kunnen, ook als we fouten maken. Na Jezus'

Hemelvaart werden de leerlingen uitgestuurd om dat aan iedereen te vertellen: dat zijn wij, de Kerk! Maar dat komt verderop in de geloofsbelijdenis nog...

Sindo Núñez Queija, mede namens Kapelaan Jaider, Daniëlle, Thamsen en Pilar



Kica Nieuws

In de maanden februari en maart gaan we drie belangrijke geboden van God behandelen: Je mag niet iemand doden, je mag niet liegen en je mag niet stelen.

Het Bijbelvers dat wij gaan leren bij het gebod Je mag niet iemand doden is: "Het echte geluk is voor de mensen die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden." Matteüs 5, vers 9.

Bij dit gebod zullen wij het verhaal van Kaïn en Abel vertellen. De twee broers, zonen van Adam en Eva, hadden God nooit gezien.



Hun ouders moesten weg uit het paradijs en sindsdien brachten zij offers aan God. Ze maakten een altaar met een stapel van stenen en daarbovenop zetten zij de beste vruchten van hun werk. Zo toonden ze spijt en het verlangen om God weer te zien.

Ook Kaïn en Abel brachten offers aan God, maar Kaïn werd jaloers op Abel en vermoorde hem. De eerste moord die de mens pleegde, maar helaas niet de laatste. De kinderen zullen leren dat het leven heilig is en dat wij het van God hebben gekregen. Daarom mogen wij niet doden. We mogen ook niet kwaad spreken over iemand of pesten. Jezus heeft ons geleerd dat dit net zo erg is als die persoon doden! Als knutselwerkje zullen de kinderen een diorama maken van het verhaal van Kaïn en Abel.

Bij de geboden je mag niet stelen en niet liegen gaan we het bekende verhaal van Zacheüs behandelen. We hebben deze avond nog niet voorbereid, dus u hoort een volgende keer wat wij gedaan hebben!

Pepita, Annette, Tessa en Pilar

VIERINGEN

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
5e zondag door het jaar					
Za. 7 feb.	Apostel	19.00	Eucharistie	Rector J. de Wit	Samenzang
	Maria	19.00	Eucharistie	Pastoor Ruben	Samenzang
Zo. 8 feb.	Odulphus	09.15	Eucharistie	Pastoor Ruben	Odulphuskoor
	OLV Geboorte	09.15	Eucharistie	Kapelaan Jaider	De Cantorij
	Pancratius	09.15	Woord en com.	Melle Punter	Herenkoor
	Apostel	10.00	Eucharistie	Pater Gabriel	Dameskoor
	Agatha	11.00	Eucharistie	Pastoor Ruben	Agathakoor
			<i>Agathafeest</i>		
	Laurentius	11.00	Eucharistie	Kapelaan Jaider	JKH
			<i>Kinderwoorddienst</i>		
6e zondag door het jaar					
Za. 14 feb.	Apostel	19.00	Eucharistie	Rector J. de Wit	Samenzang
	Laurentius	19.00	Eucharistie	Pastoor Ruben	Samenzang
	Odulphus	19.00	Woord en com.	K. Schuurmans	Themakoor
Zo. 15 feb.	OLV Geboorte	09.15	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Laus Deo
	Pancratius	09.15	Eucharistie	Pastoor Ruben	Cantare
	Apostel	10.00	Eucharistie	Pater Gabriel	Herenkoor
	Agatha	11.00	Eucharistie	Pastoor Ruben	Cantor Han
	Maria	11.00	Eucharistie/ gezinsviering	Kapelaan Jaider	Kinderkoor LM
Aswoensdag					
Wo. 18 feb.	Agatha	12.30	Eucharistie	Pastoor Ruben	Agathakoor
	Apostel	19.00	Eucharistie	Father Mathew	Herenkoor
	Maria	19.00	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Samenzang
	Odulphus	19.00	Woord en com.	Diaken N.Smit/ Ds M. Myburg	Odulphuskoor
	OLV Geboorte	19.00	Eucharistie	Mgr. G. Bruggink	Samenzang
	Pancratius	19.30	Eucharistie	Pastoor Ruben	Annie en Ria
Eerste zondag 40-dagen tijd					
Za. 21 feb.	Apostel	19.00	Eucharistie	Onbekend	Samenzang
	Maria	19.00	Woord en com.	Melle Punter	Samenzang
Zo. 22 feb.	OLV Geboorte	09.15	Eucharistie	Pastoor Ruben	Sound of Life
	Pancratius	09.15	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Gemengd koor
	Apostel	10.00	Eucharistie	Father Mathew	Dameskoor
	Odulphus	10.00	Gemeenschaps- viering	Parochiaan	Odulphuskoor
	Agatha	11.00	Eucharistie	Pastoor Ruben	Agathakoor
	Laurentius	11.00	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Laurentiuskoor

Let op: wijzigingen voorbehouden.

VIERINGEN

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
Tweede zondag van de 40-dagen tijd					
Za. 28 feb.	Apostel	19.00	Eucharistie	Onbekend	Samenzang
	Laurentius	19.00	Eucharistie	Pastoor Ruben	Samenzang
	Odulphus	19.00	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Samenzang
Zo. 1 mrt	OLV Geboorte	09.15	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Laus Deo
	Pancratius	09.15	Eucharistie	Pastoor Ruben	Inzinggroep
	Apostel	10.00	Eucharistie	Father Mathew	Herenkoor
	Agatha	11.00	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Annie en Ria
	Maria	11.00	Eucharistie/ <i>Kinderwoorddienst</i>	Mgr. G. Bruggink	Samenzang
Derde zondag van de 40-dagen tijd					
Za. 7 mrt	Apostel	19.00	Eucharistie	Pastoor Stomph	Samenzang
	Maria	19.00	Eucharistie	Pastoor Ruben	Samenzang
Zo. 8 mrt	Odulphus	09.15	Eucharistie	Pastoor Ruben	Odulphuskoor
	OLV Geboorte	09.15	Woord en com.	Melle Punter	De Cantorij
	Pancratius	09.15	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Gemengd koor
	Apostel	10.00	Eucharistie	Father Mathew	Dameskoor
	Agatha	11.00	Eucharistie	Pastoor Ruben	Agathakoor
	Laurentius	11.00	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Laurentiuskoor
Vierde zondag van de 40-dagen tijd					
Za. 14 mrt	Apostel	19.00	Eucharistie	Rector J. de Wit	Samenzang
	Laurentius	19.00	Eucharistie	Mgr. G. Bruggink	Heren Laurentius
	Odulphus	19.00	Eucharistie	Pater R. Putman	Themakoor
Zo. 15 mrt	OLV Geboorte	09.15	Eucharistie	Pastoor Ruben	Laus Deo
	Pancratius	09.15	Woord en com.	Melle Punter	Cantare
	Apostel	10.00	Eucharistie	Father Mathew	Herenkoor
	Agatha	11.00	Woord en com.	Diaken N. Smit	Staccato
	Maria	11.00	Eucharistie	Kapelaan Jaider	JKH
Vijfde zondag van de 40-dagen tijd					
Za. 21 mrt	Apostel	19.00	Eucharistie	Pastoor Stomph	Samenzang
	Maria	19.00	Woord en com.	Melle Punter	Samenzang
Zo. 22 mrt	OLV Geboorte	09.15	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Laus Deo
	Pancratius	09.15	Eucharistie	Pastoor Ruben	Gemengd koor
	Apostel	10.00	Eucharistie	Father Mathew	Herenkoor
	Odulphus	10.00	Gemeenschaps- viering	Parochiaan	Odulphuskoor
	Agatha	11.00	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Agathakoor
Laurentius	11.00	Eucharistie	Pastoor Ruben	Intermezzo	

VIERINGEN

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
Palmpasen					
Za. 28 mrt	Apostel	19.00	Eucharistie	Onbekend	Samenzang
	Laurentius	19.00	Eucharistie	Kapelaan Jaider	Laurentiuskoor
Zo. 29 mrt	OLV Geboorte	09.15	Eucharistie	Mgr. G. Bruggink	Sound of Life
	Pancratius	09.15	Eucharistie	Pastoor Ruben	Herenkoor
	Apostel	10.00	Eucharistie	Father Mathew	Dameskoor
	Agatha	11.00	Woord en com.	Diaken N. Smit	Eigenwijs
	Maria	11.00	Eucharistie/ Gezinsviering	Kapelaan Jaider	Kinderkoor LM



De betekenis van de versiering:

Het **palmtakje** doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag) (deze takjes liggen op palmzondag klaar bij de ingang van de kerk).

Het **brood** van het haantje : Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag).

De **rozijnen** staan symbool voor de dertig zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.

De **haan** herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende.

Het **kruis** doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag).

De **eieren** zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van nieuw leven (Paaszondag).

Let op: wijzigingen voorbehouden.

Voor actuele informatie svp het online rooster checken op de diverse websites.

OVERIGE VIERINGEN

Kerk

Agatha	ledere woensdag om 12.00 uur, Rozenkransgebed ledere woensdag H. Mis om 12.30 uur ledere zondag om 16.00 uur Poolse viering
Apostel	ledere maandag om 09.00 uur, Rozenkransgebed met overweging ledere dinsdag H. Mis om 09.00 uur ledere woensdag om 19.00 uur, Rozenkransgebed met overweging ledere donderdag van 08.00 uur tot 19.00 uur Eucharistische aanbedding met aansluitend H. Mis. ledere vrijdag H. Mis om 19.00 uur ledere zaterdagavond en zondagmorgen vóór aanvang van de vieringen Rozenkransgebed Elke 1e en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst voor kinderen van de basisschool Biechtgelegenheid na elke Eucharistieviering
Laurentius	ledere maandag H. Mis om 17.00 uur
Maria	ledere woensdag om 18.40 uur, Rozenkransgebed ledere woensdag H. Mis om 19.00 uur ledere donderdag H. Mis om 09.00 uur ledere vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur Eucharistische aanbedding
OLV Geboorte	ledere woensdag H. Mis om 19.00 uur
Pancratius	ledere dinsdag en donderdag H. Mis om 09.15 uur ledere 1e vrijdag van de maand H. Mis om 09.15 uur
St. Jozef	ledere werkdag H. Mis om 09.00 uur (De Meerpaal) ledere maandag vespers om 19.30 uur

De Goede Herder Castricum

Dorpsstraat 113
1901 EK Castricum
Tel. 0251-652479
pancratius@degoedeherdercastricum.nl
www.degoedeherdercastricum.nl

**Het secretariaat is geopend op
vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur.**



Locatieteam:

Pastoor Ruben Torres
Wim van der Meer
Gerard Veldt
Mariëtte Mantel
Yvonne Brakenhoff
Marja van den Brink
Wendy van der Meer

Voor uw kerkbalans-, parochiebijdragen
en misintenties: NL18INGB0000206597
t.n.v. R.K. Parochie De Goede Herder

Uit het locatieteam

2026 een nieuw jaar met opnieuw uitdagingen
maar ook kansen.

De kerstperiode is met een aantal mooie,
sfeervolle en zeer goed bezochte vieringen in
een goede sfeer verlopen. Echter, op moment
van schrijven van dit stukje, kijken we in deze
editie van Onderweg alweer naar de komende
veertigdagentijd. Traditioneel een tijd van
zelfreflectie die ook is bedoeld om na te denken
over wat ons ten diepste bezig houdt en wat
ons beweegt om ons in te zetten voor ons
geloof en onze kerkgemeenschap.

Bestuurlijk gezien kijken we daarbij onder
andere naar wat nodig is om op een
verantwoorde wijze de toekomst in te gaan.
Daarbij ligt het voor de hand om te kijken hoe
we lokale taken duurzaam kunnen oppakken en
tegelijktijd in de regio de krachten meer
kunnen bundelen. Beide aspecten zijn
belangrijk, waarbij de steun van onze
vrijwilligers een belangrijke rol speelt.

In het nieuwe jaar zullen in het kader van deze
noodzakelijke centralisatie wederom gebieden
worden verkend waarin we stappen kunnen
maken. Kleine stappen wellicht maar wel
belangrijk. Vooruitkijkend wensen we dat het
ons gegeven zal zijn zowel het lokale
parochiebelang als het langere termijnbelang
van een sterke en vitale regio goed in balans
krijgen.

Namens het locatieteam van De Goede Herder
wens ik iedereen persoonlijk het allerbeste voor
een inspirerend en hopelijk gezond 2026.
Wim van der Meer, gedelegeerd voorzitter

De Goede Herder Castricum

Aandacht voor de actie kerkbalans

Als penningmeester is het best wel druk al zeg ik het zelf, zo'n drie tot vier keer in de week bezoek ik mijn werkplek in de pastorie en thuis gaan mijn gedachten regelmatig naar zaken die spelen bij de kerk.

Zoals zo vaak zien we een matig gevulde kerk met allemaal bekende gezichten die hier regelmatig komen. Nu schaam ik me eigenlijk een beetje omdat ik u als trouwe klant ga vragen om mee te doen aan de actie kerkbalans. Dat is eigenlijk vragen naar de bekende weg.

Castricum kent circa 6000 geregistreerde katholieken, waarvan er circa 600 meedoen aan de actie kerkbalans en van deze 600 zijn er circa 60 die regelmatig onze kerk op zondag bezoeken.

Als ik op de preekstoel een woordje doe, gaat het altijd over geld. Geld is het slijk der aarde en iedereen wil er mee besmeurd worden.

Geld zorgt vaak voor ruzie en oorlog en draagt ertoe bij dat de verschillen tussen arm en rijk alleen maar groter worden. Mijn werk is dus niet altijd leuk. Dat begrijpt u misschien wel. Als boerenzoon en eigenaar van een administratiekantoor ben ik opgegroeid met het omgaan met geld; me terdege bewust dat het niet altijd gaat om het verdienen en innen maar ook om het zorgvuldig uitgeven en omgaan met het geld.

Als boerenzoon werd me geleerd dat je de koeien moet koesteren, zij geven de melk en van de melk kan je leven en je bedrijf ontplooiën. Om even in deze beeldspraak te blijven: In onze parochie komt het geld (de melk) voornamelijk uit het vermogen. De rente en huurinkomsten van het vermogen en het vastgoed zorgen ervoor dat het vermogen niet of nauwelijks afneemt. De inkomsten, kerkbalans en collectes zijn natuurlijk een welkome aanvulling op dit alles.

Door steeds stijgende kosten en afname van bijvoorbeeld rente-inkomsten heeft onze kerk jaarlijks toch te maken met krimp.

Onze parochie wordt door het Bisdom rijk en draagkrachtig genoemd. Wij betalen dan ook meer mee aan de gezamenlijke kosten van ons samenwerkingsverband en dragen ook af aan het solidariteitsfonds om de andere kerken te kunnen helpen.

We hoeven de koeien nog niet te verkopen maar het geeft toch zorgen. Als we de kerk moeten opwarmen tot 18 graden in deze dagen zijn we zo een paar honderd euro achteruit en daar weegt de collecteopbrengst van een zondag dan niet tegen op. Voor het komend jaar 2026 hebben we opnieuw een begroting opgesteld die net als de werkelijk uitkomsten van de afgelopen jaren een negatief resultaat laat zien.

Zoals alle jaren kunnen we de normale gang van zaken redelijk dichttimmeren, echter het groot onderhoud op onze gebouwen en de reserveringen hiervoor zorgen voor het negatieve resultaat. Er is vanuit de historie van onze kerk flink wat financieel vet op onze botten gekomen waardoor we tegenvallers nog steeds opvangen. Maar de afname van het aantal kerkbezoekers en praktiserende parochianen en vooral vrijwilligers baart ons sterke zorgen.

We moeten niet al te veel het waarschuwendende vingertje opsteken want dat wordt al zo vaak gedaan en u hartelijk danken voor uw steun aan onze kerk. Zo'n 600 parochianen hebben weer een envelop en afgelopen jaar mochten we meer dan € 72.000 ontvangen.

Van harte beveel ik u de actie bij u aan en de werkgroep leden Jan en Gerda Schram, Greet Borst-Den Hartog, Lenny Meijer en Cees van der Laan en alle andere bezorgers hartelijk danken voor hun tomeloze inzet.

Dank voor uw aandacht, blijf gezond en maak er een mooi jaar van.

Gerard Veldt

De Goede Herder Castricum

Vastenmaaltijd:

De MOV organiseert op 13 maart een vastenmaaltijd in het parochiehuus. De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor het project van Kaleab in Ethiopie.

De kosten voor de maaltijd zijn € 18,00 per persoon. Wij serveren net als voorgaande jaren een echte Hollandse stamppot en pudding als nagerecht. Vanaf half zes is de deur open en bent u van harte welkom. Om zes uur gaan wij aan tafel

U dient zich vooraf aan te melden. Dit kan per email aan jwbrakenhoff51@hotmail.com. Of per telefoon 06-37654557.

Yvonne Brakenhoff en Hans Doortmond



Overledenen:

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

27 nov. Dhr. Ton Bijman, 83 jaar, de Brink 21

27 nov. Mevr. Emma Horrocks-Baltus, 82 jaar,
Heemskerk

4 jan. Mevr. Henny Bosma-de Vries, 96 jaar,
Akersloot

11 jan. Mevr. Lien van Pel-Bruinenberg, 76 jaar,
De Boogaert

Dat zij mogen rusten in vrede.

Collecten:

23 nov. € 310

30 nov. € 490

7 dec. € 264

14 dec. € 326

20 dec. € 561 kerstviering ouderen

21 dec. € 199

Kerstmis € 2768

1 en 4 jan. € 555

11 jan. € 257

De Goede Herder Castricum

Rust en bezinning

Zorg voor tijd van rust en bezinning
in je werkende bestaan,
zoek iedere dag even de stilte
om je gedachten te laten gaan.
Over liefde en vertrouwen,
over geloven en over hoop,
optimisme en ontroering
want die zijn nergens te koop.
Waar geloof ik eigenlijk in?
En waar hoop ik op?
Wat vind ik van de liefde?
Of werk ik ook non-stop.

Geloven dat doe ik in God,
ik hoop op evenwicht,
in liefde vind ik rust en vrede
en vertrouwen in Gods licht.
Zo volg ik elke dag mijn hart
dat laat ik voor me spreken,
de tijd van rust in mijn bestaan
ervaar ik als een teken.
In tijden van bezinning
is daar voor mij Gods' stem
in die woorden van stilte
hoor ik alleen maar hem.

Annie Assendelft



Een nieuw tuinseizoen

Het is eind januari en op het kerkhof en in de Parochietuin zien we de eerste sneeuwklonnes alweer verschijnen. Het onkruid begint weer te groeien, wat vraagt om meer onderhoud, daarom zijn we zo blij met alle vrijwilligers. Inmiddels hebben we weer drie nieuwe, waar we heel blij mee zijn omdat niet iedereen altijd kan, maar we op de tuindagen wel altijd genoeg vrijwilligers hebben, om de tuin te onderhouden.

Een leraar van scholengemeenschap VONK is voor zijn studieopdracht een ontwerp aan het maken voor het plein achter het Parochiehuus. Het is nu veel steen, en we zouden meer groen willen zien en plekje om even te zitten als het mooi weer is. Als het ontwerp klaar is, gaan we kijken hoe we dit gaan realiseren. De wens is om het zoveel mogelijk in eigen hand te houden. We houden u op de hoogte.

Ook het "lijkenhuisje" uit 1874 dat staat achter op het kerkhof heeft een metamorfose ondergaan. Een vrijwilliger heeft het van binnen helemaal opgeknapt en stellingen gemaakt om privé grafattributen neer te zetten. Het huisje is voor iedereen toegankelijk. Ook de natuurtrap voor het huisje is klaar. Ook gerealiseerd door een vrijwilliger. Het lijkenhuisje moet ook een andere naam krijgen. Heeft u een idee? Laat het ons weten.

Langs het hoofdpad zijn alle hoge coniferen weggehaald. Hierachter is een nieuwe haag van laurierstruiken geplant. Als deze is dichtgegroeid halen we de rest van de coniferen haag weg. Ook zin in een ochtendje tuinieren? Wees welkom op de laatste vrijdag van de maand en de tweede dinsdag van de maand. We beginnen om 9.00 uur en om 10.30 uur staat de koffie klaar. Om 12.00 uur maken we ons gereedschap schoon en gaan we naar huis.

Marcel de Geest

H. Laurentius - H. Maria Heemskerk



Locatieteam H. Laurentius-H.Maria

Pastoor Ruben Torres (voorzitter)
Bert Jan Rozestraten (gedelegeerd voorzitter)
Hans Duin (penningmeester)
Lidy Bosch (lid)
Rita Dufrenne (lid)

Laurentiuskerk

A. Verherentstraat 2, 1961 GD Heemskerk

Mariakerk/Pastorie De Gave

Spoellaan 1, 1964 TA Heemskerk
Tel. 0251-232788

Parochiecentrum Laurentius

A. Verherentstraat 4, 1961 GD Heemskerk
Tel. 0251-232220

Parochiesecretariaat

Parochiecoördinator: Lidy Bosch
Het parochiesecretariaat is gevestigd in het Parochiecentrum Laurentius en open op dinsdagen en vrijdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur.

Openingstijden Laurentiuskerkhof

Dagelijks, van 9.00 tot 17.00 uur



Digitale informatie

www.laurentius-maria.nl
E-mail: Laurentius-Maria@hetnet.nl
Abonnement digitale nieuwsbrief via onderstaande QR-code



Intenties

De door u opgegeven intenties worden afgelezen in de kerk waar op die datum een viering wordt gehouden. Mocht u een andere datum willen, neem dan contact op met het Parochiesecretariaat.

**Kopij voor pagina's H.Laurentius-H.Maria
svp sturen naar:** bertjanrozestraten@ziggo.nl

Bankgegevens

Kerkbijdrage Laurentius: NL65 INGB 0000 114474
Kerkbijdrage Maria: NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken:
NL34 RABO 0363 461450

H. Laurentius - H. Maria Heemskerk

Agaath Dam: 60 jaar koorzang

Mevrouw Dam begon al met zingen voordat haar kinderen geboren werden. Zij werd, gegeven haar huidige gezondheidssituatie, voor de uitreiking thuis bezocht door de voorzitter van het Laurentiuskoor Jan Bruin, secretaris Betty Frankemölle en ondergetekende. Zij ontving namens de Sint Gregoriusvereniging en het bisdom Haarlem-Amsterdam een bijzondere speld, oorkonde en bloemen. Mede dankzij de medewerking van dochter Jolanda (dank je wel Jolanda!) werd dit bezoek en deze uitreiking mogelijk. Fijn dat Jolanda daarna bijgaande foto aan ons heeft toegestuurd. Lieve Agaath Dam, als de gezondheid het weer toelaat: meer dan welkom in onze Heemskerkse kerken en natuurlijk als actief koorlid!

Namens het locatieteam,
Bert Jan Rozestraten



Lourdeswerk Heemskerk

Tijdens het weekend van 14 en 15 februari is er een deurcollecte voor ons Lourdeswerk Heemskerk, uiteraard warm aanbevolen! Verder wil ik nog even doorgeven dat we van 13 t/m 18 september naar Lourdes gaan. Wilt u mee of wilt u inlichtingen, dan kunt u ons bellen:

Bets Portegies (tel: 0251-235573) of Joke Hoogeland (tel: 06-45483979)

Groet, Joke Hoogeland.



Onderhoud hoofdorgel Laurentiuskerk

Het hoofdorgel van de Laurentiuskerk ondergaat momenteel een stevige onderhoudsbeurt. De speelmembranen worden vervangen door nieuwe exemplaren. Daartoe worden alle membraamlatten van de windladen afgeschroefd en door het onderhoudsbedrijf meegenomen naar de werkplaats. Daarna zullen de latten weer opnieuw worden gemonteerd en wordt de pneumatief afgeregeld. Tenslotte zal ook het pijpwerk worden schoongemaakt. Al dit onderhoud gaat wel een tijdje duren, maar als het onderhoud klaar is kunnen onze organisten weer alle registers opentrekken!



H. Laurentius - H. Maria Heemskerk

Formele overdracht beheer Laurentiuskerkhof

Tijdens de vergadering van het locatieteam Heemskerk op 15 januari jl. werd het eerste halfuur van de vergadering besteed aan de formele overdracht van het beheer van het Laurentiuskerkhof door Ton Heus en Ton de Ruyter aan Gerard Dam en Olof de Wit. Beide 'Tonnen' hebben hun werkzaamheden een lange periode mogen volhouden. Ton Heus heeft destijds in 2003 'het stokje' overgenomen van Henk Hin. In 2007 kwam Ton de Ruyter, na zijn pensionering als begraafplaatsbeheerder bij Duinrust, als opvolger van Jacob Beentjes. Namens de gehele parochie heeft ondergetekende beide oud-beheerders met een traktatie en een passende waardebon bedankt voor hun energieke inzet en getoonde commitment. Met de opvolging zit het wel goed, want Gerard Dam komt als hovenier al decennia op het kerkhof, en ook Olof de Wit, heeft - met nog zo'n 1,5 jaar tot zijn pensionering - veel zin in deze nieuwe vrijwilligersklus. De digitale administratie van het kerkhof is in de goede handen van Hans Duin, die deze administratie voert naast zijn verantwoordelijkheden als locatiepenningmeester. Wij wensen de nieuwe beheerders en administateur in nauwe samenwerking met de kerkhofploeg veel plezier met hun werkzaamheden. En Ton en Ton: die blijven nog wel even actief als vrijwilliger, u kunt ze nog regelmatig zien schoffelen. Ton de Ruyter: "Zolang het lijf het toelaat, hou ik het nog wel even vol". De talenten van Ton Heus gaan nog wel wat verder dan schoffelen, want sinds jaar en dag speelt hij indrukwekkend trompet onder meer op Eerste Kerstdag! Heel fijn, dat de overgang van het beheer zo naadloos gerealiseerd kon worden!

Namens het locatieteam Heemskerk,
Bert Jan Rozestraten



Van links naar rechts: Gerard Dam, Olof de Wit, Hans Duin, Ton de Ruyter, Ton Heus

H. Laurentius - H. Maria Heemskerk

Opbrengst Collectes

15/16 nov.:	€ 391,05
22/23 nov.:	€ 533,96
29/30 nov.:	€ 436,42
6/7 dec.:	€ 446,46
13/14 dec.:	€ 400,04
20/21 dec.:	€ 484,17
24/25/26/28 dec.:	€ 4.664,74
31 dec./1 jan. 2026:	€ 239,25
3/4 jan.:	€ 302,00
10/11 jan.:	€ 305,65
17/18 jan.:	€ 456,12

Stand kerkbijdragen t/m december 2025:

€ 61.380,54.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Uit het rouwboek

Wij gedenken:

30 nov.: Euphemia van Roon-Boom (86),
Viva Zorggroep Lommerlust
Peperstraat 17, Beverwijk

18 dec.: Martha Louise Burgos (74),
Luxemburglaan 761, Heemskerk

23 dec.: Theodorus Johannes Dam (88),
Oudendijk 20A, Heemskerk

29 dec.: Elisabeth Agatha van Hooff-van der
Plas (89), Westerheem 90 (kamer 206),
Heemskerk

31 dec.: Adrianus van der Kolk (90), Cieweg 9,
Heemskerk

7 jan.: Geertje Johanna Maria Koning (81),
Soetemanstraat 23, Beverwijk

16 jan.: Paulus Johannes Kamps (88), Huis ter
Wijck, Plesmanweg 1, Beverwijk

17 jan.: Adrianus Johannes Denneman (93),
Viva Zorg Westerheem,
Westerheem 90, Heemskerk

18 jan.: Catharina Ijdema (92), Zamenhof 90,
Heemskerk

19 jan.: Gre Koelewijn-Haan (65), Nellie van
Kolstraat 12, Heemskerk

21 jan.: Agatha Margaretha van Egmond-Bos
(91), Huis ter Wijck, Plesmanweg 1,

In memoriam Gre Koelewijn-Haan

Op 19 januari is onze vrijwilligster Gre Koelewijn-Haan op 65-jarige leeftijd plotseling overleden; Gre zorgde er altijd voor dat de namen op de doopschelpen geschreven werden. Zij deed dit met veel passie en plezier. In 2021 heeft zij de

Hanneke de Haes Award ontvangen van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVOP) als erkenning voor haar jarenlange inzet voor de organisatie en psychosociale oncologie, vlak voor haar prepensioen. Wij zullen haar erg gaan missen.

Brandveiligheid Laurentiuskerk en parochiecentrum

Brandweer Kennemerland heeft aanvullende eisen gesteld in verband met de brandveiligheid van de Laurentiuskerk en het parochiecentrum. Ze worden niet langer als twee separate gebouwen beschouwd, maar als één gebouw, waarvoor een nieuwe aanvraag ingediend moet worden bij de gemeente Heemskerk. Andere eisen zijn de aanleg van een ontruimings- en brandmeldinstallatie, de aanleg van extra noodverlichting, het opwaarderen van deuren en kozijnen met een vereiste 30 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en het aanbrengen van panieksloten of knopcilinders. Een aantal zaken zijn al voortvarend opgepakt

door onze veiligheidsdeskundige John-Peter Blankendaal! Voor een aantal zaken moeten we professionele hulp inschakelen. Dat kost wat, maar met recente calamiteiten zoals bij de Vondelkerk in Amsterdam ontkomen wij helaas niet aan deze noodzakelijke maatregelen.



Brand Vondelkerk Amsterdam (1 januari 2026)

Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Langebuurt 37 1911 AS Uitgeest
0251-312331
Email: rkparochieuitgeest@ziggo.nl
Website: www.rkparochie-uitgeest.nl

Actie 
Kerkbalans

**Geef
vandaag
voor de kerk
van morgen**



Locatieteam

Pastoor Ruben Torres, voorzitter
Wim Brugman, gedelegeerd voorzitter
Wilma Groot, secretaris
Bernadette Evenwel, lid
Jaap Schalk, bouwkundig-adviseur
Het secretariaat is bereikbaar op:
maan-, dins-, woens- en vrijdag
van 09.00 tot 12.00 uur.
Bankgegevens:
ING-bank NL37 INGB 0000 2910 33
Rabobank NL85 RABO 0152 1005 39

Kerkbalans 2026

Beste parochianen en alle Uitgeesters, die onze kerk in ook moeilijke tijden een warm hart toedragen.

Het is het alweer 2026. Het gezegde dat de tijd vliegt doet zijn naam elk jaar weer meer eer aan. We leven met z'n allen in een vreemde en soms ook wel enge wereld met een verre van vreedzame situatie. Oorlogen, die al dichterbij lijken te komen en wereldleiders waar je je vraagtekens bij kunt zetten. De inkomsten uit de collectes en via de kerkbalans, zijn in 2026 weer heel hard nodig om uit de rode cijfers te blijven. We kunnen niet rekenen op subsidies en de jaarlijkse vaste uitgaven overstegen helaas vorig jaar ruim de inkomsten uit de collectes, zeker met de schrikbarende kosten voor de energie. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om uw hart te laten spreken, te doneren en wellicht, ons een extraatje te schenken. Het zou een in alle opzichten uitermate warm gebaar zijn.

Laten we daarom samen bidden voor vrede. En in ons eigen landje vechten onze kerken met vereende krachten om op allerlei manieren het hoofd boven water te houden. Wij wensen u allen een gezonder, vrediger, minder nat en zeer voorspoedig jaar toe, waarbij we uiteraard oog blijven houden voor de zwakkeren in onze samenleving en mensen die vergeten dreigen te worden, maar zeker ook voor elkaar. De brief van de kerkbalans ligt binnenkort bij u op de mat. Wij danken u voor uw bijdrage.

Met onze allerhartelijkste groeten,
Namens pastoor Torres en het locatieteam van Uitgeest.

Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

NIEUWJAAR

Ja, het is echt waar!

We zijn de grens gepasseerd van het oude naar het nieuwe jaar.

Het is tijd voor wat nieuws, want wat was 2025 vaak zwaar!

Een zee van dagen ligt voor ons uitgespreid.

Misschien wordt het tijd voor een goed en ander beleid.

Ook al is de wereldvrede nog ver van ons vandaan.

Het kan vandaag ook al een stuk beter gaan.

Wanneer we elkaar eindelijk echt zien staan.

En vooroordelen voorgoed vegen van de baan.

Mensen zijn allen aan elkaar gelijk.

Ook al ben je arm of juist rijk.

Haat of liefde komen uit het hart.

Je hebt de keuze: maak elkaar niet zwart.

Probeer elkaars leven te verrijken.

Dan gaat er een mooie toekomst prijken.

Want alle mensen zijn met elkaar verbonden.

Ook al heeft eenieder andere achtergronden.

Probeer de ander niet te vergeten.

Er komt dan een einde aan alle veten.

Met een gerust hart stappen we in het nieuwe jaar.

Wat het ons ook brengen mag, we doen het met elkaar.



Petra Molenaar- Schouten

Zangers en schoonmaak(st)ers gevraagd.

Wij blijven deze rubriek opnemen in ons parochieblad. Zo hopen wij dat er toch vrijwilligers zijn die zich melden en nog wat uurtjes over hebben of vrijmaken hiervoor.

Mocht u zich geroepen voelen ons op enigerlei wijze te helpen, neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochie waar men u zeker kan doorverwijzen naar de juiste persoon om eventueel de door u gewenste inlichtingen te krijgen. Wij hopen u te mogen verwelkomen in ons team! Wij vragen dus:

Kerkwerk(st)ers:

Door hen wordt het interieur van de kerk onderhouden zodat alles er schoon en netjes uitziet tijdens de vieringen. Dit wordt gedaan op de woensdagmorgen en in twee ploegen. Dit houdt in dat u maar een keer in de maand aanwezig hoeft te zijn van ongeveer 08.30-10.00 uur en daarna staat er gezellig koffie of thee in de pastorie klaar.

Zangers:

De diverse koren zien uit naar nieuwe leden.

Zowel Laus Deo als de Cantorij zien hun ledenbestand graag groeien.

Laus Deo oefent altijd op donderdagavond om 19.30 uur in de Klop en zingt 2 à 3 keer per maand.

De Cantorij oefent altijd op woensdagmiddag om 14.30 uur in de Klop en zingt eenmaal in de maand op de 2e zondag van de maand.



Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest



Onze overledenen

4-12-2025	Wim Buur	88 jaar
5-12-2025	Theo Koper	89 jaar
6-12-2025	Jan van Vuuren	91 jaar
24-12-2025	Sien de Vries-Molenaar	94 jaar
30-12-2025	Ien Welboren	92 jaar
7-1-2026	Alie van Duin-Willemse	85 jaar
25-1-2026	Annie Starreveld-Rozemeijer	92 jaar

Agenda OLVG 2026

17 maart

20.00 uur Gebedsviering

Juni 2026

Ouderen/ziekendag De Klop

Zondag 6 September

Parochie-startzondag

Zaterdag 12 dec. en Zondag 13 Dec.

Kerstmarkt in De Klop

December 2026

Kerst-Inn in De Klop

Gebedsviering 9 december

De viering was goed bezocht. De kapel zat vol met parochianen die de aanbidding erg mooi vonden.

Op 17 maart is de volgende gebedsviering, met aanbidding en biechtgelegenheid in onze kerk. Het thema is Vertrouwen. De viering is om 20 uur en de muziek wordt verzorgd door Suzanne Vergouw.

Aanvraag misintenties

De kosten voor de misintenties zijn € 10,00 per intentie. Bijvoorbeeld overleden ouders en overleden kinderen is één intentie. Bij meerdere namen zijn het dus ook meerdere intenties met de daaraan verbonden kosten. U kunt deze opgeven bij de pastorie tel. 0251-312331 op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur of een briefje afgeven bij de pastorie met de aanvraag en uw gegevens. Betalen kan aan de kas of overgemaakt op onderstaand Rek.nr. o.v.v. misintentie en af te lezen datum.

Het IBAN-nummer voor kerkbijdragen, stipendia en overige bijdragen is:
NL85RABO0152100539

Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

In Memoriam



Op 9 november j.l. is Matthieu Dekker overleden.

Tijdens de uitvaartdienst heeft Gre Tijmes mooie woorden en rituelen gebruikt en daar waren wij blij mee. Aan het einde van de dienst hebben wij hem naar het kerkhof gebracht waar hij bij zijn vrouw is begraven.

Hij heeft de rust gekregen die hij wilde.
Je zoon Ton.

Kerst-Inn 2026

Wat was het een gezellige donderdagochtend 18 december in de Klop die al in feestelijke kerstsfeer was. Rond tien uur kwamen de gasten binnendruppelen. Nadat de gasten een lekker kopje koffie met een kerstkransje hadden gehad gingen we rustig aan naar de kerk.

Ton Schoen, organist van Laus Deo speelde al bij het binnengaan van de kerk stemmige kerstmuziek. Daarna ging pastoor Torres voor in de H. Eucharistieviering waarin we allemaal meezongen met de bekende kerstliederen, de meesten hoefden de vertrouwde teksten niet eens mee te lezen! Na de viering gingen we langs de mooie kerststal achter in de kerk. In de Klop wachtte weer een lekker kopje koffie of thee met kerstbrood. En natuurlijk werd er heel gezellig gepraat met elkaar, daar gaat het ook om deze ochtend!

Hierna mocht het advocaatje met slagroom en een heerlijke bonbon uiteraard ook niet ontbreken, dat verhoogt alleen maar de gezelligheid. Maar helaas; rond half een

moesten we toch een einde maken aan deze kerst-ochtend, echter niet voordat iedereen bij het weggaan nog een kerstkaartje was overhandigd. Was u er niet bij? Niet getreurd, de volgende ochtenden zijn in juni en december 2026. Dank aan onze gasten, vrijwilligers, pastoor Ruben en Jeroen voor de gezelligheid met elkaar en graag tot volgende keer!

De werkgroep ouderen



Sint Eloy Beverwijk/Wijk

Secretariaat

Breestraat 93, 1941 EG, Beverwijk
0251-215094, secretariaateloy@planet.nl
www.elyoparochie.nl, facebook: Eloyparochie
bankrek. NL96RABO 038.80.74.957

Vicevoorzitter locatieteam

dhr. Co Wittebrood

Secretaris locatieteam

dhr. Peter Tervoort



Kerklocaties:

H. Agatha, Breestraat 93, Beverwijk
www.agathakerk.nl, facebook: Agathakerk
Wo. 12.00 uur Rozenkransbidden
Wo. 12.30 uur Viering

Misintenties: mw. Henny Uitendaal

St. Odulphus, Odulfstraat 4, Wijk aan Zee
Misintenties: mw. Lenie Stolp



*U kunt onze
parochie steunen
via de QR Code,
maar ook door
uw digitale
aankopen via
Sponsorkliks.*

HOOP

De Britse acteur Stephen Fry, een overtuigd atheïst, werd gevraagd hoe het zou zijn als hij toch na zijn dood voor God zou verschijnen. Hij zei: "Ik zou tegen God zeggen: kinderen met kanker!!? Hoe durf je?!!"
Het was zijn aanklacht tegen God.

Ik breng daar mijn mening tegen in: Je mag nooit meer zeggen dat God wil dat kinderen sterven. God is (in Jezus, zijn Zoon) even bedroefd als iedereen. God wil nooit dat mensen hoop en toekomst en kinderen worden ontnomen. God wil nooit dat ons erge dingen overkomen. God is niet de veroorzaker van rampen en ongelukken en ziekte en dood.

Het overkomt ons wèl, door welk noodlot ook, door pijnlijk toeval, door erfelijke aanleg, door ongezond leven, slechte menselijke invloed, noem maar op ...

Nooit door een straffende hand van God. In Jezus is God zo menselijk in ons midden, in leven en in dood.

In tomeloze vreugde en in peilloos verdriet, in ons midden als Jezus van Nazareth, de Christus: Emmanuel, dat is: God met ons.

Pastor Nico Smit

Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee



UIT DE AGATHALOCATIE

Op dit moment bevinden we ons alweer ruim in het nieuwe jaar. Maar het is toch goed om nog even stil te staan bij alles wat ons in de voorbije maanden heeft bezig gehouden.

Ik noem **de Kerstvieringen**, eerst de familieviering waarbij Wendy samen met onze priesterstudent Melle Punter en diverse ouders een mooie afwisselende viering heeft verzorgd met een koor van kinderen EN ouders.

Onze priesterstudent Melle ging voor in de viering: Een volle kerk met blije kinderen en ouders op Kerstavond. ... menig voorganger krijgt het er toch een beetje warm van... Diep respect voor de warme, kindvriendelijk wijze waarop Melle de viering in goede banen wist te leiden, bijgestaan door Wendy. Top, en voor herhaling vatbaar. Ook de viering waarin pastor Ron Hopman voorging en Staccato de zang verzorgde was erg sfeervol in een prima gevulde kerk. Op Eerste Kerstdag hadden we tevens een prachtige viering met pastoor Ruben als voorganger en met zorgvuldig uitgekozen muzikale stukken gezongen door het Agathakoor. Wat mooi en moedgevend!

En dan nog even **de Kerststal**, een bezienswaardige uitvoering dit keer met veel bewegende elementen. We mochten maar liefst zo'n 2.500 schoolkinderen verwelkomen. Zij namen producten voor de Voedselbank mee en tekeningen voor de actie Wensenambulance. Het was leuk te constateren dat onder de schoolkinderen, ook van Islamitische komaf, een link gelegd kon worden met de Koran. Want ook in de Koran komt dit verhaal namelijk voor en heet Jona Yunus. Dat zorgde voor de nodige hilariteit (maar wel erg leuk). Ook de speciale ochtend voor de allerkleinsten werd weer drukker bezocht dan vorig jaar. En niet te vergeten: een gezellige KerstInn voor de ouderen. Wat prachtig te zien; de bewoners van Lommerlust in een lange sliert met enthousiaste begeleiders. Huis ter Wijck, de SIG, iedereen was weer welkom, dronk koffie en thee en werd rondgeleid, soms ook op speciaal verzoek met gitaarspel van Trudy. Kortom: Het was een prachtige tijd, dank aan ieder voor zijn of haar enthousiasme en bereidwilligheid!! En ook mooi: een schitterende opbrengst voor de Wensenambulance!

Zaterdagmiddag 28 februari, om 15.00 uur, gaan we weer brainstormen! Tijdens de vorige bijeenkomst kwamen mooie en bruikbare ideeën voor onze Agathakerk op tafel. Daarvan zijn er al diverse gerealiseerd en andere wachten op een vervolg. Dus zet het in de agenda: jong en wat ouder, iedereen is welkom!



En dan als laatste en zeker ook belangrijk! De komende de tijd wordt uw aandacht gevraagd voor de **Aktie KERKBALANS**. Een oproep aan ons ALLEN om ervoor te zorgen dat onze Kerk kan blijven voortbestaan. Want het pastoraat, de diaconie, het onderhoud, de verwarming en elektra etc. kosten momenteel meer dan er binnenkomt. Willen we dit alles kunnen voorzetten, wil de kerk u met de Aktie van harte vragen om een extra bijdrage. Alvast hartelijk dank!!

Co Wittebrood

Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee

LEKENPRAAT

Dorus komt?!

Dorus Kanne was de koster van de kerk van mijn jeugd: OLV Goede Raad. Een plichtsgetrouwe man, ruim 37 jaar lang. Van zijn vele taken is mij er één bijzonder bijgebleven: het ophalen van plaatsengeld. Het tarief begin jaren zestig: 25 cent boven 16 jaar. Tijdens de Mis snelde Dorus langs de banken en hij lette er scherp op dat ieder betaalde. Als er soms een parochiaan in vermeende meditatie of een zachte sluimer trachtte te ontsnappen, werd de betrokkene met een harde tik op de bank tot de orde geroepen.

Uit die tijd stamt waarschijnlijk dat sentimentele gevoel van: "onze voorouders hebben met dubbeltjes en kwartjes de kerk opgebouwd". We weten inmiddels dat een kerk heel wat meer kost dan die kleine muntjes. En daar wringt dan wel de schoen: tasten we voldoende in de buidel voor onze kerken? De vrijgevigheid van het Roomse kerkvolk steekt nogal schraal af bij die van onze reformatorische broeders en zusters. Bij de PKN stijgen de vaste kerkbijdragen, bij de RK dalen ze. Voor een collecte wil de roomse beurs nog wel eens open gaan, maar het idee om een vast bedrag – bv. 1% van je inkomen – voor de kerk te bestemmen, slaat veel minder aan. Vaste inkomsten zijn ook voor een kerk van groot belang, vandaar de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Als in de eerste maanden van het jaar de regen hard tegen de ramen tikt, denk dan: "Hé dat lijkt wel koster Dorus. Even het geld voor Kerkbalans overmaken!"

Jan de Wildt reageren? kolitrain@ziggo.nl

VASTENMAALTIJDEN

Houdt u de pers en overige publicaties in de gaten voor de maaltijden in de diverse kerken!

THEMAVIERINGEN IN DE ST. ODULPHUS

Naast de Eucharistie-en Woord & Communievieringen op zaterdagen en zondagen (zie het rooster) zijn er een paar aparte vieringen te vermelden.

Op **zaterdag 14 februari** om 19.00 uur gaat Pastor Ko Schuurmans voor in de Themaviering. Onderwerp is de apostel Jacobus, die volgens de legende begraven is in Santiago de Compostella, het pelgrimsoord in het noordwesten van Spanje.

Woensdag 18 februari vieren we ná de sobere maaltijd Aswoensdag, Voorgangers zijn Pastor Nico Smit en Dominee Miekie Myburg; aan de aanwezigen zal het as-kruisje worden uitgereikt. Aanvang van de viering is 19.00 uur.

Zaterdag 14 maart komt Pater Roland Putman weer bij ons voorgaan. Onderwerp van de Themaviering is de Apostel Judas. "Dat heb ik weer", zei Pater Roland, maar hij maakt er vast weer een bijzondere viering van.

STACCATO ZOEKT LEDEN

We hebben een prachtige Kerstavondviering gehad en op Tweede Kerstdag nogmaals de kerstliederen gezongen. Altijd een fijne sfeer! Afgelopen zondag hebben we de muziek in de jubileumviering van diaken Nico Smit verzorgd. Nu gaan we op weg naar de viering op **zondag 15 maart**, welke als thema heeft "Nieuw Zicht". Ook zingen we weer tijdens de Goede Vrijdagviering. Helaas moeten we het nu met drie leden minder doen en is de basis van tien wel heel weinig. Daarom deze oproep: **kom ons versterken!** Geen auditie, iedereen kan zingen! Kom een keer meedoen! Onze repetities zijn vanaf woensdag 4 februari om 19.30 uur in de Agathakerk.

Ineke



Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee

DE KOMENDE TIJD IN DE AGATHAKERK

Beste mensen, nu richten we onze ogen alweer op de komende **Veertigdagentijd met Aswoensdag en Palmzondag**. Wij zijn heel blij dat er iedere zondag meer mensen onze vieringen bezoeken. En met hen willen wij de Vastentijd ingaan. Natuurlijk met onze bekende Vastenactie. Het thema dit jaar is de Woorden van Jezus: "Geven jullie hen maar te eten.."

Dit zei Jezus tegen zijn leerlingen. Maar eigenlijk zei Hij dit toch ook tegen ons, en wat is ons antwoord? De opbrengst van onze Vastenactie is voor dit doel: Hen te eten geven die daar zelf niet toe in staat zijn, dichtbij of/en veraf!!

VASTENMAALTIJDEN

De Raad van Kerken gaat er ook weer voor: er worden weer Vastenmaaltijden verzorgd in de diverse kerken. Wie en waar dat is nog niet helemaal duidelijk maar ook hierover hoort u beslist meer. Ik hoop u een keer te ontmoeten. Altijd heel zinvol en gezellig. We beginnen in de St. Odolphus op Aswoensdag 18 februari. En zo samen, met als start Palmpasen, met de kinderen, met ons allen in de processie, op naar het Hoogfeest van Pasen. Graag tot dan!
Marinet Huisman

Als voorbereiding op Pasen worden weer **CAFÉ bijeenkomsten** gehouden. Data: 7, 14, 21 en 28 maart om 09.00 uur in de Esplanadezaal naast de Mariakerk, zie ook pgn. 11.
Aanmelden bij: sindo@xs4all.nl

THE CRUCIFIXION

Zondag 29 maart voert G.C.K. Songs for You in de Agathakerk The Crucifixion uit. The Crucifixion, gecomponeerd in 1887 door John Stainer, is een meditatie over het lijden van Jezus Christus. De algehele leiding is in handen van Aldert Fuldner. Aanvang 16.30 uur.
Kaarten: penningmeester@songsforyou.nl

TERUGBLIK OLIEBOLLENAKTIE

Wat een geweldig bedrag is er opgehaald bij de oliebolactie: € 546.20. Ontzettend bedankt! En wat mooi dat we ook bewoners van SIG in Santpoort enorm blij hebben kunnen maken met appelbeignets en oliebolletjes. Door beperkt budget konden ze de bewoners dit jaar geen oliebolletjes schenken, maar met onze bijdrage hebben ze toch allemaal kunnen smullen. De werkgroep is dankbaar om voor jullie allemaal te bakken en dan met zo'n mooi gebaar ook anderen mensen blij te maken. Dank!



Palmzondag

De voorbereidingen van Palmzondag zijn ook al in volle gang. We gaan met de kinderen van onze parochie, met onze koorleden en eerste communicantjes op zaterdagmiddag 28 maart, om 15.00 uur, weer Palmpaaskruisen versieren. Ouders zijn welkom om te helpen! Geef je op bij het secretariaat, of spreek na de viering iemand aan om het door te geven. Wij hopen, net als elk jaar na de Palmpasenviering de kruisen te kunnen brengen bij bewoners van Lommerlust.



Koorleden gezocht
Iedereen die het leuk vindt is welkom om op vrijdagavond te komen repeteren en

op de zondagen mee te zingen. Kinderen vinden we het allerleukst, maar als ouders en vrienden mee willen zingen, is dat ook prima! Welkom bij ons 'familiekoor Eigen Wijs'!

Wendy van de Lageweg

HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk



Apostelkerk
Van Riemsdijklaan 120
Postbus 246
1960 AE Heemskerk

www.apostelkerk.nl

Bankgegevens

NL12INGB0655 9139 98
t.n.v. Kerkbestuur van de
Apostelkerk

Locatieteam

Mw. Nelleke Sinnige
Mw. Marja Al
Dhr. Jeroen Mous
Dhr. Roger Freeth
Dhr. Martin van Kleef

Contact:

bestuur@apostelkerk.nl

In de winterperiode is de toegang, bij door de weekse vieringen, alleen via de achterkant van de kerk; zo verwarmen we maar een klein gedeelte van de kerk en besparen we op energiekosten. U bent van harte welkom! Ook elke donderdag vanaf 8 uur 's morgens Eucharistische aanbidding.

** Onze brief over de Actie Kerkbalans heeft u ontvangen? Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de Apostelkerk!
* De brief voor onze Vastenactie ontvangt u ook persoonlijk in de brievenbus medio februari 2026.
* Vanaf 2026 ontvangt u dit blad 'Onderweg' in uw brievenbus. Veel leesplezier en laat ons uw ideeën weten: redactieapostel@apostelkerk.nl
* Na lezen van het blad kunt u het natuurlijk ook geven aan andere geïnteresseerden.*

Iedereen is welkom!

Wilt u geïnformeerd worden over onze activiteiten? Elke zondag na de viering is er koffie/thee en gezelligheid. Een goed gesprek maar ook informatie over bijvoorbeeld onze lofprijssavonden, kindernevendienst of informatie over vrijwilligerswerk.

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven bij de kosten/acolieten. Wilt u ingeschreven worden in het adressenbestand dan graag uw naam en adres opgeven via bestuur@apostelkerk.nl of via de brievenbus in de kerk.

HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk

Het Jaar A van Matteüs: leren van de tollenaar die leerling werd

De kerk heeft de zondagsvieringen verdeeld over drie jaren. Elk jaar sluiten we het kerkelijk jaar af met het Hoogfeest van Christus Koning (altijd de laatste zondag van november) dat herinnert aan de wederkomst van Christus.

Dit jaar lezen we uit het jaar A volgens Matteüs; het volgende kerkelijk jaar gaan we lezen uit het jaar B volgens Marcus.

Wie was Matteüs? Wat was de boodschap van deze evangelist?

Matteüs, de tollenaar

Matteüs was een van de 12 apostelen van Jezus. Van beroep was hij tollenaar, belastinginnehmer voor de Romeinse bezetter. Tollenaars stonden niet goed aangeschreven: ze werden gezien als profiteurs en onrechtvaardigen. Jezus ziet in Matteüs echter meer dan alleen zijn verleden. Bij het tolhuis roept Hij hem: "Volg Mij". Matteüs laat alles achter en gaat met Jezus mee (Mt. 9,9). Matteüs laat zien dat niemand buiten Gods liefde valt.

Hoe ver iemand ook lijkt af te staan, God kan een nieuw begin schenken. Daarom is Matteüs voor ons allen een bemoedigend voorbeeld: het evangelie begint waar iemand "ja" zegt tegen Jezus.

Het evangelie volgens Matteüs

Het evangelie dat zijn naam draagt is het eerste boek van het Nieuwe Testament. Matteüs schrijft vooral voor een Joods publiek. Hij wil laten zien dat Jezus werkelijk de vervulling is van de Wet en de Profeten. Daarom vinden we bij hem veel verwijzingen naar het Oude Testament.

Bekend zijn de Bergrede en de Zaligsprekingen, waarin Jezus oproept tot een leven van eenvoud, barmhartigheid en vrede. Ook het Onze Vader staat in dit evangelie. Matteüs presenteert Jezus als de nieuwe Mozes: de leraar die Gods wet niet afschaft maar juist tot voltooiing brengt. Daarnaast lezen we bij Matteüs veel gelijkenissen, zoals die van de talenten of van de wijze en dwaze maagden. Ze nodigen ons uit om ons leven te bekijken in het licht van Gods Koninkrijk.

Het Jaar van Matteüs in onze tijd

Dat wij nu vooral uit Matteüs lezen, is meer dan een praktische indeling van de lezingen. Het is een uitnodiging om dit evangelie samen opnieuw te ontdekken. Elke zondag gaan we in de viering stap voor stap door Matteüs' verhaal. Voor elk van ons is het een kans om te luisteren naar Jezus' woorden en ze concreet te maken in ons eigen leven. Matteüs laat zien dat geloven niet alleen gaat om woorden, maar om daden van liefde, vergeving en trouw.

Leren van Matteüs

Wat kunnen wij van Matteüs leren? Allereerst dat God ons roept zoals we zijn. Matteüs werd niet pas geroepen toen hij 'perfect' was, maar juist midden in zijn werk als tollenaar. Ook wij mogen ons telkens weer laten roepen, ondanks onze gebreken. Verder leert hij ons dat geloof altijd een weg is van groei. Matteüs werd van een zondige belastinginnehmer een getuige van Christus. We mogen bidden dat dit Jaar van Matteüs ons mag helpen om, net als hij, de stem van Jezus te horen en met vertrouwen te antwoorden: ***"Ja, Heer, ik volg U."***

HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk

Actie Kerkbalans

Het jaar 2026 is begonnen met winterse koude. De kachel in de Apostelkerk moest op volle toeren draaien, waardoor de parochianen zich weer thuis voelden in hun geliefde Apostelkerk. Een kerk die iedere dag gebruikt wordt voor gebed en deelname aan de H. Eucharistie.

In het komende jaar zal er niet iedere dag een H. Eucharistieviering zijn. Wij hebben gebrek aan priesters en een vaste emeritus-priester heeft zich nog niet gemeld. Wij zijn wel blij dat het huis van pastoor Niesten bewoond wordt door twee priesterstudenten. Melle Punter, een van de priesterstudenten, viert in de regio-parochies regelmatig een Woord- en Communiedienst vanwege vakantie van pastoor Ruben en Father Mathew. In onze regio werken buitenlandse priesters en die gaan jaarlijks op vakantie naar hun thuisland. Ook al hebben we geen vaste priester, wij ondersteunen de regio-priesters en de emeriti financieel en dat is een belangrijke kostenpost op onze begroting. Ook het onderhoud aan

onze zo kwetsbare gebouwen brengt veel kosten met zich mee, ook al hebben wij een uitstekende onderhoudsploeg. En dan zetten wij op het eind van ieder jaar de vrijwilligers in het decemberzonnetje met een mooie Kerstattentie. Maar zover is het nog niet. Het jaar 2026 vraagt weer een financiële impuls om salariskosten en onderhoudskosten te dekken. Wij willen onze geliefde Apostelkerk in stand houden; een kerk, die in en buiten de regio bekend staat als de bidkerk. Wij doen dan ook weer een beroep op uw vrijgevigheid om de Actie Kerkbalans een warm hart toe te dragen. Dit kunt u op de volgende wijzen doen:

- uw bijdrage overmaken op ING bank, IBANcode NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk, onder vermelding van Kerkbalans
- contant geld in een envelop doen en deze deponeren op de collecteschaal of in de Apostelbus.
- via een periodieke overboeking uw bijdrage leveren aan de actie Kerkbalans.

Op **Aswoensdag 18 februari** start de vastenperiode waarbij in de Apostelkerk 'savonds om 19.00uur een Askruisje wordt gegeven. 'Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren'. We willen het werk van broeder Huub Welters in Kameroen weer steunen. De kerk in Wombong Iku is geheel afgebouwd inclusief de grondwatergoten langs de kerkmuren. Het tekort van € 3.000 heeft broeder Huub zelf betaald maar had dat willen besteden aan de vloeren van 3 nieuwe klaslokalen in Aduk. Daar staat een basisschooltje met zes klaslokalen, generaties geleden op zeer gebrekkige wijze gebouwd en niet onderhouden. Een gedeelte is ingestort: Broeder Huub schrijft: *"Sinds kort zijn we druk bezig met de bouw van een nieuw gebouw met drie klaslokalen: de fundering is gelegd, de muren zijn opgetrokken, de muurbalk is gemaakt en het dak is op het gebouw geplaatst. Afgelopen week zijn de metalen ramen geplaatst en is er begonnen met het maken van de versterigde vensterbanken onder deze ramen. Twee van de drie klaslokalen hebben al een funderingslaag waarop de betonnen vloer komt"*.

Het is belangrijk dat wij broeder Huub steunen met de bouw van de drie klaslokalen want katholieke scholen ontvangen geen subsidie in Kameroen en de kinderen die naar een katholieke school gaan moeten schoolgeld betalen. In februari ontvangt u meer info over de Vastenactie.



HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk

Het mysterie achter de Loretto-kapel en Sint Jozef

De wenteltrap in de Loretto-kapel (New Mexico) is omgeven door drie mysteries: de identiteit van de bouwer, het gebruikte houtsoort en de natuurkundige principes achter de constructie. Toen de Loretto-kapel in 1878 werd voltooid, was er geen manier om het koor op 6,7 meter hoogte te bereiken.

Jozef de timmerman

In het Nieuwe Testament speelt Jozef slechts een rol bij de geboorte en kinderjaren van Jezus. Volgens het Evangelie van Matteüs was Jozef een "rechtschapen man". Hij overwoog in stilte van zijn verloofde Maria te scheiden, omdat zij zwanger bleek voordat ze gingen samenwonen. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel, aldus Matteüs. De engel zei: "Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, uw vrouw tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de Heilige Geest" (1,20).

Jezus, de Zoon van God, kwam naar de mensen en werd de zoon van een timmerman, Jozef, een eenvoudige arbeider. Jezus was gehoorzaam aan hem en leerde van hem het timmermansvak. Door Jezus werd het werk geheiligd en werd St. Jozef de patroonheilige van de arbeiders, dat op 1 mei wordt gevierd. St. Jozef werkt nog steeds, dat blijkt uit het volgende wonder.

Vakkundige timmerlieden werkten aan een mooie kapel voor de zusters in het klooster in Santa Fe in Mexico. Op verzoek van de bisschop werd het naar het model van St. Chapelle te Parijs gebouwd naar een ontwerp van een beroemde architect.

Na vijf jaar was de kapel klaar. De kapel was prachtig en ook de galerij erboven. Toen ontdekte men dat er iets vergeten was: er was geen trap! Vele timmerlieden werd om advies gevraagd maar niemand vond een oplossing: een gewone trap zou teveel ruimte innemen in de kleine kapel, en een ladder was te gevaarlijk. Wat nu? De zusters waren teleurgesteld, maar met groot geloof baden zij een novene tot St. Jozef. Op de laatste dag van de novene werd er aangebeld.

Een grijze man, met een ezel en een gereedschapskist bood aan om te helpen bij het bouwen van een trap. De man ging aan het werk, met alleen een zaag, een winkelhaak en een hamer, en hij gebruikte bakken water om het hout te weken.

Toen het werk klaar was, was de man onvindbaar. Het gebruikte hout was van een onbekende soort. De trap was een wonder van timmermanskunst. Hij liep geheel rond, 33 treden, zonder spijkers in elkaar gezet!



Ieder was vol verwondering en dankte St. Jozef voor zijn bijzondere hulp en zijn grote vakmanschap.



De trap maakt twee volledige 360-graden windingen zonder een centrale steunpaal.

Op 19 maart vieren we het feest van St. Jozef met een gezongen H. Mis 's avonds om 19.00uur in de Apostelkerk. Welkom!

Sint Jozef Velsen-Noord

Parochie Sint Jozef
Wijkerstraatweg 55
1951 EB Velsen-Noord

www.jozefkerk-velsen-noord.nl



Pastor Mathew Njezhukum Kattil

06-22704895

fathermathew@hotmail.com

Meerweidenlaan 74
1951 BZ Velsen Noord

Bankgegevens

IBAN: NL 66 INGB 0000 085938

t.n.v. Kerkbestuur der
Sint Josephparochie

Locatieteam

Dhr. Cees Backer

Mw. Leny Dekker

Mw. Ivana van der Ham

Misintenties

Greet Zwanenburg

Tel: 0251-223 783

greetzwanenburg@ziggo.nl

Kopij adres Sint Jozefparochie:

parochieblad@outlook.com

Terugblik en vooruitzicht

De tijd gaat snel en bij het verschijnen van dit parochieblad is de eerste maand van het nieuwe jaar 2026 alweer voorbij. We kunnen terugkijken op een bewogen jaar en vooral in de wereld is het erg onrustig.

Ook in onze eigen parochie zijn er ontwikkelingen. De firma Happier, van eigenaar Jeroen de Rooij, heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor de realisatie van de verbouwing in de Sint Jozefkerk en men is al bezig met de voorbereidingen. Zolang de vergunning niet binnen is gaan zij door met de ontwikkeling van andere bouwprojecten, zodat het team aan het werk blijft.

Op vrijdag 19 december hebben we met 8 personen de kerststal bezocht in de Sint Bavo, een verslag daarvan geschreven door Bets vindt u op blz. 46 in dit blad.

Op 24 december om 19.00 uur was er een kerstviering in een mooi versierde Meerpaal, met dank aan de buurman van Willeke voor de prachtige witte rozen. Aangevuld met wat groen en rode takken hebben Willeke en Leny er iets moois van gemaakt. De H. Familie had van Willeke een mooi onderkomen gekregen.



Sint Jozef Velsen-Noord

Terugblik en vooruitzicht (vervolg)

Kerstmis is één van de Hoogfeesten in de Katholieke Kerk, wij vieren dan de geboorte van Jezus Christus. Pastor Mathew had een toepasselijke preek, het was een warme viering met ongeveer 25 personen. Na afloop kon iedereen elkaar een Zalig Kerstmis wensen onder het genot van koffie/thee met heerlijk kerstbrood en tulband en ander lekkers.

Pastor Mathew en alle vrijwilligers nogmaals dank voor jullie inzet in het afgelopen jaar en jullie passie voor het werk.

Een aantal parochianen zongen met Kerstmis in het koor van de Apostelkerk te Beverwijk of van de Dionysiusparochie in Heerhugowaard. Zo ziet u maar weer de parochianen kijken over de grenzen.

Op 28 december was een regioviering in de Mariakerk aan de Spoellaan te Heemskerk. Deken Paimpillil ging voor met pastoor Ruben Torres, kapelaan Jaider Chantre Sánchez en stagiair Melle Punter. Er werd stilgestaan bij het Feest van de Heilige Familie. Heel toepasselijk daar onze regio de naam 'De Heilige Familie' draagt. De viering werd opgeluisterd door een samengesteld koor en ook de kinderen en jongeren droegen een steentje bij. Zij brachten de offergaven in processie naar het altaar. Ageeth gaf hier een uitleg bij.

Aan het eind van de viering werd de prijs van de fotowedstrijd die uitgeschreven werd voor de deelnemers aan fietstocht langs de verschillende kerken in de regio op 13 september, uitgereikt door Bert Jan Rozestraten, vicevoorzitter van de regio. Elke deelnemer mocht 4 foto's insturen. De prijs ging naar Annemiek Schlüter, die met een groep parochianen vanuit Velsen-Noord had meegedaan.



Het groepje fietsers uit Velsen-Noord en Melle Punter in de Laurentiuskerk. Annemiek staat links achter.

Annemiek had mooie foto's ingestuurd van de doopvonten uit de kerken. Zij ontving een mooie fotolijst met daarin de afbeelding van de doopvonten, een kaars en een boekje over de nieuwe paus Leo. Na afloop van de viering was er een samenzijn in de Esplanadezaal onder het genot van een kopje koffie en petitfour.

Het komende jaar zal vol gebeurtenissen zitten waarvan we nu nog niet weten wat ze zullen brengen:

Wanneer start de echte verbouwing van de kerk?

Hoelang mogen wij "om niet" nog kerken in de Meerpaal?

Hoe gaat het met de ontwikkelingen in de regio?

Hoelang gaan wij door met begraven/bijzettingen op onze begraafplaats?

Gelukkig zijn we in de omstandigheid dat wij met elkaar in het locatieteam een goede band hebben en wij als locatieteam openstaan voor uw opmerkingen/adviezen.

Namens het locatieteam,
Leny Dekker

Sint Jozef Velsen-Noord

Bezoek Kerstwereld in de KoepelKathedraal te Haarlem

In de vorige Onderweg konden wij lezen dat er vele kerststallen te bewonderen waren, meer dan 300 en van klein tot groot waaronder onze kerststal uit de Sint Jozefkerk. Dat alleen was al een uitdaging om te gaan kijken en de reparatie van Jozef, nu compleet met hoofd.

Op 19 december zijn we met 8 personen, 2 heren en 6 dames, van de Jozefkerk met de auto vertrokken naar Haarlem.

Leny had hier een afspraak gemaakt met Martina, degene die ervoor gezorgd had dat onze kerststal naar Haarlem ging. We moesten ons melden en dan konden we tegen een gereduceerd tarief naar binnen. Dit klopte allemaal en we konden aan de route beginnen.

Eerst door de kerk en daarna naar de kelder van de kathedraal waar de kerststallen stonden. Het was er wel koud, maar zeker de moeite waard. Vele landen van over de hele wereld waren vertegenwoordigd en de stallen varieerden van eenvoudig tot erg kleurrijk.



Dan waren er ook nog 20 kerstdorpen waar een 90 meter lange treinbaan door heen reed, er was veel werk van gemaakt.

Al met al een mooi evenement.

Na afloop hebben we nog even met z'n allen als afsluiting een lekker kopje koffie, thee of chocomel genomen met lekkere punt appeltaart of een oliebol.

Bets van der Ham



Sint Jozef Velsen-Noord

Tentoonstelling werken edelsmit Wim J.I. Thijssen

Onder de titel Van geboorte tot de Hemelpoort (A nativitate ad portas caeli) organiseert het Heiligenbeeldenmuseum van 1 april t/m 31 oktober 2026 een grote tentoonstelling van de werken van de kunstrijver en edelsmid Wim J.I. Thijssen uit Haarlem (1875-1950).

Deze kunstwerken, o.a. kelken, monstransen, cibories en wierookvaten zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren, ook door meerdere kerken in onze regio.

De Sint Jozefkerk heeft een monstrans en een kelk met pateen uitgeleend. Men vond het heel bijzonder dat de originele kistjes er ook nog bij zijn, waarop duidelijk de naam van Dhr. Thijssen te lezen is.



Als het goed is komen beide objecten in de catalogus te staan die bij deze tentoonstelling wordt uitgegeven.

Het museum in Vorden ligt op ongeveer 12 kilometer vanaf Zutphen, niet om de hoek dus. Maar wanneer u in de buurt (op vakantie) bent zeker de moeite waard.

De tentoonstelling is geopend van dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg/Vorden. Toegang € 8,00. Museumkaarthouders en kinderen tot 12 jaar gratis toegang.

Let op: Het museum is nu tot 1 april gesloten!



Kerkbalans Sint Jozefparochie

Ook dit jaar vragen wij weer uw financiële bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans. Het helpt ons om de waarden van de kerk door te geven aan volgende generaties. Lees de brief hierover die u bij dit blad hebt ontvangen. Wij hopen van harte op uw steun!

Actie
Kerkbalans

Geef
vandaag
voor de kerk
van morgen

Vasten

Verhaal

In een dorp wonen twee vrouwen. Martha en Maria. Ze hebben het druk want Jezus is op reis. Hij wil hen bezoeken. Martha en Maria hebben lekker gekookt en er is genoeg voor iedereen. Dan komen Jezus en zijn leerlingen binnen. Ze gaan zitten en Martha rent druk heen en weer. Maar Maria zit op de grond. Naast Jezus. Ze luistert naar wat hij zegt. Martha ziet het en gaat naar Jezus toe: "Wilt u



tegen Maria zeggen dat ze mij moet helpen?" Jezus wordt stil en kijkt naar Maria. Dan kijkt hij naar Martha. "Martha. Je bent druk, dat zie ik. Maar Maria wil naar mijn woorden luisteren. Straks ben ik weer weg. Wil jij ook niet horen wat ik zeg?" Martha kijkt naar het werk dat wacht. Ze kijkt naar de kussens op de grond. En naar haar zus Maria. Zou Jezus gelijk hebben?

Om over na te denken

Martha en Maria doen allebei dingen die belangrijk zijn. Martha wil mensen helpen, en Maria wil luisteren naar wat Jezus zegt. Op wie lijkt jij meer? Op Maria of op Martha? En waarom?



Vasten

De laatste veertig dagen voor het paasfeest noemen we 'veertigdagentijd' of 'vastentijd'. Veel mensen doen dan dingen die hen helpen om meer aan God te denken. Ze eten geen snoep en geven het geld dat ze overhouden aan de armen. Of gaan iemand meer helpen. Ook zijn er mensen die minder op hun telefoon zitten en in die tijd gaan bidden. Vasten noemen we dat. Je doet iets, wat je gewend bent, dan even niet. Doordat je dat heel erg mist, bedenk je ineens weer hoe goed je het hebt!

Tip voor thuis

Bedenk met elkaar wat jullie in deze vastentijd wat meer willen doen.

Luistertip



Puzzel

1. $20 + 20 =$ het aantal dagen van de vastentijd.
2. Feest dat vooral in Brabant en Limburg wordt gevierd.
3. Feest waar we vieren dat Jezus is opgestaan.
4. Dit krijg je als je moet huilen.
5. Dit vier je als je jarig bent.
6. Op deze dag gaan mensen naar de kerk.



Oplissing: Vasten